

Jaargang 46, half maart t/m half mei 2018

REDAKTIE en SAMENSTELLING:

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

STENCILWERK EN BONDELING:

Joop Bakker en Theo Tensen

VERSPREIDING:

Ben Kuin, Klampweit 7

en de Kontaktgezinnen

KOPY INLEVEREN:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

CONTACTADRES:

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

OPGAVE INTENTIES:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

WEBSITE:

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

RABOBANKNUMMER:

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBORTE?

HUWELIJK?

VERANDERINGEN IN HET GEZIN?

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Hans Sijm

Dijkweg 310

1619 JH ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



Van de redactie

De Parochieveiling had dit jaar weer een fantastische opbrengst. Geweldig!

Heel hartelijk dank aan allen, die hiertoe hebben bijgedragen in welke vorm dan ook.

En dan gaan we al weer richting Pasen. De tijd rondom Pasen is altijd weer een drukke tijd voor de parochies. Op (Witte) Donderdag 29 maart is er om 19.30 uur een bezinningsbijeenkomst in de dagkerk m.m.v. de Vriendenkring. U bent van harte welkom. En let u er wel op, dat de Paaswake om 21.30 uur begint?

Met Pasen wordt ook de Vastenactie afgesloten. Deze is dit jaar bestemd voor ondersteuning van de alleenstaande ouder gezinnen in de Mbale-regio in Zambia. Vergeet hen niet!

Zonnige en zinvolle Paasdagen toegewenst!

PASEN

Veertig dagen lang naar Pasen tot de winter is gegaan.

En het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen.

En het leven op zal staan!

Wat en wanneer

zo. 8 april Emmaüswandeling 14.00 uur

di. 1 mei Kopij inleveren voor Pinksteren t/m augustus

Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.

Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

Communie thuis: Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

Liturgisch rooster

Zaterdag 24 maart: Palmzondag

19.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor J. van Dril

Donderdag 29 maart: Witte Donderdag

19.30 uur: Bezinningsviering in de dagkapel
m.m.v. de Vriendenkring



Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag

N.B. Vasten- en onthoudingsdag

15.00 uur: Kruisweg

Voorgangers van groep Andijk



Op dit uur van deze dag staat de tijd een ogenblik stil.

Wij volgen de weg die Jezus is gegaan. Zijn leven, lijden en sterven willen wij hier gedenken. Vandaag, Goede Vrijdag, is Hij alleen aan het kruis.

Zijn moeder en enige vrouwen staan onder het kruis.

19.30 uur: Liturgie van Goede Vrijdag

met Vriendenkring
Pastor A. Dekker

Vanavond blijven ook wij bij Jezus waken.

Vanavond blijven ook wij staan onder het kruis.

Stil en verdrietig om het lijden.

Maar ook vol verwachting uitkijkend naar het licht van Pasen.

Zaterdag 31 maart: Paaszaterdag

21.30 uur: Paaswake met de symbolen van licht en water, de paaskaars; we luisteren naar de verhalen van schepping, bevrijding en opstanding. Woord-Communieviering met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker

Deurcollecte voor Vastenactie

Zondag 1 april: 1^e Paasdag

10.00 uur: Woord-Communieviering met Vriendenkring

Voorgangers van groep Andijk

Deurcollecte voor Vastenactie

Maandag 2 april: 2^e Paasdag

viering in Andijk vervalt!

Er is een viering in:

Verzorgingstehuis St. Jozef

Eucharistieviering

Pastor P. Piets

voor de juiste tijd zie vermelding in Binding

Zaterdag 7 april:

18.30 uur: Vormselviering

met AOW-jongerenkoor

Eucharistieviering

met Voorgangers Vormheer

Mgr. van Burgsteden

en Pastor A. Dekker

**Zondag 8 april:**

10.00 uur: Woord-Communieviering

met Gemengd Koor

Pastor A. Dekker

Koffiedrinken!

Zondag 15 april:

10.00 uur: Woord-Communieviering

met Vriendenkring

Voorgangers van groep Andijk

Dinsdag 17 april:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

16.00 uur: Woord-Communieviering

in Sorghvliet

m.m.v. organiste Ina Sijm

Voorganger pastor A. Dekker

Zaterdag 21 april:

19.00 uur: Eucharistieviering

met Gemengd Koor

Pastor J. van Dril

Zondag 29 april:

10.00 uur: Woord-Communieviering

met Gemengd Koor

Pastor A. Dekker

Zondag 6 mei:

10.00 uur: Eucharistieviering

met Vriendenkring

Pastor P. Piets

Koffiedrinken!

Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag

10.00 uur: Woord-Communieviering

met Gemengd Koor

Voorgangers van groep Andijk

Dinsdag 15 mei:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

16.00 uur: Woord-Communieviering

in Sorghvliet

m.m.v. organiste Ina Sijm

Voorganger pastor A. Dekker

Zondag 20 mei: 1^e Pinksterdag

10.00 uur: Woord-Communieviering

met Gemengd Koor

Pastor A. Dekker

Maandag 21 mei: 2^e Pinksterdag**ONDERANDEDIJK**

Beste parochianen,

Het was half januari 2018. In de supermarkt schuin tegenover mijn woonhuis in Heerhugowaard kwam ik ze toen al tegen. De paaseieren, paashazen en paaskoekjes. Ik vond dat nogal opvallend vroeg in het jaar. Maar blijkbaar had die desbetreffende supermarkt, in deze de Vomar, nog een oude voorraad in haar opslag waar ze nu weleens van af wilde. En hoe eerder je begint des te groter is de kans dat dat lukt. Zo moeten ze wellicht gedacht hebben op de afdeling verkoop. En of het ze ook gelukt is, dat weet ik niet. Wat ik echter wel weet, is dat die verkoop op dit moment beter bij deze tijd van het jaar past. Want nog even en het is alweer zover, dat Hoogfeest van Pasen.

Daarvoor is inmiddels de nieuwe paaskaars binnen, repeteren de koren zich een slag in de ronde, buigen de lektoren zich over de lezingen en gebeden, zo ook de voorgangers. Staan de kosters op scherp en zijn de bloemschiksters al bezig met het creatief ontwerpen van prachtige bloemstukken. Het moet tenslotte op z'n paasbest. En dat zal met een ieders inzet ook wel lukken om zo te komen tot mooie, gezegende paasvieringen.

Maar buiten die inzet om te komen tot die mooie, gezegende paasvieringen, ging daar liturgisch gezien nog wel een hele periode aan vooraf. Zo

kwamen we de 'Aswoensdag' tegen, waarin we nog eens gewezen werden op de kwetsbaarheid, de vergankelijkheid van ons bestaan. Vervolgens trokken we met elkaar op in de 'Veertigdagen-tijd'. De tijd van bezinning, van omkeer, van vasten om al doende uit te komen op 'Palmzondag'. De dag waarop we Jezus welkom heette, maar ook de dag waarop we een aanzet maakte naar de 'Goede Week'. De week met haar 'Witte Donderdag'. Op die dag gedenken we de 'laatste avondmaal' van Jezus en wordt dit jaar gezamenlijk gevierd in de kerk van Wervershoof. Daarop aansluitend hebben we de 'Goede Vrijdag' met bij ons in de middag het lijdensverhaal van Jezus. Daarbij 'lopen' we als het ware de 'kruisweg'. 's Avonds doen we dat dunnetjes over echter zonder dat 'lopen'. Op zaterdagavond hebben we vervolgens onze 'Paaswake'. Daarin ontsteken we onze nieuwe paaskaars en wijden, zegenen het nieuwe water. En dat alles in de aanloop naar dat desbetreffende Hoogfeest van Pasen. Het feest dat gaat over 'Licht' onder ons gekomen om de duisternis te doen verdrijven. Daar klinkt iets van door in het volgende gedicht met de titel en de woorden ...

Pasen in jouw leven

Er is in het verhaal van ons leven
soms een knik.

Het gaat anders dan je gedacht had:
een verlies treft je,
een vriend gaat van je heen,
je huwelijk valt uit elkaar,
contacten lopen dood.

Je eigen levensverwachting loopt vast,
je vindt geen werk of raakt het kwijt,
je komt alleen te staan.

Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.

Op weg van je leven ligt een steen
die onverzettelijk lijkt.

Wie zal hem weggrollen?

Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten:
iemand spreekt je aan,
iemand tikt je op de schouders,
een woord raakt je hart.

De steen komt in beweging.

Je kijkt niet in een donker gat,
maar je ziet licht.

Je voelt je uitgenodigd,
je voelt nieuwe kracht komen.

Het litteken blijft, maar de wond heelt.
Je bent opnieuw aanwezig.

Zo een 'Pasen in jouw, in uw, in ons leven' dat wens ik ons allen van harte toe met wie weet daarbij paaseieren, paashazen en paaskoekjes op tafel. Anders treffen we ze volgend jaar nog vroeger aan in het schap van de supermarkt.

Zalig, Gezegend Pasen
en met vriendelijke groet,

pastor André Dekker

Bloemschikken



De weken van 5 maart t/m 18 maart:
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter

De weken van 19 maart t/m 1 april :
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 2 april t/m 15 april :
Meina Stavenuiter, Lenie vd Sluis en Toos Kuin

De weken van 16 april t/m 29 april :
Corry Kuin, Angela Bregman en Marjo Groot

De week van 30 april t/m 6 mei :
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter

Groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken



Op dinsdag 3 april 2018 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen

en op dinsdag 1 mei 2018:

E. Sijm-Haakman
G. de Vries-Broers
L. Steltenpool-Haakman
R. Meester

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag jullie niet gelegen komt.

Groetjes Trudy

Koffiedrinken



Zondag 8 april

Margriet van der Meijden en Afra Kuin

Zondag 6 mei

Trudie Rinkel en Els Sijm

Graag tot ziens bij de koffie!

Groetjes van Afra

Jubileum



Op 24 februari waren Piet en Joke Ligthart 40 jaar getrouwd. In de viering van die dag werd daar feestelijk bij stilgestaan. Wij willen hen ook op deze wijze namens onze parochiegemeenschap feliciteren met hun jubileum.

Parochieraad

Nieuws vanuit de parochieraad

Het is al weer maart. Een drukke maand

voor de parochie. De voorbereidingen voor de Vormselviering van 7 april zijn in volle gang. Pasen komt, met het extra werk wat daarbij hoort. Parochieraad, regiobestuursvergadering, koffieochtend enz. Maar we krijgen er hopelijk ook veel voor terug: een mooie Vormselviering met blijde ouders en kinderen, de grote belofte van Pasen, voldane gevoelens, oplossingen soms en fijne contacten.

Ook op school wordt hard gewerkt aan de actie die meestal voor Pasen in de Vastentijd wordt gehouden, dit jaar door de verkoop van lichtjes voor eten voor kinderen. Wat zou het geweldig zijn als er voor iedereen genoeg eten zou zijn, en wij vinden het vaak maar zo gewoon... U leest meer over deze actie.

Binnen de parochieraad en de regio wordt in alle parochies nagedacht over de visie naar de toekomst. Hoe komt het met de kerkgangers, voorgangers, kosten, gebouwen? De pastorale zorg binnen de eigen parochie blijft heel waardevol.



Moet samenkomen jarenlang doorgaan in het eigen kerkgebouw als dat veel verlies geeft? Andere mogelijkheden? Het speelt niet op korte termijn gelukkig, maar er wordt wel over nagedacht. Ook het bisdom zit hier mee, daar moet en is al flink bezuinigd.

In deze tijd wordt ook al nagedacht en gewerkt aan het starten van een nieuwe groep van Jongerencontact. Als er ouders bereid zijn deze groep te begeleiden en de kinderen zijn enthousiast dan kunnen er weer leuke avonden samen vanuit groep acht ontstaan.

Voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar is een bijeenkomst gehouden na de viering van 18 februari, met pastor Dekker, leden van de avondwakegroep en bezoekersgroep. Dit werd nu voor de tweede keer gehouden en het zal volgend jaar ook weer doorgaan. En voor iedereen geldt: mocht u eens willen praten met pastor Dekker of iemand van de bezoekersgroep neem gerust contact op! De telefoonnummers staan voor in dit Kontakt.

De laatste zaterdag in mei is de Tuin- en Kunstroute weer in Andijk. Gevraagd is of er ook dit jaar weer vanuit onze kerk gestart mag worden. Prima. Zelfs voor sommige Andijkers de eerste keer ons kerkgebouw eens van binnen te bekijken. Wat er tentoongesteld gaat worden is nog een verrassing. U hoort er meer van.

Binnen de regiovergaderingen van de afgelopen maanden is samen met de pastores veel overlegd over de pastorale invulling van Zwaagdijk. We hopen, en daar gaan we van uit, dat alles goed opgelost is als u dit Kontakt leest.

Het regio-overleg is heel belangrijk om als regioparochies samen te overleggen. Plannen, energiebesparingen, renovaties, aanpassingen in het rooster van de vieringen, alles kan besproken worden. Gelukkig zitten er mensen in met veel ervaring en kennis op hun eigen taakgebied!

De parochie Wervershoof gaat nu ook naar één viering in het weekend. Met ingang van het nieuwe rooster wordt hiermee begonnen. Wel blijft de viering op woensdagavond in de Inzet en op vrijdagavond in St. Jozef. Het opstellen van een nieuwe rooster voor de regio, voorheen een klus van pastor Suidgeest, wordt nu door pastor Dekker opgepakt. Er komt best veel bij kijken. Zo wordt b.v. gekeken naar een eerlijke verdeling van Eucharistievieringen en Woord-Communievieringen. Voorgangers, lectoren, koren, koster, iedereen moet, na overleg, weer we-

ten hoe alles voor het komende half jaar ingepland is.

Zonder voorganger, koor of koster mankeert er toch iets aan de viering.....

Vanuit de parochieraad een hele goede tijd en fijne Paasdagen toegewenst!

Baukje Kuin-Hogendorp, secr.

Vormsel



Onze negen vormelingen, vijf vanuit de parochie Onderdijk en vier vanuit onze eigen parochie Andijk, hebben hard gewerkt aan het vormselproject ter voorbereiding van de vormselviering op zaterdag 7 april aanstaande en wel om 18.30 uur bij ons in de kerk, met ondersteuning van het AOW-jongerenkoor.

Voor die viering wordt Mgr. van Burgsteden verwacht om in zijn hoedanigheid van vormheer de desbetreffende vormelingen het sacrament van het Vormsel toe te dienen.

Een ieder is voor die viering, die feestelijke viering met als thema 'je vleugels uitslaan', van harte uitgenodigd.

Bijzondere viering

BEZINNINGSVIERING WITTE DONDERDAG

Op 29 maart witte donderdag om 19.30 uur is er een bezinningsviering in de dagkapel. De werkgroep is met de voorbereiding van een bezinningsviering bezig. Het is dus geen witte donderdagviering met instellingswoorden en het breken en delen van het brood.

Tijdens de bezinningsviering luisteren we naar verhalen en muziek, er zijn momenten van stilte en breken en delen wij gewoon brood van de bakker met elkaar. Zoals wij ook ons leven met elkaar delen en de gemeenschap.

Van harte uitgenodigd als een stukje bezinning op weg naar Pasen.

Namens de werkgroep,
Anneke Karsten
Jacinta Stuijfzand
Vera Bakker
Elly Slagter

Kerk en Samenleving



In het vorige Kontakt heeft u uitgebreid kunnen lezen dat het vastenactie campagneproject 2018 is voor de armoedebestrijding in Zambia. De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria hebben een HID-programma opgezet. Het doel is de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg. Hierbij wordt vooral hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen gegeven d.m.v. opleiding en opvang. Er wordt steun gegeven aan (pleeg)ouders die een laag inkomen hebben. Het doel is om hun onafhankelijkheid te vergroten. Ze krijgen steun om een eigen inkomen te gaan vergaren, door bijvoorbeeld een landbouwbedrijfje te starten, of ze leren via een project om een eigen onderneming te starten of uit te breiden.

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15.700 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12.600 indirect. Voor meer informatie of een donatie: www.vastenactie.nl

U steunt dit project tijdens de Paaswake en de viering op 1^e Paasdag door mee te doen met de speciale deurcollecte waarvan de opbrengst voor dit doel bestemd is. Ook staat er op de tafel in de hal van de kerk een speciale kist, waarin u uw gift kunt doen.

Adventsactie

De adventsactie heeft het bedrag van 233 euro opgeleverd. Bedankt voor jullie bijdrage!

De goede doelen actie van de Bangertschool stond dit jaar in het teken van

“1 olielampje is 20 maaltijden”

voor de kinderen in Mago

Mago is een klein dorp in één van de armste gebieden in het westen van Kenia. Veel basisschoolkinderen hebben een kopje thee als ontbijt

en moeten daar de hele dag op leven. Stichting Mago heeft een voedselprogramma opgezet waarin 1.000 basisschoolkinderen een middagmaaltijd krijgen: iedere dag bonen en mais.

Maandag 12 maart kwam een initiatiefnemer van de stichting Mago naar school en heeft toen een presentatie gegeven over dit project. Hij liet ook een, in Mago geproduceerd, olielampje zien. Dit lampje is voor een gezin in Mago vaak de enige verlichting die er is voor hun kleine huisjes. De kinderen werden op pad gestuurd om zoveel mogelijk van die lampjes te verkopen.

Ook zijn in alle groepen de kinderen aan het werk gegaan om kunstwerkjes te maken van bonen en mais. Deze kunstwerkjes werden aan het eind van deze projectweek verkocht op een markt, die vrijdagmiddag in school georganiseerd werd. De opbrengst van de markt en de verkoop van de lampjes gaat volledig naar de kinderen in Mago.

Vrijdagmiddag 14.45 uur kwamen de eerste mensen de school binnen, ze liepen langs de verschillende kraampjes om de diverse werkstukjes te bewonderen.

Als snel was de hal gevuld met ouders, kinderen, opa's, oma's en andere belangstellenden. De eigen gemaakte werkstukjes gingen grif van de hand en meerdere mensen gingen met zo'n gezellig olielampje naar huis.

We waren verbaasd over de grote opkomst.

De sfeer was gezellig, vanwege de aankleding in stijl en de Afrikaanse muziek die op de achtergrond klonk.

De opbrengst van de, nu al ,geslaagde actie is nog niet bekend als dit stukje geschreven wordt, kijkt u daarvoor op de webstie van de Bangert en u zult verrast zijn.

Maandag 19 maart werd de opbrengst bekend gemaakt in bijzijn van Fred, de medewerker van de stichting. *Voor meer informatie over dit goede doel kunt u kijken op www.magocare.org*

Het team van de Bangert dankt iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen.

We zijn blij dat we zoveel kinderen aan een maaltijd hebben kunnen helpen.

Regionieuws

EMMAÜSWANDELING op zondag 8 april

Twee mensen onderweg, die elkaar hun verhaal vertellen. Praten en luisteren is dan het geheim van elke menselijke relatie. In de ontmoeting kan er dan iets gebeuren, waardoor een mens anders en nieuw naar zijn leven gaat kijken. Dat kan je overkomen in de ontmoeting met mensen.

Net als in het Bijbelverhaal gaan de wandelaars twee aan twee op weg. Bij vertrek krijgen ze een route mee en een aantal gespreksvragen. Tijdens de wandeling kan een gedeelte in stilte worden gelopen. Gedachten die opkomen zouden gedeeld kunnen worden met elkaar. De wandeling duurt ongeveer een uur. Mensen die niet in staat zijn om mee te wandelen, kunnen in Gereformeerde kerk, naar aanleiding van dezelfde vragen, met elkaar in gesprek gaan. Ook zullen er enkele kunstwerken, met de Emmaüsgangers als inspiratiebron, te zien zijn. Deze wandeling is op **zondag 8 april, we beginnen om 14.00 uur en starten bij de Gereformeerde kerk Andijk, Middenweg 4, 1619 BL Andijk** ingang onder de toren. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten bij een kop koffie of thee.

Raad van Kerken

Andijk – Onderdijk – Wervershoof – Zwaagdijk

Gedachte

BIJ DE BUSHALTE

Wij wachten bij de bushalte.

Het is al laat, wij willen naar huis.

Eindelijk komt de bus,

maar hij stopt niet, hij rijdt door.

De bus is vol

zonder te stoppen rijdt hij door.

Wij denken na.

Hoe vaak gaan wij zonder te stoppen aan anderen voorbij?

Aan anderen die verlangend op ons wachten,

wachten op een gesprek,

wachten op iemand die naar hen luistert,

wachten op een gebaar,

wachten op een lach, een vriendelijke blik,

maar wij gaan door.

Waarom Heer, gaan wij door?

Wij zijn net als de bus, tot de nok toe vol,
 vol van onszelf,
 vol van onze ergernissen, onze vreugde,
 onze haat, onze liefde,
 onze angst, onze moed,
 onze nederlagen, onze overwinningen,
 ons gebrek, ons bezit.

Wij zijn van onszelf vervuld
 wij zijn vol van onszelf
 en gaan aan anderen voorbij.

een gedicht uit India

Kies Voor Gezelligheid



30 januari: Kontaktdag, Deze stond in het teken van: Voeten.

Daniëlle Boendermaker en Jeannette Groot vertelden alles over pedicure en voetreflex. Het was een leerzame ochtend, die werd afgesloten met een heerlijke lunch.

20 februari: De dames van het Eendagsbestuur hadden een mooie puzzel-quiz georganiseerd met foto's, waar we Westfrieze plaatsen en gehuchten uit moesten halen.

Ook hadden zij verschillende afbeeldingen gemaakt, waar we uitdrukkingen uit moesten halen. Bedankt dames, voor deze leuke gezellige avond.

20 maart: Paasstuk maken m.m.v. de dames van Jij & Ik workshops.

17 april: Konkelkapel.

Iedereen Prettige Paasdagen toegewenst.

Groeten Sandra Immen

Veiling Sarto



66^E VEILING SARTO

Beste mensen,

Na een maandenlange voorbereiding is de Veiling 2018 weer achter de rug. Het was een zeer succesvol verlopen avond met een super opbrengst voor de verschillende verenigingen uit Andijk, € 34.352,00.

De avond begon om 19.15 uur, met de bekende kinderveiling. Juf Belinda (Franken) en Niels Kreuk openden de kinderveiling. Er waren 35 kavels, waaronder een lekker paaspakket, snoep (alle vingers de lucht in, dat lusten alle kinderen wel), Padelclinic en eten bij Juf Marianne of Juf Belinda, waarbij de opbrengst maximaal € 15,00 per stuk was. Er werd door de kinderen grif geboden en voor de ouderen was het was prachtig om te zien. Het was zeer geslaagd, de opbrengst van deze kinderveiling was € 523,00.

Na afloop van de kinderveiling konden de kinderen met Jacquelin Haakman mee, naar een aparte ruimte in Sarto, waarbij zij met spelletjes, binggo, limonade en snoep werden vermaakt.

Daarna begon de werkelijke veiling. Een overdaad aan spullen was aanwezig: 600 kavels in totaal. Vele planten, taarten en flessen drank werden aangeboden, maar ook "Kanen met parochianen", "Keezen op de pastorie", rondleiding in het Eendjesmuseum, diverse compleet verzorgde fietstochten en natuurlijk de biljart- en klaverjasavonden. De avond werd aan elkaar gepraat door Peter Swart en Richard de Beer, onder het toezicht van Notariskantoor Mantel & Overtoom.

Er werden twee originaliteitsprijzen uitgereikt: een voor de verenigingen en een voor de andere aanbieders. Oudervereniging Bangertschool kreeg de originaliteitsprijs bij de verenigingen: High tea verzorgd door de leerlingen van groep 8. Dit ook omdat De Bangertschool zeer betrokken is bij de veiling.

Bij de overige schenkers ging de prijs naar Niels Kreuk B.V., die in samenwerking met ECW Netwerk, een bezoek aanbod aan de Boorlocatie Aardwarmte op de Nieuwe Dijk. Na de prijsuitreiking pakte Niels de mikrofoon en gaf zijn prijs terug aan het veilingcomité.

Tenslotte was er voor de verloting een Burgers Pick-up fiets, beschikbaar gesteld door André van Duin Tweewielers, de winnaar moest in de zaal aanwezig zijn en dit was mevrouw Van der Molen.

Het laatste koopje, een Andijker Jutter, werd even na half een geveild. Na dit laatste koopje werd het eindresultaat bekend gemaakt: € 34.352,00. Namens het veilingcomité wil ik iedereen bedanken voor de inbreng op de veiling,

het bieden op de kavels en het bedrag, waarmee wij weer veel verenigingen mee kunnen steunen.

Tot volgend jaar, tot 8 maart 2019!!!!

Met vriendelijke groet,

Dorèth Ruiters, secretaresse.

In 't zonnetje



...Truus de Vries-Brakeboer!

Als parochie(raad) willen we Truus de Vries-Brakeboer ook graag in 't zonnetje zetten. Zoals u (onder andere) in de Andijker van 28 februari heeft kunnen lezen zet Truus zich al 50 jaar in voor de Zonnebloem. Dit is echter ontstaan vanuit de Katholieke kerk, van waaruit Truus haar werk is begonnen voor wat betreft het bezoeken van eenzame en zieke mensen. In 1968 is dit begonnen en vervolgens is Truus in 1971 met drie andere vrouwen met De Zonnebloem in Andijk gestart. Dat verdient vanuit de parochie zeker een bloemetje en we willen Truus hartelijk danken voor al die jaren van trouwe inzet!

Tenslotte willen we nog vermelden dat vrijwilligers altijd van harte welkom zijn en dat er voor meer informatie contact opgenomen kan worden met:

E. Oudeman

Notaris Steenpoortestraat 31

1619 CV Andijk

Tel.: 0228-592885

Email: em.oudeman@quicknet.nl

Uit de brievenbus



WESTFRIESE LOURDES VliegREIS 2018



Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar 'heilige' plaatsen, die om hun religieuze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden! Ook vandaag de dag hebben mensen behoefte aan bezinning en zoekt men naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat en openstaat voor contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring word je een ander mens. Mis-

schien hoorde u er al enthousiast over vertellen? Ook voor niet gelovigen, buitenkerkelijken en andersdenkenden is een reis naar Lourdes waardevol! Ook onder hen zijn er velen 'op zoek'.

Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een aangename manier reizen? Dan is vliegen naar Lourdes een aanrader. In ongeveer anderhalf uur brengt het chartervliegtuig u van Maastricht naar Lourdes. En, wilt u met mensen uit uw omgeving, uit de regio? VNB Westfriesland organiseert voor het zeventiende achtereenvolgende jaar een groepsreis met medische, pastorale en reisbegeleiding. Data: 26 september t/m 1 oktober 2018. De bus (gratis!) brengt u via opstapplaatsen in Hoogkarspel, Hoorn en Oostzaan naar Maastricht Airport. Ook op de terugreis naar Westfriesland staat de bus voor u gereed. Opgave/inschrijven: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij het plaatselijke inschrijfadres.

Schuif ook aan tafel bij "BREEK DE WEEK!"



Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op donderdag 26 april 2018. De maaltijd vindt plaats in "de Lichtboei", Hoekweg 12. Dan kunt u weer genieten van een lekker drie gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 5. U kunt zich opgeven vanaf 9 april via breekdeweekandijk@gmail.com of bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries (tel. 720179). We hanteren geen "vaste gastenlijst" meer, dus opgave is echt noodzakelijk. Bel op tijd, want vol is vol. Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig! Volgende Breek de Week maaltijden: 13 september en 8 november 2018.

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine Bultsma, Jacqueliën Vriend, Annet Kwantes en Petra Keesman

Basisschool de Bangert

RKBS De Bangert is gelegen in Andijk-west in de Bangertbuurt.



Wij zijn trots op onze katholieke identiteit. Daarom vindt u elke keer een stukje van onze school in het parochieblad.

Omgaan met elkaar

Wij besteden op school aandacht aan catechese, dat doen we met de methode Hemel en Aarde. Vijf thema's, met bij ieder thema een lessenserie door het schooljaar heen.

In de afgelopen periode was ons thema "Eiland". *Een eiland is een klein stukje wereld waar werkelijk alles mogelijk is. Je weet niet wat allemaal schuilgaat in het onbekende stukje land, het is aantrekkelijk en beangstigend tegelijk.*

Hoe is een eiland ooit ontstaan? Welke onvermoede schatten zijn er allemaal te vinden? Je kunt eindeloos fantaseren over droomeilanden waar nieuwe werelden bestaan. Je kunt avonturen beleven op een eiland en ook helemaal tot rust komen.

De lessen gaan onder andere over mythen, goden en godinnen, ontdekkingsstochten en overlevingskracht.

Een eiland spreekt tot de verbeelding. Er bestaan veel verhalen over eilanden die door de goden zijn gemaakt, waar het leven goed is en mensen onsterfelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mythen over het eiland Atlantis. Ook de visioenen die Johannes opschreef over een nieuwe wereld toen hij op het eiland Patmos was, lijken daarop. Eilanden roepen heel gemakkelijk de sfeer van een paradijselijke droomwereld op. Met de kinderen verkennen we wat in die droomwerelden allemaal kan bestaan.



Een zoektocht naar een enorme schat op een onbewoond eiland kan voor kinderen ook heel erg tot de verbeelding spreken. En soms overtreft de werkelijkheid de fantasie. Op Paaseiland midden in de grote oceaan staan honderden indrukwekkende beelden. Tot op de dag van vandaag is het een raadsel wie die beelden gemaakt heeft en wat ze daar doen.

Ook overleven hoort bij een eiland. Wat heb je echt nodig om te overleven in de natuur. Het nodigt uit om eens van een afstandje naar je eigen leventje en al je spulletjes te kijken. Stel je voor dat je moet overleven op een onbewoond eiland. Wat heb je dan echt nodig? En stel je voor dat je met een paar mensen samen bent. Hoe ga je dan met elkaar om?

Op een eiland kun je ook tot rust komen en je afsluiten van je omgeving. Tot rust komen, aandachtig worden en verstillen is een vaardigheid die je kunt oefenen.

Met vriendelijke groet,
Lia Kromhout van der Meer
Directeur a.i. van De Bangert

Bent u benieuwd naar andere activiteiten bij ons op school?

Kijk dan op www.bangert-andijk.nl