

Jaargang 46, half mei t/m augustus 2018

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip  
Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer  
Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes  
Dijkweg 232

**STENCILWERK EN BONDELING:**

Joop Bakker en Theo Tensen

**VERSPREIDING:**

Ben Kuin, Klampweit 7  
en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

Greet Tensen-Beemsterboer,  
Kleingouw 195, tel. 0228-592046  
email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR: André Dekker**

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

**CONTACTADRES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,  
Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE INTENTIES:**

Greet Tensen-Beemsterboer,  
Kleingouw 195, tel. 592046

**WEBSITE:**

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.  
NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Hans Sijm

Dijkweg 310

1619 JH ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## Van de redactie

We kunnen terugzien op een mooie feestelijke jubileumviering van 70 jaar Parochie en Gemengd koor. Fijn ook, dat er 2 oud-pastores mee voorgingen en verrassend, dat er 5 koorleden gehuldigd werden.

De zomer/vakantieperiode breekt weer aan.

Voor veel mensen een tijd om naar uit te zien.

Een goede reis voor allen, die er op uit trekken en geduld voor allen, die thuis er naar verlangen om iedereen weer veilig thuis te zien!

Maar de kerk, die gaat niet met vakantie. Daar bent u gewoon ieder weekend hartelijk welkom!

Een fijne zomertijd toegewenst en tot september.

### ZOMERTIJD

De zomer:

kleurrijk jaargetijde.

Laten we genieten

van al wat is,

dat we ons verwonderen

over al wat is

en dat we danken

voor al wat is!

naar: *Rieke Mes*

## Wat en wanneer

za. 26 mei Kunst- en tuinroute

wo. 22 aug. Kopie inleveren voor september en oktober

## Liturgische agenda



**In het weekend** is er één viering.

Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

## Liturgisch rooster

### Zondag 20 mei: 1<sup>e</sup> Pinksterdag

10.00 uur: Woord-Communieviering met Gemengd Koor

Pastor A. Dekker

Collecte t.b.v. Pinksteractie/

Week Ned. Missionaris

### Maandag 21 mei: 2<sup>e</sup> Pinksterdag

GEEN VIERING

9.30 uur: Eucharistieviering

in Medemblik

Pastor J. van Dril

### Zaterdag 26 mei: H. Drie-eenheid

19.00 uur: Eucharistieviering

met Gemengd Koor

Pastor P. Piets

### Zondag 3 juni: Sacramentsdag

10.00 uur: Woord-Communieviering

met Gemengd Koor

Pastor A. Dekker

Koffiedrinken!

### Zondag 10 juni:

10.00 uur: Woord-Communieviering

met Vriendenkring

Voorgangers van groep Andijk

### Zondag 17 juni:

10.00 uur: Eucharistieviering

met Gemengd Koor

Pastor J. van Dril

### Dinsdag 19 juni:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

16.00 uur: Woord-Communieviering in Sorghvliet

m.m.v. organiste Ina Sijm

Voorganger pastor A. Dekker

### Zaterdag 23 juni:

19.00 uur: Eucharistieviering

met Vriendenkring

Pastor P. Piets

Zondag 1 juli:

10.00 uur: Eucharistieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor P. Piets

Koffiedrinken!

Zondag 8 juli:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Vriendenkring  
Voorgangers van groep Andijk

Zondag 15 juli:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Voorgangers van groep Andijk

Zaterdag 21 juli:

19.00 uur: Eucharistieviering  
met Vriendenkring  
Pastor P. Piets

Zondag 29 juli:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met liederen  
Pastor A. Dekker

Zondag 5 augustus:

10.00 uur: Eucharistieviering  
met liederen  
Pastor J. van Dril

Zondag 12 augustus:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Voorgangers van groep Andijk

Zondag 19 augustus:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Voorgangers van groep Andijk

Zaterdag 25 augustus:

19.00 uur: Eucharistieviering  
met Vriendenkring  
Pastor J. van Dril

Deurcollecte t.b.v. de MIVA

Zondag 2 september:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

Koffiedrinken!

**van Onder An de Dijk**

Beste parochianen,

Het was zondag 29 april 2018. Hoog in de top van onze mast hing onze 'nationale driekleur' statig te wapperen. Want het was tenslotte feest in onze parochie. Zelfs achtvoudig. Zo hadden we ons 50 jarig gouden bruidspaar Afra en Joop Bakker-Kuin in ons midden en vierden we het 70 jarig bestaan van ons gemengd koor St. Cecilia. In dat koor bevonden zich vervolgens een vijftal jubilarissen te weten Ina Sijm-Kuip, Piet Schuitemaker en Tim Schuitemaker. Deze drie wisten zich al 50 jaar verbonden met het koor. En dat deden Loeki Sijm-Bakker en Hanny Brakeboer-Bakker inmiddels alweer 25 jaar. Deze vijf werden daartoe gehuldigd, onderscheiden met een daarbij behorende speld, oorkonde, woorden van dank en met een prachtige bos bloemen. Uiteraard werd dat moment 'vereeuwigd' door het vast te leggen op video en foto. Die foto kwamen we vervolgens nog tegen in 'de Andijker' en in het 'Noordhollands Dagblad'. Een prachtige kleurrijke foto waarop we onze jubilarissen mogen aantreffen met die bloemen, met die speld en met een 'big smile' van oor tot oor.

Maar naast dat alles aan feestvreugde, zeven in getal, vierden we die dag ook nog het 70 jarig bestaan van onze parochie. De eerste aanzet daartoe vinden we terug in de geschiedenis en wel in maand december van het jaar 1930. In die maand en in dat jaar werd er in Andijk een voorlopige 'kerkbouwcomité' opgericht. Dit comité wilde een eigen parochiegemeenschap met een eigen parochiekerk. Tot dan maakte men nog deel uit van de parochie van Wervershoof. Al doende de tijd trok het comité naar Haarlem om daar haar plannen kenbaar te maken. Het enige wat ze echter meekregen vanuit Haarlem was de opdracht om vooral door te sparen. En dat deden de Andijkers ook om vervolgens in 1948, dus 18 jaar verder in de tijd, en met genoeg in kas, de 'Krimpen' aan te kopen. Dat was ook het jaar van de oprichting van ons koor 'St. Cecilia', patroonheilige van koren en orkesten, en de oprichting van onze parochie 'Maria Middelaars van Alle Genaden'.

Over het toewijden aan haar, kwam ik in de geschiedenis nog het volgende tegen ... Op 26 mei 1948 bezocht de eerste pastoor van de parochie,

pastoor Hooyschuur, de bisschop in Haarlem. In die tijd was dat bisschop Joannes Petrus Huibers (1935-1960). Deze bisschop vroeg aan de pastoor aan wie hij zijn parochie zou willen toewijden. Daarop antwoordde de pastoor ... 'Aan 'Maria Hulp der Christenen', omdat wij in Rotterdam tijdens de bombardementen steeds tot Maria onder den titel gebeden hebben en er van overtuigd zijn, dat wij daaraan onze redding te danken hebben en bovendien, monseigneur, op dien feestdag heeft u mijn benoemingsbrief getekend.' De bisschop zei vervolgens ... 'Dat is goed, maar vindt u 31 mei ook geen mooie datum?' Waarop de pastoor reageerde ... 'U bedoelt, Maria Middelaes van Alle Genaden? Zoudt u liever willen, dat ik mijn parochie daaraan zou toewijden, monseigneur?' De bisschop vervolgens ... 'U bent de pastoor en u moet den titel van uw kerk bepalen.' Daarop reageerde pastoor Hooyschuur ... 'Monseigneur, het verlangen van mijn bisschop is voor mij een bevel, ik geloof in de leiding van den Heilige Geest in de kerk en daarom besluit ik nu, dat mijn parochie zal worden toegewijd aan Maria Middelaes van Alle Genaden.' Vervolgens zei de bisschop ... 'Daar ben ik heel blij om, want dit zal dan de eerste kerk in ons bisdom worden van dien titel en wij moeten de vereering van Maria onder dien titel bevorderen om te stuwen naar de verklaring van dat dogma.' Aldus een citaat uit de geschiedenis van hoe onze parochie aan haar naam is gekomen. Dat als eerste binnen het bisdom en tot op de van vandaag nog steeds de enige parochie met die naam. Zo bleek van de week nog bij mijn navraag bij het bisdom.

We hebben dus vanaf 1948 een eigen koor, een eigen parochie met een unieke naam en is in dat jaar de 'Krimpen' aangekocht. Dat moest echter nog wel worden verbouwd tot een waardig kerkgebouw.

Maar voor dat dat gereed was, 25 december 1949, kerkte men voorlopig in Café Kuin. De eerste viering daarin was op zondag 18 juli 1948. Het koor liet zich toen voor het eerst horen, bestaande uit 12 leden, en pastoor Hooyschuur deed zijn eerste plechtige Heilige Mis daar in dat Café waar hij door de tapkast opkwam. In het begin moest men daaraan wennen, maar tegelijkertijd wist men ook dat het voor korte duur was. Men had tenslotte de 'Krimpen' aangekocht en werd na die bewuste verbouwing dus in 1949 in gebruik genomen.

Inmiddels spaarden de Andijkers verder. Dat gaf hen de mogelijkheid om in juni 1973 te beginnen met de bouw van de huidige kerk aan de Bangert. Deze kerk werd op 22 december 1974 officieel in gebruik genomen. Inmiddels is dat alweer ruim 43 jaar geleden. Over anderhalf jaar, op 22 december 2019, gaat daarom onze 'nationale driekleur' wederom hoog de mast in. De kerk bestaat dan namelijk 45 jaar. Daar mogen we met z'n allen naar uitkijken.

En zo met bovenstaand een weergave van een klein stukje geschiedenis. En dat alles naar aanleiding van die feestelijke jubileumviering op zondag 29 april jongstleden met daarbij dus die 'nationale driekleur' hoog in de top. Dat zagen we overigens ook gebeuren op donderdag 27 april, Koningsdag, en op vrijdag, 7 april. Op die dag, in de avond, hadden we namelijk onze feestelijke vormselviering. Een viering die als thema had meegekregen ... 'Je vleugels uitslaan'. En dat doen onze vormelingen, negen in getal en wel ... Thomas Thijssse, Jesse Uddoh, Kim Steltenpool, Nico Kreuk, Moyet Haakman, Marije Kuin, Nikki Grent, Maartje Beenen en Amber Kuip. Vijf van hen zijn afkomstig uit onze buurtparochie Onderdijk en vier van hen afkomstig uit onze eigen parochie.

Voor bij dat 'uitslaan van hun vleugels' de toekomst tegemoet, heeft Mgr. van Burgsteden, hulpbisschop en vormheer, tijdens die desbetreffende vormselviering hen het 'sacrament van het vormsel' toegediend. Dat sacrament dat alles van doen met de 'werken van de Heilige Geest'. En dat zijn er zeven in getal. Dit aantal werd tijdens die viering symbolisch zichtbaar gemaakt door een zevental kruikjes. Elk kruikje vertegenwoordigde vervolgens één van de werken van die Geest, namelijk die van wijsheid, inzicht, sterkte en kennis, die van verstand, liefde en ontzag. Daar werden door de vormelingen nog mooie woorden aan toegevoegd. Met die woorden benadrukten ze van wat die 'werken van de Heilige Geest' voor hen betekenden. Dat alles en zoveel meer werd omringd door gebeden, gedichten, een toepasselijke evangelielezing en muziek en zang ten gehore gebracht door het AOW jongerenkoor. Bovendien mochten we ons verheugen op een grote belangstelling vanuit beide parochies en was de kerk zeer feestelijk versierd. Al met al was het een mooie, feestelijke viering

waarvoor dus buiten onze ‘nationale driekleur’ hoog in mast hing te wapperen.

Inmiddels zijn we alweer wat verder in de tijd om ons nu op te maken voor het Hoogfeest van Pinksteren. Dat welgeteld vijftig dagen na dat andere Hoogfeest, namelijk die van Pasen. En zoals het vormsel alles van doen heeft met de ‘werken van de Heilige Geest, zo is dat ook het geval voor dat aankomende Hoogfeest. Het feest waarop we vieren, dat Jezus zijn belofte aan ons allen is nagekomen. Die belofte, nog bij zijn Hemelvaart gedaan, dat Hij ons mensen niet alleen zou achterlaten. Hij zendt ons dan ook de Heilige Geest, de Geest van God. Die Geest wordt in een liedtekst nog als volgt beschreven:

### GEEST VAN GOD, ZO VOL VAN LIEFDE

Geest van God, zo vol van liefde,  
vul mijn hart en ziel met jou.  
Leid mijn leven naar het wonder,  
Geest van liefde, sterk en trouw.

Als een moeder mij omhelzend,  
een omarming dag en nacht,  
zo voed jij me met je lichaam,  
vormt me door je zorg en kracht.

Als een vader mij beschermend,  
breng je inzicht, harmonie  
en je zet me op je schouders  
zodat ik de wereld zie.

Lieve vriend, door jouw nabijheid  
voel ik liefde diep in mij.  
Jij sterkt mij met jouw belofte,  
vrede, troost en rust geef jij.

Geest van God, zo vol van liefde,  
vul mijn hart en ziel met jou.  
Leid mijn leven naar het wonder,  
Geest van liefde, sterk en trouw.

Een mooie liedtekst, dat ons enigszins wil meegeven van wat die Geest van God voor ons kan en wil betekenen. Mogen we dat zo ook ervaren en delen met onze leefgenoten om ons heen. Dat wens ik ons allen van harte toe, zo ook een heel mooi aankomend Pinksterfeest. Dat feest waarop we dus de komst van die Geest van God onder ons vieren en dat als een Helper, een Trooster, een Wegwijzer en bovenal als een Reisgenoot.

Gods Zegen, alle goeds  
en hartelijke groet,  
pastor André Dekker



## *Bloemschikken*

De weken van 7 mei t/m 20 mei:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 21 mei t/m 3 juni:  
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis  
en Toos Kuin

De weken van 4 juni t/m 17 juni:  
Corry Kuin, Angela Bregman en Marjo Groot

De weken van 18 juni t/m 1 juli:  
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat  
en Karin Stavenuiter

De weken van 2 juli t/m 15 juli:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 16 juli t/m 29 juli:  
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis  
en Toos Kuin

De weken van 30 juli t/m 12 aug.:  
Corry Kuin, Angela Bregman en Marjo Groot

De weken van 13 aug. t/m 26 aug.:  
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat  
en Karin Stavenuiter

De weken van 27 aug. t/m 9 sept.:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De lente is begonnen en de eerste zonnestrallen al weer gehad, de vakantie periode komt er voor sommigen alweer aan. Wij wensen jullie prachtige zonnige lente- en zomermaanden!  
Thuis of op jullie vakantieadres.

Groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

## *Kerkwerken*

Op dinsdag 5 juni 2018 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:



C. Sijm-Steltenpool  
W. Brasser-Laan

T. Audiffred-Steltenpool  
G. Schuitemaker-Steltenpool

en dinsdag 3 juli 2018 voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift  
C. Keeman-Breg  
J. Ligthart-Buis  
T. Rinkel-Deen

augustus vervalt

en dinsdag 4 september 2018 voor de dames:

E. Sijm-Haakman  
G. de Vries-Broers  
L. Steltenpool-Haakman  
R. Meester

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt. Alvast een fijne, zonnige vakantie(periode) toegewenst!  
Groetjes van Trudy

## *Koffiedrinken*



Zondag 3 juni

Jolanda Hooiveld en Jacquélien Haakman

Zondag 1 Juli

Margaret de Lange en Jacqueline Verlaat

In de maand augustus houden we even een vakantie stop.

Zondag 2 september

Margriet van der Meijden en Afra Kuin

Alvast een hele mooie mooie zomer toegewenst en graag tot ziens bij het koffiedrinken!

Groetjes van Afra

## *Jubilea*



Op 25 april waren Jan en Nel Commandeur 50 jaar getrouwd en op 26 april Joop en Afra Bakker. Beide bruidsparen ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap.

In de viering van 29 april werd stilgestaan bij het feit dat Ina Sijm-Kuip, Piet en Tim Schuitemaker 50 lid waren van het Gemengd Koor. Hanny Brakeboer-Bakker en Loekie Sijm-Bakker hebben de 25 jaar volgemaakt. Hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet en van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.

## *In Memoriam*



Op 22 maart is op 77-jarige leeftijd overleden Jetske Maria Theresia van Schaik-van der Hoorn. Op 28 maart was de uitvaartplechtigheid in onze parochiekerk, waarna ze naar haar laatste rustplaats op de Westerbegraafplaats is gebracht. Wij wensen haar man Jan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies. Dat zij moge rusten in vrede.

## *Verhuisd*



...van Andijk naar Wervershoof.

Wim en Joke Druyven-Tensen van Dijkweg 288 naar Slotlaan 58.

Harry en Lia Steltenpool-Haakman van Bangert 37 naar Slotlaan 54.

Sjaak en Mart Bakker-Kuin van Dijkweg 405 naar Bonstraat 29.

## *Parochieraad*



Dit is al weer het laatste Kontakt voor de vakantieperiode. Wat gaat het snel! En wat is er weer veel binnen onze parochie gedaan en gebeurd in de afgelopen tijd.

Hoogtepunten waren toch wel de Vormselviering en de viering van het 70-jarig bestaan van onze parochie, het Gemengd Koor en de huldiging van vijf jubilarissen bij het koor. Drie jubilarissen zelfs 50 jaar! Nieuwe leden zijn van harte welkom bij alle koren, maar men hoeft zich echt niet verplicht te voelen dat dit dan voor 50 jaar moet zijn....en hoe staat het dan met onze parochie? Het is wel geweldig dat men zolang met veel plezier orgel speelt, zingt en dirigeert! Alle felicitaties zijn ook echt gemeend! Ook 25 jaar is als men er voor staat een hele tijd! En hadden de oprichters van onze parochie 70 jaar geleden kunnen bedenken dat het nu zo gevierd werd? Het was een prachtige viering waarin pastor Dekker

voorging met pastor Suidgeest en pastor Maria Voss. Ook zij hebben genoten! Met dank van onze kant! Een oud-Andijker die ook te kerk was zei later: het voelde als een warme douche! Dan zijn we denk ik goed bezig! Fijn gevoel dat we nog iets leuks tegoe hebben: 26 oktober is er een feestelijke avond voor alle vrijwilligers! Alvast vrijhouden en noteren!

De feestelijke Vormselviering in Andijk was voor de 9 kinderen die gevormd werden het eindpunt van het traject van voorbereiding. Vijf kinderen uit Onderdijk en vier uit Andijk. De kerk mooi versierd. Volgende keer is de viering waarschijnlijk weer in Onderdijk.

In de vergaderingen van april en mei is de kunst en tuinroute besproken, er staat een apart stukje hierover in dit Kontakt. Aan het begin van de vergadering in mei is de kostersgroep een half uur 'op bezoek' geweest, ook hierover wordt u later even bijgepraat.

17 mei is een bijeenkomst voor alle wijkcontactpersonen, daarover hoort u de volgende keer het verslag.

Binnen de regio is het belangrijkste overlegpunt geweest het vitaliteitsplan van de vijf parochies. Door het bisdom is een aantal jaren geleden een boekje uitgebracht: kerk in een veranderende samenleving. Daar hebben we nu wel mee te maken. Iedere parochie heeft de cijfers en plannen op tafel gelegd en gezamenlijk proberen we zo goed en zo lang mogelijk de eigen parochies goede pastorale zorg te geven en te zorgen dat ze kunnen blijven bestaan. Dit vraagt best veel denkwerk en overleg. Hoe is het over 5 jaar. Kerkbezoek? Inkomsten? Onderhoud gebouwen? Kosten? Eigenlijk zou de toekomstvisie ieder half jaar in iedere parochie op de agenda moeten staan. Ook wij hebben hier mee te maken. Alle parochies moeten bezuinigen. Het is een bewustwordingsproces, alle parochies proberen opbouwend te bezuinigen. Parochie Medemblik werkt b.v. al met zonnepanelen...Mocht u goede ideeën hebben dan horen we die graag!

Het nieuwe rooster is klaar! Een hele klus voor pastor Dekker deze eerste keer! Geprobeerd is een zo goed mogelijke verdeling binnen de regio te krijgen van Eucharistie en Woord- en Communievieringen.

Als je dan ziet hoeveel mensen aan al die vieringen meewerken met voorgaan, zingen en voorbereidend werk doen of achter de schermen bezig

zijn dan is een vakantie zeker wel verdiend! We hopen dat u allemaal kunt genieten van deze zomertijd. Fijne vakantie!

Hartelijke groet vanuit de parochieraad,  
Baukje Kuin-Hogendorp, secr.,

## VERANDERINGEN BINNEN DE KOSTERSGROEP

Al sinds ruim 11 jaar draait er in onze parochie een kostersgroep. Nadat Riet Kuin samen met haar man Tinus zich jarenlang hebben ingezet, is deze kostersgroep opgezet om het werk wat te verdelen. Mart Slagter en Afra Kuin waren de voortrekkers. Helaas is Mart overleden. Nu is Afra ook gedwongen te stoppen door een herseninfarct. Gelukkig zijn er ook veel dingen die Afra nog wel kan en misschien komt het ook wel weer zover dat zij haar taak weer op kan pakken. In het laatste kostersoverleg van 1 mei is aandacht gegeven aan dit afscheid. Wat zullen de kosters, maar ook wij als parochieraad Afra missen, met haar kennis, overzicht en goede ideeën. Nee, Afra was geen koster die alleen deed wat noodzakelijk was, maar was ook altijd bezig met wat er beter of anders kon. De contacten verliepen altijd heel plezierig! Er is ook heel wat afgelachen! De nieuwe kleedjes in de dagkerk is één van de laatste klussen geweest waardoor we met veel plezier en dankbaarheid aan Afra terug denken. Het klinkt wel zwaar, maar gelukkig is Afra nu wel weer in staat naar kerk te komen. Eerst best emotioneel, maar wat zijn we daar allemaal blij mee! Bedankt Afra, voor al die jaren zoveel inzet en zo'n fijne samenwerking! We hebben er samen van genoten!

Er wordt nog wel een koster bij gezocht in het team van Tonny Smit, Arie Bergen, Bert Kuin en Siemen Tensen. Weet u iemand? Graag!

De parochieraad

## Vormsel



Zaterdag 7 april hebben Jesse Uddoh, Nico Kreuk, Marije Kuin en Maartje Beenen, samen met 5 kinderen uit Onderdijk het sacrament van het vormsel ontvangen. Mgr. van Burgsteden ging voor, samen met pastor André Dekker en Diaken Schilder. Het thema was: Je vleugels uitslaan. Tijdens de viering werd onderstaand gedicht voorgedragen:

*Veranderen gaat soms vanzelf, je groeit.  
Gewoon een natuurlijk proces.  
Zoals een knop een blad wordt,  
of een rups een vlinder.  
Soms gaat het anders. Onverwacht.  
Ongewoon  
Door wat je meemaakt,  
of door wat je hoopt of gelooft.  
Een ommekomst, een ander mens.  
Hoe zul jij je ontpoppen?*

Ook langs deze weg wensen wij namens onze parochiegemeenschap de vormelingen alle goeds toe op hun verdere levensweg.

## *Kerk en Samenleving*



### **PINKSTERACTIE**

#### **Geloven in de ander, Ieder mens telt mee**

Pater Bert Hagendoorn o.f.m. is missionaris in Indonesië en Inge Kuiphuis missionair werker in Guatemala. Net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd, zetten ze zich in met hart en ziel voor de ander. Iedere dag gaan zij vanuit hun geloof de strijd aan tegen armoede en onrecht. Zij blijven waar anderen gaan. Zij geloven in de kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hun kracht en moed om de eigen situatie te veranderen. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin ieder mens meetelt.

#### **Verspreiding van het aidsvirus voorkomen**

Franciscaan pater Bert Hagendoorn is als missionaris naar Indonesië vertrokken in 1970. Hij ging werken in de provincie Papoea. `De oorspronkelijke bevolking leefde op de traditionele manier,` herinnert hij zich. Transport was in die tijd zeer beperkt: korte afstanden legde hij te voet af en in de kustgebieden ging het vervoer per boot. `Medemissionarissen kwam ik soms een jaar of langer niet tegen.` De eerste scholen en ziekenhuizen werden door missionarissen gestart. In de jaren negentig werd in Timika in het zuidoosten van Papoea de eerste patiënt ontdekt die met het aidsvirus was besmet. Pater Bert was er parochiepastoor. Hij heeft alle pastorale werkers verplicht, aan trainingen deel te nemen over de aidsepidemie. `We wilden toestanden voorkomen met stervende aidspatiënten aan de kant

van de weg. Of aidswezen die aan hun lot worden overgelaten.` De franciscaan wilde verdere verspreiding van het virus voorkomen.

#### **`Bijdragen aan een rechtvaardige wereld`**

Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala, maakt zich sterk voor de rechten van uitgebuite en arme koffieplukkers en boeren. `Ik vind het een voorrecht om in Guatemala te mogen werken met steun van Week Nederlandse Missionarissen en de Sint Pancratius Parochie in Geesteren. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een rechtvaardige wereld,` licht Inge toe. Veel koffieplukkers krijgen geen loon uitbetaald of maar erg weinig. Als zij vanuit de hoogvlaktes in vrachtwagens naar de koffieplantages worden vervoerd, gebeuren er vaak dodelijke ongelukken. Aan de uitbuiting van deze mensen moet een einde komen. De verhalen die de mensen met Inge delen, maken grote indruk op haar. `De mensen zijn blij dat ze niet worden vergeten en dat er aandacht is voor hun situatie,` vertelt Inge. `Guatemala lijkt dan misschien wel ver weg, maar we staan met elkaar in verbinding.` Bijvoorbeeld door het kopje koffie, gezet van bonen uit Guatemala. `Denk daar bijvoorbeeld de volgende keer aan als u een kopje koffie drinkt.`

Laat uw solidariteit blijken tijdens de jaarlijkse **Pinksteractie** van de Week Nederlandse Missionaris, die alweer 80 jaar bestaat. IBAN: NL 30 RABO 0171 2111 11

#### **MIVA-collecte op 25 en 26 augustus**

##### **Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar**

In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg niet makkelijk bereikbaar. Tawanda werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg. Tawanda is een man met een duidelijke missie. Al dertien jaar zet hij zich in voor de meest kwetsbare bevolking van Zimbabwe. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: `Ik wil mijn gemeenschap dienen`.

Het gebied waar Tawanda werkt is één van de armste regio's van Zimbabwe. Tawanda: `De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen.` Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk. Samen met een team van 8 zorgverleners trekt hij de afgelegen dorpen in om voorlichting te geven en zorg te verlenen.



### Vijf uur lopen om zorg te verlenen

‘Vervoer is echt ons grootste probleem’ vertelt Tawanda ons. ‘Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 6 tot 8 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts 1 of hooguit 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.’

Vier jaar geleden kwam Tawanda de kleine Edward (7) op het spoor. Door zijn beperking kon de jongen nauwelijks bewegen. Van Tawanda ontving hij een rolstoel. Met de juiste zorg kan hij nu zelfstandig zitten en gaat hij naar school. Ook hielp Tawanda de arme familie een klein bestaan op te bouwen. De vader van Edward heeft nu een klein winkeltje. Hier verkoopt hij schooluniformen en levensmiddelen. Door de opbrengst kan de familie nu speciale voeding voor Edward kopen.

### Twee auto's nodig nodig

Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog 2 twee auto's nodig. Dan kan ook de bevolking in de andere twee districten de zorg ontvangen waar ze recht op hebben. Helpt u ze op weg?

### VASTENACTIE

De Vastenactie heeft het bedrag opgebracht van 189 euro. Allemaal jullie dank daarvoor!

## Gedachte

### PINKSTERGEDACHTE

De Geest van God  
is geen spookbeeld of hersenschim.  
Hij is onder ons aanwezig,  
voelbaar en tastbaar.  
Hij spreekt soms uit de blik in onze ogen.  
Je ziet hem in de mensen  
die verdraagzaam zijn  
en respectvol omgaan met elkaar.  
Je voelt hem in dat liefdevolle gebaar  
of die hartelijke handdruk.

De Geest van God  
is de scheppende kracht  
die bruggen slaat over de diepste kloven,  
die mensen bij elkaar brengt  
en conflicten ombuigt  
in begrip en verzoening.

Het is de energie die bergen kan verzetten  
en mensen boven hun kleinheid uittilt  
- de levensadem van God  
die mensen bezielt en in beweging zet.

## Kies Voor Gezelligheid



20 maart: Deze avond stond in het teken van de Paasdagen. Met de dames van JIJ & IK workshops hebben we een heel mooi Paasstuk gemaakt.

17 april: De Konkelkapel. Een gezellige kapel met een verrassend repertoire.

22 mei: Uitje naar de Zaanse Schans. Vertrek om 9.30 uur bij Sarto.

19 juni: Natuurwandeling o.l.v. Marco van der Lee. Vertrek om 19.00 uur vanaf Sarto.

Denkt u nog even aan het stemmen bij de Rabobank voor uw vereniging?

Iedereen alvast een fijne vakantie en tot ziens in september.

Groeten Sandra Immen

## Uit de brievenbus



### KUNST- EN TUINROUTE ANDIJK 26 MEI!

In 2011 is er vanuit de Ger. Kerk het plan opgevat om een fietsdag te organiseren waarop men elkaar kan ontmoeten en anderen laat meegenieten van prachtige tuinen, creatieve talenten en nog heel veel meer. Het is een jaarlijks terugkerende dag geworden met nu als vaste datum de laatste zaterdag in mei.

Dit jaar dus op 26 mei, van 11.00 uur tot 17.00 uur. Deze achtste keer zijn er weer nieuwe tuinen opengesteld en zijn er weer verrassende exposities. Het bewonderen zeker waard!

Al jaren wordt onze parochiekerk als één van de startpunten gebruikt. De routebeschrijving ligt voor u klaar. In onze kerk zijn orgelspel van Arnold de Greeuw en zang van Trees Kuin-van der Sluis. Arnold begint om ruim 11 uur te orgelspelen en Trees volgt daarna met zang tot rond 13.00 uur.

Er zijn heel aparte engelen- en heiligenbeelden onder stolpen te bezichtigen. Het is de verzame-

ling van Joke Schuitemaker-van Straten die helaas vorig jaar is overleden.

Er is koffie en thee, limonade voor de kinderen.

Ook in de plaatselijke pers zal er aandacht aan gegeven worden.

Van harte hopen we op goed fietsweer. Niet zoals jaren geleden storm, onweer, hagel en nog geen tien bezoekers. In de jaren met goed weer is het bezoekersaantal wel opgelopen tot ruim 80 mensen. Heel gezellig.

(Bij slecht weer zie de site:

[www.gereformeerdekerkandijk.nl](http://www.gereformeerdekerkandijk.nl)

of het doorgaat.)

Enkele punten van de 29 uit de routebeschrijving: Beklimmen van de toren Ger. Kerk, kaarten van Oud-Andijk, schilderijen, rommelmarkt, keramiek, sieraden en dat alles vaak in heel bijzondere tuinen! Ook heel leuk om ideeën op te doen!

Bekijk de locaties in de folder en zet uw eigen route uit! Ga genieten van Andijk en haar creatieve inwoners!

## WESTFRIESE LOURDES VliegREIS 2018



“Mensen vragen ons: wat heeft Lourdes met me gedaan? Dan zeg ik: dat kan ik je niet uitleggen, dat moet je zelf ervaren. Mensen die in Lourdes geweest zijn, begrijpen wat ik bedoel.”

(*Deelnemer Westfrieze Lourdes Vliegreis 2017*).

In dé Westfrieze Lourdes Vliegreis 2018 – 26 september t/m 1 oktober – zijn nog vrije plaatsen, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf.

Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet Vet, groepsassistent Harry Vet en hotelleider

Fred van de Winkel. In het zorghotel zijn ook Westfrieze zorgvrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers in deze Lourdesreis LO1873 zijn door VNB aangesteld. Wilt u ook eens als (zorg)vrijwilliger naar Lourdes? Mail dan naar Henk Smits [henk.smits@vnb.nl](mailto:henk.smits@vnb.nl)

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen; met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot aan te bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfrieze Lourdes Vliegreis mee? Bel Harry Vet 0228-514040 of mail [ham.vet@quicknet.nl](mailto:ham.vet@quicknet.nl)

## MUSEUM

Sint Jan de Doper

Dorpsstraat 512/514

1723 HG Noord-Scharwoude

[museum@sintjandedoper.nl](mailto:museum@sintjandedoper.nl)

### Kerk (rijksmonument)

In de jaren 1905 en 1906 vindt de bouw plaats van de huidige Sint Jan de Doper kerk.

De architect was P.J. Bekkers, een leerling van de grote bouwmeester P.J.H. Cuipers. Architect Bekkers was bekend om zijn eigen stijl in de neogotiek. Hij was vooral creatief in de zuilen, steunberen en gewelven van de kerken.

Het totale bedrag van het bouwplan van de architect ging de draagkracht van de parochie te boven. De afbouw van enkele onderdelen van het interieur van de kerk, zoals het Maria altaar werd daarom achterwege gelaten.

Bouwmeester Mes wilde een kerk waar de parochie trots op kon zijn. Dit was geen gemakkelijke opgave omdat de bouwgrond bepalend was voor het karakter van de kerk, in de volksmond genaamd de **Kathedraal van het Noorden**.

Architect Bekkers heeft ook het Franciscanen-klooster in Nieuwe Niedorp gebouwd. Een simpel vierkant gebouw met aan een zijde de eenbeukige kerk. De ramen komen overeen met de ramen van de kerk in Noord-Scharwoude, evenals de omgang achter het hoofdaltaar.

De uitvaart van pastoor Mes was de eerste plechtigheid in de nieuwe kerk.

### Sint Jansmuseum

In het hart van Langedijk, op de bovenste verdieping van het Kloosterhof, is het Sint Jansmu-

seum gevestigd. Het museum geeft een overzicht van het Rijke Roomsche Leven van de vorige eeuw in West-Friesland. Op dit moment staat de geloofsbeleving van de mensen in het verleden centraal, maar er wordt ook aandacht geschonken aan het heden en de toekomst, de eigen verantwoordelijkheid en het kiezen van de eigen godsdienstige beleving.

U vindt er liturgische, kerkelijke en devotionele kunst en voorwerpen die in de kerk, op school als leermiddel en in de katholieke gezinnen werden gebruikt.

De collectie bestaat uit liturgische kleding, vaandels, beelden, kinderaltaar met allerlei objecten, schoolplaten, kruisbeelden, kerkboeken, bidprentjes, etc.

Het Sint Jansmuseum biedt ook scholen de mogelijkheid om kennis te maken met het geloof.

### **De Bulthuis collectie**

Mien Bulthuis, de dochter van Nanning Hendrik Bulthuis (1885 – 1977) was verantwoordelijk voor de collectie houtsnijwerk van haar vader. Ze had een klein museum in de Dorpsstraat van Huizum (Frl). Achter het museum lag de oudste tjoetter ooit gebouwd in Nederland, deze was door haar vader gerestaureerd en nu te zien in het Fries museum.

Het houtsnijden was een hobby van Nanning Hendrik Bulthuis, naast het bouwen en restaureren van schepen.

Vanaf heden zijn de collectie houtsnijwerk en de diverse gereedschappen die hij gebruikte om de beelden te snijden permanent te zien in ons museum.

### **Openingstijden**

Het Sint Jansmuseum is geopend op donderdagmiddag en zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. In overleg met Bep Groot (tel 0226-317646 en mobiel 06-10037328) kunt u ook buiten deze tijden het museum bezoeken.

Het Sint Jansmuseum is ideaal voor zowel individueel als groepsbezoek. Voor groepen bestaat er de mogelijkheid voor o.a. ontvangst met koffie en koek, een rondleiding door het museum, een eenvoudige lunch en tenslotte een rondleiding door de kerk, eventueel te combineren met een wandeling door het dorp. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met Bep Groot.

Het museum is goed bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als met eigen vervoer.

Tegenover het museum is voldoende gratis parkeergelegenheid.

### **BEDEVAART NAAR KEVELAER 2018**

Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli is de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Eugène Jongerden en Jan van der Plas. Gaat u met ons mee?

Op 2 juli a.s. wordt vertrokken vanuit Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskars aan Maria wordt aangeboden. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering in de Kaarsenkapel. Op dinsdag wordt 's ochtends de kruisweg overwogen en is er 's middags volop aandacht voor Maria met het rozenkransgebed en een Maria-uurtje. 's Avonds is er een heilige Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer, met aansluitend de lichtprocessie. Op de laatste dag sluiten we af met een mooie afscheidsviering. Aan het begin van de avond bent u weer thuis. Het bedevaartprogramma kent voldoende ruimte voor de gezellige winkeltjes en terrasjes van Kevelaer.

### **Meer informatie?**

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

- \* Dea Broersen (06-25021417)
- \* Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723)
- \* Jos Martens (06-16666900)
- \* pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464)
- \* pastoor Eugene Jongerden (06-51265724)
- \* [kevelaerbedevaart@outlook.com](mailto:kevelaerbedevaart@outlook.com)

### **BREAKOUT**

#### **Tienerkamp**

#### **Thema: EXTRAORDINARY**

Dit is het moment, de start van iets groots!

Jij bent buitengewoon, extraordinary.

Je lijkt soms niets voor te stellen, maar je hebt een prachtig doel.

Wat is dat doel?

Gewoon...of heel speciaal?  
Ga voor de top: extraordinary!

Er zijn zoveel dingen die speciaal en bijzonder lijken, maar niet alles helpt je echt verder.

Wil je ontdekken wie jij bent en wat echt bijzonder is aan jouw leven?

Kom deze zomer naar Tienerkamp BREAKOUT, met als thema: EXTRAORDINARY.

Beleef vijf dagen lang met leeftijdsgenoten en vrienden een onvergetelijk programma, vol sport en spel, natuur, een speciale activiteit, bonte avond en nog veel meer.

Natuurlijk nemen we ook tijd met God. Ontdek jouw richting, ontdek het meest bijzondere doel en ga op weg met Hem! Vind jouw unieke talenten en stel je vragen aan God, over het geloof en de kerk!

Waar: Julianaklooster, Gastenhuis OLV ter Nood, Hoogeweg 65 Heiloo

Wie: 12 t/m 15 jaar

Wanneer: 21 t/m 25 juli

Prijs: € 85,-

Aanmelden: [zusters@olvternood.nl](mailto:zusters@olvternood.nl) tel.: 072-7370085

Organisatie:

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

Blauwe Zusters

Jong bisdom Haarlem-Amsterdam

[www.jongekerk.nl](http://www.jongekerk.nl)

## *Basisschool de Bangert*

RKBS De Bangert is gelegen in Andijk-west in de Bangertbuurt. Wij zijn trots op onze katholieke identiteit. Daarom vindt u elke keer een stukje van onze school in het parochieblad.



### **Omggaan met elkaar**

Wij besteden op school aandacht aan catechese, dat doen we met de methode Hemel en Aarde. Vijf thema's, met bij ieder thema een lessenserie door het schooljaar heen.

In de afgelopen periode was ons thema "**Hand**".

*Neem eens twee minuten om je handen goed te bekijken. Dat is lang. Wat een wonderlijke din-*

*gen zijn het eigenlijk, met die beweeglijke stokjes, die kussentjes, die halve kommetjes in het midden waar eigenlijk net niets echt in past maar waarmee je alles kunt vasthouden. Het lijkt alsof je handen volkomen uit zichzelf bewegen en toch kun je ze met de kleinste beweging zelf sturen. Elke beweging, elke houding van je handen is veelzeggend.*

In de lessen is in alle bouwen veel ruimte om je te verwonderen over wat handen zijn en allemaal kunnen. We kijken, doen, voelen en proberen van alles uit. Kinderen oefenen met gebarentaal en gebruiken onze handen als percussie-instrument door te klappen.

Tot de krachtigste dingen die onze handen kunnen, behoren beschermen en zorgen. Die verbindende kracht van onze handen komt in de lessen aan de orde, bijvoorbeeld door het te hebben over het geven van een hand en hand in hand lopen, of door te benoemen op welke manier je elkaar vriendschappelijk kunt aanraken.

Dat laatste roept bijna als vanzelf het inzicht op dat je elkaar ook op minder vriendelijke manieren kunt aanraken, door iemand weg te duwen of te slaan. Sommige kinderen zullen daar heel bekend mee zijn, veel meer dan goed voor hen is.

In godsdienstige tradities is de beschermende en helende kracht van handen vaak verhaald en verbeeld, zoals het beschermende handje van Fatima en het gebruik om anderen te zegenen door je handen hoog te houden of op het hoofd te leggen. Het beeld dat ieders naam geschreven staat in de palm van de hand van God is hiervan ook een voorbeeld. Een wonderlijke vorm van zorg en bescherming zijn de verhalen waarin Jezus anderen geneest van een ziekte door zijn handen op te leggen.



Met vriendelijke groet,  
Lia Kromhout van der Meer  
Directeur a.i. van De Bangert

Bent u benieuwd naar andere activiteiten bij ons op school?

Kijk dan op [www.bangert-andijk.nl](http://www.bangert-andijk.nl)