

Jaargang 47, half april t/m begin juni 2019

REDAKTIE en SAMENSTELLING:

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

STENCILWERK EN BONDELING:

Joop Bakker en Theo Tensen

VERSPREIDING:

Ben Kuin, Klampweit 7

en de Kontaktgezinnen

KOPY INLEVEREN:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

CONTACTADRES:

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

OPGAVE INTENTIES:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

WEBSITE:

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

RABOBANKNUMMER:

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBORTE?

HUWELIJK?

VERANDERINGEN IN HET GEZIN?

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



Van de redactie

Veiling Sarto had dit jaar weer een fantastische opbrengst. Geweldig! Heel hartelijk dank aan allen, die hiertoe hebben bijgedragen in welke vorm dan ook.

En dan gaan we al weer richting Pasen. De tijd rondom Pasen is altijd weer een drukke tijd voor de parochies. Op (Witte) Donderdag 18 april is er om 19.30 uur een bezinningsbijeenkomst in de dagkerk. Thema: Samen onderweg. U bent van harte welkom.

Op 2^e Paasdag is er geen viering. Wel is er dan een viering om 10.00 uur in Wervershoof.

Met Pasen wordt ook de Vastenactie afgesloten. Deze is dit jaar bestemd voor het slaan van een waterput in Niger in Afrika. Dit zal zeker bijdragen tot betere leefomstandigheden van mens, dier en het verbouwen van voedsel.

Van harte aanbevolen!

Zalige en zonnige Paasdagen toegewenst.

LICHT

Een goed mens is
als een klein licht
dat wandelt
door de nacht
van onze beschaving.
En onderweg
gedoofde sterren
weer aansteekt!

Phil Bosman

Wat en wanneer

di. 21 mei kopij inleveren voor Pinksteren
t/m augustus

za. 25 mei Kunst- en tuinroute

za. 1 juni 40 MM

Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.

Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

Communie thuis: Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

Liturgisch rooster

Dinsdag 16 april:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Donderdag 18 april: Witte Donderdag

19.30 uur: Stilteviering

Samen onderweg

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag

N.B. Vasten- en onthoudingsdag

15.00 uur: Kruisweg

Voorgangers van groep Andijk



Op dit uur van deze dag staat de tijd een ogenblik stil.

Wij volgen de weg die Jezus is gegaan. Zijn leven, lijden en sterven willen wij hier gedenken. Vandaag, Goede Vrijdag, is Hij alleen aan het kruis.

Zijn moeder en enige vrouwen staan onder het kruis.

19.30 uur: Liturgie van Goede Vrijdag

met Vriendenkring

Pastor A. Dekker

Vanavond blijven ook wij bij Jezus waken.

Vanavond blijven ook wij staan onder het kruis.

Stil en verdrietig om het lijden.

Maar ook vol verwachting uitkijkend naar het licht van Pasen.

Zaterdag 20 april: Paaszaterdag

19.00 uur: Paaswake met de symbolen

van licht en water, de paaskaars;

we luisteren naar de verhalen van schepping, bevrijding en opstanding.

Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker
Deurcollecte voor Vastenactie

Zondag 21 april: 1^e Paasdag
10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor P. Piets
Deurcollecte voor Vastenactie

Maandag 22 april: 2^e Paasdag
viering in Andijk vervalt

Zondag 28 april:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag
10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor J. van Dril
Koffiedrinken!

Zondag 12 mei:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker

Zondag 19 mei:
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker

Dinsdag 21 mei:
10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zaterdag 25 mei:
19.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor P. Piets

Donderdag 30 mei: Hemelvaart
10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk

Zondag 2 juni:
11.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor J. van Dril

Zondag 9 juni: 1^e Pinksterdag
10.00 uur: Eucharistieviering
Pastor J. Suidgeest
Koffiedrinken!

van Onder An de Dijk

Beste parochianen,

Het was een stralende dag weer. Die zondag 7 april jongstleden. En dat kwam voortreffelijk uit, want achter in onze kerktuin stond rondom negen uur 's morgens de fotograaf opgesteld. Dat om foto's te schieten van ouders met hun kinderen, onze 'eerste communicantjes'. Dit jaar waren dat welgeteld 16 jongens en meisjes afkomstig uit groep 4, 5 en 6 van de basisschool. Dat overigens niet alleen van de basisschool 'De Bangert', maar ook van 'de Idenburg', 'Kuyper-school' en 'de Piramide'. Dus alle basisscholen in Andijk waren die zondag bij ons in de kerk vertegenwoordigd. En dat is nog niet eerder gebeurd in die achterliggende geschiedenis. Bovendien waren onder die 16 kinderen 8 kinderen broer/zus van elkaar.

Al met al was het voor onze parochiegemeenschap een groot aantal 'eerste communicantjes'. Dat resulteerde tot een kerk vol met ouders, grootouders, broertjes en zusjes, overige familieleden en verdere parochianen. En dat dus op die stralende zondag wat bijdroeg om te komen tot een mooie, feestelijke viering. Zo ook dankzij de inzet van alle 'eerste communicantjes' en hun ouders, van het AOW jongerenkoor, van de bloemen-versiergroep, van de koster en lectrice en de goede organisatie in handen van Esther Kuin en Marryelle Deen. Het was fijn om ook dit jaar met hen te hebben mogen samenwerken. Met hen om je heen weet je gewoon, dat het goed gaat. En zo mogen we ook terugkijken op die 'Eerste Communieviering'. Daarin gaf een ouder onze 'eerste communicantjes' nog de volgende slotgedachte mee ...

Zonneschijn

**Als zonneschijn te koop zou zijn,
wat zou het dan goed lopen.
Want iedereen zou dan toch wel
een zonnestraaltje kopen.
Wanneer er donkere wolken zijn
en je het even niet weet, dan denk je:**

**‘Hé, ik heb mijn straaltje nog.’
 En als je het doosje dan open deed,
 dan kwam er warm zonlicht uit.
 Die je hart weer kon verwarmen
 en alle somberheid verdreef,
 zodat je het leven weer kon omarmen.
 Je leven had weer zin.
 Er kwam een lach op je gezicht,
 er was een nieuw begin.
 Als zonneschijn te koop zou zijn,
 zou ik dit willen geven,
 aan alle communicanten.
 Als cadeau voor een licht
 en zonnig leven.**

En dat zonnestraaltje doe ik graag bij deze een ieder cadeau. Dat dus voor een licht en zonnig leven.

Inmiddels hebben we die feestelijke ‘Eerste communieviering’, op die zonovergoten dag, achter ons gelaten om ons vervolgens te richten op Pasen. En zo onderweg daarna toe kwamen we eerst ‘Palmpasen’ nog tegen. In het verleden maakten de kinderen voor in die viering Palmpasenstokken. Dat volgens een oude, mooie katholieke traditie, waarin als het ware het hele paasverhaal en de aanloop daarnaar toe in verbeeld wordt. Deze Palmpasenstokken, rijkelijk versierd en omhangen met veel lekkers, werd vervolgens gegeven aan hen onder ons en om ons heen, bij wie een steuntje in de rug gewenst was. En dat steuntje reikten de kinderen hen ook dit jaar aan. Nu echter niet vanuit onze kerk, maar rechtstreeks vanuit school. Zij wisten daarmee, in de lijn van de hiervoor opgenomen slotgedachte, als het ware dat zonnestraaltje te zijn voor hun naasten, voor de ontvangers van die Palmpasenstokken.

Na die bewuste ‘Palmpasen’ zijn we vervolgens beland in de Goede Week. Daarin komen we als eerste de ‘Witte Donderdag’ tegen. Die dag, in de avond, staat in het teken van het ‘Laatste Avondmaal’ van Jezus met zijn leerlingen. Dat gedenken binnen onze regio in de kerk van Wervershoof en Medemblik. En terwijl wij dat daar doen, brengen muzikanten, acteurs en presentatoren live op televisie het ‘passieverhaal’ tot nieuw leven in ‘The Passion’. Inmiddels is dat voor de negende achtereenvolgende keer, waarvoor nu gekozen is de stad Dordrecht. Het is de plaats waar 400 jaar geleden nog de opdracht

werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse Bijbelvertaling. Maar dat even terzijde.

Zoals uiteraard bij ons bekend, gaat dat ‘passieverhaal’, ‘The Passion’, over het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Daar in Dordrecht wordt dat samengebundeld tot een anderhalf uur duurde tv uitzending. Kerkelijk gezien doen we daar iets langer over beginnende dus met ‘Palmpasen’ (moment van welkom heten van Jezus, maar vervolgens Hem ook weer de rug toekeren), ‘Witte Donderdag’ (in het teken van het ‘Laatste Avondmaal’), ‘Goede Vrijdag’ (in het teken van het ‘Lijdensverhaal’), ‘Paaswake’ (ter voorbereiding op de ‘Opstanding’ van Jezus met daarin de rituele rondom vuur, water, licht) en Pasen (de uiteindelijke ‘Opstanding’ van Jezus).

Nu heeft dit jaar ‘The Passion’ gekozen voor het thema ‘Je bent niet alleen’. Hoe dat doorklinkt in de gekozen liederen voor daar in Dordrecht, dat weet ik nu nog niet. Maar misschien is het het lied van Ruth Jacoth’. Door het AOW jongerenkoor nog gezongen op die bewuste zondag 7 april bij ons in de kerk tijdens de ‘Eerste communieviering’. Dat lied met de titel en de woorden...

Leun op mij

**Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt.
 Als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt.
 Leun op mij.
 Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn.
 Als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn.
 Leun op mij.**

**Kom maar hier en leun op mij.
 Kijk niet terug maar kijk naar mij.
 Al het wachten is voorbij.
 Leun op mij. Leun op mij.**

**Als het lijkt alsof niemand om je geeft.
 Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft.
 Leun op mij.**

**En als je hart gebroken is.
 Leun op mij.**

**Kom maar hier en leun op mij.
 Kijk niet terug maar kijk naar mij.
 Al het wachten is voorbij.
 Leun op mij.**

Of dit lied daar in Dordrecht op 'Witte Donderdag', door Edwin Jonker in zijn rol als Jezus, ook gezongen gaat worden is bij mij nu dus nog even de vraag. Maar gezien het thema 'Je bent niet alleen', zou het zomaar heel goed kunnen. Want we mogen tenslotte te allen tijden leunen op Hem, op Jezus. Dat kan ons zelfs weer doen 'opstaan' uit de situatie waarin we ons begeven. Daartoe zet Hij als het ware lieve zorgzame mensen op ons pad met hun luisterend oor, met hun woorden van troost en bemoediging, met hun helpende hand. Dat alles, bewust of onbewust, naar voorbeeld van Jezus. Hij op wie we mogen leunen.

Zo met deze gedachte wens ik ons allen een Zalig, Gezegend Pasen. Hoopvol met dat stralende weer zoals toen op die bewuste zondag 7 april jongstleden. Dat stralend weer ten teken van dat 'Licht van Pasen' opdat het onze levensweg weet te verlichten.

Gods' Zegen, Alle Goeds
en daar waar gewenst
bemoediging.

Hartelijke groet,
pastor André Dekker



Bloemschikken

De weken van 8 april t/m 21 april:
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 22 april t/m 5 mei:
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis
en Toos Kuin

De weken van 6 mei t/m 19 mei:
Corry Kuin en Angela Bregman

De weken van 20 mei t/m 2 juni:
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter

De weken van 3 juni t/m 16 juni:
Betty Bakker en Ellen Botman

Fijne paasdagen allemaal!!
Groetjes Jacqueline en Karin

Kerkwerken



Op dinsdag 7 mei 2019 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

C. Sijm-Steltenpool
W. Brasser-Laan
T. Audiffred-Steltenpool
G. Schuitemaker-Steltenpool

Op dinsdag 4 juni 2019 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift
C. Keeman-Breg
J. Lighthart-Buis
T. Rinkel-Deen

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.
Groetjes van Trudy

Koffiedrinken



Zondag 5 mei
Margaret de Lange en Jacqueline Verlaat

Zondag 9 juni
Trudie Rinkel en Els Sijm

Graag tot ziens bij de koffie!
Groetjes van Afra

Parochieraad



Nieuws vanuit de parochieraad.

Aan het begin van de vergadering in maart wordt even stilgestaan bij het overlijden van Bert Haakman uit Onderdijk. Jarenlang heeft hij voor onze parochie klaargestaan om in te vallen als onze eigen dirigenten verhinderd waren. We konden altijd een beroep hem doen. Ook wij zullen hem missen.

Deze tijd is de voorbereidingstijd voor de 1^e Communie, een korte en intensieve periode, voor de kinderen, ouders en de werkgroep. Ook heel leuk, met bezoeken aan de molen en de bakker, een gezamenlijke maaltijd op school, oefenen in de kerk en nog veel meer. Inmiddels is de echte 1^e Communieviering geweest. Een prachtige vie-

ring op een stralende zondag! Het kon niet mooier. Met dank voor alle inzet achter de schermen! Na de winter zijn er weer heel wat onderhoudsklussen gedaan. Onze man van onderhoud is ontzettend handig en snel, blij dat er zulke mensen zijn!

Gesproken is ook over de vieringen op zaterdag. Daar is duidelijk minder belangstelling voor, ook in de anderen regioparochies. Kunnen we hier iets aan doen? De parochie Onderdijk heeft besloten de viering te laten vervallen en een korte viering op een ochtend door de week te doen, zonder koor. Wat gaan wij doen? Als het mogelijk is naar de zondag? Past dat in het rooster? En dan vaker een gebedsviering? Er zijn nog veel vragen, u hoort er meer van. De koffieochtend met een gesprek rond een thema blijkt heel goed te bevallen. De mensen die komen hebben er een heel goed gevoel over. U bent van harte welkom! Zie de dag en tijd in Kontakt.

De kunst- en tuinroute eind mei vraagt ook overleg. Besloten is dit jaar in onze kerk liturgische kleding te laten zien in de verschillende kleuren die bij bepaalde tijden van het kerkelijk jaar horen, met uitleg erbij. Ook weer met orgelspel van Arnold de Greeuw en zang van Trees Kuin. Ina Sijm en Trudy Nieuweboer kunnen dit jaar niet meedoen, we hopen weer op volgend jaar!

Half maart is in de regiovergadering weer van alles besproken. De veilingen in de regio zijn ook goed voor de regioparochies! Dit jaar liepen de meeste veilingen heel goed. Vaak delen de parochies hier ook in mee. En het zijn bijzondere en leuke avonden!

In de meeste parochies zijn de 1^e Communievieringen nu gehouden. Regionaal wordt dit ook doorgesproken. Wat kan men leren van elkaar. Altijd goed deze ervaringen te delen.

Zorg is er regionaal, en overal, over de vergrijzing van de koren. Wat kunnen we er aan doen? Hoe krijgt men nieuwe leden? Wie het weet graag even doorgeven!!

Nieuw punt is de omgang met de wet op de privacy. Ook als parochies hebben we hier mee te maken. Wie heeft waar zicht op? Mag dat? Hoe gaan we hier heel zorgvuldig, maar wel werkbaar, mee om?

Binnenkort zijn er weer de bijzondere dag van het ziekentriduüm. Ook vanuit onze regio en parochie gaan mensen naar deze prachtige waardevolle dagen. Steun zoeken en vinden ...

De gesprekken met de Stichting Kerkelijk Waardebeheer gaan door. We hebben alle vertrouwen

in de kennis en ervaring die deze mensen hebben op dit gebied. Binnenkort komt men voor een inventarisatie van de regiokerken. Het gaat niet alleen om de gebouwen, maar ook om alles en iedereen binnen het hele kerkgebeuren. U hoort er ongetwijfeld later meer van.

Nog een leuk en zinvol regiogebeuren. Gisteravond, 10 april was er een regioavond voor de lectoren die zelf een overweging maken. Acteur Frederik de Groot heeft veel ervaring met het spreken en de aandacht vasthouden voor en van groepen. Op een heel goede en duidelijke manier liet hij de aanwezigen zien en horen waar je op kunt letten. Zelfs de meest ervaren lectoren zullen er iets van hebben opgestoken.

Zo, weer een beetje bijgepraat van de afgelopen maanden. We hebben het niet over alle ziek en zeer gehad wat zeker ook speelt binnen onze parochie. Heel veel sterkte waar nodig!

Hartelijke groet vanuit de parochieraad!
Baukje Kuin-Hogendorp, secr.,

Eerste Communie



Zondag 7 april hebben:

Joppe en Levi Schuitemaker
Jan en Esmée Steltenpool
Ronan en Shane Mantel
Ilse en Tom Laan
Marissa Koomen
Tim Aker
Amilyo Jarouj
Mervin Uddoh
Anna Kreuk
Els Peerdeman
Nelly Perera
Lynne Kuin

hun eerste Communie gedaan. Ook vanaf deze plek willen wij ze namens onze parochiegemeenschap feliciteren!



Bijzondere vieringen

STILTEVIERING

Thema: Samen onderweg

In de Goede week, op witte donderdag, is de stilteviering. Als thema hebben we gekozen: Samen onderweg, net als de Emmausgangers in die tijd, met woorden, muziek en stilte voor onze eigen gedachtes.

We hebben ons laten inspireren door het boek: Woorden en verhalen die ertoe doen.

Dit boek is samengesteld door Annemiek Wijnker- Hoedjes en Kees Maas SVD.

De aanvang is 19.30 uur.

Allen van harte uitgenodigd, na afloop is er koffie en thee.

Namens de werkgroep
Elly Slagter

Gemengd Koor



Bericht van het kerkkoor St. Caecilia

Het was 'n idee van Truus de Vries-Brakeboer: jullie kunnen wel eens 'n keer zingen tijdens de Mis met de Stille Omgang. Het zou voor Truus het laatste jaar worden om de bus vol te krijgen en ze zal gedacht hebben: met het hele koor schiet dat al mooi op.

Maar daar moesten we toch even over nadenken. Maar Tim en Ina waren positief en ook de meeste leden zegden toe mee te willen gaan. Ook al omdat een aantal de Stille Omgang wel eens wilden meemaken. Twee vliegen in één klap zeggend.

In januari zijn we met steun van 2 leden van de Vriendenkring en niet te vergeten Vera Bakker-Meester begonnen met de voorbereiding. Hannie was al eens afgereisd naar Amsterdam om de situatie daar te bekijken en contact te leggen met de koster.

Deze had wel een probleem met onze organiste. Hij vond eigenlijk, dat die opgeleid moest zijn op het conservatorium, omdat er een heel oud orgel bespeeld moest worden, een z.g. kistorgel. Maar we wisten deze man gerust te stellen, immers Ina heeft ervaring genoeg.

Echter in de kerk aangekomen was het toch wel even schrikken: het orgel moest staande bespeeld worden en was klein van formaat. Bovendien was de kooropstelling heel vreemd: niet als koor bij elkaar, maar de 1e en 2e stem elk aan een kant met Tim als een soort van verkeersleider daar tussen in. Maar zodra Ina begon te spelen was het meteen goed. Het orgel had een prachtige klank en met het inzingen viel de meeste spanning van ons af. Het zong superlicht en de klank was prachtig, althans dat kregen we te horen na afloop. Er was niets anders, dan lof. Zeer geslaagd dus. Iedereen bedankt voor hun inzet.

Dan nog het volgende: eind maart heeft Toon Stavenuiter aangegeven geen lid meer te kunnen zijn van ons koor vanwege zijn gehoor. Dat is al jaren niet goed en meerdere gehoorapparaten hebben eigenlijk nooit goed geholpen. Heel jammer voor ons, maar ook voor jou, Toon. We zijn je veel dank verschuldigd voor je jarenlange inzet!

Allen een goede Paastijd en een zonnig voorjaar toegewenst.

Groeten Frans Laan

Kerk en Samenleving



VASTENACTIE:

Schoon water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Meer tijd voor werk en school

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van

water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400 mensen per put). In het droge seizoen, dat zo'n negen maanden duurt, komen daar nog groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners hun enige waterput moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met diarree grotere kans op ondervoeding.

Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de gemeenschap, maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de vee-teelt zijn gezinnen afhankelijk van water. De huidige situatie leidt regelmatig tot conflicten tussen veehouders en landbouwers, die beiden meer water nodig hebben dan beschikbaar is. De vrouwen en meisjes uit de gemeenschap worden het meest getroffen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het halen van water. De uren die zij in de rij moeten staan voor water, kunnen ze niet besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten. Hierdoor blijven zij economisch achtergesteld.

Caritas Development Niger (CADEV) gaat een nieuwe waterput slaan, zodat vrouwen en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van water en er meer water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw. Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren. Meisjes hebben meer tijd voor school en vrouwen kunnen meer werken. CADEV zal ook comités oprichten om de waterbron te beheren en de hygiëne rondom de waterpunten te handhaven, om verontreiniging van het water tegen te gaan. De bevolking krijgt trainingen over hygiëne en het veilig gebruik van water, om ziektes te voorkomen. Ter verbetering van de economische positie van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen.

CADEV heeft veel ervaring met projecten op het gebied van water, sanitair en levensonderhoud. Hun doelstelling is om gemeenschappen in staat te stellen zich aan te passen aan en beter om te gaan met weers- en klimaatrisico's waarmee ze worden geconfronteerd. Stichting BVA draagt €25.000,- bij aan dit project.

Voor meer informatie of een donatie:
www.vastenactie.nl

WNM PINKSTERACTIE 1 t/m 9 juni

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Zuster Willy van Mer, Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander. Zij werken aan een wereldwijde missie. Gedreven door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en missionair werkers op pad. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

Solidair met inheemse Maya's in Mexico

Missionair werker Jet Nauta (47) is geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Maya's in het zuiden van Mexico leven. Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking. De Maya's wonen op land dat interessant is voor de overheid en grote organisaties. Zij worden bedreigd en van hun land verjaagd.

Zuster Willy moest het land uit vluchten

Missionaris zuster Willy van Mer (72), Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart is missionaris in Kameroen. Dat land moest zij eind vorig jaar verlaten vanwege dreigend geweld. Met pijn in haar hart verliet de gedreven zuster haar kliniek in Baba. Na bijna veertig jaar als missionaris in Afrika gewerkt te hebben was zij plotse-

ling een vluchteling met een reistas. ‘We hoorden schieten en zijn snel naar binnen gegaan,’ vertelt zuster Willy. Samen met zwangere vrouwen die bijna moesten bevallen, moest zij schuilen. Zuster Willy wacht op het moment dat ze weer terug kan gaan naar Kameroen en weer de handen uit de mouwen kan steken in de kliniek.

Voor meer informatie:

www.weeknederlandsemissionaris.nl

Gedachte

Wanneer je onderweg
een medemens ontmoet,
dan is het fijn als men,
elkander even groet.

Een glimlach, hoi, of dag,
het maakt een groot verschil.
Dat is wat iedereen,
toch meestal horen wil.

’t Geeft een gewone dag,
dan net wat extra kleur.
Iets wat men nodig heeft,
doorbreken van de sleur.

Je wordt gezien, gehoord
en voelt dat je bestaat,
wat aandacht voor elkaar,
voordat je verder gaat.

Soms leidt het zelfs tot,
een kort en vluchtig praatje
en wordt het gaandeweg
gezellig in je straatje.

Een zonnestraal breekt door,
het is een mooi gezicht.
Jij loopt blij op de weg,
die open voor je ligt.

Arda

Kies Voor Gezelligheid



22 februari: Het 70-jarig bestaan werd georganiseerd door het Eendagsbestuur. Wat een zeer geslaagde avond! Met een gezellige Swingo en fantastische prijzen. Dames, hartelijk bedankt!

19 maart: High Tea. Was ook weer een gezellige avond met heerlijke hapjes.

16 april 20.00 uur: Paastaart decoreren.

Opgave bij Willy; de kosten zijn € 15,--.

21 mei: Uitje naar het Casino. Opgave is noodzakelijk en dat kan tot 16 april bij Sandra.

De kosten zijn € 45,--.

Vertrek om 14.30 uur bij Sarto.

En mocht u moeite hebben met het invullen van de stemmen voor het sponsorgeld van de Rabobank, dan zal een bestuurslid altijd bereid zijn u te helpen. Laat het even weten!

Iedereen Prettige Paasdagen toegewenst!

Groeten Sandra Immen

Veiling Sarto



67^E EDITIE VEILING SARTO

Beste mensen,

Na een maandenlange voorbereiding is de Veiling 2019 weer achter de rug. Het was een zeer succesvol verlopen avond met een super opbrengst voor de verschillende verenigingen uit Andijk, € 36.167,= de hoogste opbrengst ooit.

De avond begon om 19.15 uur, met de bekende kinderveiling. Marryelle Deen en Niels Kreuk openden de kinderveiling. Er waren 35 kavels, waaronder toegang tot Sam City, mee naar de speeltuin in Onderdijk, knuffelen met een IJslands paard of met hond Joris, waarbij de opbrengst maximaal € 15,= per stuk was. Er werd door de kinderen grif geboden en voor de ouders was het was prachtig om te zien. Het was zeer geslaagd, de opbrengst van deze kinderveiling was € 539,=.

Na afloop van de kinderveiling konden de kinderen met Jacquelin Haakman mee, naar een aparte ruimte in Sarto, waarbij zij met spelletjes, bingo, limonade en snoep werden vermaakt.

Daarna begon de werkelijke veiling. Een overdaad aan spullen was aanwezig: 600 kavels in totaal. Vele planten, taarten en flessen drank werden aangeboden, maar ook “Koolhydraatarm dineren”, “Keezen op de pastorie”, rondleidingen in het Eendjesmuseum, diverse compleet verzorgde fietstochten, volleyballen tegen de Bangertschool en natuurlijk de biljart- en klaverjas-

avonden. De avond werd aan elkaar gepraat door Peter Swart en Richard de Beer, onder het toezichtende oog van Notariskantoor Mantel & Overtoom. Debbie Roozendaal, een van onze bestuursleden, veilde een deel van de kavels en dat deed ze zeer goed.

Er werden twee originaliteitsprijzen uitgereikt: een voor de verenigingen en een voor de andere aanbieders. Brandweer Andijk kreeg de originaliteitsprijs bij de verenigingen: een compleet verzorgd kinderfeestje bij de brandweerkazerne. Bij de overige schenkers ging de prijs naar Niels & Mieke en Gerald & Marit. Zij gaan op zoek naar de Macho Man/Vrouw van Andijk.

Tenslotte was er voor de verloting een Cortina herenfiets, beschikbaar gesteld door André van Duin Tweewielers, de winnaar moest in de zaal aanwezig zijn en dit was Piet Tensen. Piet gaf de fiets terug aan de veiling en de fiets bracht zodoende nog € 340,00 op.

Het laatste koopje, een Andijker Jutter, werd tegen een uur geveld. De koper van de laatste kavel zorgde ervoor dat de € 36.000,00 werd gepasseerd. Na dit laatste koopje werd het eindresultaat bekend gemaakt: € **36.167,-**. Namens het veilingcomité wil ik iedereen bedanken voor de inbreng op de veiling, het bieden op de kavels en het bedrag, waarmee wij weer veel verenigingen mee kunnen steunen.

Tot volgend jaar, tot 13 maart 2020!!!!

Met vriendelijke groet,
Dorèth Ruiter, secretaresse

Uit de brievenbus



KUNST- EN TUINROUTE 2019

Zaterdag 25 mei is er weer een boeiende Kunst- en Tuinroute hier in Andijk. Van uiterst oost - het Kerkepad - tot uiterst west - bij onze parochiekerk. Op 29 locaties laten een 35-tal exposanten hun bezoekers kennis maken met hun tuinen, hun kunnen op artistiek en muzikaal gebied of hun verzameling op allerlei gebied.

De route staat garant voor boeiende ontmoetingen, en dat is ook de insteek van dit initiatief vanuit de Gereformeerde Kerk: mensen elkaar laten ontmoeten en met elkaar in gesprek komen.

Natuurlijk doen wij ook weer mee. In ons kerkgebouw dit jaar een expositie van liturgische kleding door het jaar heen, met uitleg van de kleuren. Trees Kuin zingt en Arnold de Greeuw bespeelt het orgel. Al jaren een bijzonder optreden!

Onze parochiekerk is één van de startpunten, hier liggen dan ook folders met de verschillende adressen die men bezoeken kan. Het voorontwerp mochten we net even bekijken, wat een leuke en wisselende keuze! We hopen natuurlijk op prachtig weer deze 25^e mei!

Van harte welkom om mee te doen! Er wordt later aandacht aan gegeven in de plaatselijke bladen, zodat u thuis alvast een route kunt uitstippelen. Er zijn geen kosten aan verbonden!

Tot ziens op 25 mei, ergens in ons mooie Andijk!

STEM OP STRAATPASTORAAT Steun als Rabobanklid onze goede doelen.

Ook dit jaar kunnen leden van de Rabobank in de periode van 23 april t/m 14 mei hun stem uitbrengen op en daarmee een financiële bijdrage leveren aan een aantal goede doelen. Als u lid bent van de Rabobank krijgt u per post of via de e-mail een unieke code waarmee u kunt stemmen. U krijgt 5 stemmen en kunt daarmee op een goed doel maximaal twee stemmen uitbrengen.

De stichting Straatpastoraat Hoorn doet mee aan deze Clubkascampagne.

Het Straatpastoraat hoopt op die manier op financiële ondersteuning van de lunches die voor dak- en thuislozen worden georganiseerd en die in een grote behoefte blijken te voorzien vooral in het winterseizoen. Met uw steun zijn we in staat dit ook het komende winterseizoen weer voort te zetten.

Alle reden dus om in elk geval twee stemmen op een voor ons prettige wijze uit te brengen. Wel een Raborekening en nog geen lid?

Neem dan even contact op met uw bank, want ook hier geldt: "laat uw stem niet verloren gaan!"

Namens de stichting Straatpastoraat
onze hartelijke dank
Pastor Ton Heijboer – voorzitter
Freek Groenendijk –penningmeester



Aanvulling vanuit de redactie: ook de plaatselijke ouderenbonden, de KVG, de Zonnebloem zijn blij met uw stem. U mag maximaal 2 stemmen aan één doel geven, dus u kunt uw stemmen verdelen over drie doelen.

Op www.rabobank.nl/wf kunt u zich aanmelden als lid.



– DE 46^E EDITIE
VAN DE 40MM –
SCHRIJF JE NU IN ! –

**EN WANDEL MEE VOOR HET GOEDE
DOEL OP ZATERDAG 1 JUNI**

De inschrijving voor de 40MM sponsorwandeltocht is weer van start gegaan! Wederom hebben we een aantal prachtige routes uitgezet door het West-Friese landschap en over de IJsselmeerdijk. U kunt inschrijven via www.40mm.nl of bij een van de vele locaties in West-Friesland waar inschrijfformulieren verkrijgbaar zijn voor maar € 3,00 - zie www.40mm.nl voor de verkoopadressen. Het doel van de 40MM is om zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te brengen, met dit sponsorgeld helpen we vele projecten in minder ontwikkelde landen over de hele wereld. Dit kunt u doen door gezellig mee te wandelen maar ook door wandelaars te sponsoren!

Korte en lange routes.

De 40MM sponsorwandeltocht vindt plaats op 1 Juni in Venhuizen en omgeving. Er zijn 5 afstanden: de korte 4km kinderroute en de afstanden 13km, 17km, 27km en de 40km. Met een variatie aan afstanden en starttijden is het voor iedereen mogelijk te genieten van de gezelligste wandeling in West-Friesland! We zien u graag op zaterdag 1 Juni in Venhuizen! Voor alle info: www.40mm.nl

**WESTFRIESE LOURDES
VLIEGREIS 2019**



“De maaltijden met onze groep waren heel gezellig en wat mij verbaasde dat je je in zo’n korte tijd zo met elkaar verbonden voelde en dat er zo’n fijne en goede sfeer was.”

(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige’ plaatsen, die om hun religieuze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden! Ook vandaag de dag hebben mensen behoefte aan bezinning en zoekt men naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat en openstaat voor contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring word je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast over vertellen? Ook voor niet gelovigen, buitenkerkelijken en andersdenkenden is een reis naar Lourdes waardevol! Ook onder hen zijn er velen ‘op zoek’.

Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een aangename manier reizen? Dan is vliegen naar Lourdes een aanrader. In ongeveer anderhalf uur brengt het chartervliegtuig u van Maastricht naar Lourdes. En, wilt u met mensen uit uw omgeving, uit de regio? VNB Westfriesland organiseert voor het achttiende opeenvolgende jaar een groepsreis met medische, pastorale en reisbegeleiding. Data: 26 september t/m 1 oktober 2019. De bus brengt u via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn (gratis!) naar Maastricht Airport. Ook op de terugreis naar Westfriesland staat de bus voor u gereed. Opgeve/inschrijven: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van de 22 plaatselijke inschrijfadressen.

BREEK DE WEEK



Schuif ook aan tafel bij
“Breek de Week!”

De laatste “Breek de Week” breekt weer aan.

We hebben, denken wij, een smakelijk, gezellig en waardevol seizoen gehad .

Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op donderdag **9 mei 2019**.

De maaltijd vindt plaats in “de Lichtboei”, Hoekweg 12.

Dan kunt u weer genieten van een lekker drie gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 6 U kunt zich opgeven vanaf dinsdag 23 april 2019 via breekdeweekandijk@gmail.com of bij Gerda

Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries (tel. 720179). U kunt zich opgeven tot **4 mei 2019**.

We hanteren geen "vaste gastenlijst" meer, dus opgave is echt noodzakelijk. Bel op tijd, want vol is vol.

Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine Bultsma, Annet Kwantes en Jacquélien Vriend

Basisschool de Bangert

Op basisschool de Bangert is 'Natuur' een thema wat regelmatig terugkeert. De Bangert staat voor B(l)oeiend Onderwijs.

Ons levensbeschouwelijke thema staat deze periode in het teken van 'tuinen'.

Leerlingen in de onderbouw horen het verhaal over het paradijs, een prachtige tuin waar dieren en mensen in harmonie met elkaar leefden. In veel culturen en religies wordt over zo'n paradijsuin gesproken en geschreven.

De middenbouw hoort het Bijbelverhaal over de werkers in de wijngaard. Hierbij is aandacht voor het verzorgen van planten. Leerlingen verzorgen zelf ook plantjes in de klas en in de schooltuin. Ook doen we in het kader van 'onderzoekend leren' proefjes om te ontdekken onder welke omstandigheden plantjes het beste groeien.



De bovenbouw maakt kennis met kloostertuinen waar van oudsher veel geneeskrachtige kruiden worden verbouwd.

Ter voorbereiding op het Paasverhaal is 'de Natuur' en het onderwerp 'Tuinen' een mooie aanloop naar de verwondering van 'Nieuw Leven'. Het Paasverhaal speelt zich deels af in de tuin van Jozef van Arimatea die Jezus van het kruis haalde en hem in zijn tuin in een rotsgraf neerlegde.

We staan stil bij het gegeven dat er na de dood altijd weer nieuw leven ontstaat. Herinneringen aan dierbare overledenen houdt mensen altijd levend... Stil staan bij mensen waar we van houden is iets om tijd voor te nemen. En waar kun je beter tot rust komen en nadenken dan in 'de stilte van de 'Natuur'.

We leven in een digitale wereld en de kinderen van nu brengen veel tijd door achter beeldschermen. Aan ons volwassenen om onze digi-kids oog te laten hebben voor het waardevolle en het mooie van de 'Natuur'...

Die saaie natuur

*Er is hier niet te beleven,
zonder wifi en zonder tv.
Weet je het wel zeker?
Kijk en luister dan even mee.*

Linda Blok



Emmaus Vandaag

Hoe vaak komen wij niet iemand tegen, van wie we achteraf denken:

"Hij had een bijzondere uitstraling, maar wie zou hij toch zijn geweest?"