

Jaargang 47, Pinksteren t/m augustus 2019

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

**STENCILWERK EN BONDELING:**

Joop Bakker en Theo Tensen

**VERSPREIDING:**

Ben Kuin, Klampweit 7

en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR: André Dekker**

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

**CONTACTADRES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE INTENTIES:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

**WEBSITE:**

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## Van de redactie

Dit Pinkster/vakantienummer is alweer de laatste van deze jaargang. De vakantietijd breekt weer aan en of u nu weggaat of thuisblijft, probeer er een fijne tijd van te maken. Een mooie vakantie hoeft niet altijd uit verre reizen te bestaan of veel geld te moeten kosten. Bedenk: overal op de wereld schijnt dezelfde zon en ook dichtbij huis is het genieten!

Maar we moeten ook denken aan die mensen die, om welke reden dan ook, niet op vakantie kunnen; een praatje, bezoekje of wandeling doet zoveel!

Een hartelijke, zonnige groet van de redactie en wij melden ons weer in september.

### SOMS

Soms denk je  
waarvoor?  
Soms denk je  
waarom?

Dan een glimlach  
een helpende hand  
vertrouwen in je.  
Dan denk je...  
daarvoor!

*G.J. Knukkel*

## Wat en wanneer

wo. 21 aug. inleveren kopij voor september en oktober

## Liturgische agenda



**In het weekend** is er één viering.

Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

## Liturgisch rooster

### Zondag 9 juni: 1<sup>e</sup> Pinksterdag

10.00 uur: Eucharistieviering  
Pastor J. Suidgeest  
Koffiedrinken!

### Maandag 10 juni: 2<sup>e</sup> Pinksterdag

GEEN VIERING

### Zaterdag 15 juni:

19.00 uur: Woord-Communieviering  
met Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

### Dinsdag 18 juni:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Zaterdag 22 juni:

19.00 uur: Woord-Communieviering  
met Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

### Zondag 30 juni:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

### Zondag 7 juli:

10.00 uur: Eucharistieviering  
met Vriendenkring  
Pastor P. Piets

### Zondag 14 juli:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

### Zondag 21 juli:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Vriendenkring  
Voorgangers van groep Andijk

### Zaterdag 27 juli:

19.00 uur: Eucharistieviering  
met liederen  
Pastor P. Piets

Zondag 4 augustus:

10.00 uur: Eucharistieviering  
met liederen  
Pastor J. van Dril

Zondag 11 augustus:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met liederen  
Pastor A. Dekker

Zondag 18 augustus: Maria Tenhemelopneming

10.00 uur: Eucharistieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor P. Piets

Zaterdag 24 augustus:

10.00 uur: Eucharistieviering  
met Vriendenkring  
Pastor J. van Dril

Zondag 1 september:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Voorgangers van groep Andijk  
Koffiedrinken!

Zondag 8 september: Maria Geboorte

10.00 uur: Eucharistieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor J. Suidgeest

**ONDERANDEDIJK**

Het is ongeveer 50 dagen geleden, dat we elkaar een Zalig, Gezegend Pasen hebben toegewenst. Dat deden we op zondag 21 april jongstleden, maar ook op die zaterdag daaraan voorafgaand. Die zaterdag van 20 april met in de avond onze Paaswake. Zoals bij een ieder wellicht bekend komen we dan met onze rituelen rond vuur, licht en water. Nu wordt dat vuur, dat nieuwe vuur waaraan we onze nieuwe Paaskaars ontsteken, jaarlijks verzorgd door onze koster Arie Bergen. Dat was echter dit jaar helaas niet het geval. Arie was namelijk zeer ernstig ziek. Is zelfs diezelfde avond van Paaswake overleden. Zo hoorden we dat de volgende morgen, die zondagmorgen van 1<sup>e</sup> Paasdag tijdens de viering in onze kerk. Dat Arie dus was overleden.

In de week na Pasen en wel tijdens de avondwake en uitvaart, op respectievelijk 25 en 26 april jongstleden, hebben we afscheid genomen van

Arie. Daarbij werd voor hem, als eerste, onze nieuwe Paaskaars ontstoken. De kaars die hij zelf, zo samen met zijn collega kosters, nog had uitgekozen en in het teken staat van 'verbondenheid'. Die 'verbondenheid' heeft Arie ook weten uit te dragen. Dat zowel binnen onze parochiegemeenschap, als betrokken parochiaan en accurate koster, waar we hem zeer dankbaar voor zijn, als buiten onze parochiegemeenschap. Dat wisten we en klonk ook wel door tijdens die bewuste avondwake en uitvaart voor hem. Dat hij, dat Arie mag rusten in vrede.

Kort na dié avondwake en uitvaart van Arie, moesten we opnieuw afscheid nemen van een andere dierbare parochiaan en wel van Marie Sijm-Tiet. Zij overleed op toch wel een bijzondere dag, namelijk dinsdag 30 april jongstleden. De dag die in het verleden nog bekend stond als Koninginnedag. Nu was het haar dag om te gaan van het hier naar het Hierna. Op zaterdag 4 mei, eveneens een bijzondere dag, de dag van Dodenherdenking, hebben we haar te rusten gelegd na een leven vol toewijding en zorg voor allen. Daar zijn we haar zeer dankbaar voor. Die dankbaarheid klonk ook veelvuldig door tijdens haar uitvaart. Dat ook zij, dat ook Marie mag rusten in vrede.

En na dit afscheid van deze dierbare parochianen, kwamen we in die achterliggende periode gelukkig ook andere momenten tegen, vreugdevolle momenten. Zoals dat vieren van Roepingenzondag, Moederdag en Mariamaand, maar ook het bemachtigen van een prachtige goudkleurige beker. Dat tijdens de halve finale van onze eerste Keez-avond op zondagavond 12 mei jongstleden. En dat op de pastorie van Wervershoof. Zeven parochianen van ons hadden die avond gekocht op de Gemeenschapsveiling van vrijdagavond 8 maart. Op diezelfde avond kochten zeven andere parochianen de tweede Keez-avond. Die werd gehouden op 26 mei jongstleden. Op die avond zouden we een tweede beker kunnen bemachtigen. Maar het kon ook zo zijn, dat het bleef bij die ene beker als we wederom gelijk zouden eindigen met onze tegenstanders uit Wervershoof. Het kon natuurlijk ook zo zijn, dat we zouden verliezen. Daarmee zouden we die ene beker kwijt raken aan de Wervershovers en dus met lege handen 'huiswaarts' keren. Daar moesten we echter even niet aandenken. En dat hoefde ook helemaal niet. We hadden tenslotte

op dat moment nog even te gaan met o.a. onze 'Kunst- en Tuinroute'. En dat op zaterdag 25 mei jongstleden.

Voor die bewuste route op die bewuste zaterdag hadden we dit jaar, voor in onze kerk, gekozen voor een expositie van kazuifels, van liturgische mantels. Handgemaakte mantels, veelal door de Nonnen, in de liturgische kleuren wit, rood, groen en zwart met daarop veel stik- en borduurwerk. Deze mantels zijn afkomstig uit een ver verleden en hangen al jaren netjes opgeborgen in de kasten op de zolder van de pastorie van Wervershoof. Van de parochie aldaar mochten we ze lenen voor onze expositie. En dat is dankzij de kledingrekken van Piet Tensen ook prima gelukt, die expositie. Want die rekken gaven ons namelijk de mogelijkheid om de mantels uitgebreid 'uit te hangen' en daarmee goed zichtbaar te maken voor de bezoekers op die dag. En dat waren er velen. Zij genoten echter niet alleen van al die mantels, maar ook van het zingen en het gitaarspel van Trees Kuin en het orgelspel van Arnold de Greeuw. En bij het genieten van dat alles kon ook nog worden aangeschoven voor een kopje koffie of een bakje thee en, naar goed westfries gebruik, een koekje erbij. Dat alles en zoveel meer doet ons terugkijken op een geslaagde 'Kunst- en Tuinroute' 2019. Voor een ieders inzet daartoe hartelijk dank. We hebben onze kerk wederom op de kaart gezet.

Nu ben ik zelf op die bewuste zaterdag van 25 mei op bezoek geweest bij de museumboerderij van Jan en Riet Neefjes. Dat heb ik uiteraard wel eerder gedaan en mocht ook nu weer, net als toen, die sfeer proeven die hun boerderij weet uit te stralen. Die nostalgische sfeer vanuit andere tijden. Vervolgens ben ik voor het eerst op bezoek geweest bij de Gereformeerde Kerk aan de Middenweg in Andijk. Een meer dan bijzondere kerk, mede door haar architectuur en gehanteerde kleuren. Die kleuren en kleurstellingen waren duidelijk geïnspireerd op de kleurrijke – en vakjesschilderijen van de kunstschilder Mondriaan.

Tijdens mijn bezoek aldaar heb ik nog even gesproken met dominee Staat om me vervolgens te laten meenemen door een enthousiaste gids voor zijn boeiende rondleiding door die kerk. Zonder meer een prachtige, kleurrijke kerk. En ook al is die kerk prachtig en kleurrijk, wij mogen meer

dan tevreden zijn met onze eigen kleine sfeervolle kerk aan de Bangert met op die dag, die zaterdag dus, onze expositie van liturgische mantels, mooie muziek en zang en zelfs koffie, thee en een koekje toe. Wat wil een mens nog meer.

En dan komt de volgende dag, die zondag 26 mei. Eerst mocht ik 's morgens nog voorgaan in de parochiekerk van Medemblik. Die viering daar werd keurig verzorgd door het koor Unicaal met haar zang, muziek en teksten. Dat beloofde veel goeds voor die dag en wellicht ook voor de avond, onze tweede Keez-avond in Wervershoof. Maar helaas liep dat toch iets anders dan gehoopt. De Wervershovers hadden een iets betere kaart en net iets meer geluk dan wij, de Andijkers. Dat had tot gevolg, dat wij de door ons eerder gewonnen beker, op die bewuste eerste keez-avond, aan hen moesten afgeven. We stonden nu dus met lege handen. Dat nam echter niet weg, dat ook deze tweede avond, net als de eerste avond, toch een geslaagde avond was. Dat dankzij de goede sfeer en het plezier dat keezen teweeg brengt. Maar ook dankzij de uitstekende organisatie en verzorging van die avonden door het team van Wervershoof ... Irene Duijn, Ank Breg en Marita Jaex. Namens onze parochie heb ik hen daarvoor heel hartelijk bedankt en een ieder een attentie aangereikt.

En zo na deze korte terugblik vanaf dat moment van Pasen, met onlangs nog Hemelvaartsdag, zijn we, vijftig dagen verder in tijd, aangekomen bij het Hoogfeest Pinksteren. Het feest waarop we vieren dat Jezus, zo na zijn Hemelvaart, ons niet verweesd, ons niet alleen heeft achtergelaten. Hij heeft ons zijn Geest, zijn Helper, zijn Trooster gezonden, opdat we weten dat we er niet alleen voor staan. Dat we ons gedragen mogen weten door Hem en dat door alle tijden heen. Die tijden van vreugde, die tijden van verdriet. Daar mogen we hoopvol op vertrouwen. Daar mogen we ons door bemoedigd en geïnspireerd weten. Veelal zichtbaar, hoorbaar, voelbaar gemaakt door lieve mensen onder ons en om ons heen. Mensen met hun hart op de juiste plaats bewust of onbewust geïnspireerd door die Geest. Die Geest die doet leven. Die doet samenleven. En over die Geest kwam ik nog de volgende liedtekst tegen met de titel en de woorden ...

**Geest van God, zo vol van liefde**

Geest van God, zo vol van liefde,  
vul mijn hart en ziel met jou.  
Leid mijn leven naar het wonder,  
Geest van liefde, sterk en trouw.

Als een Moeder mij omhelzend,  
een omarming dag en nacht,  
zo voed jij me met je lichaam,  
vormt me door je zorg en kracht.

Als een Vader mij beschermend,  
breng je inzicht, harmonie  
en je zet me op je schouders  
zodat ik de wereld zie.

Lieve vriend, door jouw nabijheid  
voel ik liefde diep in mij.  
Jij sterkt mij met jouw belofte,  
vrede, troost en rust geef jij.

Geest van God, zo vol van liefde,  
vul mijn hart en ziel met jou.  
Leid mijn leven naar het wonder,  
Geest van liefde, sterk en trouw.

Zo met deze woorden uit dat lied ter bemoediging en ter inspiratie, wens ik ons allen een Zalig, Gezegd Pinksteren toe. Het Hoogfeest waarin we de komst van Gods' Geest onder ons mensen dus vieren. Dat we die Geest in ons leven mogen blijven ervaren en zo elkaar staande weten te houden te allen tijden. Dat van harte toegewenst.

God's Zegen, Alle Goeds  
en daar waar gewenst bemoediging.

Hartelijke groet,  
pastor André Dekker

***Bloemschikken***

De weken van 3 juni t/m 16 juni:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 17 juni t/m 30 juni :  
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis  
en Toos Kuin

De weken van 1 juli t/m 14 juli :  
Corry Kuin en Angela Bregman

De weken van 15 juli t/m 28 juli :  
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat  
en Karin Stavenuiter

De weken van 29 juli t/m 11 aug. :  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 12 aug. t/m 25 aug. :  
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis  
en Toos Kuin

De weken van 26 aug. t/m 8 sept. :  
Corry Kuin en Angela Bregman

Hopen op een lekkere zonnige zomer, en veel plezier voor degenen die op vakantie gaan!  
Onderling ruilen als het bloemschikken niet uitkomt. Weer bedankt dames!!

groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

***Kerkwerken***

Op dinsdag 4 juni 2019 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift  
C. Keeman-Breg  
J. Ligthart-Buis  
T. Rinkel-Deen

en dinsdag 2 juli 2019 voor de dames:

E. Sijm-Haakman  
G. de Vries-Broers  
L. Steltenpool-Haakman  
R. Meester

**augustus verval**

en dinsdag 3 september 2019 voor de dames:

C. Sijm-Steltenpool  
W. Brassier-Laan  
T. Audiffred-Steltenpool  
G. Schuitemaker-Steltenpool

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Alvast een fijne, zonnige vakantie(periode) toegewenst!

Groetjes van Trudy

## Koffiedrinken



Zondag 9 juni: (1<sup>ste</sup> Pinksterdag)  
Trudie Rinkel en Els Sijm

Zondag 7 juli  
Jolanda Hooiveld en Jacquélien Haakman

In augustus houden we even een vakantiestop.

Zondag 1 september  
Margriet van der Meijden Afra Kuin

Ik wens iedereen een mooie, zonnige zomer toe en graag tot ziens bij het koffiedrinken!

Groetjes van Afra



## In Memoriam

Op 20 april 2019 is overleden Arie Bergen. Hij is geboren in Langedijk op 21 mei 1946. Thuis waren ze met z'n achten, vader, moeder, 4 meisjes en 2 jongens. Er waren twee tweelingen, waarvan Arie samen met Henny de oudste tweeling was. Hij groeide op in een goed katholiek gezin in een tijd waarin het gewoon was dat jongens verward worden in een huishouden waar de meiden (zussen) de klusjes op mochten knappen. Na zijn schooltijd leerde hij meubelen stofferen. De laatste 25 jaar van zijn werkzame leven werkte hij bij de Zeehoek. Uit zijn eerste huwelijk, dat helaas stuk liep, kreeg hij drie kinderen. Met zijn tweede vrouw Tineke kreeg Arie nog een dochter. Het 25 jarig huwelijk was een mijlpaal, de hele familie was compleet op het feest. Maar het noodlot sloeg toe en na een kort ziekbed overleed Tineke. Arie ging vrijwilligerswerk doen. Als vrijwilliger organiseerde hij jarenlang de bedevaart naar Kevelaer. Eerst samen met zijn ouders, de laatste 30 jaar alleen. Ook stond hij klaar als vrijwilliger in de Schoof en o.a. in onze parochie. Er werd zelden tevergeefs een beroep op hem gedaan. Hij ontmoette Martha, met wie hij de laatste zeven jaar heel gelukkig is geweest. Helaas heeft Arie hier niet langer van mogen genieten.

Op 25 en 26 april is er afscheid van hem genomen in onze parochiekerk. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met het verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

Op 30 april 2019 is overleden Maria Johanna Sijm-Tiet. Zij is geboren in Andijk op 22 augustus 1927. Zij groeide op met haar ouders, broers en zussen, vriendinnen en vrienden. In Andijk heeft ze ook haar man Niek leren kennen. Ze kregen samen acht kinderen, waarvan Elisabeth helaas is overleden. Ze heeft altijd voor hen klaargestaan. Ook voor andere mensen om haar heen had zij aandacht. Een praatje, een bezoekje met wat lekkers. Ze was geliefd bij velen. Op 60-jarige leeftijd overleed totaal onverwachts, haar man. Het viel haar zwaar maar pakte de draad toch weer op en begon weer dingen te ondernemen. Ze genoot van de natuur, fietstochten en het varen door de polder. Ze was trots op haar kinderen, kleinkinderen en later ook haar achterkleinkinderen. In haar slapeloze uren dacht zij aan hen en bad zij voor hen om over hen te waken. In de kerk, waar zij vele uren heeft doorgebracht en waar haar man is voorgegaan in vele woordcommuniediensten en avondwakes, is er op 4 mei afscheid van haar genomen. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het verlies van deze bijzondere moeder en oma. Dat zij moge rusten in vrede.

## Verhuisd

Dhr. Roozendaal is verhuisd van Burg. Doumastraat 23 naar de Wilskracht 68, 1693 DR Wervershoof



## Parochieraad

In de korte tijd tussen het Kontakt van Pasen en deze van Pinksteren is veel gebeurd binnen onze parochie. Het overlijden van koster Arie Bergen na een heftige ziekte heeft ons veel verdriet gedaan. Wat was Arie een aangenaam mens en een prima koster! We zullen hem als mens en als koster missen!

Leuk nieuws is de welverdiende koninklijke onderscheiding die Piet Ligthart als dank voor al zijn vrijwilligerswerk mocht krijgen. Voor hemzelf een echte verrassing. Ook binnen onze parochie is Piet op veel velden actief: woord-



communiegroep, voorganger bij avondwakes, koorlid en voorzitter van de Vriendenkring, bezoekersgroep. Voor losse klusjes weten we Piet ook wel te vinden. Vanuit de parochie van harte gefeliciteerd met dank voor alle zorg!

Afgelopen zaterdag was ons kerkgebouw geopend tijdens de kunst- en tuinroute. Ruim 110 mensen zijn binnen geweest om de oude kazui-fels, jubileumboekjes en het prachtige gezang van Trees Kuin en orgelspel van Arnold de Greeuw te bewonderen. Het viel duidelijk wel in de smaak! Het weer speelde erg mee gelukkig. Met dank aan alle voorbereiders, koffieschenksters en gastdames- en heren!

In deze tijd van het jaar zijn ook ieder jaar de Keezavonden die op de parochieveiling zijn aangeboden door de pastores. Heel gezellig en goed verzorgd! Andijk won de eerste avond, de tweede Wervershoof. Moet dus volgend jaar weer om de echte winnaar naar boven te halen! Gezellig moet het zeker zijn geweest want er gaan geruchten dat het wel heel erg laat is geworden....

Tussendoor zijn alle gewone bestuurszaken doorgedaan. Gelukkig zijn de vergaderingen geen 'zware' toestanden en wordt er geregeld gelachen!

Binnen de regio is een belangrijk punt de gezondheid van kapelaan Piets. Heel vervelende klachten belemmeren zijn leven en het werk in het pastoraat. Kapelaan Piets doet wat hij kan maar zal ook bepaalde zaken moeten afzeggen. De huisvesting in Zwaagdijk-West kon niet verder voortgezet worden. Nu heeft kapelaan Piets weer zijn intrek genomen in de pastorie van Wervershoof. We hopen dat zijn gezondheid weer snel de goede kant op gaat! Beterschap en sterkte!

Een heel gedoe is het overstappen op 'aanraden' van het bisdom naar een ander administratieprogramma. Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Kost veel tijd en energie. De mensen die er mee moeten werken kunnen wel een beroep doen op ondersteuning van het bisdom, maar het is lastig. Vrijwilligerswerk kost ook wel inspanning....

Dit brengt ons op het nieuwe seizoen na de zomer. Mocht u er al langer over nadenken ook iets voor onze parochie te willen gaan doen: van harte welkom. Er zijn veel bezigheden waar een paar extra handen/hoofden als ondersteuning welkom zijn! Denk maar eens aan de koren, werkgroepen, bloemschiksters, kerkwerksters en kosters en nog zo veel meer. Het geeft veel voldoening om samen met anderen, vaak leuke con-

tacten, bezig te zijn voor onze kleine, maar fijne, parochie! Informeer maar eens bij iemand die u kent wat iets inhoudt. De tijd valt meestal erg mee, maar de voldoening er van is vaak groot! Even bellen en aanmelden! Doen!

Vanuit de parochieraad een heel goede zomer toegewenst! Met de wijze raad van mijn vader die wij altijd meekregen: pas goed op elkaar!

Hartelijke groet,  
namens de parochieraad,  
Baukje Kuin-Hogendorp  
0228-591408

## *Gemeenschapsopbouw*

Voor onze (oud)parochianen in Wervershoof, wijk 34, hebben we gelukkig een nieuwe wijk-contactpersoon gevonden, na het zeer spijtige overlijden van Arie Bergen.

Margriet van der Meijden, tevens koorlid en bestuurslid van het Gemengd koor, is bereid om de wijk van Arie over te nemen. U zult begrijpen dat we daar als parochie(raad) heel blij mee zijn. Daarom willen we Margriet veel succes wensen als wijkcontactpersoon en haar hartelijk danken voor haar inzet!

De parochieraad

## *Kerk en Samenleving*



### **WNM PINKSTERACTIE 1 t/m 9 juni**

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Zuster Willy van Mer, Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart in Kame-

roen en missionair werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander. Zij werken aan een wereldwijde missie. Gedreven door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en missionair werkers op pad. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

#### **Solidair met inheemse Maya's in Mexico**

Missionair werker Jet Nauta (47) is geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Maya's in het zuiden van Mexico leven. Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking. De Maya's wonen op land dat interessant is voor de overheid en grote organisaties. Zij worden bedreigd en van hun land verjaagd.

#### **Zuster Willy moest het land uit vluchten**

Missionaris zuster Willy van Mer (72), Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart is missionaris in Kameroen. Dat land moest zij eind vorig jaar verlaten vanwege dreigend geweld. Met pijn in haar hart verliet de gedreven zuster haar kliniek in Baba. Na bijna veertig jaar als missionaris in Afrika gewerkt te hebben was zij plotseeling een vluchteling met een reistas. 'We hoorden schieten en zijn snel naar binnen gegaan,' vertelt zuster Willy. Samen met zwangere vrouwen die bijna moesten bevallen, moest zij schuilen. Zuster Willy wacht op het moment dat ze weer terug kan gaan naar Kameroen en weer de handen uit de mouwen kan steken in de kliniek.

Voor meer informatie:

[www.weeknederlandsemissionaris.nl](http://www.weeknederlandsemissionaris.nl)

#### **MIVA 24 en 25 augustus**

Op 24 en 25 augustus 2019 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.

#### **De bestemming van Zuster Clementine**

Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan. De kinderen

van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders. Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.

#### **Vaardigheden geven meisjes een toekomst**

De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Clementine deze meisjes op. De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Ze krijgen naailes, computerles of leren kappersvaardigheden. Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Clementine: 'Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor'. Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is.

#### **Marvelous kan nu staan**

De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto's nodig.

#### **Over MIVA**

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Voor meer informatie: [www.miva.nl](http://www.miva.nl)

## *Gedachte*

### **God**

na storm en regen  
breekt telkens weer  
uw licht door

uw regenboog  
vredesteken aan de hemel  
belofte van betere tijden  
verbondenheid met u  
en met elkaar



schenk ons uw kleuren  
 violet van tederheid  
 paars van ingetogenheid  
 blauw van oprechtheid  
 groen van hoop  
 geel van vreugde  
 oranje van warmte  
 rood van liefde

geef ons een wijde blik  
 een hart voor ieder volk en ras  
 een diep verlangen naar vrede  
 een thuis voor ieder mens

laat schijnen over ons  
 uw regenboog

## *Kies Voor Gezelligheid*



16 april: Paastaart decoreren.

Wat waren ze mooi en lekker! Iedereen kwam met deze prachtige taart helemaal in de Paasstemming!

21 mei: Uitje naar het Casino.

Ook weer een gezellige middag/avond. We startten met een heerlijk kopje koffie met een petit four. Daarna met 10 euro speelgeld naar het casino. Na 2 uur spelen was het tijd om de winst of het verlies te innen. Sommigen waren heel gelukkig en sommigen iets minder! Na een heerlijk 3-gangen diner vertrokken we weer huiswaarts

18 juni: Deze dag staat de fietstocht op de planning. Vertrek om 18.45 uur bij Sarto. Onderweg steken we nog ergens op en we hopen op mooi weer! Ook halen we dan het sponsorgeld van de Rabobank op.

Wij wensen u alvast een fijne vakantieperiode en zien u graag in september terug.

Groeten Sandra

## *In 't zonnetje*

### **Tiny Sijm-Ligthart**

Onlangs is een van onze trouwe medeparochianen, Tiny Sijm-Ligthart, gevraagd naar haar ervaringen als zeer trouwe 40MM-loopster.

Ze doet dat bijna vanaf het begin van de 40 mm, ongeveer 40 jaar. Een toepasselijk getal.

De 40MM oftewel 40.000 meter mars bestaat sinds 1974 en voert de lopers en loopsters door de dorpen Venhuizen, Hem, Wijdenes, Oosterveek en Schellinkhout. De opbrengsten worden geheel besteed aan de verschillende projecten die de 40MM ondersteunt in de minder ontwikkelde landen. (bron: website <http://www.40mm.nl/>)

Momenteel is Tiny 85 jaar jong en dat lopen gaat natuurlijk niet zomaar, nee, ze oefent alle of vrijwel alle dagen door een flinke wandeling te maken.

Tiny's zus Afra loopt ook de 40MM en Nel Kuin ook. Vaak gaat het bijna als vanzelf, vertelde ze, zeker als je onderweg mensen ontmoet waaronder bekenden, zoals iemand die ze kent van het appels plukken. Pratende vort ben je zomaar een eind verder. En als ijkpunten, waar de lopers en loopsters ook vaak naar uitkijken, zijn daar de kraampjes onderweg van allerlei soorten. Pannenkoeken eten onderweg geeft bijvoorbeeld een goede ondergrond. En bovendien zie je van alles en nog wat, waaronder de bloeiende natuur. In dat opzicht is het een prachtig jaargetijde om te lopen, zo in mei of zoals dit jaar op 1 juni.

Tiny vraagt mensen in haar nabije omgeving om haar te sponsoren, waaronder een aantal burens en kerkgangers.

Of ze met anderen of alleen loopt, ze doet het in ieder geval met veel plezier en hoopt dat natuurlijk zo lang mogelijk vol te houden.

In ieder geval willen we als parochieraad Tiny deze keer van harte in 't zonnetje zetten. Wij vinden het een hele prestatie en hopen dat ze het nog heel wat jaren kan blijven doen. Respect!

De parochieraad

## *Uit de brievenbus*



**WESTFRIESE LOURDES  
 Vliegreis 2019**



“Bij de busreis in de Pyreneeën nog een stukje van de wandelroute Santiago de Compostella ervaren. Bepaald niet een makkelijke weg.”

(Deelnemer Westfrieze Lourdes Vliegreis 2018)

Dé Westfrieze Lourdes Vliegreis 2019 (26-sep t/m 1 okt) telt 60 deelnemers en is daarmee volgeboekt!

De pelgrims komen uit Avenhorn, Beverwijk, Blokker, Bovenkarspel, De Goorn, De Koog, Den Helder, Enkhuizen, Grootebroek, Hem, Hoogkarspel, Hoorn, Houten, Lutjebroek, Nibbixwoud, Purmerend, Utrecht, Venhuizen, Wervershoof, Westwoud, Wognum, Wons, Zuidermeer, Zwaag en Zwaagdijk-West.

Op de informatie- en kennismakingsavond van woensdag 12 juni en de voorbereidingsbijeenkomst op woensdag 4 september – beide in de protestantse kerk te Hoogkarspel – vindt (her)kennismaking plaats, wordt praktische informatie verstrekt en kan men met alle vragen terecht. Een recente DVD geeft indrukken over de organisatie en sfeer rond een Lourdesbedevaart.

Ca. 10 dagen voor vertrek verstuurt VNB de reisbescheiden, vluchtnummers en definitieve reistijden.

Voor het thuisfront zijn de vluchtnummers en vliegtijden rond de dag van heen- en terugreis te vinden op NOS-Teletekst (pag. 768 1/7 en 2/7 Maastricht Airport) en op internet [www.maastrichtairport.nl](http://www.maastrichtairport.nl)

Bent u ook benieuwd naar de ervaringen van de Lourdesgangers? In de parochie-/dorpsbladen hopen we sfeerindrukken van de Lourdesreis te kunnen publiceren.

Alle vliegplaatsen in dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2020 zijn al gereserveerd... Wilt u in 2021 (eind september) met ons mee? U kunt zich nu al aanmelden bij Harry Vet [ham.vet@quicknet.nl](mailto:ham.vet@quicknet.nl) / 0228-514040

## *Basisschool de Bangert*

Ons levensbeschouwelijke thema staat de laatste periode van het schooljaar in het teken van 'schepen'. In Bijbelverhalen komen vaak schepen voor. Schepen als baken voor hoop en zekerheid. Het schip is een krachtig symbool dat vaak te maken heeft met kwetsbaarheid. Aan een schip wordt vaak, door middel van een naam, een persoonlijkheid toegedicht. Dat geeft vertrouwen en een gevoel van nabijheid. In de lessen voor de bovenbouw wordt naast de Bijbelse verhalen, ook ingegaan op de actualiteit.



De laatste jaren zijn elke zomer de beelden van bootvluchtelingen op een indringende manier in het nieuws. Goed om hierover met leerlingen van gedachten te wisselen.

De onderbouw krijgt onder andere het verhaal van de Ark van Noach te horen waarbij er een koppeling gemaakt wordt naar de toekomst. Je weet nooit wat de toekomst brengt.

Vertrouwen in wat komen gaat, geeft hoop en kracht. Een schip kan dienen als middel om het oude leven achter te laten ergens anders opnieuw te beginnen.

De zomervakantie nadert en dan zullen leerlingen afscheid nemen van de huidige leerkrachten. Een nieuw begin na de zomervakantie geeft een spannend gevoel, maar ook goede energie. Zin om weer een nieuwe stap te maken! Nieuwe dingen doen, nieuwe dingen ervaren, nieuwe dingen durven, nieuwe dingen leren....

### **Van die Dingen**

*Sommige dingen  
geloof je pas  
als je ze ziet*

*Andere dingen  
zie je pas  
als je ze gelooft*

Linda Blok



### **Pinkstergroet**

We kunnen Engels, Frans, Chinees of zelfs Swahili leren: het spraakwonder van Pinksteren zal zich daardoor niet herhalen. De moedertaal van Pinksteren is de liefde. Dat onze gemeenschap die taal beheerst, dat wensen wij u.