

Jaargang 48, september-oktober 2019

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip  
Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer  
Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes  
Dijkweg 232

**STENCILWERK EN BUNDELING:**

Joop Bakker en Theo Tensen

**VERSPREIDING:**

Ben Kuin, Klampweit 7  
en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

Greet Tensen-Beemsterboer,  
Kleingouw 195, tel. 0228-592046  
email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR: André Dekker**

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

**CONTACTADRES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,  
Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE INTENTIES:**

Greet Tensen-Beemsterboer,  
Kleingouw 195, tel. 592046

**WEBSITE:**

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.  
NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBOORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk  
p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## Van de redactie

Na een warme zomer met soms tropische temperaturen, zijn we weer aan een nieuw seizoen begonnen. De bezinningsavond in de Vredesweek door de Raad van Kerken gaat dit jaar helaas niet door.

Voor de opening van het nieuwe werkjaar is de viering op zondag 6 oktober. Iedereen van harte welkom! De koren en de werkgroepen een goed seizoen toegewenst en de lezer veel leesplezier!

### VREDE

Als wij niet samen delen in de straat  
dan zal de wereldvrede nimmer komen.  
Omdat de vrede in ons zelf ontstaat  
in wat wij samen doen  
niet in wat wij dromen!

*Toon Hermans*

## Wat en wanneer

- wo. 25 sept. Filmavond in de Kapel  
za. 28 sept. Bachconcert, 20 uur in de kerk  
di. 15 okt. inleveren kopij voor november  
t/m half december  
wo. 30 okt. Theatervoorstelling in de Kapel

## Liturgische agenda



**In het weekend** is er één viering.

Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

## Liturgisch rooster

### Zondag 8 september: Maria Geboorte

10.00 uur: Eucharistieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor J. Suidgeest

### Zondag 15 september:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

### Dinsdag 17 september:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Zondag 22 september:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

### Zaterdag 28 september:

20.00 uur: Bachconcert, Rockin' Bach  
door Hoebe Muziekprojecten  
Meer info in dit Kontakt!

### Zondag 6 oktober: Opening werkjaar

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met de gezamenlijke koren  
Voorgangers van groep Andijk  
Koffiedrinken!

### Zondag 13 oktober:

10.00 uur: Eucharistieviering  
met Vriendenkring  
Pastor J. van Dril

### Dinsdag 15 oktober:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Zondag 20 oktober:

10.00 uur: Eucharistieviering  
met Vriendenkring  
Pastor G. Koning

### Zaterdag 26 oktober: Allerheiligen

19.00 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

### Zaterdag 2 november: Allerzielen

\*\*\*\*\*

## van Onder An de Dijk

Het was maandag 26 augustus jongstleden. Met groot enthousiasme sprong ze op uit haar bed en schreeuwde naar haar vader en moeder ... **pap en mam, wakker worden, m'n eerste schooldag!** Maar wat bleek ... haar school begon pas volgende week maandag. Zo lieten haar ouders haar dat weten. Daar kwam ze, terwijl ze zich aankleedde, ook achter toen ze een blik wierp op haar rooster. En in plaats van haar gebruikelijk geschreeuw dat ze een hekel had aan maandagen, schreeuwde Elsje nu ... **wat een rot rooster!** Zo liet de krant ons dat nog weten op die bewuste maandag in haar strip 'Elsje'.

Inmiddels is Elsje naar school en met haar alle andere scholieren en studenten. De grote zomer vakantie is namelijk voor hen ten einde. Zo ook voor 'Werkend Nederland'. Dat merken we o.a. langs de weg met weer die files. En terwijl je zo ergens in een file staat of al de drukte op de weg of fietspad voorbij ziet komen, klinkt op de radio die welbekende Gerard Cox met zijn lied ... ' 't is weer voorbij die mooie zomer'.

Nu kwam ik Gerard Cox onlangs nog tegen in een kort interview. Daarin vertelde hij, dat het desbetreffende lied over die 'voorbije zomer' van oorsprong afkomstig is van de Franse zanger Joe Dassin. Hij had het lied uitgebracht onder de titel 'Salut les amoureux'. Door Gerard Cox is het vervolgens in 1973 bewerkt tot dat bij ons bekende lied en wist daarmee van oktober tot februari de Top 40 te halen. Waarvan zelfs drie weken op 1. Maar ook heden ten dage is dat lied nog bijzonder populair. Dat blijkt wel uit youtube met op dit moment ruim 3,4 miljoen luisteraars naar dat lied. Blijkbaar, zo gaat Gerard Cox verder in dat desbetreffende interview, herkennen mensen het gevoel dat je aan het einde van de zomer de tredmolen weer ingaat en die lange winter voor de deur staat.

Maar voordat het zover is, die lange winter, hebben we altijd nog eerst de herfst te gaan. Met dit jaar landelijk twee hittegolven in één zomerseizoen, met de eerste plus 40 graden en de tweede plus 30 graden, wat toch bijzonder uitzonderlijk is, zullen velen daar met mij niet rouwig om zijn. Dat dié zomer zodirect weer voorbij is om vervolgens de herfst welkom te gaan heten.

Het nieuwe seizoen met wind, regen en lekker koel, maar ook met prachtige herfstbladeren en een aangenaam zonnetje op z'n tijd. Het is ook het seizoen dat alle kerkelijke activiteiten weer druk gaande zijn, waarin we afscheid nemen van kapelaan Peter Piets, officieel per 1 oktober, en waarin we welkom heten Juan Andres Correa del Rio. Dat officieel per 1 september jongstleden. Deze Juan Andres, van oorsprong afkomstig uit Chili, zal werkzaam zijn binnen ons samenwerkingsverband. Die van de parochies Wervershoof, Medemblik, Onderdijk, Zwaagdijk Oost en ons eigen parochie hier in Andijk.

Voor zover thans bekend zal Juan Andres zaterdag 16 november aanstaande tot diaken worden gewijd in Heiloo, om zich vervolgens verder voor te bereiden op zijn priesterwijding medio 2020. Tot het toegroeien daartoe wens ik hem een mooie, inspirerende tijd toe. Zo ook veel leef-plezier en arbeidsvreugde binnen onze regio. Dat wens ik ook kapelaan Peter Piets van harte toe voor in de nieuwe regio die op hem zit te wachten. En voor die tijd dat hij hier met ons optrok in die achterliggende twee jaar hartelijk dank.

Er is dus een 'wisseling van de wacht' dat staat te gebeuren zo na deze 'voorbije zomer'. Maar uiteraard staat er veel meer te gebeuren dan dat. We zijn tenslotte een parochie in beweging de toekomst tegemoet. Daarbij mogen we ons vergezeld weten door God, door Jezus, door Maria. Speciaal ter gelegenheid van haar geboortedag, 8 september, hebben we op die dag, zondag, een speciale viering in onze kerk. Een Mariaviering waarin pastor Jan Suidgeest voorgaat en het Gemengd Koor zorgt voor de muzikale omlijsting. Voor die viering hebben we een mooi, inspirerend boekje samengesteld met op de achterzijde onderstaande gedachte...

### Laat ze maar los

**Laat ze maar los, zegt Maria.  
Laat ze maar los,  
je zorgen,  
je problemen,  
je onzekerheid over de toekomst  
en over jezelf.**

**Geef maar hier  
je angstdromen,**

**je gepieker over hoe het zal gaan  
en hoe het verder moet.**

**Al die zorgen  
vertrouw ze me toe  
en ik zal ze dragen  
en meegaan op je levensweg.**

**Dan zul je ontdekken  
hoe licht het loopt,  
hoe weinig ik van je vraag  
en hoe rustig het wordt van binnen.**

Misschien is het wel diezelfde rust, die we mogelijk hebben ervaren in de inmiddels bijna 'voorbije zomer'. Dat we die rust weten vast te houden, weten te bewaren in het aankomende nieuwe seizoen, die van de herfst en uiteraard ook voor daarna. Dat wens ik ons allen van harte toe.

Zo ook Elsje die afgelopen maandag 2 september jongstleden haar eerste schooldag had. En hoe ze dat heeft beleefd ... haar gelijknamige strip in de krant houdt ons graag daarvan op de hoogte.

Gods' Zegen,  
Alle Goeds  
en met vriendelijke groet,  
pastor André Dekker

## *Bloemschikken*



De weken van 26 aug. t/m 8 sept.:  
Corry Kuin en Angela Bregman.

De weken van 9 sept. t/m 22 sept.:  
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat en  
Karin Stavenuiter

De weken van 23 sept. t/m 6 okt.:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 7 okt t/m 20 okt.:  
Meina Stavenuiter, Lenie van der Sluis  
en Toos Kuin

De weken van 21 okt. t/m 3 nov.:  
Corry Kuin en Angela Bregman

Met het maken van dit lijstje lijkt het wel herfst... Hopelijk krijgen we nog een mooie nazomer!

Succes weer met bloemschikken!

groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

## *Kerkwerken*



Op dinsdag 3 september 2019 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

C. Sijm-Steltenpool  
W. Brasser-Laan  
T. Audiffred-Steltenpool  
G. Schuitemaker-Steltenpool

en dinsdag 1 oktober 2019 voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift  
C. Keeman-Breg  
J. Ligthart-Buis  
T. Rinkel-Deen

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Hopelijk heeft iedereen een prettige zomervakantie of in ieder geval fijne zomertijd gehad.

Dan kunnen we in ieder geval met frisse moed de herfst tegemoet!

Groetjes van Trudy

## *Koffiedrinken*



Zondag 1 september  
Margriet van der Meijden en Afra Kuin

Zondag 6 oktober  
Trudie Rinkel en Margaret de Lange

Zondag 10 november  
Els Sijm en Jacqueline Verlaat

Graag tot ziens bij het koffiedrinken!  
Groetjes van Afra

## *Jubilea*



Nico Hoogzaad en Anneke Karsten,  
Not. Steenpoortestraat 13, vierden 14 augustus  
hun 50-jarig huwelijksfeest.

Antoon en Els Sijm-Haakman, Murillolaan 4, vierden 17 augustus hun 40-jarig huwelijksfeest.

Ook vanaf deze plaats willen wij hen, namens onze parochiegemeenschap, van harte feliciteren met dit jubileum.



## *In Memoriam*

Op 10 juni is op 78-jarige leeftijd overleden mevrouw Truus de Wit-Bakker. Ze is geboren op 3 september 1940 in Grootebroek waar ze ook opgroeide. Ze kon goed leren en op haar rapporten stonden allemaal negens en tiennen. Ze wilde graag onderwijzeres worden, maar ook de nonnen konden haar vader niet ompraten. Een jaar huishoudschool en een opleiding tot coupeuse, meer zat er niet voor haar in. Dit heeft ze altijd jammer gevonden. Ze heeft tot haar trouwen als coupeuse gewerkt.

Op haar 16<sup>de</sup> heeft ze op dansles haar man Sjaak leren kennen. Na een lange verkering- en verlovingstijd trouwden ze op 6 september 1961.

Ze gingen wonen op het Hoogelandje waar Wilko en Carola werden geboren. In 1965 verhuisden ze naar de Hooisuurstraat, waar Rob en Sonja zijn geboren.

Hun kinderen kwamen niets te kort, feestjes werden er volop gegeven en iedereen was altijd welkom. Truus werkte altijd bij Sarto, eerst in de schoonmaak en later in de keuken. Koken was een ware passie voor haar. Ook thuis werd er altijd heerlijk gekookt. Sjaak wilde ook nooit uit eten, want het was toch nooit zo lekker als bij Truus.

Het verenigingsleven op Andijk heeft ook altijd op haar kunnen rekenen. Ze heeft 40 jaar in de leiding van de tienerclub gezeten. Ze heeft hier zelfs een lintje voor gehad.

Ze kon zich ook prima alleen vermaken met haar hobby's: Lezen, allerlei puzzels maken en zeer creatief bezig zijn. De kinderen trouwden en er kwamen 13 kleinkinderen, Ze was dol op ze en ze was een geduldige oma. Uren kon ze creatief prutsen en spelletjes doen.

Qua gezondheid heeft ze wel het één ander meegemaakt maar ze kwam er iedere keer weer bovenop. De grootste slag voor haar was dat haar man 11½ jaar geleden overleed, vlak voordat ze samen zouden verhuizen naar een seniorenwoning in Wervershoof.

Ze bleef leuke dingen ondernemen en hier genoot ze erg van. Anderhalf jaar geleden kreeg ze slecht nieuws. Ze voelde zich niet ziek, maar de kanker was weer terug. Ze werd stiller, maar zag ook dat haar kinderen naar elkaar toegroeiden en dat vond ze heel fijn. Na intense weken is zij 10 juni overleden. Op donderdag 13 en vrijdag 14 juni was haar afscheid in onze parochiekerk. Ook via deze weg wensen wij kinderen en kleinkinderen sterkte om het verlies van deze bijzondere vrouw en moeder een plaatsje te geven.

..-.-.-.

Op 80-jarige leeftijd is op 22 augustus overleden Johannes (Jan) van Schaik, exact 17 maanden na het overlijden van zijn vrouw Jetske. Hij begon als timmerman in de Watergraafsmeer, Betondorp. Hij was handig. Nadat zijn lelijke eend minder werd, kocht hij er eentje bij en maakte er van twee weer één. Ook een houten zomerhuis werd elk jaar weer opgebouwd en uitgebreid. Hij was ook een sportman. In de regio Amsterdam was hij scheidsrechter en floot eerste klas. De crisis van de jaren 70 in de bouw maakte dat hij werkloos werd en dat hij op zoek ging naar ander werk. Ze openden een Hubo-winkel in Schagen, een grote stap. Toch bleef er nog tijd om te surfen en te zeilen. Na werktijd heen en weer rijden naar de camping. Ook van de wintersport kregen ze de smaak te pakken. Stilzitten was geen optie. Door de volgende bouwcrisis kwam er een eind aan de zaak in Schagen. Ze verhuisden naar Andijk en openden daar een winkel voor huishoudelijke en doe-het-zelf artikelen. Een welbesteed leven is op 22 augustus ten einde gekomen. Zijn 4 kinderen, 7 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen zullen hem missen. Als parochiegemeenschap wensen wij hen ook vanaf deze plaats heel veel sterkte met het verlies.

..-.-.-.

Op 29 augustus is overleden op bijna 102-jarige leeftijd mevrouw Afie Commandeur-Ruitenbergh. Haar afscheid is 2 en 3 september in de parochiekerk van Wervershoof. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte met het verlies. Dat ze mag rusten in vrede.





## Verhuisd

Dhr. Harry Kok is verhuisd van Landstraat 6 naar St. Jozef in Wervershoof.

Ook de familie Bakker-Breg is verhuisd naar St. Jozef in Wervershoof. Zij woonden Klamptweid 60.

## Parochieraad



Nieuws vanuit de parochieraad

Zo, we zijn er weer klaar voor! De eerste parochieraadsvergadering na de zomervakantie is direct in de eerste week van september. Het houdt niet in dat er vanaf juni stilgezeten is hoor! Eind mei hebben we genoten van de open dag met de tuin- en kunstroute. Maart liefst 112 personen hebben een kijkje genomen in onze kerk en de 'gewaden', boekjes over verschillende kerken en de kerkelijke attributen bewonderd. Of gewoon gezellig even een kop koffie of thee meegedronken. Het was, mee door het weer, een groot succes!

Onze handige klussers Piet en Kees zijn in de klokkentoren bezig geweest om de klokken te repareren. Een hele klus, maar het is gelukt! Met dank!

Het nieuwe rooster voor het tweede halfjaar is weer klaar dankzij pastor Dekker. Omdat kapelaan Piets met ziekteverlof was is er best veel gevraagd van de andere pastores en de wo-co voorgangers. Maar het heeft zich weer opgelost. Zo gaat b.v. 8 september pastor Suidgeest voor als 'invaller'... Vinden wij niet eigenlijk best heel fijn... En dan ook nog met een Mariaviering in onze Mariaparochiekerk...

Er speelde in de zomer veel ziek en zeer. Enkele parochianen zijn helaas overleden. U kunt het in memoriam in dit blad lezen. Veel steun en sterkte aan de nabestaanden toegewenst.

Ook leven we mee met alle zieken, veel kracht en beterschap!

De vraag speelt ook in onze parochie; waarom gaat in alle traditionele kerken het kerkbezoek zo achteruit en zijn er nieuwe evangelische kerken die wel flink mensen trekken. Wat kunnen we daar zelf aan doen? Willen we dat? Willen we onze parochie in stand houden? Gelukkig voelen

veel mensen zich betrokken bij onze parochie, maar de veroudering laat zich zien... Binnen de regio zijn er zorgen om teruglopend kerkbezoek en ook vanwege de rode cijfers. Er wordt hard aan gewerkt om alles in balans te krijgen.

Komend jaar is er weer een Vormselviering als er genoeg aanmeldingen zijn. Van jongerencontact wordt een nieuwe groep opgezet met de jongeren die nu aan het voortgezet onderwijs beginnen. Veel succes en we hopen dat de ouders-begeleiders, samen met de jongeren, leuke en zinvolle avonden hebben!

Binnen de regio moeten we omgaan met het ziekteverlof van kapelaan Piets. Het is nu de bedoeling dat hij per 1 oktober in een andere regio verder gaat. We wensen hem sterkte en alle goeds!

Begin juli hoorden we dat Juan Andres hier in deze regio komt. Hij is nog bezig met zijn studie. Hieronder komt het bericht wat in juli naar de parochieraden is gegaan en afgelezen is in een viering, zo weet u het ook.

.-.-.-.

Vanuit het regiobestuur willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in onze regio.

Vanaf 1 oktober is kapelaan Piets aangesteld in een andere regio. Per 1 september zal Juan Andres, die nu nog in opleiding is voor diaken, binnen onze regio werkzaam zijn. Hij wordt eind dit jaar tot diaken gewijd en volgend jaar rond Pinksteren tot priester. Juan Andres is afkomstig uit Chili en is rond de dertig jaar. Hij spreekt onze taal goed. Voor de eucharistievieringen en uitvaarten krijgen wij ondersteuning van pastoor Gerard Koning. Administrator blijft pastoor Marcelo Salão Rocha, waar wij erg blij mee zijn. De verdere invulling van taken zal in overleg met de betreffende diaken, de pastores en de parochieraden gaan. Na de vakantieperiode volgt een nadere kennismaking.

We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking!

.-.-.-.

De eerste kennismaking is waarschijnlijk half september, best wel wat spannend...

U hoort/ziet er meer van!

Zondag 6 oktober beginnen we het nieuwe werkjaar samen met een speciale openingsviering. Een goede gewoonte. De koren zingen dan sa-

men, dat is dubbel genieten. Ieder koor heeft zijn eigen stijl, toch klinkt het samen heel goed! Kom het maar eens beluisteren en meezingen. Ook nog koffie na de viering toe! Welkom!

Hebt u vragen, opmerkingen, goede ideeën of een plan voor iets leuks, we horen het graag!

Hartelijke groet vanuit de parochieraad,  
Baukje Kuin-Hogendorp, secr.

## **OPROEP!**

Zit u te bedenken hoe u deze winter zinvolle dingen kunt doen? Vraag eens aan iemand van onze parochie, er is zoveel wat gebeuren moet! Vaak heel leuk en gezellig, soms wat lastiger en toch voldoening als het gelukt is! Kerkwerken, bloemschikken, contactpersoon, de KOREN niet te vergeten! Koster, Kontakt, speciale werkgroepen en nog veel meer! Ook een klein schakeltje is heel belangrijk in de grote ketting! Beloning: een heel voldaan gevoel en contacten met leuke mensen! Dus: genieten!

Informeren verplicht tot niets, dus gewoon doen! Telefoonnummers vindt u in het parochiegidsje en Kontakt.

In Kontakt staan ook altijd de koffieochtenden vermeld. Eens per maand is er op dinsdagochtend koffiedrinken in onze dagkerk. Pastor Dekker is er meestal ook bij en er kan over heel veel onderwerpen samen worden gepraat. Hierbij bent u ook van harte welkom! Kom gewoon eens kijken of dit iets voor u is!

Parochieraad

## *Bijzondere vieringen*

Eigenlijk geen bijzondere viering, maar wel een bijzondere invulling van de zaterdagavond:

### **Hoebe Muziekprojecten presenteert Rockin'Bach**

Muzikale vertellingen over het leven van J.S. Bach

De naam Frank Hoebe is in Spierdijk en omstreken al jaren een muzikaal begrip, niet in de laatste plaats door zijn composities voor Kerst "Kind of Koning" en voor Pasen "Golgotha, het einde....?" Muzikale voorstellingen, waarmee

Hoebe Muziekprojecten al jaren de verhalen vertelt van de geboorte en van het overlijden van Jezus.

Aan deze voorstellingen heeft Frank een nieuwe parel toegevoegd: "Rockin'Bach".

Deze muzikale voorstelling bestaat uit door Bach gecomponeerde stukken, die worden gezongen door het projectkoor van Hoebe Muziekprojecten en solist Enrico Kors. Dit alles wordt begeleid door een negenkoppig orkest.

Deze muziekstukken worden afgewisseld met van driestemmig gezongen vertellingen, de zogenaamde recitatieven, waarin het leven van Bach wordt verteld. De teksten hiervoor zijn geschreven door Mariken Elsen uit Leiden en op muziek gezet door Frank Hoebe.

### **Arrangeur Frank**

Alle stukken zijn natuurlijk door Frank Hoebe gearrangeerd, waarbij hij zich heeft laten inspireren door de muziek van Rick van der Linden (Ekseption) en de Britse rockband Jethro Tull. De combinatie van rockinvloeden en de klassieke muziek van Bach is heel bijzonder. Solist Enrico Kors heeft ook een stem die daar uitstekend bij past.

Muziekvereniging Excelsior uit Andijk brengt onder leiding van Nick Hoogland zowel voor als na de pauze een aantal bewerkingen van Bach ten gehore.

### **Voorstellingen**

Na drie succesvolle voorstellingen in 2017 wordt op 28 september 2019 opnieuw een optreden gehouden in de "Maria Middelaars van alle Genaden" kerk in Andijk. Deze happening begint om 20.00 uur, maar iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in het kerkgebouw.

Kaarten reserveren kan via hoebeserveringen@gmail.com of bel 0229-563430 (Sonja Hoebe). De kaarten kosten € 12,50. Op de avond zelf zijn ook kaarten voor € 15,00 verkrijgbaar.

Voor meer informatie,

kijk op [www.hoebemuziekprojecten.nl](http://www.hoebemuziekprojecten.nl)

## *Gemeenschapsopbouw*

### **NIEUWE WIJKCONTACTPERSOON**

Wijk 1 van Irma Smit-Broers, Kadijkweg 1a is overgenomen door haar zus, Ellie Slagter-Broers, Kadijkweg 2a 1619 PH Andijk. Irma had enige tijd geleden al aangegeven te willen

stoppen als wijkcontactpersoon. Super dus dat Irma's zus Ellie nu de taak op zich wil nemen als wijkcontactpersoon.

Via deze weg willen we Irma hartelijk danken voor de vele jaren van inzet en wensen we Ellie natuurlijk veel succes als nieuwe wijkcontactpersoon!

De parochieraad

## BEZOEKJE?

Vanuit onze parochie hebben we al jarenlang een bezoekersgroep. We proberen mensen die bezoek soms zo hard nodig hebben aan huis te bezoeken. Nu is ons grote probleem: hoe komen we de mensen die hiervoor in aanmerking komen op het spoor? Ziek, zeer, zorgen of eenzaamheid, er speelt zo veel. Soms horen we achteraf: hij of zij had graag bezoek ontvangen... Wilt u ons helpen?

Als u zelf graag eens bezoek vanuit de parochie zou willen of iemand weet die dit mogelijk fijn zou vinden dan graag even een berichtje naar: dhr. Piet Ligthart, tel. 592519 of naar mw. Leny Visser-Bom, tel. 593604. U mag natuurlijk ook altijd contact opnemen met pastor Dekker: 06-28449410

Bezoekersgroep 'Omzien naar elkaar'

## *Kerk en Samenleving*



## VREDESWEEK 21 t/m 29 september

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we samen een krachtig geluid. Doe je met ons mee?

Voor meer informatie: [www.paxvoorvrede.nl](http://www.paxvoorvrede.nl)

## WERELD MISSIE MAAND

### Noordoost-India

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

### Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

### Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.



Buitengewone Missiemaand:

### **Gedoopt en Gezonden**

Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India.

Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)

## *Gedachte*

### **STA EVEN STIL**

sta toch eens even stil  
bij groeien en bloeien van de natuur  
het leeft...

sta toch eens even stil  
bij het vee en onze dieren.  
het leeft...

waarom moeten mensen toch  
altijd moorden en vernielen?  
is dat nou echt alles dat telt?  
waarom, toch niet alleen voor geld?  
kunnen wij door samen te staan,  
niet stoppen met al dat geweld?

sta toch eens even stil  
bij mensen met ziekte en pijn.  
ook zij leven...  
sta toch eens even stil  
bij oorlog en geweld.  
zij hebben er ook niet om gevraagd  
altijd maar in onzekerheid te moeten leven!

## *Kies Voor Gezelligheid*



18 juni: Een prachtige fietstocht o.l.v. Lia met een drankje als afsluiting bij: ‘De Zoete Zee’ in Medemblik. Ondertussen hebben we ook het sponsorgeld van de Rabobank opgehaald n.l.:

€ 350,08. Wat een fantastisch bedrag!

Alle stemmers bedankt!

24 sept: Een geheel verzorgde spellenavond met diverse gezelschapsspellen.

15 okt: Stond er een West-Friese avond op het programma, maar deze kan door omstandigheden niet doorgaan. We hebben inmiddels een goed alternatief gevonden.

19 nov.: Een creatieve avond o.l.v. Gertruud Hartog. We gaan aan de slag met beton.

Wij hopen, dat u een fijne vakantieperiode gehad heeft en zien u graag op 24 september.

Groeten Sandra Immen

## *Veiling Sarto*



Na een zeer succesvol verlopen veilingavond, met een recordopbrengst voor de verschillende verenigingen uit Andijk, € 36.167,-, pakken wij nu de draad weer op. Begin december zal de verdelersvergadering plaatsvinden.

Vanaf 1 oktober aanstaande kunt u, als penningmeester, weer een aanvraagformulier voor subsidie aanvragen op onderstaand adres:

Dorpsstraat 17, 1693 AB WERVERSHOOF  
of via email: [veilingsarto@gmail.com](mailto:veilingsarto@gmail.com)

Wel graag even aandacht voor het volgende:

-Het formulier inleveren vóór zaterdag 2 november 2019, omdat de verdelingsvergadering al begin december wordt gehouden en de comitéleden de tijd moeten hebben om de aanvragen te beoordelen.

-Het formulier volledig invullen.

In het verleden kwamen vaak half ingevulde formulieren binnen, die door navraag alsnog compleet moesten worden gemaakt. Dat gaan we dus niet meer doen.

-De subsidieaanvraag op één A4 zijde.

Omdat alle aanvragen moeten worden gekopieerd voor alle leden, is het zaak dat deze kort en bondig op één A4 kantje wordt aangeleverd.

De verenigingen of stichtingen, die het afgelopen jaar een subsidie van ons hebben ontvangen, krijgen het subsidie aanvraagformulier per email toegezonden.

Noteer alvast in uw agenda, **13 maart 2020**,  
Veiling Sarto!!!  
Met vriendelijke groet,

Dorèth Ruiter, secretaresse

## *In 't zonnetje*



### **Koster Mariëlle Kuin-Koomen**

Aan onze jongste en nieuwste koster Mariëlle Kuin-Koomen hebben we wat vragen gesteld omdat we haar graag in 't zonnetje willen zetten. De kostersgroep had zoals u ongetwijfeld weet nijpende problemen qua bezetting dus is het een pracht dat Mariëlle het team is komen versterken.

Via haar schoonvader Bert Kuin is ze erbij gekomen. Ze wilde eerder ook al wel haar bijdrage leveren qua vrijwilligerswerk voor de parochie maar het is natuurlijk best druk met werk en een huishouden met drie jonge kinderen.

Mariëlle is nu ongeveer een jaar koster. In het begin gaat het natuurlijk vooral om het leren van wat en wanneer. Er is bijvoorbeeld een behoorlijk verschil tussen Woord-Communie-vieringen en Eucharistievieringen. Het gaat erom op tijd in de kerk te zijn, om alle relevante spullen klaar te zetten en klaar te leggen, ook datgene wat de pastor nodig heeft om aan te trekken, in de winter moet natuurlijk op tijd de verwarming aan, de vlag gaat uit bij een jubileum, de geluidsinstallatie moet aangezet worden, etc. Kortom, er komt wel wat bij kijken.

Nu de kostersgroep uit 4 personen bestaat is elke koster ongeveer 1x per maand aan de beurt in de kerk.

Zoals de vaste kerkgangers en koorleden al hebben kunnen zien heeft Mariëlle een prima hulpkoster: haar oudste dochter Eline. Mooi om te zien, zo'n toegewijde, piepjonge hulpkoster.

Als parochie(raad) willen we Mariëlle hartelijk danken voor haar inzet en wensen we haar nog een fijne tijd toe in onze kerk en parochie!

De parochieraad



## *Uit de brievenbus*

**Schuif ook aan tafel bij "Breek de Week"!**

De eerste van een nieuw seizoen "Breek de Week" breekt weer aan.



Wij hebben er weer zin in en hopen weer gezellige en smakelijke maaltijden met elkaar te gaan hebben. Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van

harte welkom op donderdag **12 september 2019**. De maaltijd vindt plaats in "de Lichtboei", Hoekweg 12.

Dan kunt u weer genieten van een lekker drie gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 6 U kunt zich opgeven vanaf maandag **26 augustus 2019** via [breekdeweekandijk@gmail.com](mailto:breekdeweekandijk@gmail.com) of bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Sjanni de Vries (tel. 720179). U kunt zich opgeven tot **7 september 2019**. We hanteren geen "vaste gastenlijst" meer, dus opgave is echt noodzakelijk. Bel op tijd, want vol is vol.

Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!

De volgende "Breek de Week" is op **14 november 2019**

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine Bultsma, Annet Kwantes en Jacquelin Vriend

### **FILMAVOND IN DE KAPEL**

'*Still Alice*' gaat over Alice, die haar leven goed voor elkaar heeft. Ze heeft een leuke man, drie volwassen kinderen en een prestigieuze baan als taalwetenschapper op Harvard University. Maar langzamerhand raakt Alice de grip op haar geordende leven kwijt. Ze vergeet afspraken, valt in de herhaling tijdens presentaties en verdwaalt tijdens haar standaard hardlooptochtje. Al snel blijkt dat Alice Alzheimer heeft, ook al is ze pas vijftig. De wereld die ze kende wordt steeds kleiner. Alice moet haar leven en haar relaties opnieuw leren vorm geven. Het draait niet meer om de toekomst, maar om het moment. En om jezelf blijven, terwijl alles om je heen verandert.

Woensdag 25 september

Inloop vanaf 19:30 uur,

De film start om 20:00 uur.

Toegang is gratis. Koffie/thee €1.50

## GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE ...!

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 organiseert de Vereniging voor Pastoraal Werkenden op zaterdag 12 oktober weer een Inspiratiedag en blijven we deze keer heel dicht bij het alledaagse. We willen daarmee instemmen met onze paus Franciscus, die zegt: *'God kun je nergens ontmoeten als je Hem niet éérsnt ontmoet in de gekwetste, beledigde en beschadigde mensen (zeg maar alledaagse) die je op je weg door het leven ontmoet.'*

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij [vcj.verbruggen@quicknet.nl](mailto:vcj.verbruggen@quicknet.nl) en kunt u vinden bij VPW-info, onder de knop Publicaties.

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof. De inspiratiedag is **in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station**. De dag begint om 10.00 u en wordt om ± 15.30 u afgesloten. Meer informatie vindt u in de folder.

## THEATERVOORSTELLING IN DE KAPEL

Een theatervoorstelling voor mensen met alzheimer, dementie, hun naasten en belangstellende. Kees van der Zwaard speelt een prachtige voorstelling over Alzheimer die geschikt is om te spelen in De Kapel. Kees laat op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen. Mensen met dementie en hun familieleden maar ook hulpverleners zullen zich herkennen in de verschillende situaties die de toeschouwers op respectvolle wijze worden gepresenteerd.

“Oud worden is mooi, oud zijn is moeilijk” zo luid een gezegde. Maar soms is oud worden al moeilijk. Bijvoorbeeld als Alzheimer aan je bestaan knaagt, je leven steeds meer fragment wordt. Alzheimer knaagt ook aan de mensen om je heen, de mantel van zorg en liefde heeft zijn eigen gewicht. Met deze gedachte speelt Kees van der Zwaard in zijn voorstelling: Alzh...enzo...

*Woensdag 30 oktober*

*De Kapel, Middenweg 48, 1619 BN Andijk*

*Inloop 19.30 uur - de voorstelling start om 20.00 uur*

*Toegang is gratis - koffie en thee €1.50*

## Basisschool de Bangert

IEDER EIND HEEFT EEN NIEUW BEGIN...

Als het einde van de zomervakantie in zicht is betekent dat voor kinderen dat het

begin van een nieuw schooljaar dichtbij komt.

De 1e schoolweken

staan in het teken van ‘groepsvorming’. Er is veel aandacht voor

hernieuwd kennismaken, samenwerken en sociale vaardigheden. Op deze manier willen we bereiken dat iedereen zich weer snel thuis en veilig voelt op school.

Goed samenwerken is een belangrijke vaardigheid die we leerlingen willen meegeven bij ons op school. Samenwerken met elkaar maar ook met de schoolomgeving staat op onze agenda voor dit schooljaar. De school wil de komende periode de buurt meer betrekken bij schoolse zaken, zoals de herinrichting van het schoolplein. Vrijdag 27 september organiseren wij een Burendag. De leerlingenraad van onze school verzorgt een rondleiding door de school voor de Buren en onder het genot van een kopje koffie of thee wordt een aantal onderwerpen met de burens besproken. De burens krijgen hier een uitnodiging voor. Het is goed om met elkaar van gedachten te wisselen hoe we een prettige en fijne leefomgeving met elkaar kunnen creëren of behouden.

Onze openingsviering staat dit jaar in het teken van ‘talenten’. Iedereen heeft kwaliteiten en talenten. Het thema is ‘Ieder zijn eigen kroon’. Het heeft ook te maken met waardering en respect voor elkaar. Als je op een open manier naar anderen en de omgeving kijkt, kom je tot een fijne samenwerking en laat je vooroordelen los. We lijken soms meer op elkaar dan we vooraf denken!

Beëindig het denken in problemen, zie het als uitdagingen, stel je open voor anderen en draag bij aan een mooi nieuw begin van samenwerken. Samen kun je meer en samen is zoveel leuker!

Linda



