

Jaargang 48, november t/m half december 2019

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

**STENCILWERK EN BUNDELING:**

Joop Bakker en Theo Tensen

**VERSPREIDING:**

Ben Kuin, Klampweit 7

en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR: André Dekker**

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

**CONTACTADRES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE INTENTIES:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

**WEBSITE:**

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje? Neemt u contact op met de bezoekersgroep "Omzien naar elkaar", Piet Ligthart, tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## Van de redactie

Aan het vallen van de bladeren is te zien, dat het nu toch echt herfst is. In de begindagen van november gedenken wij onze dierbare overledenen. In het bijzonder in de Allerzielenviering en staan we extra stil bij die parochianen, die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en er wordt een kaarsje aangestoken.

Altijd weer indrukwekkend!

Bij dit Kontakt treft u ook weer een formulier aan voor opgave gebedsintenties voor het volgende jaar.

Geniet van de herfst met zijn prachtige kleuren!

Alles waar je echt van houdt  
zal je warmte blijven geven.  
Ook al is het niet gebeven  
of geworden wat je wou.  
Het blijft altijd een deel van jou  
en een stukje van je leven!

Monica Beers

## Wat en wanneer

- do. 14 nov.    Breek de Week
- di. 3 dec.     Inleveren kopij voor half december t/m half februari
- zo. 15 dec.    Interkerkelijke Kerstzangdienst  
Wervershoof

## Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.

Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

## Liturgisch rooster

### Zaterdag 2 november: Allerzielen

19.00 uur: Voorgangers van Avondwakegroep met Vriendenkring.  
Overledenen die sinds Allerzielen verleden jaar van ons zijn heengegaan, worden herdacht.

### Zondag 3 november:

Viering VERVALT

### Zondag 10 november:

10.00 uur: Eucharistieviering met Gemengd Koor  
Pastor J. van Dril  
Koffiedrinken!

### Zondag 17 november:

10.00 uur: Woord-Communieviering met Vriendenkring  
Voorgangers van groep Andijk  
De wereldwinkel is in de kerk aanwezig!

### Dinsdag 19 november:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Zaterdag 23 november: Christus Koning

19.00 uur: Eucharistieviering met Vriendenkring  
Pastor J. van Dril

### Zondag 1 december: 1<sup>e</sup> zondag van de Advent

10.00 uur: Woord-Communieviering met Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

Koffiedrinken!

### Zondag 8 december: 2<sup>e</sup> zondag van de Advent

#### **Boeteviering**

10.00 uur: Eucharistieviering met Vriendenkring  
Pastor G. Koning

### Zondag 15 december: 3<sup>e</sup> zondag van de Advent

10.00 uur: Woord-Communieviering met Gemengd Koor  
Voorgangers van groep Andijk

### Dinsdag 17 december:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zondag 22 december: 4<sup>e</sup> zondag van de Advent  
Viering VERVALT

Dinsdag 24 december: Kerstavond

19.00 uur: Gezinsviering

21.30 uur: Kerstnachtdienst

**ALLERZIELEN 2019**

**Eens per jaar op de dag van Allerzielen  
gedenken wij gezamenlijk de dierbaren  
die van ons zijn heengegaan.**

Wij gedenken wie gestorven zijn,  
zij die hun liefde en vriendschap schonken.  
Dat hun leven ten einde ging  
heeft ons heel verdrietig gemaakt.  
Maar er is ook dankbaarheid  
om wat zij ons hebben gegeven.  
Wij willen hen niet vergeten  
omdat we diep in ons hart weten  
dat hun leven niet tevergeefs is geweest.

Wij gedenken allen die sinds 2 november 2018  
van ons zijn heengegaan. Wij hebben vanuit on-  
ze parochiekerk afscheid genomen van:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Jan Tiet                | 85 jaar |
| Arie Bergen             | 72 jaar |
| Truus de Wit-Bakker     | 78 jaar |
| Johannes van Schaik     | 80 jaar |
| Maria Johanna Sijm-Tiet | 91 jaar |

Ook noemen we de namen van hen die zo be-  
kend waren binnen onze parochiegemeenschap:

Peter Vertelman  
Pé van der Gulik  
Mart Bakker-Kuin  
Sjaak Verkooyen  
Afie Commandeur-Ruitenbergh  
Jaap Schuitemaker

**GEDACHTE BIJ ALLERZIELEN**

verlies  
van het liefste  
van degene  
die je het meest nabij was

die je dicht bij je had willen houden  
en nooit wilde missen  
betekent niet  
verlies  
van alles wat je lief is  
van allen die je lief zijn  
van hen die ook  
zo heel dicht bij je zijn  
die van je houden  
en je zo enorm steunen  
stel je hart maar open  
voor die zonnestralen  
of voor de regenboog  
tussen de buien door  
ze zijn zo kleurrijk  
en zo mooi!

**van Onder An de Dijk**

Beste parochianen,

Het was in de nacht van zaterdag 26 oktober op  
zondag 27 oktober jongstleden. In die nacht ging  
de wintertijd in en daarmee de klok een uur te-  
rug. 'Een cadeautje. Zestig bonusminuten om  
iets speciaals te doen'. Zo begon een verslagge-  
ver van het Noordhollands Dagblad donderdag  
24 oktober zijn interview met Hella van der  
Wijst. Wij kennen haar van o.a. de televisiepro-  
gramma's 'De Wandeling', 'Ik mis je' en 'Ge-  
loof en een hoop liefde'.

De aanleiding om te komen tot dat interview met  
haar had alles van doen met de jaarlijkse 'Dag  
van de stilte'. Dat was die bewuste zondag 27  
oktober jongstleden. Zelf had ik daar nog niet  
eerder van gehoord, maar het blijkt dus inmid-  
dels iets jaarlijks terugkerend te zijn. Waar-  
schijnlijk altijd op die zondag, dat de klok weer  
wordt teruggedraaid van zomer- naar wintertijd.

Volgens Hella van der Wijst is de 'Dag van de  
stilte' en ik citeer haar ... 'Een dag om stil te  
staan bij het belang van de stilte in ons leven en  
welzijn. In een wereld die steeds voller en hecti-  
scher wordt, wordt stilte zeldzamer. Door er een  
'Dag van de stilte' van te maken, hopen we dat  
meer mensen de grote waarde van stilte gaan in-  
zien.' Zo laat Hella dat in dat interview met haar  
ons nog weten.

Dat mensen zo onder ons en om ons heen die  
grote waarde van stilte ook inzien, blijkt wel uit

de toegenomen belangstelling voor bezinningsdagen, voor retraites, voor verblijf in kloosters. Zo moet je bij voorbeeld voor het klooster in Egmond, met haar 15 gastenverblijven, al rekening houden met een wachttijd van rondom 6 maanden.

Maar ook voor het beoefenen van o.a. yoga zie je de belangstelling toenemen. Het is wellicht vandaar dat op zondag 3 november, in het verlengde van de 'Dag van de Stilte', 200 mannen en vrouwen verwacht worden in Alkmaar. Daar op de eerste verdieping van het leegstaande voormalige V&D pand, zullen 30 docenten de aanwezigen begeleiden bij allerlei yogavormen. Niet al die vormen worden echter beoefend in stilte. Er is ook livemuziek. Niet in de vorm van watervallen of oerwoudgeluiden, die vaak geassocieerd worden met yoga, maar met muziekteksten zoals 'Imagine' van John Lennon. Deze en andere teksten zouden op dat moment de afleidende buitenwereld afschermen. Zo laat de geïnterviewde Josette Jimmink, yogadocente, in een krantenartikel van eveneens donderdag 24 oktober jongstleden nog weten.

Het doet dus afschermen van de afleidende buitenwereld om te komen tot stilte, tot rust in de ziel. Volgens een Chinees wijsgeer is dat het grootste geluk. Yoga is daartoe een vorm, zo ook, naar mijn beleving die bezinningsdagen, die retraites, dat verblijf in een klooster. Maar gelukkig kan het komen tot stilte, tot rust ook bij ons in de kerk of in de natuur of gewoon thuis met daarbij mogelijk een mooi lied op de achtergrond of een tekst in de hand. Misschien wel de volgende tekst ...

### Stilte

**In het midden van de nacht,  
Heer fluister ik uw naam heel zacht,  
want U neemt mij aan zoals ik ben,  
U kent mij zoals niemand mij kent.  
Ik ben bang Heer,  
want de nacht is kil en koud,  
zo benauwd  
ik hoor alleen maar stilte.**

**De mensen gaan gewoon maar door,  
er is niemand die mij hoort,  
niemand die mij verwarmen kan,  
Heer, wat duurt de nacht ontzettend lang.**

**Want ik zie geen ster  
aan de donkere hemel staan,  
en zelfs geen maan,  
ik hoor alleen maar stilte.**

**Maar in de stilte zegt U mij,  
mijn lieve kind Ik ben dichtbij,  
in de stilte zal Ik bij je zijn,  
met je delen in je angst en pijn.  
Door te zwijgen zal je horen wat Ik wil  
wees daarom stil  
Ik spreek tot jou in stilte.**

**Dank U Heer dat ik nu weet,  
dat U nimmer mij vergeet,  
dat door zwijgen ik spreken kan,  
dat door luisteren ik horen kan,  
dat de stilte waardevol kan zijn.  
U vult mij met uw woord in stilte.**

**Is de nacht dan nu voorbij,  
nam U mijn angst weg van mij,  
ja de stilte is anders stil,  
de nacht is koud maar niet meer kil.  
En ik weet nu dat hier in de stilte,  
Gods woorden juist aanwezig zijn,  
U spreekt tot mij,  
dank U voor de stilte.**

En het is juist in die stilte, dat we mogen komen tot innerlijke rust. Rust die een mens hard nodig heeft om te overleven. Zo laat Hella van der Wijst dat nog weten in dat bewuste interview met haar. En die rust gun ik ons allen uiteraard van harte. Dat niet alleen voor op die 'Dag van de Stilte', maar voor op elke dag die ons gegeven is. Want rust, rust in de ziel is het grootste geluk. Mogen we dat zo ook ervaren. Van harte een ieder toegewenst.

Gods' Zegen, Alle Goeds  
en met hartelijke groet,  
pastor André Dekker

### *Bloemschikken*



De weken van 21 okt. t/m 3 nov.:  
Corry Kuin en Angela Bregman

De weken van 4 t/m 17 november:  
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat  
en Karin Stavenuiter

De weken van 18 nov. t/m 1 dec.:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 2 t/m 15 december:  
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

We willen jullie laten weten dat Toos Kuin heeft besloten te stoppen met bloemschikken. Toos, we willen je hartelijk danken voor je inzet de periode dat je ons geholpen hebt!

groetjes van Jacqueline Verlaat  
en Karin Stavenuiter



## *Kerkwerken*

Op dinsdag 5 november 2019 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

E. Sijm-Haakman  
G. de Vries-Broers  
L. Steltenpool-Haakman  
R. Meester

en dinsdag 3 december 2019 voor de dames:

C. Sijm-Steltenpool  
W. Brasser-Laan  
T. Audiffred-Steltenpool  
G. Schuitemaker-Steltenpool

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Groetjes van Trudy

## *Koffiedrinken*



Zondag 10 november  
Els Sijm en Jacqueline Verlaat

Zondag 1 december  
Jolanda Hooiveld en Trudie Rinkel

Zondag 5 januari  
Margriet van der Meijden en Afra Kuin

Graag tot ziens bij het koffiedrinken!  
Groetjes van Afra

## *Jubileum*



De heer en mevrouw Koomen-Dekker, Middenweg 44A, vierden op 24 september 2019 hun 60-jarig huwelijksfeest.

Ook langs deze weg namens onze parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd!



## *In Memoriam*

Op 4 oktober is op 75-jarige leeftijd overleden Jaap Schuitemaker, Kees Veerstraat 37. Wij wensen zijn nabestaanden sterkte met het verlies. Dat hij moge rusten in vrede.



## *Verhuisd*

Kees en Carine Sijm zijn verhuisd van Dijkweg 389 naar Slotlaan 64, 1693 KT Wervershoof.

## *Parochieraad*



September en oktober zijn drukke maanden geweest voor onze parochieraad. Twee keer een "normale" vergadering en een regioavond. Voor het regiobestuur kwam er nog een regiobestuursvergadering bij. Het aantal zal u niet interesseren, wel wat er uit die bijeenkomsten naar voren is gekomen hopen we.

Begin september is pastor Suidgeest hier voorgedaan in en mooie Mariaviering. Besloten is deze viering ieder jaar te houden. Op 6 oktober was de jaarlijkse viering opening werkjaar. Ook een bijzondere viering. Er staat dit jaar heel wat in de planning! Naast het gewone werk, zoals bladeren van het dak in de herfst en het gewone onderhoud, vraagt veel onze aandacht. De financiën geven zorgen. Ieder jaar interen lukt niet eindeloos. Wat gaan we doen? We zijn wel samen parochie, dus we zijn ook samen verantwoordelijk voor wat er binnenkomt!

Alle parochies zitten met deze zorgen. Er zal dus iets moeten gebeuren. Kunnen we alle kerkgebouwen open houden? Is er een alternatief. Hoe kunnen we het best met de financiën omgaan? Wat is wijsheid? Vorig jaar hebben we besloten hierbij hulp te vragen aan de Stichting Kerkelijk Waardebeheer. Er is door hen een rapport over

deze regio opgesteld. De parochies zullen, met begeleiding en inspraak, zelf ook een plan moeten opstellen. In het verslag van 9 oktober kunt u hier meer over lezen.

9 oktober was er een speciale regioavond georganiseerd met alle parochieraden, alle pastores en het regiobestuur. Er kon kennisgemaakt worden met de pastores Juan Andres Correa del Rio, pastoor Gerard Koning en pastoor Marcelo Salão Roche. Juan Andres is aangesteld voor de hele regio. Hij is 29 jaar, komt uit Chili, spreekt onze taal goed, en wil graag nog heel veel bijleren. Hij hoopt dat hem de Geest van Herder is gegeven. 16 november wordt hij diaken gewijd in Heiloo, in juni volgt dan de priesterwijding.

Pastoor Koning is met emeritaat. Hem is gevraagd in deze regio te assisteren met het voor gaan in uitvaarten, dopen en voorgaan in eucharistievieringen. We zijn blij met deze mogelijkheid.

Pastoor Marcelo is pastoor in de regio Purmerend en is door het bisdom gevraagd in onze regio te helpen met bestuurlijke zaken. Hij komt uit Brazilië en heeft inmiddels veel ervaring opgedaan. We mogen al een paar jaar gebruik maken van zijn kennis en inzicht. Heel fijn.

Het tweede deel van de regioavond was bestemd voor twee mensen van Kerkelijk Waardebeheer (KW). Voor de zomer hebben deze mensen, met de vertegenwoordiger van de parochies in het regiobestuur met het taakveld onderhoud, alle kerkgebouwen in onze parochie bekeken. Het gaat hen niet alleen om het onderhoud, maar ook om het pastorale gebeuren binnen de parochies. Het is een onafhankelijk en neutraal onderzoek. Hoe is de staat van onderhoud? Wat kan er met de gebouwen bij evt. verkoop? Waar heb je dan mee te maken? Enz. enz. Het is veel, en ook veel vragen. Een stukje uit de notulen geeft goed aan waar het om gaat:

Eerst een pastoraal plan opzetten binnen de parochies en regio. Dan een tijdslijn uitzetten! Moeilijke beslissingen zullen tijd vragen. KW wil best meedenken! Het motto van KW is: houd de kerk in uw midden!

De parochies zelf moeten er helemaal achter staan wat er met hun gebouwen gaat gebeuren. Welke gebouwen behouden? Wat is er nodig voor het pastorale plan?

Er zijn kerkopbouwers die kunnen helpen met de verdere stappen. Er is veel ervaring met het opzetten van een pastoraal plan en het uitzetten van een tijdslijn. Bewezen is wel dat een kerkelijk opbouwwerker een echte steun kan zijn bij het hele proces van: wat wilt u met uw geloofsgemeenschap, wie zijn wij, wat willen wij. Het pastorale plan is niet alleen iets voor de pastores! Het doel is heel duidelijk: de kerkgemeenschappen in stand houden!! Ook zelf er in geloven!

Vernieuwing moet ook vooral vanuit de mensen zelf komen. Niet van bovenaf! Niet afwachten, maar aanpakken! Plannen duidelijk motiveren naar het bisdom toe. Goede plannen indienen! Slechte plannen worden veel gemakkelijker afgewezen.

Tot zover de notulen. Heel veel aspecten spelen mee. We hopen met het regiobestuur, de regioparochies en de pastores, in goed overleg met de parochianen, met alle wijsheid en begrip tot een goede invulling te komen. Een onafhankelijk kerkelijk opbouwwerker gaat het hele proces hopelijk goed begeleiden!

U zult hier vast nog heel veel over horen!

Een bijzondere viering is altijd met Allerzielen. U bent zaterdag 2 november van harte welkom in deze viering om speciaal de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken naast alle dierbaren die ons overleden zijn. Door deze viering vervalt de viering op zondag 3 november.

Hartelijke groet vanuit de parochieraad!

Baukje Kuin-Hogendorp, secr.

## *Bijzondere vieringen*

### **RAAD VAN KERKEN**

#### **Interkerkelijke kerstzangdienst**



De jaarlijkse Interkerkelijke Kerstzangdienst, georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken, is dit jaar 2019 op zondag 15 december, 's middags om 16.30 uur.

Deze Kerstzangdienst is in de St. Werenfriduskerk, Dorpstraat 73 te Wervershoof.

Het kerkkoor van Zwaagdijk zal o.l.v. Jan Commandeur de kerstzang verzorgen en de samen-

zang ondersteunen. De pianiste is Mariëtte de Graaf-Duin.

De samenzang is met orgelbegeleiding door Arnold de Greeuw.

We luisteren naar het kerstevangelie. De kerst-overweging wordt verzorgd door pastor Gert Scholten van de Protestante Gemeente van Andijk. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden voor een goed doel. Als christenen van verschillende kerken bent u van harte welkom in deze kerstzangdienst!

Raad van Kerken:

Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk

## *Kerk en Samenleving*

**ADVENTSACTIE 2019**



### **Kinderen brengen hoop**

Wie moeder is geworden, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen ze hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem...

Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de advent periode. Centraal in de Adventsactie-campagne staan moeders en kinderen. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar vier projecten die zich richten op hulp aan deze kwetsbare groepen en dit jaar is er hier gekozen voor het project: **Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru**. De katholieke organisatie Warmi Huasi ('Huis voor vrouwen' in het Quechua) zet zich in voor jonge kinderen die vanuit Venezuela zijn gevlucht naar Lima, de hoofdstad van Peru. Warmi Huasi ondersteunt en begeleidt hun ouders en verzorgers en zet twee kindercentra op voor kinderen van 0-5 jaar.

Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door mensen. Lokaal

draagvlak is voor ons essentieel. We werken via het katholieke (caritas)netwerk, zodat we ook op plaatsen kunnen helpen waar anderen niet kunnen komen.

Meer informatie kunt u lezen op [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)

### **Wereldwinkel**

Op 17 november staan de dames van de Wereldwinkel weer in het voorportaal van de kerk. Op de kraam komt een gevarieerd aanbod van kleine cadeautjes, en lekkernijen. Voor ieder wat wils en de moeite waard om even te kijken.

## *P.C.I.*

Afgelopen week hebben we in regionaal verband een informatieve avond gehad over de Stichting Leergeld, een stichting die vindt dat kinderen een goede start verdienen, met meer kansen om zich te ontplooiën en zich sociaal te ontwikkelen. Een mooie zin, maar wat betekent dat in de praktijk? Stichting Leergeld wil dat alle kinderen kunnen meedoen: sporten, muziek, fietsen, uitjes van school. Een (vrijwillige) medewerker van Leergeld komt thuis bij het gezin en bekijkt de situatie. Wat zijn de dingen waar een kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen instanties, zoals de gemeente betekenen? En wat kan Leergeld voor hen doen?

Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven. Ze kunnen ervoor zorgen dat kinderen niet buitengesloten raken omdat hun ouders (onverwacht) in financiële problemen zijn gekomen. Als Leergeld hoort dat een kind niet mee kan doen, komen ze direct in actie. Veel aanvragen komen via scholen. Ze hebben korte lijnen. Ze willen zoveel mogelijk kinderen helpen met zo weinig mogelijk middelen. Daarom bouwen ze aan netwerken. Met behulp van bedrijfsleven en serviceclubs kunnen ze tegen geringe kosten belangrijke zaken voor kinderen regelen, zoals sportschoenen, een tweedehands fiets of een verjaardagstraktatie.

Al met al een Stichting waarvan je denkt, die moet niet nodig zijn, maar ze doen super werk. Er zijn verschillende mogelijkheden om Leergeld te helpen:

Met geld.

Het rekeningnr. is NL02RABO0126122911

t.n.v. Stichting Leergeld West-Friesland Hoorn

Of in natura.

Bied een voorziening, dienst, activiteit of goed aan waar kinderen kosteloos of tegen gereduceerd tarief gebruik van kunnen maken. Leergeld is telefonisch te bereiken via 06-38920886 (ma/di/wo van 11 tot 15 uur) of via de mail:

info@leergeldwestfriesland.nl

Meer info vindt u op:

www.leergeldwestfriesland.nl

Als PCI Andijk doen we ook dit jaar weer een oproep: Een wens voor je medemens. Achterop dit Kontakt vindt u een formulier. Weet u iemand die best een steuntje in de rug kan gebruiken? We horen het graag van u.

PCI Andijk,

Jos Kuin en Lieneke Dekker

## *Regionieuws*

### **JUAN ANDRÉS CORREA stelt zich voor...**

Mijn naam is Juan Andrés Correa (Jan Andries of Johannes Andreas op z'n Nederlands, zoals Pastoor van Dril altijd zegt). Ik kom oorspronkelijk uit Santiago, de hoofdstad van Chili. Daar ben ik de vierde van vijf kinderen, twee broers en twee zussen en mijn ouders. Ze wonen allemaal nog daar. Op 2009 ben ik in Nederland beland om de priesteropleiding in Nieuwe Niedorp te volgen voor het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Toen ik zestien was, bevond ik mij in een situatie van crisis, van onzekerheid en donkerheid. Alles was onduidelijk en ik wist niet waar mijn leven naartoe moest gaan. Ik heb moeilijke jaren op school meegemaakt en ik had geen idee welke studierichting ik zou moeten nemen. Ik had nergens zin in. Ik herinner mij nog: God bleek afwezig te zijn geweest in die jaren, maar toch was Hij altijd bij mij, heb ik achteraf gezien.

In dat donkere en diepe dal tijdens mijn jeugd, kwam God in mijn leven. Ik werd toen uitgenodigd om mee te doen aan een bedevaart in Brazilië, naar een ontmoeting met Paus Benedictus XVI in de stad Sao Paulo. Zo enthousiast was ik niet maar mijn vrienden gingen mee en dus ben ik ook gegaan. Tijdens een ontmoeting met vijftienduizend jongeren heeft God mijn hart aangeraakt door de woorden van de Paus. Toen voelde ik zo sterk voor het eerst in mijn leven dat God

mij liefhad en mij kende precies zoals ik was, met mijn karakter, mijn goede kanten, mijn tekortkomingen, zonden, mijn complexen, met mijn verdriet en pijn en dat Hij geen enkel probleem met mij had zoals ik was. Ik voelde mij diep vergeven en ook voor het eerst helemaal vrij om Zijn wil te doen, om Hem te volgen waar Hij mij dan ook zou willen brengen. Op die dag van mei 2007 heb ik voor het eerst een dikke **JA!!** gezegd.

Een paar jaar later heb ik de middelbare school afgerond en deze roeping van God was bijna uitgedoofd. Ik begon met studies van landbouwkunde aan de universiteit. Het eerste semester was heel mooi geweest. Ik had veel vrienden, goede cijfers, ik vond alles interessant maar toch had ik het gevoel in mijn hart dat ik mijn tijd aan het verliezen was en ik kon niet begrijpen waarom. Het was de Heer die mij bleef roepen. Toen ben ik met de studie gestopt en vervolgens ging ik naar een grote bijeenkomst in Italië met 300 kandidaten voor het seminarie. Daar werd ik naar Nederland uitgeloot, naar Nieuwe Niedorp.

In Nieuwe Niedorp moest ik de eerste vijftien maanden Nederlands leren. Daarna kwamen er 6 jaar van filosofische en theologische studies. In 2016 ben ik naar de missie vertrokken. Twee maanden in Düsseldorf, Duitsland en twee jaar in Zuid-Afrika. Dit jaar ben ik in het Bisdom teruggekomen en de Bisschop heeft mij naar Regio Wervershoof gestuurd. Ik mag in de parochies van de regio een begin maken aan het avontuur van het Priesterschap. Van Santiago naar Wervershoof. Wat is God creatief!!

Aanstaande 16 november word ik samen met andere jongeren uit Nieuwe Niedorp tot Diaken gewijd in het Heiligdom "Onze Lieve Vrouw ter Nood", Heiloo om 12.00 uur. Volgend jaar op 6 juni zal de priesterwijding in de Bavo Kathedraal in Haarlem plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om aan de plechtigheid deel te nemen maar vooral wat in deze tijd voor ons onmisbaar is, is uw steun door het gebed. De Kerk van vandaag heeft priesters nodig die de schoonheid van het geloof uitstralen, die de kracht van de Verrijzenis van Christus met woord en daad verkondigen aan alle mensen.

Bedankt nog voor de warme ontvangst in de Parochie, bid voor mij en tot de volgende keer!!



## Gedachte

### ADVENT

Advent is de tijd om te verwachten om verzonken te zijn in gedachten.

Advent is de tijd om te denken aan het Licht dat zich op ons zoekende mensen richt.

Advent is de tijd om te ontdekken wat het met je doet.  
Hopelijk geeft het je hoop en moed!

## Kies Voor Gezelligheid



24 september: Een geheel verzorgde avond met diverse gezelschapsspellen. Wat heeft iedereen genoten van die heerlijke ouderwetse bordspellen. Spelen onder het genot van een hapje en een drankje.

15 oktober: Stond er een Westfriese avond op het programma, maar door omstandigheden kon deze niet door gaan. De "Flageolettes" hebben van deze avond een swingende top avond gemaakt.

19 november: Een creatieve avond o.l.v. Gertrud Hartog. We gaan aan de slag met muurvuller. Iedereen mag iets van thuis meenemen om op te pimpen.

17 december: Kerstavond 18.00 uur. Geheel verzorgd buffet gemaakt door alle leden.

Groeten Sandra Immen

## In 't zonnetje...Frans Laan



Om Frans te vragen wat te vertellen over het aanleveren van de kerkbloemen hebben we gezellig samen een kopje koffie met lekkere koek gedaan bij Frans en Alie thuis.

De vraag hoe lang hij al zorgt voor de bloemen die in de kerk gebruikt worden was niet precies te beantwoorden; het zal pakweg hooguit zo'n 15 jaar zijn.

Frans z'n voorganger was Niek Sijm; toen laatstgenoemde ermee wilde stoppen en wijlen

Joke Schuitemaker het bloemschikken nog regelde, dacht Joke's man Martien aan Frans. Toen Frans en Alie nog in de verkaveling woonden had Frans zelf land om de bloemen op te telen. Na de verhuizing naar de Kleingouw werd het zo geregeld dat Frans daarvoor een stukje grond kon gebruiken op het land van Marcel Schuitemaker, zoon van Martien en Joke.

Maar de bloemen groeien natuurlijk niet helemaal vanzelf en ze moeten wel van het land afgehaald worden.

De bloemschiksters komen de bloemen bij Frans en Alie ophalen voordat ze in de kerk aan de slag gaan. Wat resulteert in prachtige bloemstukken in allerlei soorten en kleuren.

Als parochie(raad) willen we Frans dan ook hartelijk danken voor alle inzet daarvoor. En zoals en voormalige paus het vaak zei: bedankt voor de bloemen!

De parochieraad

## Uit de brievenbus



### Schuif ook aan tafel bij "Breek de Week!"



Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op donderdag

**14 november 2019.**

De maaltijd vindt plaats in

"de Lichtboei", Hoekweg 12.

Dan kunt u weer genieten van een lekker drie gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 6,50 U kunt zich opgeven vanaf maandag **28 oktober 2019** via

breekdeweekandijk@gmail.com

of bij Gerda Gorter (tel. 592594)

of Annet Kwantes (tel. 593109).

U kunt zich opgeven tot **8 november 2019.**

We hanteren geen "vaste gastenlijst" meer, dus opgave is echt noodzakelijk. Bel op tijd, want vol is vol.

Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!

De volgende "Breek de Week" is op **9 januari 2020.**

Gerda Gorter, Clementine Bultsma,  
Annet Kwantes, Bettie Gorter, Joke van Veen  
en Jacqueliën Vriend

## Basisschool de Bangert

### JIJ EN IK

Het thema 'reizen' laten we achter ons en gaan ons bezig houden binnen school met het thema 'Jij en ik'.



Dit loopt door tot de Kerstvakantie.

Het is goed om stil te staan in een periode van vele geschenken wat we voor een ander kunnen betekenen.

De wereld bestaat uit jij en ik =SAMEN.

Samen maken we een fijne leefomgeving waarbij rekening gehouden wordt met elkaar.

Onze levensbeschouwingslessen gaan over geschenken geven en ontvangen. Hoe leuk is het om iemand blij te maken en zelf blij verrast te zijn met hoe een ander aan je denkt... Want dat is toch het allerbelangrijkste, aandacht voor elkaar, rekening houden met elkaar, lief zijn voor elkaar, een prachtig geschenk wat niet veel kost, maar oh zo waardevol is!

Linda Blok  
Bangertschool





# Een wens voor je medemens

Wij zijn op zoek naar mensen die in deze best wel lastige tijd een (klein) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij kunt u denken aan een financiële bijdrage, een bijdrage in sport of culturele activiteiten, een kerstpakket, maar misschien heeft u zelf ook wel een goed idee.

Weet u iemand die we kunnen verrassen? Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze vóór 13 december in. De wens die wij in vervulling laten gaan blijft anoniem.

**Opdrachtgever:**

Naam.....

Telefoonnummer.....

**Naam en adres voor wie deze wens is bestemd:**

Naam.....

Adres.....

**De wens is:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**U kunt dit formulier tot 13 december mailen naar [pci.andijk@gmail.com](mailto:pci.andijk@gmail.com) of in de brievenbus doen bij:**

**Dijkweg 232 of Dijkweg 412**

**Namens P.C.I. parochie Andijk  
wensen wij u fijne feestdagen.**