

Jaargang 48, half december 2019 t/m jan. 2020

REDAKTIE en SAMENSTELLING:

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

STENCILWERK EN BUNDELING:

Joop Bakker en Theo Tensen

VERSPREIDING:

Ben Kuin, Klampweit 7

en de Kontaktgezinnen

KOPY INLEVEREN:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

CONTACTADRES:

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

OPGAVE INTENTIES:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

WEBSITE:

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

RABOBANKNUMMER:

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBORTE?

HUWELIJK?

VERANDERINGEN IN HET GEZIN?

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje? Neemt u contact op met de bezoekersgroep "Omzien naar elkaar", Piet Ligthart, tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



Van de redactie

We naderen het einde van het jaar; een ieder zal daar heel verschillend op terugzien, maar we gaan eerst nog het Kerstfeest vieren, het feest van licht, vrede en saamhorigheid.

Voor de kinderen is er op de 1^e Kerstdag om 13.00 uur weer Kindje wiegen. Voor de jongsten een leuke manier om kerst te vieren (zie verder ingezonden stuk).

Met Kerstmis wordt ook de Adventsactie afgesloten en er zal daarvoor een deurcollecte worden gehouden.

Op donderdag 26 december en op Nieuwjaarsdag is er geen viering.

Rest ons nog u allen hele fijne, sfeervolle Kerstdagen toe te wensen en een gezellige jaarwisseling.

Het nieuwe jaar 2020

We hoeven niet helemaal opnieuw te beginnen. Het beste van het vorige jaar mogen we meenemen: fijne gebeurtenissen, ontmoetingen, die ons blij hebben gevormd. Vriendschappen, die met ons meegaan over de drempel heen. Een warm en liefdevol jaar toegewenst!



Wat en wanneer

- ma. 23 dec. 13.30 uur oefenen voor de Kerst-gezinsviering
- di. 21 januari kopie inleveren voor februari t/m begin april
- zo. 2 februari viering Gebedsweek van de Eenheid, 10 uur Ger. Kerk
- za. 18 april Vormen

Liturgische agenda

In het weekend is er één viering. Algemeen geldt:



In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

Communie thuis: Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

Liturgisch rooster

Dinsdag 24 december: Kerstavond

19.00 uur: KERST-GEZINSVIERING

Woord-Communieviering
met Speciaal Kerstkoor

Pastor Juan Andrés Correa

Deurcollecte voor Solidaridad!

21.30 uur: KERSTNACHTDIENST

Woord-Communieviering
met Gemengd Koor

Pastor A. Dekker

Deurcollecte voor Solidaridad!

Woensdag 25 december: 1^e Kerstdag

Hoogfeest van Kerstmis

10.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring

Pastor G. Koning

Deurcollecte Solidaridad

13.00 uur: KINDJE WIEGEN



Donderdag 26 december: 2^e Kerstdag

Viering vervalt

Zaterdag 28 december:

Viering vervalt

Dinsdag 31 december: Oudjaar

19.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker

Woensdag 1 januari: Nieuwjaar

Geen viering

**Zondag 5 januari:**

10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk
Nieuwjaarskoppie!

Zondag 12 januari: Doop van de Heer

10.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker

Zondag 19 januari: Actie Kerkbalans

10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk

Dinsdag 21 januari:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zaterdag 25 januari:

19.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor J. van Dril en
Pastor Juan Andrés Correa

Zondag 2 februari: Opdracht van de Heer

10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker

Koffiedrinken!

**KERSTGEZINSVIERING**
“Waar is de ster?”

Dinsdag 3 december kwam postbode Tineke een speciale brief op Basisschool De Bangert bezorgen. Op de envelop stond een adventskrans waarbij 1 kaarsje brandde, zelfs de postbode “brandde” van nieuwsgierigheid om te weten wat er in de enveloppe zat.

In de speciale enveloppe zat een grote kaart met de tekst “Waar is de ster?” Geen afzender en geen toelichting. Al pratende met de kinderen dachten we toch dat het iets met kerst te maken

moest hebben en misschien ook wel met de ster van Bethlehem?

Juf Jacquélien lichtte een puntje van de sluier op door de kinderen te vertellen dat ze de adventskrans en de Andijker goed in de gaten moeten houden. Deze boodschap leidt tot iets, maar wat...

Voor iedereen die nu ook nieuwsgierig is geworden; kerstavond, 24 december 19.00 uur, heeft de kerstgezinsvieringgroep wederom een leuke, eigentijdse viering in elkaar gezet.

Net als vorig jaar, willen we graag dat het een viering voor en door kinderen wordt. Dus iedereen uit Andijk, Onderdijk of Wervershoof, die op wat voor basisschool dan ook zit, mag zich opgeven om mee te doen met deze kinderviering. Geef je op bij jacquelienhaakman@gmail.com Het voorbereiden/oefenen is maandag 23 december om 13.30 uur in de kerk.

Voor een ieder ander die niet mee wil of kan doen, die nodigen wij van harte uit om deze bijzondere viering met ons mee te vieren.

KINDJE WIEGEN

Op eerste kerstdag, 25 december zullen Mariëlle Kuin-Koomen en Debbie Roozendaal om 13.00 uur het kindje wiegen gaan verzorgen.



Op de Bangertschool zijn bladen uitgedeeld aan de groepen 1 t/m 8 om de kinderen in te laten schrijven. Mocht uw kind toch graag mee willen doen en zich niet hebben opgegeven, dan kunnen ze eerste kerstdag gewoon naar de kerk komen en zo meedoen met het verhaal.

Mocht je zelf verkleedkleden hebben, trek deze dan aan. Mocht je geen verkleedkleden hebben, op die dag zal er een kist met herders-, schaaps-, engelen- en hondenkleden zijn.

Het kindje wiegen zal om 13.00 uur starten en ongeveer een half uur duren. Tijdens dit gezellige samenzijn zullen wij het kerstverhaal naspelelen en meerdere bekende kerstliederen zingen. We hebben nog geen echt kindje in de kribbe. Dus mocht u iemand weten, laat het ons dan weten. Wat zal het mooi zijn om de kinderen uit Andijk in dit verhaal te zien mee spelen. Ieder-

een is welkom, dus neem je vader, moeder, broer, zus, opa, oma, tante, oom, buurman, buurvrouw, neefjes en nichtjes mee!!

Tot 25 december,

Groetjes

Mariëlle en Debbie

(telefoonnummer 0228-755076)



Van Onder An de Dijk

Beste parochianen,

Het was dinsdag 22 oktober jongstleden. Op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad trof ik een grote foto aan. Dat van winkelend publiek tijdens de net geopende kerstshow in een tuincentrum van Intratuin in Pijnacker. Wat mij betreft had dat net zo goed een foto kunnen zijn van de kerstshow in tuin, sfeer- & kluiscentrum De Boet te Hoogwoud. Zij had namelijk net een paar dagen daarvoor haar kerstshow geopend. Zo bleek uit de Zondagskrant van 20 oktober met haar twee pagina grote advertenties. Volgens de verslaggever van het NoordHollands Dagblad, is dat openen van de kerstshow nog niet eerder op zo'n vroeg tijdstip gebeurd. Althans niet daar in Pijnacker, maar wel daar in Hoogwoud. Zo kan ik mij dat nog herinneren van voorgaande jaren.

Inmiddels zijn we alweer twee maanden verder in de tijd. Hebben we de opening van die kerstshows, Sint Maarten en Sinterklaas achter ons gelaten en massaal gestort op het kopen van kerstbomen. Zo bleek zaterdag 7 december jongstleden. Dat blijkt inmiddels een traditie te zijn geworden zo die eerste zaterdag na Sinterklaas met voor dit jaar een nieuwe trend, namelijk de aanschaf van een grote boom en een kleine bijboom. Die grote boom is voor in de woonkamer en die kleine bijboom voor op het balkon of op het terras. Zo liet het Journaal dat die bewuste zaterdag nog weten.

Nu heb ik thuis ook een balkon en een terras. Toch doe ik niet mee met die trend van dat aanschaffen van twee kerstbomen. Ik houd het dus gewoon op één boom en wel op een ... kunstboom. Deze boom stond jaarlijks met kerst 'mooi-te-zijn' in de woonkamer. Echter na het overlijden van mijn moeder, die bij mij woonde, bleef die bewuste boom vervolgens acht jaar lang onaangeroerd op de vliering liggen. Onlangs heb ik haar, na al die jaren, daar weer van

daan gehaald en een plaats gegeven op haar vertrouwde stek in de woonkamer. Daar heb ik haar vervolgens opgetuigd met kerstballen, slingers en heel veel lichtjes. Ook de kerststal kwam weer naast haar te staan met daarin dat welbekende gezin ...Jozef, Maria en het kindje Jezus.

Hij die van Gods' wege onder ons mensen is komen wonen om onze levensweg te verlichten. En dat viereen we elk jaar weer thuis, elders en in ons prachtig versierde kerk met eveneens haar kerststal, kerstboom en kerstverlichting. Die verlichting treffen we overigens ook steeds meer buiten aan. Dat aan de gevel van het huis, aan de bomen en struiken in de tuin en op het balkon. Dat doet letterlijk de donkerte, de duisternis prachtig mooi doorbreken. Het enige dat daarvoor nodig is, is een 'stopcontact'.

Maar hoe zit dat als wij mensen zich 'overvallen' weten door donkerte, door duisternis in figuurlijke zin van betekenis? Dat bij voorbeeld door ziekte, door het overlijden van een dierbare, door het wegvallen van werk. Dat bij voorbeeld door ruzie binnen het gezin, scheiding of pesterij. Dat bij voorbeeld door zich uitgestoten weten of zich eenzaam voelen. Hoe doorbreek je die donkerte, die duisternis in het leven van ons mensen? Hoopvol lukt dat door contact van mens tot mens. Fungeert de medemens, fungeert de naaste als een soort 'stopcontact', die die donkerte, die duisternis helpt te doorbreken, helpt te stoppen. Met dat beeld voor ogen horen we dan ook bij de KRO/NCRV, zo tussen haar tv programma's door, haar roepstem ... 'laten we wat meer naar elkaar omkijken'.

Het belang daarvan weten we en bracht een zekere 'Oma Jo', van 74 jaar, op bijzondere wijze nog eens onder de aandacht. Dat door te gaan 'wonen' in een leegstaande winkel in het overdekte winkelcentrum Kroonpassage in Den Helder. Zo liet een artikel in de krant ons dat donderdag 12 december jongstleden nog weten. Zo ook dat dat 'wonen' daar in die winkel een perfecte remedie is tegen de eenzaamheid. Ze krijgt daar namelijk veel mensen op de koffie. Zo liet 'Oma Jo' dat nog weten.

Nu was er overigens enige twijfel bij de journalist van dat bewuste krantenartikel of die 'Oma Jo' ook daadwerkelijk in die winkel zou 'wonen'. Eigenlijk is dat helemaal niet relevant. Wat echter wel relevant is, is dat zij zo in ieder geval

aandacht weet te vragen voor de eenzame medemens. Dan wel voor de medemens in het algemeen door 'wat meer naar elkaar om te kijken'. En dat kan al in alle eenvoud zichtbaar en voelbaar worden gemaakt door een groet, door een kaartje of door een telefoontje. Zo ook door het aanbieden van een helpende hand, van een luisterend oor, van woorden van troost, inspiratie of bemoediging zoals we die ook mogen tegenkomen in menig gebed, gedicht of gedachte. Zo trof ik onlangs nog het volgende aan met de titel en de woorden ...

Ster van Licht

**In de nacht riep ik
om de ochtend.
Bij daglicht
brak de duisternis
in duizend stukken.**

**Iemand verzamelde
de brokken
en smeedde ze om
in de oven van liefde.**

**Uit het vuur
verrees een ster van licht;
de smid wenkte
en gaf me de ster.**

**Voorzichtig nam ik
het licht aan
en hing het in
mijn levensboom.**

Die 'ster van Licht' wens ik ons allen van harte toe en hoopvol weet bij te dragen om te komen tot een mooi, gezegend kerstfeest en aansluitend een voorspoedig, gezegend nieuw jaar 2020. Dat wens ik u en de uwen, dat wens ik ons allen van harte toe.

Verder wil ik bij deze een ieder hartelijk danken voor alle inzet en betrokkenheid bij onze parochiegemeenschap en parochiekerk. En dat in welke vorm en hoedanigheid dan ook. Het heeft ons 'in verbondenheid' met God en met elkaar doen uitkomen waar we nu zijn het nieuwe jaar tegemoet. Dat we ook daarin zo met elkaar en met God onderweg mogen blijven gaan en dat naar voorbeeld van Jezus Christus 'Ster van Licht' onder ons gekomen om onze levensweg te verlichten. Mogen we daarop blijven vertrouwen.

Gods' Zegen, Alle Goeds
en daar waar gewenst bemoediging.
Hartelijke groet,
pastor André Dekker



Bloemschikken

De weken van 16 t/m 29 december:
Corry Kuin en Angela Bregman

De weken van 30 dec. t/m 12 januari:
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter

De weken van 13 t/m 26 januari:
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 27 januari t/m 10 februari:
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een goede terugblik op 2019.

Een ieder een gezellige jaarwisseling toegewenst en een liefdevol 2020!

Groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

EVEN STIL STAAN

De stille dagen komen eraan
tijd om even stil te staan
overdenken en bezinnen
afsluiten of opnieuw beginnen
wat te doen met wensen of dromen
dingen die jou zijn overkomen
laat ze zijn en laat ze achter
de ergste worden zachter
de mooiste krijgen een plaats in je hart
maak ieder jaar een nieuwe start
begin aan je oude of nieuwe dromen
laat het leven op je af komen
onthaast, beleef en geniet
meer dan dit leven heb je niet!



Kerkwerken

Januari vervalt voor wat betreft het kerkwerken.

Op dinsdag 4 februari 2020 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen

Via deze weg wil ik iedereen hele fijne feestdagen wensen en alle goeds voor 2020!

Groetjes van Trudy

Koffiedrinken



Zondag 5 januari:
Margaret de Lange en Jacquélien Haakman

Zondag 2 februari:
Margriet van der Meijden en Afra Kuin

Iedereen hele fijne Kerstdagen en een goed maar vooral gezond 2020 toegewenst!

Graag tot ziens bij het koffiedrinken !
Groetjes van Afra

Jubilea



Op 28 november vierde het bruidspaar Piet en Greet Tensen-Beemsterboer, Kleingouw 195, hun 50-jarig huwelijksfeest.

Ook langs deze weg namens onze parochiegemeenschap van harte gefeliciteerd!

Parochieraad



Nieuws vanuit de parochieraad

De afgelopen tijd zijn er in onze vergaderingen weer heel wat zaken doorgesproken. In november bleek de voorbereidingsgroep al heel actief bezig met de gezinsviering op kerstavond en het Kindje wiegen op 1^e kerstdag. En dat door moeders die al best heel druk bezet zijn en toch zich hiervoor inzetten. Alle lof en waardering! Het zal vast heel bijzonder worden. Alle kleine en ook grotere kinderen van harte welkom! Natuurlijk ook welkom aan de ouders en grootouders en iedereen die komen wil! We hoorden dat er zelfs een speciaal koor gevormd is voor de viering op kerstavond. We laten ons verrassen!

Ook voor de Vormselviering zijn de eerste stappen weer gezet. Dit jaar zijn de eerste voorberei-

dingen samen met Wervershoof en Onderdijk, de Vormselviering zelf zal net als voorgaande jaren samen met Andijk en Onderdijk worden gehouden. Komend jaar in Onderdijk, op 18 april.

Vanuit onze parochie is een afvaardiging geweest naar de diakenwijding van pastor Juan Andres, 16 november in Heiloo. Heel bijzonder om dit mee te maken. Tradities werden in ere gehouden, het Rozenkrans bidden voor de viering, biechtmogelijkheid en de litanie van alle Heiligen in de viering. Er was een koor van enkele priesterstudenten gevormd. Heel indrukwekkend en apart. Koffie en een broodje toe. En een hele ervaring rijker...

De geiser in het keukentje heeft het begeven. Maar onze superhandige onderhoudsman heeft een mooi klein boilertje geplaatst in een keukenkastje. Het was nogal gedoe met de stopcontacten, er bleek maar op 4 punten stroom te zijn in kerk. Ook hier is aan gewerkt.

Een paar nieuwe kastjes boven het aanrecht en er kan weer volop gebruik gemaakt worden van het keukentje. Hoeveel verhalen, lief en leed, zouden achter dan aanrecht al gedeeld zijn...

Zaterdagmiddag 7 december heeft het Lourdeskoor geoefend in ons kerkgebouw. Zij oefenen eens per maand, steeds in een ander kerkgebouw. Veel dank van hun kant voor de gastvrijheid, de inzet van de koffieschenksters en de koster.

Laatst is er een uitvoering in onze kerk geweest van Bach in Rock van Hoebe. Dit is zo goed bevallen dat men gevraagd heeft om op Goede Vrijdag het stuk Golgotha te mogen opvoeren in ons kerkgebouw. Omdat dit heel bijzonder en indrukwekkend is en heel goed past bij Goede Vrijdag hebben we besloten hier ja op te zeggen. Dit houdt in dat de viering van 15.00 uur niet door kan gaan en dat in plaats van de viering op Goede vrijdagavond dit stuk gespeeld wordt. In Wervershoof is wel de gewone viering.

Vanuit de pastores is het verzoek gekomen de Paaswake gezamenlijk te houden voor de regio in Medemblik en Wervershoof. Deze viering hoort eigenlijk een eucharistieviering te zijn. Met het oog op de toekomst hebben we hiermee ingestemd, wel onder voorwaarde te bekijken of rouleren per plaats mogelijk is.

In de Inzet in Wervershoof was door het regiobestuur een avond georganiseerd met Kerkelijk Waardebeheer. Door de vergrijzing en het sterk teruglopende aantal kerkgangers, en voorgangers, zal het niet mogelijk zijn in de toekomst op dezelfde manier te blijven kerken. De kosten zul-

len dan ook door veel minder mensen gedragen moeten worden. Er moet dus worden gewerkt aan kostenbesparing op allerlei gebied. In de regiobestuursvergadering van 6 november is hier ook weer over gesproken. De mensen van Stichting Kerkelijk Waardebeheer hebben deskundige mensen in huis die weten wat er speelt en wat er eventueel gedaan kan worden.. Er is een duidelijke uitleg gegeven van de mogelijkheden. Er zal aangepakt moeten worden om meer financiën binnen te krijgen en binnen de parochies moet men in beeld krijgen hoe men verder kan en wil gaan. Is daar een duur kerkgebouw voor noodzakelijk of zijn er andere mogelijkheden? Wat wil men, wat kan men? Het zal een hele uitdaging worden om aan zoveel mogelijk wensen te voldoen. Er zullen ook best emoties naar boven komen als iets anders blijkt te gaan dan men had gehoopt. We hopen hier ondersteuning bij te krijgen van een kerkelijk opbouwwerker. Als regiobestuur hadden we plannen hier een deskundige voor te benaderen. Het bisdom wil nu eerst zelf met het regiobestuur en de pastores overleggen. Dit zou 17 dec. plaatsvinden, maar het overleg is kort van te voren door het bisdom afgezegd. Komt volgend jaar. Toch komen het regiobestuur en de pastores bij elkaar de 17^e. Er speelt zoveel en we zullen wel door moeten gaan om op alle veranderingen in te spelen.

We doen een beroep op alle parochianen van onze regio om mee te denken. Wie weet hebt u tijd en zin om mee aan te pakken! Het zal nodig zijn in de komende tijd!

De parochieraad wenst u heel fijne Kerstdagen, een mooie jaarwisseling en alle goeds, gezondheid en geluk voor het nieuwe jaar!

Baukje Kuin-Hogendorp, secr.,

*Voor diegenen die de rijm van de klompencollecte nog eens na willen lezen...
of voor diegenen die de eerste zondag van december niet in de kerk waren, hierbij de bijdrage van de Sint!*

KLOMPENCOLLECTE 2019



Sint en Piet hebben zoals ieder jaar in Andijk hun verspieders weer klaar. Keurig wordt hen dan gemeld hoe het met de parochie is gesteld. Gelukkig, ze mogen nog steeds niet klagen, de zorg wordt door veel mensen gedragen.

Heel veel vrijwilligers staan altijd klaar voor de vele klussen rond het altaar. Voorgaan, bloemschikken, schoonmaken, ieder heeft zo zijn eigen taken. Dit jaar, in plaats van Peter Piets op de fiets verscheen Juan Andres uit het niets. Door het bisdom aan ons voorgesteld, hij heeft er zin aan zo wordt gemeld. Pastor Suidgeest, na zoveel jaren hier klaar is altijd voor hulp inzetbaar. Hij glundert dan van oor tot oor, genietend van zijn kerk en koor. Pastor Dekker, hier het aanspreekpunt, blij dat hij de zaak zo goed runt. Als voorzitter van de parochieraad zorgt hij dat men wel op tijd huiswaarts gaat. Het bestuur, al jaren een vaste ploeg, denkt wel aan de toekomst, al is het nog vroeg. Grote kerken, weinig mensen, ja, je zou het anders wensen. Het liefst geld in overvloed voor alles wat gebeuren moet. Helaas is dat niet het geval, zodat het echt gevolgen hebben zal. Het zijn heel emotionele zaken, maar we hebben er toch mee te maken. Het kan nog best wel jaren duren tot die tijd moeten.

we onze parochie goed besturen. De penningmeester zeer secuur en vlot zorgt dat het met de financiën klopt. Een goede gift in deze klomp gedaan, zorgt dat onze parochie lang blijft bestaan. Ook de actie kerkbalans geeft hiertoe een goede kans. Hopelijk blijven we zo dit kerkgebouw nog heel wat jaren samen trouw. We werken en besturen hier samen aan en moeten nu snel verder gaan. Dank voor alle steun in het afgelopen jaar, volgend jaar staan we weer voor jullie klaar!

Een hartelijke groet van Sint en Piet. Andijk vergeten ze echt niet!

Kerkbalans 2020



Kerkbalans 2020 staat weer op stapel. Het motto is ook dit jaar:

Geef voor je kerk

Wat willen we geven voor onze kerk? Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ont-

moeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren, te gedenken en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun. Maar het gaat niet alleen om die plek, het gaat ook om onze parochiegemeenschap die we samen in stand houden. Er worden buiten het gebouw om door vele parochianen activiteiten ontplooid die laten zien dat onze kerk ons heel wat waard is. Het hele jaar door ‘betalen’ en ‘ontvangen’ we door samen onze parochie vorm te geven. In januari klopt de penningmeester bij ieder van ons aan de deur via de actie Kerkbalans, om te vragen of we ook dááaraan willen bijdragen, om mee te betalen om ons gezamenlijke Parochiehuishoudboekje sluitend te krijgen. We vertrouwen erop dat u dan laat zien: Kerkbalans, daar geef je voor, de kerk zijn we samen! Maandag 20 januari komt uw “Kontakt”persoon weer langs om de antwoordenvelop op te halen.

Vol vertrouwen zien wij de actie Kerkbalans tegemoet. Namens de parochieraad en de werkgroep Kerkbalans
Lieneke Dekker

Vormsel



In 2020 zal er weer een vormselviering plaatsvinden met de vormelingen van Onderdijk en Andijk op zaterdagavond 18 april 2020 om 18.30 in Onderdijk. Dit zijn 4 vormelingen uit Onderdijk en 5 vormelingen uit Andijk uit de groepen 7 en 8 van de basisschool.

De eerste ouderavond met de ouders van Onderdijk, Andijk en Wervershoof heeft afgelopen 10 december al plaatsgevonden.

Er is dit jaar voor het eerst gekozen voor een gezamenlijke ouderavond met de ouders van Wervershoof, Onderdijk en Andijk omdat Wervershoof al een reeks van jaren een vaste vormselwerkgroep heeft.

Deze groep van Wervershoof draait elk jaar een vormselviering. Die jaarlijkse continuïteit kennen we niet in Andijk en Onderdijk, waar het project eens in de twee jaar draait en er geen vaste vormselwerkgroep is.

Behoudens de aanspreekpunten uit de parochieraden Andijk en Onderdijk, is het telkens zoeken naar ouders van vormelingen die het project wil-

len draaien. Door aan te haken bij de vormselwerkgroep van Wervershoof voor de eerste aanzet van het project en de toelichting daarop, krijgen de ouders van Andijk en Onderdijk een betere basis van waaruit zij samen met de vormelingen verder kunnen. Na de eerste ouderavond en een instructie-avond voor de gastouders zullen de ouders van Andijk en Onderdijk dan ook gezamenlijk hun weg volgen, ondersteund door vertegenwoordigers van Andijk en Onderdijk, om vervolgens uit te komen tot de vormselviering in Onderdijk. Daarvoor is Monseigneur Van Burgsteden uitgenodigd als Vormheer om het sacrament van Heilig Vormsel aan de vormelingen toe te dienen.

Mochten er na het lezen van dit stukje nog kinderen zijn die in 2020 ook gevormd willen worden, dan zijn jullie uiteraard van harte welkom. Jullie kunnen hiervoor contact opnemen met Marryelle Deen op emailadres marryelledeen@gmail.com

Gemengd Koor



Bericht van het kerkkoor St. Caecilia

Vrijdag 15 november is onze jaarvergadering gehouden. Er was een goede opkomst met voor het eerst ons nieuwe koorlid: Beitske Peerdeman-Laan. Ja wel, een oomzegger van mij. Een welkome aanvulling bij de sopranen en met kerstavond zal zij voor het eerst meezingen. Namens de parochie waren aanwezig: de heer C. Kreuk en pastor A. Dekker. Dit wordt altijd zeer gewaardeerd.

De vergadering is, zoals altijd, goed verlopen en een ieder heeft zijn (haar) zegje kunnen doen. Er is regelmatig herhaling en dat maakt de vergadering altijd langer dan nodig is. Maar als iedereen met een goed gevoel huiswaarts gaat is het dat waard.

Nog vers in het geheugen is het zingen in maart tijdens de H. Mis voorafgaand aan de Stille Omgang in Amsterdam. Heel goed gezongen, in een prachtige kerk met de bisschop als voorganger. De Stille Omgang zelf is, zo heb ik het ervaren, een goede gelegenheid voor een stukje bezinning, een inblikje in jezelf hoe je in het leven staat.

Tijdens de vergadering nog sprak pastor Dekker over de toekomst. Hoe gaat het met de parochie,

met de regio? Blijft onze kerk bij Sarto of wordt het Wervershoof?

Voor ons parochianen geen prettig vooruitzicht, denk ik. En wat betekent een en ander voor ons koor? Maar gelukkig speelt het nog niet en mogen we tijdens de kerstavond weer zingen. We zingen de mis van Gounod. Echt een mis voor hoogtijdagen en een goede keuze kennelijk, want ook in Wervershoof, Zwaagdijk-Oost en Onderdijk wordt diezelfde mis gezongen. Natuurlijk zal er, zoals gewoonlijk, veel samenzang zijn en hopen we op een volle kerk!

Alvast een Zalig Kerstfeest en een goede jaarwisseling toegewenst!

Groeten Frans Laan

Gemeenschapsopbouw

NIEUWE WIJKCONTACTPERSOON

Na jaren van inzet als wijkcontactpersoon geeft Kees Sijm in verband met de verhuizing van Kees en Carine naar Wervershoof, het stokje door aan mevrouw Toos Kuin, Dijkweg 380. Toos neemt dus de wijk (nummer 5) van Kees over met ingang van het nieuwe jaar 2020. Uiteraard willen we Kees hartelijk danken voor de jarenlange inzet en Toos veel succes wensen als nieuwe wijkcontactpersoon.

Kerk en Samenleving



ADVENTSACTIE 2019

Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Wat is er aan de hand?

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve om-

standigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

Wat willen we bereiken?

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.

Hoe doen we dat?

Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi Huasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.

Wereldwinkel

Namens de dames van de Wereldwinkel: bedankt voor de klandizie!

Regionieuws



Week voor Gebed voor de Eenheid

Dit jaar is deze oecumenische dienst op zondag 2 februari 2020 om 10.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4, Andijk. Voorganger is dominee Koos Staat m.m.v. leden van de Raad van Kerken.

In zang en gebed, bezinning en Schriftlezing is er een Gezamenlijke Getuigenis voor eenheid en verbondenheid. Elk jaar is er een ander land die de liturgie voorbereidt en aanbiedt om te gebruiken. Dit jaar is het Malta. Het thema is Buitengewoon. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid naar Handelingen 28:2. Als christenen van verschillende kerken bent u van harte welkom!

Vriendelijk groet van
Raad van Kerken Andijk, Onderdijk,
Wervershoof en Zwaagdijk-Oost

Gedachte

Elke dag

Elke dag
een beetje vrede,
wat warmte,
een vriendelijk woord.

Elke dag
een beetje vreugde,
een beetje licht,
iemand die je hoort.

Elke dag
een beetje vertrouwen,
wat aandacht,
iemand die in je gelooft.

Elke dag
een beetje hoop.
Mag het elke dag,
voor iedereen
een beetje Kerstmis zijn.

Kies Voor Gezelligheid



19 nov.: Een creatieve avond o.l.v. Gertruud Hartog. We zijn aan de slag gegaan met muurvuller. Iedereen had een voorwerp van thuis meegenomen. Er zijn prachtige dingen gemaakt.

17 dec.: Kerstavond 18.00 uur. Geheel verzorgd buffet gemaakt door de leden.

14 jan.: Jaarvergadering 19.30 uur. Daarna een presentatie van zorgbedrijf Wings of Change uit Andijk.

28 jan.: Contactdag. We vertrekken om 9.30 uur vanaf Sarto richting Wings of Change voor een rondleiding. Daarna is er een lunch in Sarto.

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een gezond bruisend 2020.

Groeten Sandra Immen



Veiling Sarto

68^e EDITIE VEILING SARTO

Beste mensen,

Onlangs is de opbrengst van de veiling van maart weer verdeeld. In het nieuwe jaar beginnen we in januari met de voorbereiding voor de 68^e veiling op 13 maart!

Het lijkt dubbel als u kort na de actie Kerkbalans het formulier voor Veiling Sarto in de bus vindt. Is dat dan niet wéér voor de kerk? Natuurlijk is de veiling daarvoor ooit eens opgericht, maar tegenwoordig wordt ongeveer driekwart van de opbrengst aan verenigingen en andere organisaties uitgekeerd. In de nieuwe catalogus, waar we in februari weer hard aan gaan werken en die begin maart weer bij u in de bus ligt, staat de verantwoording van de uitgegeven gelden weer duidelijk vermeld. Als bestuur van de veiling zijn wij benieuwd wie er (weer) een heel origineel koopje bedenkt! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Wij gaan dan weer aan het werk om een gevarieerde catalogus samen te stellen, om met de opbrengst van de veiling van 13 maart weer veel organisaties en verenigingen en natuurlijk ook de parochie te kunnen ondersteunen.

Tot volgend jaar, tot 13 maart 2020!!!!

Met vriendelijke groet,
Dorèth Ruiter, secretaresse

Uit de brievenbus



Schuif ook aan tafel bij "Breek de Week!"

Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op donderdag **9 januari 2020**. De maaltijd vindt plaats in "de Lichtboei", Hoekweg 12.

Dan kunt u weer genieten van een lekker drie gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 6,- U kunt zich opgeven vanaf vrijdag **27 december 2019** bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Annet Kwantes (tel. 593109).

U kunt zich opgeven tot **3 januari 2020**.

We hanteren geen “vaste gastenlijst” meer, dus opgave is echt noodzakelijk. Bel op tijd, want vol is vol. Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!

De volgende “Breek de Week” is op **12 maart 2020**.

Gerda Gorter, Clementine Bultsma, Annet Kwantes, Bettie Gorter, Joke van Veen en Jacqueliën Vriend

WESTFRIESE LOURDES VliegREIS 2019

Voor de 24e keer naar Lourdes



Ik heb het nog eens goed nage-teld, maar helemaal zeker ben ik niet. Vermoedelijk ben ik dit jaar voor de 24e keer naar Lourdes geweest, maar het zou evengoed de 25e keer kunnen zijn geweest. 22 keer een bedevaart met militairen en nu voor de tweede keer mee met de Westfriese bedevaart, met pastor Mariet en organisator Harry, met Fred de reis- en hotelleider, met Ria onze steun en toeverlaat.

En wéér zijn we naar de Grot geweest en we hebben wéér de kruisweg gelopen. En we hebben heel veel vieringen meegemaakt: de viering van barmhartigheid met de mooie overweging van pastor Mariet, de viering met de handoplegging en een heel stel eucharistievieringen. De mooiste viering voor mij was ook de eenvoudigste: de viering in de kelder van ons hotel ‘Croix des Bretons’. Daar hebben we gebeden, gezongen, een traantje gelaten en onze devotionalia laten zegenen. We hebben ons verdriet en onze vreugde gedeeld. In de lobby van het hotel hebben we daarna op Westfriese wijze onze bedevaart afgesloten. Het was al met al weer een mooie reis.

Voordat we naar Lourdes vertrokken had ik mezelf voorgenomen om bij de Grot een heel stel kaarsen op te steken. Voor enkele ernstig zieke parochianen. Voor een parochiaan die ik de dag voor de bedevaart de ziekenzegen heb mogen geven. Voor een goede toekomst van onze parochies. En voor een paar familieleden die Gods

zegen op voorspraak van Maria wel kunnen gebruiken.

Ik was niet de enige die kaarsjes ging branden. Er waren minstens duizend mensen mij voor geweest. Ik heb ergens gelezen dat er wel 10 tot 20 miljoen kaarsen per jaar worden aangestoken. Wat bezielt al die mensen toch?

Iemand heeft me eens uitgelegd hoe dat werkt. Het zit zo: als je bij de Grot een kaars aansteekt, dan laat je iets van jezelf achter bij Maria of bij God. Dat kunnen zorgen zijn of verdriet, maar ook dankbaarheid en vreugde. En het werkt ook omgekeerd: Als je na het aansteken van zo'n kaars weggaat, dan draag je ook iets van Maria, van God, in je hart mee de wereld in. En dat is een goed gevoel!

Als we een kaarsje bij Maria in onze eigen kerk opsteken, dan werkt dat denk ik hetzelfde. Ik zou u willen aanraden, steek er zondag nog eentje op, het doet een mens werkelijk goed.

Op de een of andere manier brengt een bedevaart naar Lourdes je dichterbij God. Dat gebeurt als je een kaarsje aansteekt. Dat gebeurt denk ik nog meer als je tot Maria of bij Maria bidt en het gebeurt zeker ook als je samen viert.

En dat laatste kan in de kerk en zelfs in het café. In Lourdes komt het allemaal samen. Hier raakt de hemel de aarde.

Dat is iedere keer weer een geweldige ervaring! Ik denk dat ik volgend jaar maar weer mee ga.

Pastor Jules Post



SCHULDHULPMAATJE WEST-FRIESLAND ZOEKT MEER MAATJES!

SchuldHulpMaatje West-Friesland, in 2014 opgericht door West-Friese kerken en gesteund door o.a. de West-Friese gemeenten, is een snel groeiende organisatie van vrijwilligers, die maatje willen zijn voor mensen die financiële problemen hebben of daarin dreigen te geraken. In 2015 zijn we met circa 10 maatjes gestart. Nu werken we er al met ruim 40 en willen we doorgroeien tot een organisatie met circa 50 maatjes.

Er is namelijk 'werk aan de winkel', ook nu de economie weer opleeft. Veel mensen, ook hier in West-Friesland, moeten nog steeds rond zien te komen met een krappe beurs of hebben te kampen met (te) hoge schulden.

Wat doet een maatje?

Een maatje trekt een poosje op met iemand die moeite heeft om rond te komen, die het overzicht even kwijt is of zijn of haar financiën moet leren beheren.

Afhankelijk van de situatie waarin de hulpvrager zich bevindt trek je een paar maanden tot soms meer dan 1 jaar op met zo'n hulpvrager en sta je hen met raad en daad terzijde. Je bent erop gericht dat de hulpvrager zo snel mogelijk financieel weer helemaal zelfredzaam is.

Welke eisen gelden er voor mensen die maatje willen worden?

Je kunt in ieder geval zelf goed met geld omgaan. Je kunt ook goed naar mensen luisteren en oog hebben voor de omstandigheden waardoor veel mensen in de problemen zijn gekomen. Je hebt de instelling om andere mensen onbevooroordeeld tegemoet te treden. Je hebt geduld en vindt het leuk om met 'vogels van diverse pluimage' om te kunnen gaan.

Wil je meedoen?

Als dit bericht je aanspreekt, neem dan contact op met de coördinatoren van SchuldHulpMaatje West-Friesland, Barbara Wiering en Ilse de Bruin. Zij zijn bereikbaar via de mail: info@schuldhulpmaatje-wf.nl of telefonisch (06-45921529/16057741). Graag ontvangen zij een korte motivatie en c.v. Daarna word je voor een gesprek uitgenodigd. Hopelijk leidt dat al snel tot de conclusie dat je graag meedoet en dat je je aanmeld voor de 3-daagse training die je moet volgen om als maatje aan de slag te kunnen.

Basisschool de Bangert

Vol verwachting klopt ons hart.....

Als het heerlijk avondje nadert is de spanning voelbaar bij alle kinderen. Vol verwachting kijken ze uit naar de verrassingen die ze te wachten staan.



1 december, voor Sint uit dus, is er al een andere verwachtingsvolle periode aangebroken. Tijdens de Sintviering was de adventskrans al te zien in de hal van school met daarin 1 brandend kaarsje. De periode van Advent staat voor 'in afwachting zijn van'....de geboorte van het kindje Jezus.

De krans symboliseert de kroon van de geboorte van 'een koning'. Het woord advent is afgeleid van het Latijnse woord Adventus wat 'komst' betekent. Iedere week gaat er een lichtje extra aan in de krans, totdat de gehele krans verlicht is. Na 4 zondagen zijn we aangekomen bij het feest van het licht, ons Kerstfeest!

De school is ook mooi verlicht en in Kerstsfeer gebracht en we komen bijeen om Kerst te vieren. De gezamenlijkheid staat centraal; het samen zingen, eten, praten, genieten en luisteren naar elkaar.

Op onze school heerst een warme sfeer, waarbij positieve verwachtingen geuit worden.

Onze Kerstwens is dat alle kinderen zich bij ons veilig en gewaardeerd voelen en..... kunnen schitteren in het licht van hun talent!

Linda Blok
Bangertschool

KERSTGEDACHTE

Zo vele mensen gaan de weg mensen die gaandeweg snakken naar thuiskomst, verlangen gekend te worden: met een naam en een gezicht.



Hoe hartverwarmend is het als je wonen mag in vriendelijkheid, bij mensen die van harte nabij zijn, die je zien staan, die een vreemd huis maken tot een herbergzaam thuis, waar ruimte is voor velen, waar afhankelijkheid geen tekort is, waar mensen elkaar genegen zijn.

Hoe weldadig is het als je wonen mag in het licht van kerstmis, waarin je niet alleen bent, maar waar je je geborgen en gedragen weet.

vrij vertaald naar Jos Hettinga