

Jaargang 48, februari t/m begin april 2020

REDAKTIE en SAMENSTELLING:

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

STENCILWERK EN BUNDELING:

Joop Bakker en Theo Tensen

VERSPREIDING:

Ben Kuin, Klampweit 7

en de Kontaktgezinnen

KOPY INLEVEREN:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

CONTACTADRES:

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

OPGAVE INTENTIES:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

WEBSITE:

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

RABOBANKNUMMER:

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBOORTE?

HUWELIJK?

VERANDERINGEN IN HET GEZIN?

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje? Neemt u contact op met de bezoekersgroep "Omzien naar elkaar", Piet Ligthart, tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



Van de redactie

De parochieraad kan terugzien op een geslaagde Actie Kerkbalans. U heeft weer laten zien, dat onze kerk voor u veel waarde heeft. Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers en de vele medewerkers.

In dit nummer wordt uw aandacht gevraagd voor de veiling in Sarto op vrijdag 13 maart. Noteert u het alvast in uw agenda. Het is altijd weer een gezellige avond en het resultaat ondersteunt de parochie en vele verenigingen financieel.

U leest ook het een en ander over de Vastenactie. Deze is bestemd voor mensen, die het veel minder hebben dan wij. Vergeet hen niet!

En kunt u meelopen met de Stille Omgang op zaterdag 21 maart.

Veel leesplezier en een goede tijd op weg naar de lente toegewenst!

VERMOGEN

Jouw vermogen
en inzet
bepaalt vandaag
hoe morgen
er uitziet
en wat
waardevol is!

G.J. Knukkel

Wat en wanneer

- | | |
|--------------|-----------------|
| vr. 13 maart | Veiling Sarto |
| za. 21 maart | Stille Omgang |
| di. 24 maart | Inleveren kopij |
| 17/18 april | Triduüm Wognum |
| za. 23 mei | 40 MM |

Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.
Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

Communie thuis: Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

Liturgisch rooster

Zondag 9 februari:

10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor G. Koning

Zondag 16 februari:

10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk

Dinsdag 18 februari:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zondag 23 februari:

10.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor J. van Dril

Woensdag 26 februari: Aswoensdag Vasten- en onthoudingsdag

19.00 uur: Liturgie van Aswoensdag
met uitreiken as-kruis
Voorgangers van groep Andijk



Zondag 1 maart: 1^e zondag in de 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor J. Suidgeest
Koffiedrinken!

Zondag 8 maart: 2^e zondag in de 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor G. Koning

Zondag 15 maart: 3^e zondag in de 40-dagentijd Boeteviering

10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker

Dinsdag 17 maart:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zondag 22 maart: 4^e zondag in de 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor J. van Dril

Zaterdag 28 mrt: 5^e zondag in de 40-dagentijd

19.00 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Wervershoof

Woensdag 1 april: Stilteviering

19.30 uur: Bezinning met woorden, muziek en stilte

Zondag 5 april: Palmzondag

10.00 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk

Koffiedrinken!

Donderdag 9 april: Witte DonderdagVrijdag 10 april: Goede Vrijdag**Van Onder An de Dijk**

Beste parochianen,

Het was in de tweede week van januari van dit nieuwe jaar 2020. In de brievenbus aan de weg of rechtstreeks op de deurmat trof u een envelop aan. Niet met een verlate kerst/nieuwjaarskaart daarin of een blauw exemplaar van de belastingdienst om aangifte te doen over het jaar 2019, maar met informatie over onze 'Actie Kerkbalans'. Bij die informatie zat ook een schrijven van mij. Deze had ik 16 december 2019 geschreven. De organisatie rondom die desbetreffende 'Actie' wilde namelijk uiterlijk 17 december al het drukwerk daarvoor aangeleverd hebben. Zo dus ook mijn schrijven. Daardoor kon ik echter niets vertellen over van hoe bijvoorbeeld 'kerst- en oud-op-nieuw' binnen onze parochie werd beleefd. Dat stond namelijk toen nog te gebeuren.

Inmiddels is het alweer een maand geleden dat we 'kerst- en oud-op-nieuw' voorbij zagen komen.

Binnen onze parochie hebben we daar mooie herinneringen aan overgehouden. Zo was er veel belangstelling, de kerk prachtig mooi versierd met bloemen en kerstbomen, stond de kerststal er weer mooi bij, zongen de koren de sterren van de hemel, werden mooie gebeden en inspirerende woorden met elkaar gedeeld zo ook heerlijke traktatie op een rijkelijk versierde tafel. En dat zowel na onze kerstnachtviering als na onze oudejaarsviering. Velen hebben daar heerlijk van gepeuzeld.

We hebben dus mooie herinneringen aan onze vieringen tijdens 'kerst- en oud-op-nieuw'. Een minpuntje was echter die extreem dichte mist, die we na afloop van onze oudejaarsviering aantroffen. Het heeft menigeen, waaronder ikzelf, veel moeite gekost om thuis te komen. Ik deed dat kruipend met de auto en alarmlichten aan. Gelukkig kwam ik daarbij weinig verkeer tegen. Waren de meeste mensen zo verstandig om gewoon thuis te blijven of hadden thuis inmiddels bereikt. Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat ik ze door die extreem dichte mist gewoon niet gezien heb.

Gelukkig is die mist inmiddels allang weer opgelost, worden de dagen weer iets langer, breekt de zon weer iets meer door en dansen de muggen in de tuin alsof het voorjaar is. Zo denken blijkbaar ook verschillende struiken. Hun knoppen komen namelijk al uit. Toch zitten we nog niet halverwege het winterseizoen. Kunnen we dus nog sneeuw, gladde wegen, gure oostenwind en ijs verwachten. Sommigen sluiten zelfs een 'Elfstedentocht' niet uit. Zelf zit ik daar niet op te wachten. Met de huidige temperaturen, die dus de muggen al doen dansen en de knoppen doen uitkomen, loop ik met een 'loopneus', 'ijsklompen' en 'winterhanden'. Laat staan als de winter op haar 'ouderwetse' toer gaat. Dus guur en koud.

Nu las ik overigens in een recent krantenartikel dat koud goed is. Een zekere Henk van den Bergh, 61 jaar, met een stevige vorm van reuma heeft daar zelfs baat bij. Sinds hij de 'Wim Hof methode', een 'koude training' hanteert van de man die ook wel bekend staat als de 'iceman', heeft Henk veel meer energie en zijn zijn reumaklachten met negentig procent afgenomen. De huisarts Monique Tjon A Tsien raad zelfs mensen aan met overgewicht, met een burn-out of

met suikerziekte om koud te douchen en geeft ze ademhalingsoefeningen mee. Aldus dat artikel over 'koud is goed'.

Koud is dus goed en dat treft dat we nu nog in ons winterseizoen zijn, waarin o.a. onlangs het Vormselproject is gestart, de Brexit een feit is geworden, het Regiobestuur zich verder buigt over de ontwikkelingen binnen onze Regio, het Coronavirus zich verder verspreid, een bijeenkomst binnen onze Regio gepland staat om te komen tot een gezamenlijke Paaswake in Wervershoof, gedenken we landelijk 75 jaar bevrijding, is de nieuwe Paaskaars 2020 besteld, zijn de leerkrachten weer aan het staken geslagen, is ons nieuw vieringenrooster volop in bedrijf, sloot president Trump onlangs een vredesplan met premier Nathanyahu en mogen wij terugkijken op een prachtige resultaat uit de 'Actie Kerkbalans'. Tot nu toe is dat welgeteld 18.500 euro. Dit kan nog iets verder oplopen doordat er nog geld binnen druppelt.

Het is dus een prachtig resultaat dat onze parochiegemeenschap toch maar weer heeft opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. Zo weten we met elkaar te werken aan het in balans krijgen en hoopvol houden van onze inkomsten en uitgaven. Dat biedt ons o.a. de mogelijkheid om zo de deuren van onze kerk, van ons 'Huis van Samenkomst' open te houden. Dat om 'lief en leed' te delen. Dat om elkaar te bemoedigen, te inspireren, te motiveren. En dat alles en zoveel meer vanuit ons staan in ons geloof. Maar wat betekent dat nu ... geloof? Daarover is uiteraard heel veel geschreven zoals o.a. onderstaand gedicht ...

Geloven is ...

**Geloven is geluk; is gave van de Heer,
om, niet begrijpend, toch te blijven hopen;
in vast vertrouwen achter Hem te lopen
al zie je zelf geen spoor, geen voetpad meer.**

**Geloven is geluk;
't Bestaat soms in één woord:
Rabbouni! Meester! Niets te verlangen
dan uit zijn mond de zegen te ontvangen
die je beschermt tot dóór de nauwe poort.**

**Geloven is geluk. Maar elk geluk is teer:
je kunt het door gebrek aan zorg verspelen**

**alleen als je 't met anderen wilt delen
bemerkt je vol verwond'ring: het wordt méér!**

Met deze woorden uit dat gedicht in de hand, wens ik ons allen een bemoedigende, inspirerende, motiverende tijd met Jezus Christus ons voorop als ons voorbeeld het Hoogfeest Pasen, het seizoen van de lente tegemoet. Het vraagt nog even geduld, maar voor we het weten is het zomaar alweer zover.

Gods' Zegen, Alle Goeds
en met hartelijke groet,

pastor André Dekker

Bloemschikken



De weken van 27 januari t/m 10 feb.:
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

De weken van 10 t/m 23 februari:
Corry Kuin en Angela Bregman

De weken van 24 feb. t/m 8 maart:
Truus Tensen, Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter

De weken van 9 t/m 22 maart:
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 23 maart t/m 5 april:
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

De weken van 6 april t/m 19 april:
Corry Kuin en Angela Bregman.

Veel plezier met bloemschikken!
Groet van Jacqueline Verlaat
en Karin Stavenuiter

Kerkwerken



Op dinsdag 4 februari is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen

Op dinsdag 3 maart voor de dames:

E. Sijm-Haakman
G. de Vries-Broers
L. Steltenpool-Haakman
R. Meester

en op dinsdag 7 april voor de dames:

C. Sijm-Steltenpool
W. Brasser-Laan
T. Audiffred-Steltenpool
G. Schuitemaker-Steltenpool

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Groetjes van Trudy

Koffiedrinken



Zondag 1 maart

Els Sijm en Jolanda Hooiveld

Zondag 5 april

Trudie Rinkel en Jacqueline Verlaat

Graag tot ziens bij het koffiedrinken!

Groetjes van Afra

Gedoopt



Zondag 26 januari is gedoopt
Veerle Amelie Reina Christine Ziengs, dochter
van Willem Ziengs en Esther de Wit, geboren 3
juni 2019. Zij wonen Krokus 26.

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd
namens onze parochiegemeenschap.

In Memoriam



Ans Molen-Tensen

* 16 mei 1945 + 14 december 2019

Op 74-jarige leeftijd is op 14 december 2019
overleden Anna Catharina Molen-Tensen. Zij
woonde al geruime tijd in Wervershoof, in de
Wilgenhof. Vele jaren heeft ze geholpen bij het
bloemschikken in onze parochiekerk. Wij wen-
sen haar kinderen en kleinkinderen sterkte met
het verlies. Dat zij moge rusten in vrede.

.....

Sam de Vries

* 10 april 1937 + 17 januari 2020

Op 17 januari is op 82-jarige leeftijd overleden
Simon de Vries. Geboren in de Bangert, bleef hij
een Bangerter, ondanks zijn verhuizing naar de
Landstraat waar hij in 1962 samen met zijn
vrouw Truus ging wonen. Hij was en bleef een
echte Andijker. Hij had het hart op de tong, maar
hij had zijn hart ook op de goede plaats. Hij on-
dersteunde zijn vrouw met haar vrijwilligerswerk
voor de Zonnebloem, hij stond altijd klaar om te
helpen. Ook voor zijn kinderen stond hij altijd
klaar. Hij was gastvrij en vrijgevig. Eieren, een
bloemkooltje of een krop sla, je ging niet snel
met lege handen weg. Hij heeft hard aan zijn
huis gewerkt, steeds iets anders, iets mooier.

De laatste jaren waren zwaar. Hij kreeg Alzhei-
mer. Toch ging hij daar mooi mee om. "Dat hoef
ik niet meer te weten, ik heb alzheimer". De laat-
ste maand ging het snel. Hij overleed in het zie-
kenhuis, maar zijn afscheid was in het vertrouw-
de Andijk. Wij wensen zijn nabestaanden sterkte
met het verlies van deze bijzondere man.

Verhuisd



Joop en Afra Bakker-Kuin gaan per
half februari verhuizen van de
Burg. Doumastraat naar Talud 19,
1693 KW Wervershoof.

Parochieraad



Tussen het vorige Kontakt
en deze uitgave zit eigen-
lijk maar een korte tijd. Maar wel een roerige!
Kerst, met alle voorbereidingen en vieringen,
oud- en nieuwjaar als bijzondere dagen en voor
de regio stappen op weg naar een goede toe-
komst voor de parochies.

De vieringen rond Kerst zijn heel goed gegaan.
Gezellige drukte in kerk als er door de bloem-
schiksters en de speciale kerstploeg versierd
werd. De dagkerk speciaal ingericht met alle-
maal tafels, alle materiaal op de grond en de
bloemstukken in de maak op de tafels met alle
gedwarrel van de bloemschiksters er om heen.
Stil was het zeker niet....

Bijzonder waren de gezinsviering op kerstavond
en het Kindje wiegen op 1^e Kerstdag voor de hel

kleintjes. Verschillende opa's en oma's genoten ook mee. Het 'kerkt' toch anders in zo'n mooi versierde kerk! Iedereen die voor of achter de schermen heeft meegewerkt hartelijke dank!

Dan in januari: actie kerkbalans! Ieder jaar weer spannend: hoe loopt het? Wat voor weer is het? Opbrengst minder, gelijk of mogelijk meer? Alle voorbereidingen beginnen al in september met het bestellen van het materiaal. Het maken van het boekje met tekst van de pastor, het overzicht van de penningmeester (die het hele jaar door werk heeft..). het drukken, rapen en nieten door de vaste mensen, rondbrengen, ophalen. Wat moesten we zonder contactpersonen? Gelukkig goed weer op de ophaalavond! En dan uiteindelijk de opbrengst: € 18.500 zoals het nu staat. Gelijk of net iets meer dan vorig jaar. Geweldig! Mogelijk komt er nog iets bij. Heel veel dank aan iedereen die meegedaan heeft! Het is een hele noodzakelijke en welkome ondersteuning voor onze parochiefinanciën! Onmisbaar!
Met dank voor zoveel inzet en betrokkenheid!

Binnen de regio is deze tijd hard gewerkt. Een vergadering net voor Kerst, half januari een avond kennis gemaakt met een kerkelijk opbouwwerker die het hele proces waar we als regio voor staan mogelijk gaat begeleiden. Ervaring en kennis in deze zaken hebben wij niet en we zijn heel blij met zijn inbreng en inzet. Het bisdom moet nog goedkeuring geven, daarvoor komt een gesprek met het regiobestuur en afgevaardigden vanuit het bisdom. Eind januari is er weer een regiobestuursvergadering geweest. Alle vijf regioparochies teren langzaam in. We weten dat als we zo doorgaan over 5 tot hooguit 10 jaar er niets meer over is van de vijf regioparochies. Om dat te voorkomen zullen we nu al naar een goede oplossing toe moeten werken. Het vraagt veel wijsheid, overleg en geduld.... U gaat hier ongetwijfeld meer over horen!

Veel sterkte waar nodig!

Hartelijke groet vanuit de parochieraad!
Baukje Kuin-Hogendorp

HUISPAASKAARSEN

Ook dit jaar zijn er weer prachtige huispaaskaarsen te bestellen via onze parochie bij onze vaste leverancier van de kaarsen en de jaarlijkse grote paaskaars. In de hal van kerk hangt een inschrijfveld met voorbeelden, maten, prijzen enz.

Als u bestelt voor 9 maart hebt u de huispaaskaars voor Pasen in huis. Het blijkt ook een heel waardevolle ondersteuning bij ziek en zeer of een mooi cadeau bij een jubileum.

U hebt nog ruim de tijd om te bekijken en evt. te bestellen!

Parochieraad

Kerkbalans



Het is ook al op andere plaatsen genoemd in dit Kontakt, maar dankzij de inzet van een ieder die geholpen heeft om actie Kerkbalans weer te doen slagen is de opbrengst dit jaar (tot nu toe) € 18.500. Iedereen heel hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage in welke vorm dan ook!

Hartelijke groet,
namens de werkgroep Kerkbalans
Lieneke Dekker



Vormsel

In januari is er weer een begin gemaakt met het vormselproject. Er zijn dit jaar 10 vormelingen, 5 uit Andijk en 5 uit Onderdijk. De vormselviering zal gehouden worden op zaterdag 18 april om 18.30 uur, met als vormheer Mgr. van Burgsteden, samen met pastor André Dekker.

Bijzondere vieringen

STILTE/BEZINNINGSVIERING

De stilte/bezinningsviering in de 40-dagentijd is woensdag 1 april.

Aan de hand van het gekozen thema bezinnen we ons met woorden muziek en stilte.

Het thema voor de viering is op dit moment nog niet bekend. U kunt dit lezen bij de Kerkberichten in de Andijker van die week.

De aanvang is half 8 en na afloop is er koffie en thee. U bent van harte uitgenodigd om deze viering in de dagkerk bij te wonen.

Namens de werkgroep
Elly Slagter

GOLGOTHA, HET EINDE...?

Hoebe Muziekprojecten presenteert: Golgotha, het einde...?

Deze bijzondere viering wordt op Goede Vrijdag 10 april 2020 om 19:00 uur door Hoebe Muziekprojecten uitgevoerd in onze kerk Maria Middelaars van Alle Genaden.

Kaarten kunnen worden gereserveerd via hoebereserveringen@gmail.com of telefonisch via 0229-563430 (Sonja Hoebe).

De kaarten kosten € 10 voor volwassenen en € 5 voor kinderen t/m 12 jaar.

Overigens vervalt door de voorbereidingen hiervoor 's middags Kruiswegviering van Goede Vrijdag.

Hieronder volgt een inleiding:

Het is druk in de stad. Veel Joden zijn in Jeruzalem bijeen om het Paasfeest, de uittocht uit Egypte te vieren. Maar een nieuwe vijand, de Romeinen, beheerst het straatbeeld van de stad. Ook Jezus van Nazareth is met zijn vrienden onderweg naar Jeruzalem. Al drie jaar trekt hij door het land. Maar overal waar een vijand heerst, heb je mensen die met de vijand heulen en zo wordt ook Jezus op allerlei manieren in een kwaad daglicht gezet en zelfs door een van zijn vrienden verraden en aan de Romeinen overgeleverd.

Het lijdensverhaal, een inspiratiebron voor vele componisten zoals J.S. Bach en Andrew Lloyd Webber.

Hetzelfde verhaal inspireerde componist Frank Hoebe tot het componeren van Golgotha, het einde ...?, een modern muziekstuk met toegankelijke (Nederlandstalige) teksten, geschreven door Jos Feld. Het is een eigentijds stuk, uitgevoerd door een projectkoor van ongeveer 35 zangers en zangeressen, samen met solisten (Enrico Kors in de rol van Jezus, en daarnaast Maria, Maria Magdalena, Judas, Herodes, Pilatus en de hogepriesters). Dit alles onder begeleiding van een eigen orkest.

Golgotha, het einde...? wordt jaarlijks uitgevoerd in de periode rondom Palmzondag en Goede Vrijdag. De uitvoering op Goede Vrijdag in de Maria Middelaars van Alle Genaden Kerk in Andijk zal het 19^e jaar zijn dat dit stuk wordt uitgevoerd.

TRIDUÛM WOGNUM

Vrijdag 17 en zaterdag 18 april wordt ook dit jaar weer het triduüm in Wognum verzorgd. Dit jaar door het pastoresteam van de Waterkant.

De onkosten voor 2 dagen zijn € 27,=.

U kunt u tot 27 maart opgeven bij mevr. T. Smit, telefoon: 0228-593379

Verslag triduüm 2019

Verschillende keren werd mij gevraagd of ik naar het Triduüm wilde. Daar wilde ik helemaal niet naar toe. Ik voelde me niet ziek en dan drie dagen bidden vond ik wel wat lang.

In 2019 werd ik weer gevraagd. Zij zeiden, dat is echt iets voor jou, het is maar twee dagen, heel afwisselend en je hoeft niet ziek te zijn.

Inmiddels bejaard met PHPD (pijntje hier pijntje daar) heb ik me aangemeld.

Ik werd opgehaald om naar Wognum te gaan en keurig weer thuisgebracht. De ontvangst was alerhartelijkst met koffie en koek, gemakkelijke stoelen, kussen in je rug, pure verwennerij.

Het thema was WAARTOE BEN IK NOG OP AARDE. Wat een doordenker.

Pastor Adri Verweij en Pastoor Nico Knol gingen voor. Na afloop pauze, lunch en aanvullend muzikaal programma.

De tweede dag ongeveer het zelfde, maar met Het Westfries Mannenkoor.

Inhoudelijk wil ik niet veel vertellen omdat iedereen dat op z'n eigen gevoel beleeft. Voor mij was het twee dagen bezinning, rust en aandacht. Dankbaar en blij ben ik, dat ik dit heb mogen beleven. Ik gun het iedereen.

Twee dagen hebben zich zo'n 100 vrijwilligers voor ons ingezet. Dan kan ik alleen maar zeggen, dank je wel.

Ik hoop dat ik het Triduüm 17 en 18 april 2020 weer zelf mag ervaren!

Leny Visser-Bom

Kerk en Samenleving

VASTENACTIE 2020

‘Werken aan je toekomst’

Het belang van doorleren.

In 2020 is het Vastenactiethema 'Werken aan je toe-



komst'. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten.

Dat helpt echt! Sommige mensen in Zambia verdienen bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!

Meer informatie kan je lezen op vastenactie.nl



Gedachte

Een vlinder overleefde eens de winter.

Op het einde van een warme zomer, had zij zich verborgen op een zolder van een oud huis.

Toen er nog sneeuw op de weilanden lag, maar het ook al wat warmer werd, kwam de vlinder tevoorschijn.

“Kijk”, zeiden de mensen, “een vlinder”.

Ze voelden weer de hoop, dat de lente snel zou komen.

Dat de oorlog voorbij zou gaan, dat alles open zou bloeien.

Dat er weer een betere tijd zou komen.

“Wie is die vlinder?”, vroeg iemand.

“Zij is het verlangen in ieder mens,

de hoop die ons gaande houdt,

de hoop die ons verwarmt”,

antwoordde de eerste zachte bries.

Kies Voor Gezelligheid



17 jan.: Jaarvergadering. Deze was redelijk bezocht en alles is weer doorgenomen. Daarna was er een presentatie van Wings of Change uit Andijk. Wat een prachtig bedrijf, waar goed werk wordt verricht. Onze donatie kunnen zij vast heel goed gebruiken.

28 jan.: We vertrokken om 9.30 uur richting Wings of Change aan de Schoolweg. Het weer zat behoorlijk tegen, maar dat namen we op de koop toe. We werden ontvangen met koffie en een heerlijk stukje taart. Daarna kregen we een rondleiding en deze werd afgesloten met een mooie vliegshow van zearend Clint.

Vervolgens naar Sarto voor een heerlijke lunch.

11 febr.: Is het de beurt aan het Eendagsbestuur voor een verrassende avond.

10 mrt: Een heerlijke proeverij.

Groeten Sandra Immen

Veiling Sarto



Beste mensen,

Het is februari en het veilingbestuur heeft de veiling van 2019 afgerond. De veilingopbrengst van 2019 was € 36.167,= en is inmiddels verdeeld onder 26 verenigingen, clubs en de kerk. De eerste vergadering voor de komende veiling heeft alweer plaats gevonden. De veiling is op **VRIJDAG 13 MAART 2020** in Sarto.

De laatste weken van januari stonden voor ons in het teken van folders rondbrengen en de formulieren met kavels ophalen, het leukste koopje wordt door ons beloond met een originaliteitsprijs. Op dit moment wordt de catalogus samengesteld, deze zal weer bol staan met leuke kavels, ze zijn al bij ons bekend! Hierin staat ook de verantwoording van de opbrengst van de veiling van maart 2019. Voor zondag, 8 maart 2020, zal de catalogus bij u in de brievenbus vallen, maar staat dan ook op onze website: www.parochieveilingsarto.nl. Ik zou willen zeggen: lees deze catalogus eens lekker rustig door en kijk eens of ook wat van uw gading bij is.

We beginnen de avond om 19:15 met de, inmiddels bekende, kinderveiling: koopjes waarbij de kinderen zelf mogen bieden. Ook dit jaar met 35 leuke kavels voor maximaal € 15,-. Aansluitend, rond 19:45, gaan we over op de “gewone” veiling. Voor de kinderen is er dan een aparte ruimte beschikbaar, met diverse activiteiten. Tijdens de veiling zal een keur van artikelen worden aangeboden, die door u allen beschikbaar zijn gesteld. Deze zullen door onze veilingmeesters Peter Swart, Richard de Beer en Debbie Roozendaal worden aangeboden aan de aanwezigen. Kunt u niet aanwezig zijn, dan kunt u ook een koopopdracht invullen.

Ook dit jaar is er weer een verloting tijdens de pauze. Vul vooraf de bon in, die op de achterkant van de catalogus staat. Misschien bent u wel de winnaar van de fiets, die beschikbaar is gesteld door André van Duin Tweewielers uit Wervershoof.

Daarnaast is het gewoon een gezellige avond, die door Peter en Richard zullen worden volgepraat. Een ieder die Peter en Richard kent, weet dat praten bij hun geen probleem is. Zoals bekend zullen wij regelmatig langskomen met een drankje en een hapje.

Het welslagen van de veiling staat of valt met een volle zaal. Wij doen dan ook een beroep op u om deze avond te bezoeken. De diverse verenigingen (o.a. sportverenigingen, De Bangertschool en koren) en de kerk zijn onder andere afhankelijk van de subsidie van Veiling Sarto en zijn dus gebaat bij een goede opbrengst, vooral in een tijd waarin de gemeentelijke bijdragen en subsidies stoppen.

U bent van harte welkom, tot **vrijdag 13 maart!**

Groet,

VEILING SARTO

Dorèth Ruiter, secretaresse

In 't zonnetje



In deze Kontakt willen we graag, mede in verband met de actie Kerkbalans die we net weer met goed gevolg achter de rug hebben, onze wijkcontactpersonen in het algemeen in het zonnetje zetten. Zonder uiteraard al onze andere vrijwilligers tekort te willen doen.

De wijkcontactpersonen brengen het Kontakt blad rond, evenals de Kerkbalans enveloppen, die daarna (hopelijk goedgevuld) weer opge-

haald worden. Waarbij er vaak veel moeite gedaan wordt om de parochianen thuis te treffen want zoals u begrijpen zult zijn onze medeparochianen lang niet altijd thuis.

Bovendien komt het voor dat er een bloemetje gebracht wordt bij mensen van onze parochie die een bepaalde gezegende leeftijd hebben bereikt of bij echtparen die een zeker huwelijksjubileum vieren. Kortom, ook deze vrijwilligers zijn van grote waarde.

En het is heel fijn om te ervaren dat het vrijwilligerswerk in de regel vlot opgepakt wordt door iemand anders als een van de contactpersonen te kennen geeft ermee te willen stoppen of doordat een wijkcontactpersoon door overlijden wegvault. Vandaar namens de parochie(raad) hartelijk dank voor alle inzet!

Uit de brievenbus



40MM keert € 89.375,-

uit aan 112 PROJECTEN

Bij elkaar gelopen door 1050 wandelaars!

De wandelaars van de 46^e 40MM sponsorwandeltocht hebben een prachtig bedrag bij elkaar gelopen van € 89.375,-. Nu het sponsorgeld binnen is en de projectaanvragen zijn geteld, is het tijd voor de jaarlijkse verdeling, deze is reeds gepresenteerd aan alle projectgroepen in de verdeelvergadering. Na een zorgvuldige selectie wordt het sponsorgeld dit jaar verdeeld over 112 aanvragen.

Gemiddeld hebben de wandelaars per persoon iets meer geld bij elkaar gebracht, na de verrekening van de kosten voor de wandeling leidt dit tot een uitkering van € 725 per project. Het bedrag is reeds overgemaakt aan de diverse projecten.

De 112 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige projecten die voor een structurele verbetering zorgen. Daarnaast hebben 10 van deze projecten ook in het eigen land een 40MM gewandeld, het zogeheten Wereld Wijd Wandelen, zij hebben daarmee een extra bedrag mogen ontvangen van in totaal € 4175.

Voor een overzicht van alle werkgroepen uit heel West-Friesland en de verschillende projecten

welke ondersteund worden kunt u kijken op onze website www.40mm.nl. Ook kunt u zich op onze website wederom digitaal inschrijven en de routes bekijken waaronder een aantal zeer mooie korte routes!

De 40MM in 2020 !

Een groep enthousiastelingen van de diverse werkgroepen en het bestuur is al druk bezig om de 47^e editie van de 40MM weer tot een groots succes te maken. Met een korte of lange route willen we iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in het prachtige West-Friese landschap.

Bij het wandelen geldt ‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’, dus een klein stukje wandelen is al prima! De 40MM is er om saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer voor.

Om alvast in de agenda te zetten: de 47^e 40MM: [zaterdag 23 mei 2020](#)

We hopen u weer in groten getale te mogen begroeten!

Het bestuur van de 40MM

BREEK DE WEEK

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week”!

Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op donderdag **12 maart 2020**.

De maaltijd vindt plaats in “de Lichtboei”, Hoekweg 12.

Dan kunt u weer genieten van een lekker drie gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 6,00 U kunt zich opgeven vanaf maandag **24 februari 2020** bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Annet Kwantes (tel. 593109).

U kunt zich opgeven tot **vrijdag 6 maart 2020**. We hanteren geen “vaste gastenlijst” meer, dus opgave is echt noodzakelijk. Bel op tijd, want vol is vol.

Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!



De volgende “Breek de Week” is op **14 mei 2020**.

Gerda Gorter, Clementine Bultsma, Annet Kwantes, Bettie Gorter, Joke van Veen en Jacquélien Vriend.

STILLE OMGANG

De Stille Omgang in 2020 heeft plaats in de nacht van 21 op 22 maart 2020. Het is dit jaar een bijzonder jaar: we herdenken dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden.

Dit jaar is de intentie:

“De luisterende mens is
AANWEZIG bij de Ander...”

De Heilige Mis is om 21.30 uur in de St. Nicolaaskerk in Amsterdam. Hoofdcelebrant is Mgr. dr. J.W.M. Hendriks. Twee koren: Voces Cyriaci en de Schola Cantorum Hoorn verzorgen de gezangen. Daarna wordt de stille omgang gelopen. Na afloop zijn er koffie en broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui.

De kosten zijn € 18,=.

Voor de vertrektijd van de bus, verdere inlichtingen en opgave kunt u zich melden bij:

Henk Hauwert

tel. 06-22 44 53 50 of 0228-592278

Je hebt ogen, daar kan je mee wegstaren
maar je kunt ook kijken met de ogen van je hart.
Je hebt oren, die kan je sluiten
maar je kunt ze ook openen en bewegen luisteren
Je hebt een mond,
daarmee kan je vloeken en schelden,
maar je kunt ook goede dingen zeggen...
Je hebt handen, daarmee kan je slaan
maar je kunt je handen ook gebruiken
om te ondersteunen en te helpen
Je hebt voeten daarmee kan je wegschoppen
maar je kunt ook de
weg van de vrede bewandelen.

Aan jou de keuze en aan ons allemaal die keuze!