

Parochie



kontakt

*P.M. Kuin*

Jaargang 49, september-oktober 2020

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

**STENCILWERK EN BUNDELING:**

Joop Bakker en Theo Tensen

**VERSPREIDING:**

Ben Kuin, Klampweit 7

en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR: André Dekker**

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

**CONTACTADRES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE INTENTIES:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

**WEBSITE:**

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## Van de redactie

Na een vakantieperiode, waarin corona en de hitte de boventoon voerden, hebben ook wij de draad weer opgepakt.

Op zondag 13 september zal diaken J.A. Correa in de kathedraal in Haarlem tot priester worden gewijd. Helaas kan zijn familie uit Chili door corona daarbij niet aanwezig zijn. Zijn 1<sup>e</sup> eucharistieviering in onze kerk zal zijn op zondag 27 september. Allen welkom!

Allen weer een goed seizoen toegewenst en denk om elkaar!

### HOOP

Hoop is dat ding dat veren heeft  
en neerstrijkt op de ziel.

En zijn liedjes zonder woorden zingt  
en nooit stopt.

Helemaal nooit!

*Emily Dickinson*

## Wat en wanneer

zo. 13 sept. Fiets-sponsortocht Ger. Kerk  
t.b.v. Hart voor Moldavië

di. 13 okt. inleveren kopij voor november  
t/m half december

## Liturgische agenda



**In het weekend** is er één viering.

Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

## Liturgisch rooster

### Zondag 6 september: Mariaviering

10.00 uur: WoGe-viering

Werkgroep bezinningsvieringen  
Met muzikale ondersteuning van organiste Ina Sijm en zang van Trees Kuin

### Zondag 13 september:

10.00 uur: Eucharistieviering

Pastor J. van Dril

Met muzikale ondersteuning van het Gemengd Koor

### Dinsdag 15 september:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Zondag 20 september:

10.00 uur: Woord-Communieviering

Voorgangers van groep Andijk

Met muzikale ondersteuning van de Vriendenkring

### Zondag 27 september:

10.00 uur: Eucharistieviering

Pastor J.A. Correa

Met muzikale ondersteuning van de Vriendenkring

Na afloop gezellig samenzijn in Sarto!

### Zondag 4 oktober: Nieuw werkjaar

10.00 uur: Woord-Communieviering

Voorgangers van groep Andijk

Met muzikale ondersteuning van het Gemengd Koor

### Zondag 11 oktober:

10.00 uur: Woord-Communieviering

Pastor A. Dekker

Met muzikale ondersteuning van het Gemengd Koor

### Zondag 18 oktober:

10.00 uur: Eucharistieviering

Pastor F. Deen

Met muzikale ondersteuning van de Vriendenkring

### Dinsdag 20 oktober:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zaterdag 24 oktober:

19.00 uur: Eucharistieviering  
 Pastor J. van Dril  
 Met muzikale ondersteuning van  
 de Vriendenkring

Zondag 1 november: Allerheiligen

10.00 uur: Woord-Communieviering  
 Pastor A. Dekker  
 Met muzikale ondersteuning van  
 het Gemengd Koor

Maandag 2 november: Allerzielen

19.00 uur: Voorgangers van Avondwakegroep  
 Met muzikale ondersteuning van  
 het Gemengd Koor

**Van Onder An de Dijk**

Beste parochianen,

Het was onlangs, dat ik voor een aantal dagen op 'zomerretraite' was. Dat in het Julianaklooster gelegen op het terrein van het 'Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood' in Heiloo. Het is één van de grootste bedevaartsplaatsen in Nederland met een geschiedenis die teruggaat naar de 14<sup>e</sup> eeuw. In die tijd was er een boer, die op zijn land een Mariabeeld vond. Dat nam hij vervolgens mee naar huis. Het keerde echter op miraculeuze wijze terug naar zijn vindplaats. Dat zelfs tot tweemaal toe.

Tegelijkertijd raakte een schip in nood voor de kust. De schipper herkende de stem van Maria ... 'Als ge mij gaat eren zal de wind keren'. Eenmaal veilig aan land werd in opdracht van die schipper, uit dankbaarheid aan Maria voor dat keren van de wind, de Genadekapel op het 'Heiligdom' gebouwd. Dat op de plaats waar toentertijd door die boer het beeld van Maria werd gevonden. Zo vertelt ons de geschiedenis. Zo vertelt ze ons ook over de put met 'Heilzaam' water op het 'Heiligdom'. Deze put werd in de 17<sup>e</sup> eeuw verwoest. Echter bij de uitbraak van de veepest in 1713 welke het water tussen de achtergebleven brokstukken weer op. Het vee dat van dit water had gedronken overleefde die veepest.

Tot op de dag van vandaag is die put, ook wel 'Runxputte' genoemd, nog terug te vinden op het 'Heiligdom' en drinkt menig bezoeker haar

'Heilzame' water. Ook die Genadekapel treft men nog in volle glorie aan waar menig bezoeker een kaarsje of noevenlicht brandend achterlaat. Zo zie je dat ook gebeuren in de grote Bedevaartkapel op het 'Heiligdom'. Verder tref je in het park erom heen de grote 'Kruiswegstatie', zo ook een 'Openluchtkerk', theehuis, begraafplaats, een groot Mariabeeld, speeltuin en het Julianaklooster aan. Daar in dat klooster, voormalig woon- en werkverblijf van de Julianazusters, treft men o.a. het 'gastenverblijf' aan.

Tijdens mijn 'retraite' heb ik van dat 'gastenverblijf' echter geen gebruik gemaakt. Aan de ene kant waren namelijk alle kamers van dat verblijf bezet en aan de andere kant woon ik op slechts vijfkwartier 'gewone fiets' afstand van het klooster. Daar trok ik dus elke dag, vroeg in de morgen, met mijn fiets naar toe om vervolgens in de avond weer huiswaarts te keren. En in die tussentijd, zo samen met nog 11 andere gasten die daar wel verbleven, beleefden we onze 'retraite'. Dat was in eerste instantie bedoeld als een 'stille retraite'. Behoudens door de 'inleider' voor die dagen, een priester van het bisdom, werd er onderling dus niet gesproken.

Gelukkig, wat mij betreft, veranderde dat in de loop van die dagen. Kwamen onderling in bescheiden mate, soms op fluisterton aan de eettafel, de gesprekken wat op gang. Gesprekken met de overige gasten, die allen op de een of andere wijze of manier betrokken zijn bij het pastoraat. Dat als theologiestudent en/of vrijwilliger en/of beroepskracht binnen zijn of haar parochie. Het was boeiend, interessant, inspirerend om ook hen te horen.

Nu werd er tijdens mijn 'retraite' aldaar in Heiloo uiteraard ook rekening gehouden met de huidige coronamaatregelen. Die van o.a. 1,5 meter afstand en het continue desinfecteren van de handen. Daartoe trof men overal binnen het klooster en daarbuiten desinfecterende gel aan. Men kan maar niet voorzichtig genoeg zijn. Want ook al zijn we klaar met het coronavirus, zij is nog niet klaar met ons. Dat heeft tot op heden de nodige wereldwijde consequenties tot gevolg. Dat lezen we, horen we en misschien ervaren we dat ook zelf aan den lijve. Niet alleen voor wat betreft het 'welzijn', maar ook voor wat betreft de 'welvaart'. Bij veel bedrijven en daarmee bij veel werknemers zit daar niet zo'n

‘vaart’ meer in. In sommige sectoren is dat zelfs geheel stil gevallen met alle grote gevolgen van dien. Faillissement en werkloosheid. Het is dan ook niet voor niets dat de overheid, vanaf oktober aanstaande, komt met haar derde ‘steunpakket’. Dat ‘pakket’ is echter minder groot dan de eerste twee ‘pakketten’. Doet zelfs de steun aan bedrijven afremmen. Ook dat heeft de nodige verdere gevolgen.

Voor zover mij bekend hebben de kerken tot nu toe geen gebruik gemaakt van die huidige ‘steunpakketten’ van de overheid. Misschien komen ze daar, volgens strikte regels, ook helemaal niet voor in aanmerking, terwijl haar inkomsten toch ook flink zijn teruggelopen en haar uitgaven vrijwel gelijk zijn gebleven. De kerken moeten dus blijkbaar deze coronacrisis financieel zelf trachten te overleven door in te teren op haar reserves. Dat kan natuurlijk niet eindeloos zo doorgaan. Het is dan ook te hopen, te bidden dat o.a. ook daarom een eind komt aan dat coronavirus.

Om dit ook aan Maria kenbaar te maken, trof ik tijdens mijn ‘retraite’ daar in Heiloo, in de grote Bedevaartkapel, het volgende gebed aan met de woorden ...

### **Gebed**

**O goede moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,  
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven  
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.  
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u  
en vragen door U aan de Heer:  
Bevrijd heel de wereld van de corona-epidemie,  
genees en sterk de zieken  
en zegen hen die zorg voor hen dragen.  
Sta alle mensen bij die lijden onder de gevolgen  
van deze crisis.  
Geef wijsheid aan alle bestuurders.  
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in  
pijn en verdriet.  
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,  
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,  
geef ons licht waar het donker is  
en geef dat wij elkaar spoedig weer  
in vrijheid en vreugde nabij kunnen zijn.  
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,  
geef ons overgave aan de wil van de Vader  
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.  
Amen.**

Laten we erop vertrouwen, dat ook bovenstaand gebed, middels voorspraak van Maria, door God gehoord zal worden. Dat het coronavirus door de onlangs overtrekkende zuidwesterstorm ‘Francis’ niet alleen overwaait, maar wereldwijd gedooft zal worden om vervolgens met elkaar te komen in een ‘andere tijd’. Een tijd zo zonder die 1,5 meter afstand, zo zonder die desinfecterende gel, zo zonder dat coronavirus dus. Die tijd wens ik ons allen van harte toe. Die ‘andere tijd’, die ‘nieuwe tijd’ met oog voor mens, dier en natuur.

Gods’ Zegen, Alle Goeds, goede gezondheid en bemoediging en met hartelijke groet,  
pastor André Dekker



## *Bloemschikken*

De weken van 7 t/m 20 september:  
Meina Stavenuiter en Lenie vd Sluis

De weken van 21 september t/m 4 oktober:  
Corry Kuin en Angela Bregman.

De weken van 5 t/m 18 oktober:  
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter.

De weken van 19 oktober t/m 1 november:  
Betty Bakker en Ellen Botman.

De warmte is weer een beetje voorbij, we kunnen weer langer genieten van de bloemen.  
Veel plezier met bloemschikken.

Groetjes Jacqueline Verlaat  
en Karin Stavenuiter



## *Kerkwerken*

Op dinsdag 1 september 2020 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

C. Sijm-Steltenpool  
W. Brasser-Laan  
T. Audiffred-Steltenpool  
G. Schuitemaker-Steltenpool

en op dinsdag 6 oktober 2020 voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift  
C. Keeman-Breg  
J. Ligthart-Buis  
T. Rinkel-Deen

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Groetjes van Trudy

## *Koffiedrinken*



In september en oktober is er nog geen koffiedrinken helaas.

Hartelijke groet,  
Afra Kuin



## *In Memoriam*

Op 10 juni is op 69-jarige leeftijd Kees Bakker overleden. Hij woonde Kleingouw 95. Wij wensen zijn nabestaanden sterkte met het verlies.

.....

Op 5 juli is onverwacht op 91-jarige leeftijd overleden mevrouw Gaath Molenkamp-Burger van de Dijkweg 62. Een bescheiden vrouw die heel wat in haar mars had. Na het overlijden van haar man Gerard in 2017, stapte ze, om toch vooral onafhankelijk van hulp te kunnen zijn, na een korte cursus in haar booster. Zelfstandig zijn stond hoog in haar vaandel. Ze was blij met iedereen die haar hielp, maar het is veel makkelijker als je niets hoeft te vragen. Hun zeven kinderen, de kleinkinderen en achterkleinkinderen hadden allemaal haar aandacht. Ze bleef zorgen. Ook zorgde ze voor toepasselijke cadeautjes voor verjaardagen en 5 december. Ze was er het hele jaar op gespist en er werd geen verjaardag overgeslagen hoewel het er steeds meer werden. Ook het huishouden, inclusief de schapen die het gras kort houden, werd allemaal zonder hulp nog bijgehouden. Tot haar verdriet mocht ze niet meer op een trap staan van haar kinderen, zelfs niet op de onderste tree om de hoge randjes af te stoffen.

Groene vingers had ze ook. Zelf puntpaprika's uit zaad opkweken. En die puntpaprika's werden ook weer verwerkt in gerechten, want je gooit niets weg. Een zelfgekweekte heg van paastakjes en zelfgekweekte hortensia's. En daar ook weer van uitdelen natuurlijk.

Gaath was heel betrokken bij het parochiegebeuren. Als ze ergens aan mee kon doen of haar hulp kon aanbieden, dan deed ze dat graag. Haar man Gerard bracht en haalde haar meestal. Na het overlijden van haar man werd zij vaak door parochieleden gereden, zodat ze toch mee kon doen. Het gemengd koor heeft jarenlang van haar sterke stem mogen genieten.

Ze ging ook voor in onze kerk. Samen met haar man Gerard maakte ze de overwegingen. Op 5 juli was het haar beurt om voor te gaan in onze kerk, maar ze durfde dat vanwege corona niet aan. Haar overweging is voorgelezen door Piet Ligthart, via de woorden van Gerard en haar, was ze er dicht bij in de kerk. Wie kon vermoeden dat ze zo kort erna zou overlijden!

Coronatijd vond ze vooral saai! Ze miste alle contacten met familie, kerk en koor. Wel heeft ze leren skypen om toch met kinderen en kleinkinderen contact te houden. De ipad stond startklaar. De instructies waren duidelijk, één knopje om contact te krijgen en één knopje om weer af te sluiten. Voor de rest kwam ze nergens aan.

Wandelen was niet haar hobby. Wél maakte ze zoveel mogelijk elke dag een wandeling en ook haar hometrainer werd regelmatig gebruikt. Bewegen was belangrijk. Het gaf haar ook structuur in die saaie coronatijd.

Het afscheid bij haar thuis was bijzonder. Afstand houden en toch dichtbij. In de in memoriams is zoveel wederzijdse liefde en zorg te voelen. Velen zullen haar echt missen. De afscheidsviering in haar parochiekerk was alleen voor genodigden. Als er geen beperkingen geweest waren zou de kerk vol geweest zijn. De dag vóór haar afscheid na de zondagsviering werd gezegd: willen we eens naar de kerk, dan mógen we niet. Ze is nu weer samen bij Gerard en alle anderen die in haar verhalen terugkwamen en die ze al eerder moest missen. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte met het verlies. Dat zij moge rusten in vrede!

.....

Op 21 juli is Nico Sijm op 85-jarige leeftijd overleden.

Hij was een geboren en getogen Andijker en trouwde in 1962 met buurmeisje Coby Bank.

Zij gingen wonen o.a. in de Bangert, Grootebroek en Breukelen.

Na zijn pensionering gingen zij toch weer naar Andijk terug n.l. naar de d'Arnaudstraat.

Nico hield van tuinieren en vele jaren heeft hij bloemen geteeld in een volkstuin aan de Kleingouw. Ook de kerk mocht daar volop van profiteren, waarvoor heel veel dank.

De laatste jaren woonde hij in de Kaaghof in Wervershoof.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

## *Parochieraad*



Het was vreemd, in juni pas weer een parochieraad nadat de laatste bijeenkomst in maart plaats vond. Alles wat geregeld moest worden werd wel gedaan, maar toch zo zonder bij elkaar te komen was het minder samen optrekken. We hopen dat het nu weer mogelijk blijft.

Een grote schok ging in juli door onze parochie na het overlijden van Gaath Molenkamp-Burger op de leeftijd van 91 jaar. Zo plotseling, zo helemaal een deel van onze parochie, voorgaan, zingen in het Gemengd koor, betrokken bij de koffieochtenden en voorheen de viering op dinsdagavond. Samen het haar man Gerard altijd heel nauw verweven met onze parochiegemeenschap. We zullen haar missen met haar warme belangstelling, haar humor en relativeren...

Door de coronatijd mochten er een paar maanden geen bijeenkomsten zijn, ook geen kerkdiensten. Wel zijn in de tussentijd op de dinsdagochtend korte inloopbijeenkomsten gehouden, met een lied, gebed, lezing en tijd voor bezinning. Dit werd erg gewaardeerd.

7 juni was weer de eerste viering op zondag, er mochten eigenlijk maar 30 mensen in kerk. In juli werd het aantal gelukkig verhoogd, wel met de 1,5 meter afstand. Er is door de kosteren heel wat gepuzzeld om de stoelen te verdelen zodat men afstand kan houden. Voluit meezingen mag nog niet, maar tot nu toe is de zang heel mooi opgelost. Af en toe samen lezen of zangers van het koor zingen samen op ruime afstand van elkaar. Heel mooi. Met dank, ook aan de organisten. Collecte gaat nu met de ouderwetse klinkbuul. Wie wat bewaard heeft wat... Ook het uitreiken van de Communie is nu anders dan voorheen. We hopen dat alles een tijdelijke oplossing is en dat we na deze tijd weer gewoon naar kerk kunnen, koffie na de viering kunnen drinken en na afloop lekker bij kunnen praten. Nu zien we dat de mensen keurig afstand houden in de kerk,

maar bij het uitgaan ineens haast hebben en de 1,5 meter vergeten... het lijkt wel school...

De priesterwijding van kapelaan Juan Andrés Correa is uitgesteld van juni naar 13 september in Haarlem. Ook hierbij gelden weer de coronaregels. We hopen van harte dat de familie uit Chili aanwezig kan zijn bij dit bijzondere feest. 27 september hoopt kapelaan Juan zijn eerste viering als priester in Andijk te houden. Alle regioparochies komen zo aan de beurt. Het zal een feestelijke viering worden met koffiedrinken na afloop. Van harte welkom!

Ook van harte welkom in de viering van 6 september rond Maria in woord en gebed.

Normaal kwam er nu informatie over de regio. In juni ben ik als secretaris van het regiobestuur gestopt. Trudy Nieuweboer heeft mijn taak op zich genomen. Zij weet nu veel beter wat er speelt en zij zal u daarvan op de hoogte houden.

Pas goed op uzelf en op elkaar!

Sterkte voor de zieken en eenzamen. Elkaar eens wat vaker bellen en vragen hoe het gaat in deze tijd? Gewoon doen!

Hartelijke groet vanuit de parochieraad!

Baukje Kuin-Hogendorp, secr.

## *Bijzondere vieringen*

### **MARIAVIERING**

Zondag 6 september is om 10.00 een Mariaviering in de kerk. We vieren de geboorte van Maria (de officiële datum is 8 september)

De viering is, op verzoek, voorbereid door de werkgroep Bezinningsvieringen die bestaat uit:

Vera Meester, Jacinta Stuifzand, Elly Slagter en Anneke Karsten.

Het zal geen gewone viering zijn, maar een gebedsdienst zonder koorzang en Communie.

Wel zorgt Ina Sijm voor de muzikale omlijsting op het orgel, Trees Kuin zal een paar mooie liederen zingen en er klinkt muziek uit de luidsprekers.

In deze viering rondom Maria zijn een paar korte stiltemomenten opgenomen, zodat we ons kunnen bezinnen op datgene wat er in de viering is verteld en gebeden.

Hierbij bent u van harte uitgenodigd in de kerk om samen de geboorte van Maria te vieren.

De werkgroep Bezinningsvieringen

## PRIESTERWIJDING

Door de omstandigheden van de laatste maanden op wereld niveau is de priesterwijding in ons bisdom op 6 juni afgelast. Dat is zeker verdrietig voor mij en voor mijn familie en vrienden geweest.

Met vreugde deel ik jullie allemaal mede dat er inmiddels een nieuwe datum bekend is geworden: dat is zondag 13 september!

De wijding van de vijf kandidaten zal op vijf verschillende data plaats vinden in verband met Coronaregels en het maximum van 100 personen in de Kerk. Mijn wijding zal dus in de Kathedraal van Haarlem op zondag 13 september om 17.00 plaatsvinden. Natuurlijk het is niet zo prettig om maar 100 mensen te mogen uitnodigen, maar was het in juni doorgegaan, dan had bijna niemand bij kunnen staan.

Ik vraag jullie gebed voor mij in deze belangrijke tijd van voorbereiding op de heilige wijdingen en wens jullie allemaal Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten,

Juan Andrés Correa  
Diaken

## *Kerk en Samenleving*



**VREDESWEEK** 19-27 september

### **Vrede verbindt verschil**

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan, blijven inzetten voor vrede.

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen

met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid.

Meer informatie vind je op [www.vredesweek.nl](http://www.vredesweek.nl)

## WERELDMISSIEMAAND

### **West-Afrika: vrede onder druk**

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. In Nigeria is de terreurgroep Boko Haram nog altijd actief. In maart doodden de moslimfundamentalisten in Nigeria en in het naburige Tsjad meer dan honderd soldaten.

### **Corona in West-Afrika**

Nu komt er een extra probleem bij: de coronapandemie. Men maakt zich misschien nog niet eens zoveel zorgen om de gevaren van het virus zelf als wel om de ernstige economische gevolgen. Miljoenen mensen in Afrikaanse landen hebben gewoon niets te eten wanneer ze een dag hun werk niet kunnen doen. Sociale zekerheid en een vast salaris bestaan niet in deze informele economie. Deze mensen vechten om te overleven sinds de coronacrisis het Afrikaanse continent heeft bereikt.

### **Het sterke netwerk van de katholieke Kerk**

In deze crisis kan de katholieke Kerk van West-Afrika een belangrijke rol spelen, want zij is met haar netwerk in bijna elk dorp aanwezig. De mensen vertrouwen eerder de kerkelijke medewerkers dan hun regering. Bijna geen enkele andere organisatie kan door haar sterke netwerk van solidariteit zoveel mensen terzijde staan en moed geven. De aartsbisschop van Abuja, Nigeria, Ignatius Kaigama: "Op dit moment lijkt alles alleen maar duister en beangstigend. Maar we geven nooit op. We hebben in het verleden samen voor grotere uitdagingen gestaan en die



overwonnen. Deze zal niet anders zijn, vooropgesteld dat we het samen doen.”

### Stemmen van hoop

Te midden van oploeiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van kerkelijke medewerkers die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere, die in Yola, Nigeria in een ziekenhuis werkt. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto. Overal waar ze dat kan, geeft zuster Maria informatie hoe men zich kan beschermen. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

## Regionieuws

Trudy Nieuweboer-Kuip heeft onlangs het stokje overgenomen van Baukje Kuin-Hogendorp als afgevaardigde uit onze parochieraad naar het regiobestuur. Zij zal u ook voortaan vanaf deze plaats op de hoogte houden over de stand van zaken in het Regiobestuur.

## Gedachte

### HET IS ONS GELEEND

Ze zijn ons maar geleend:  
de vele mooie dingen  
die lief, vertrouwd en veilig  
ons dagelijks omringen.

Het is ons maar geleend:  
gezondheid, welvaart, leven,  
en wij pakken het aan  
als was het ons gegeven.

Het is ons maar geleend:  
alles waarvoor wij sparen,  
alles wat wij beminnen,  
alles wat wij bewaren.

Ze zijn ons maar geleend:  
de vele aardse dingen –  
ons onbetwistbaar eigendom  
zijn de herinneringen.

## Kies Voor Gezelligheid



De avond in september gaat helaas niet door en het is heel waarschijnlijk dat de rest van het programma ook wordt aangepast.

Wordt vervolgd!

Groeten Sandra Immen



## Veiling Sarto

In 2020 heeft er geen veiling kunnen plaatsvinden door de corona. We hebben dus weinig opbrengst. Toch pakken wij nu de draad weer op. Begin december zal de verdelersvergadering plaatsvinden.

U moet er met uw aanvraag ernstig rekening mee houden dat ook het doorgaan van de veiling van 2021 onzeker is.

Vanaf 1 oktober aanstaande kunt u, als penningmeester, weer een aanvraagformulier voor subsidie aanvragen op onderstaand adres:

Kleingouw 214  
1619 CJ Andijk  
of via email: [veilingsarto@gmail.com](mailto:veilingsarto@gmail.com)

Wanneer u geen bijdrage nodig heeft doordat er dit jaar weinig doorgang kon vinden, dan vertrouwen wij er als bestuur op dat u dit jaar geen aanvraag doet of uw aanvraag aanpast. Wel graag ons hierover berichten. Bij vragen graag mailen naar [veilingsarto@gmail.com](mailto:veilingsarto@gmail.com)

Het formulier inleveren vóór 2 november 2020, omdat de verdelersvergadering al begin decem-

ber wordt gehouden en de comitéleden de tijd moeten hebben om de aanvragen te beoordelen

De verenigingen of stichtingen, die het afgelopen jaar een subsidie van ons hebben ontvangen, krijgen het subsidie aanvraagformulier per email toegezonden.

Noteer alvast in uw agenda, we blijven hopen dat dit door kan gaan **12 maart 2021**, Veiling Sarto!!!

Met vriendelijke groet,  
Willy Brassers, secretaresse

## *In 't zonnetje*



Deze keer willen we graag Baukje Kuin-Hogendorp in 't zonnetje zetten. Baukje is sinds kort gestopt als secretaris/secretaresse (net hoe je het noemen wilt, zoals we zeiden) van het regiobestuur. Dat heeft ze pakweg 20 jaar lang gedaan.

Om een goed beeld te krijgen van het ontstaan van het regiobestuur en hoe Baukje daar bij gekomen is en nog meer dingen hebben we bij Baukje thuis afgesproken. Mooi zitten in het zonnetje, toepasselijk voor deze rubriek.

In eerste instantie is pastor Suidgeest meer dan 30 jaar geleden de initiatiefnemer geweest voor wat betreft het bij elkaar laten komen van afgevaardigden van de 5 parochies van onze regio: Zwaagdijk-Oost, Wervershoof, Onderdijk, Medemblik en Andijk. Het ging in het begin met name om het uitwisselen van ervaringen, waardoor de verschillende parochies van elkaar konden leren. Dat resulteerde in samenwerking op verschillende vlakken, zoals het rouleren van de pastores en de Wo-Co groepen en het samenwerken met betrekking tot de 1e Communie en het Vormsel.

Eerder was o.a. bijvoorbeeld Paul Oudeman de afgevaardigde van onze parochie. Als hij verhinderd was viel Baukje voor hem in. Uiteindelijk is Baukje dus onze afgevaardigde geworden voor het regiobestuur, waarbij ze niet alleen secretaris (of secretaresse) was maar ook alle vergaderingen notuleerde.

Binnen het regiobestuur heeft ieder zijn of haar eigen taak of taakveld, maar de zorgen of problemen worden gedeeld en samen wordt gepro-

beerd er een oplossing voor te vinden. Het is jammer te moeten vermelden dat ondersteuning vanuit het bisdom daarbij heel moeizaam gaat. En als er om een reactie van het bisdom gevraagd wordt vanuit het regiobestuur dan duurt het heel lang eer er antwoord komt. Nu is er wel een voorzitter door het Bisdom aangesteld, pastoor Bruno Sestito van Langedijk. Daarvoor konden we rekenen op de prima begeleiding van pastoor Marcelo, na kapelaan Piets en pastoor Fred Deen. Veel wisseling de afgelopen jaren.

Gelukkig was er altijd een prima samenwerking binnen het regiobestuur zelf en heeft Baukje deze taak vrijwel altijd met veel plezier gedaan.

Er is nu een hele andere fase aangebroken ten opzichte van het begin van het bestuur: er moet gekeken worden naar het probleem van het teruglopende kerkbezoek en de stijgende kosten ten aanzien van de 5 kerkgebouwen. Hoe kunnen we kerkzijn in de toekomst. Deze corona-tijd helpt in dat opzicht niet mee. Al leren we daar ook weer van, zoals bijvoorbeeld het digitaal vergaderen met behulp van Zoom, vertelde Baukje. Best handig, al is "live" vergaderen toch een stuk praktischer en leuker.

In de loop der jaren is er natuurlijk sowieso veel veranderd, niet alleen wat betreft de mensen die deel uitmaken of -maakten van het regiobestuur maar ook de samenleving zelf en de kerkbeleving en de parochies. Met als memorabel hoogtepunt het afscheid van pastor Suidgeest, die we gelukkig nog met regelmaat tegenkomen binnen onze parochies.

Als parochie(raad) willen we Baukje in ieder geval hartelijk danken voor de jarenlange inzet als lid van het regiobestuur. En zijn we heel blij met Baukje binnen onze parochie en parochieraad.

Een topper voor wat betreft saamhorigheid en verbinding!

## *Uit de brievenbus*



### **BREEK DE WEEK**



In de Andijker van 9 september zal actuele informatie gegeven worden over de voortgang en verdere invulling van de Breek-de-Week maaltijden in coronatijd!

Hartelijke groet,  
organisatie Breek de Week

## FIETS-SPONSORTOCHT

13-09-2020 ten bate van Hart voor Moldavië

Op 13 september om 15 uur is de start voor de fiets-sponsortocht vanaf de Gereformeerde Kerk. De afstand is ongeveer 14 km.

Meer info bij Kees Koopman,  
ke.koopman@planet.nl

## *Basisschool de Bangert*

### SAMEN OP WEG

Het schooljaar is goed begonnen. Best spannend, na een lange periode aangepast onderwijs, weer 'gewoon' naar school. Helemaal gewoon is het niet. Helaas mogen ouders het plein en de school nog niet betreden. Belangrijk om toch met elkaar in verbinding te blijven. School, ouders en leerlingen. Gelukkig biedt de digitale wereld mogelijkheden, maar laat duidelijk zijn, er gaat niets boven persoonlijk contact.



Ons starthema dit schooljaar is 'SAMENLEVING'.

Hoe gaan we met elkaar om?

Op school, thuis en op de sportclub hebben we met elkaar te maken. Als we rekening houden met elkaar, zorgt dat voor een fijne werksfeer. Voor ons ook reden om onze openingsviering in het teken van 'Samen op weg' te laten staan. Samen klinkt mooi, maar gaat alleen op als je binnen het 'Samen Leven' bereid bent om te kijken naar je eigen handelen.

We zien om ons heen dat tolerantie lijkt af te nemen. We wijzen te snel naar anderen als het gaat om onrecht of ongewenst gedrag. Het zou goed zijn om je eigen rol en houding eens kritisch te bekijken. Wat draag ik bij aan een positieve samenleving? Wat doe ik om ervoor te zorgen dat de sfeer in de klas en op school goed is? Wat kan ik voor anderen betekenen, zodat de ander zich goed voelt? Dit zijn vragen rond waarden en normen die de 1e weken op school centraal staan om tot een goede groepsvorming te komen.

Kinderen hebben nieuwe leerkrachten, nieuwe lesstof, soms nieuwe klasgenootjes en stellen zich bij aanvang van school verwachtingsvol op. Volwassenen zijn een voorbeeld voor jonge mensen en zouden zich dat bewust moeten zijn. Kinderen leren vooral door wat ze zien.

Als we echt samen op weg willen gaan en een fijne SAMENLEVING willen creëren, begint dat bij onszelf. Behandel een ander hoe je zelf ook behandeld wil worden. En weet u, ik kijk er verwachtingsvol naar uit net als de kinderen de 1e schooldag!

Linda Blok  
Bangertschool Andijk





# Uitnodiging



Diaken Juan Andrés Correa del Rio wordt zondagmiddag  
13 september 2020 tot priester gewijd door  
Mgr. Hendriks in de St. Bavo kathedraal te Haarlem.

Zondag 27 september aanstaande zal Juan Andrés  
voor het eerst in die hoedanigheid van priester bij ons  
in Andijk voorgaan in een feestelijke viering om 10.00 uur  
De parochieraad nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.



Na afloop is er een gezellig samenzijn in Sarto.

Voor een passend cadeau wordt gezorgd.

Uiteraard wordt met de geldende coronaregels rekening gehouden.

Nogmaals van harte welkom!

Tot ziens!

Parochieraad

Parochie Maria Middelaars van alle Genaden

te Andijk

