

KONTAKT PAROCHIE ANDIJK



KERSTMIS 2020

Jaargang 49, half december 2020 t/m jan. 2021

REDAKTIE en SAMENSTELLING:

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

STENCILWERK EN BUNDELING:

Joop Bakker en Theo Tensen

VERSPREIDING:

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26

en de Kontaktgezinnen

KOPY INLEVEREN:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

CONTACTADRES:

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

OPGAVE INTENTIES:

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

WEBSITE:

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

RABOBANKNUMMER:

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBOORTE?

HUWELIJK?

VERANDERINGEN IN HET GEZIN?

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje? Neemt u contact op met de bezoekersgroep "Omzien naar elkaar", Piet Ligthart, tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



**dinsdag 19 januari voor februari
t/m maart 2021**

KOPIJ INLEVEREN BIJ DE REDACTIE GRAAG VOOR

Van de redactie

We naderen het einde van een bizar jaar; veroorzaakt door een virus, die de hele wereld in zijn greep houdt. Maar we moeten er mee omgaan.

Ook het Kerstfeest zal anders zijn. De moeilijke beslissing om de kerk in Andijk met Kerst dicht te laten is afgelopen dagen door de parochieraad genomen.

Via de televisie en internet zijn er vieringen te volgen. Het zal ons op een andere manier een invulling van het kerstfeest geven, zo zonder de ontmoeting van elkaar in onze parochiekerk.

Toch willen wij iedereen liefdevolle Kerstdagen toe te wensen,

...en veel sterkte en kracht

in het nieuwe jaar dat op ons wacht.

LICHT

Laten we ons warmen
aan het licht.

Laten we elkaar aansteken
met die warmte.

Laat de vlam van de hoop
in ons opgloeien.

Laat het vuur in de
korte lontjes uitdoven.

En laat er een golf van
warmte door de wereld gaan.

Greet Brokerhof-van der Waa



Wat en wanneer

dinsd. 19 jan. inleveren kopij voor februari en
maart

Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.

Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

Communie thuis: Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

Liturgisch rooster

Zaterdag 23 januari: Kerkbalans

19.00 uur: Eucharistieviering met
ondersteuning van de Vriendenkring
Pastor J. van Dril

Zondag 31 januari:

10.00 uur: Woord- en Communieviering
met ondersteuning van het
Gemengd Koor
Voorgangers van groep Andijk

Zondag 7 februari:

10.00 uur: Woord- en Communieviering
met ondersteuning van het
Gemengd Koor
Pastor A. Dekker

...en dan het stuk van het rooster dat we nu zo overduidelijk missen! De feestelijke vieringen in onze parochiekerk tijdens de Kerstdagen. Het overdenken van het afgelopen jaar in de Oudejaarsviering, de nieuwjaarsreceptie. Er zijn beslissingen die niet simpel te nemen zijn, maar de knoop is door de parochieraad doorgehakt en er is besloten dat tot en met het weekend van 17 januari er geen vieringen in onze parochie zullen zijn, behalve dan natuurlijk bij het afscheid nemen van dierbaren. Ook zal de actie kerkbalans een week uitgesteld worden.

GEBEDSINTENTIES

Tijdens de vieringen van Kerst en Oudjaar zijn de volgende intenties aangevraagd om bij stil te staan en in onze gebeden te gedenken. We doen dit nu niet in onze kerk, maar bij het lezen van de namen denken wij aan hen en zijn ze weer even dicht bij ons!

We denken nu ook speciaal in deze lastige dagen aan Frans Koomen die afgelopen week overleden is. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Gebedsintenties van Kerstavond:

Ben en Arie Kuin en overleden familie;
 Cor Sijm;
 Arie Bergen;
 Ina Roozendaal-van 't Hof en voor levende en overleden familie.

Van Kerstmis:

Sam de Vries, overleden familie en om zegen over zijn gezin;
 Jaap Sijm en familie;
 Joop Dudink en om zegen over zijn gezin;
 Martha Slagter-Dekker en om zegen over haar gezin;
 Ria Oud-Tesselaar en familie;
 Overleden ouders en familie Huisman-Meester en om zegen over het gezin;
 Gerard en Agaath Molenkamp en overleden familie;
 Mikah en André Dekker
 Om vrede in de wereld.

Van Oudjaar:

Martinus en Marth Meester-van Zwol en voor overleden familie;
 Jaap Sijm en familie;
 Dank voor alle weldaden van het afgelopen jaar;
 Om zegen over het nieuwe jaar en onze parochiegemeenschap.

Van Onder An de Dijk

Beste parochianen,

Het was woensdag 9 december jongstleden. Terwijl Sinterklaas en zijn Pieten net daarvoor ons land hadden verlaten om te vertrekken naar een warm oord, kopte de krant in grote en vet afgedrukte letters op de voorpagina ... 'Maatregelkan-nog-zwaarder'. Dat was de kerstboodschap van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van dinsdagavond 8 december rondom de ontwikkelingen van de coronapandemie. Een pandemie die de wereld al vanaf december 2019 in de greep houdt en waar nog niet bepaald enige duidelijkheid te geven is over het einde daarvan. Ook niet ... nu in landen om ons heen en binnenkort in ons eigen land het vaccineren tegen de coronavirus plaatsvindt.

Aangezien de uitbraak van die coronavirus op dit moment van schrijven zich weer in een fors stijgende lijn begeeft, konden de premier en de mi-

nister blijkbaar niet anders dan te komen met die waarschuwendende taal. Eén van de journalisten daar aanwezig tijdens die persconferentie vond het zelfs een dreigende taal. Dat des te meer, omdat er vlak voor kerst, zijnde 22 december, een nieuwe persconferentie ons te wachten staat. Dan komen we bij u terug, zo liet de premier ons toen op die bewuste dinsdagavond op een tamelijk strenge toon nog horen.

Waarschuwendende, dreigende taal dus, dat ons mensen nou niet bepaald hoopvol doet stemmen en daarmee alle bezorgdheid verder doet oproepen van hoe dit jaar Kerst te vieren. Een bij uitstek sociaal feest en dat veelal rondom een uitgebreid feestelijk opgemaakte tafel. Verleden jaar heb ik in onze kerk voor de kerstviering zo'n tafel opgesteld en waaraan een ieder, na afloop van die bewuste viering, werd uitgenodigd om al dat lekkers op die tafel te komen 'oppeuzelen'. Dat werd ook massaal gedaan en dat kon toen ook nog. Van die 1.5 meter afstand houden hadden we nog niet gehoord. De coronavirus was tenslotte nog heel ver van ons verwijderd. Was toen op dat moment alleen gesignaleerd op en rondom een markt in China en werd hier in Nederland eigenlijk niet verwacht.

Maar inmiddels, een jaar verder in de tijd, weten we wel beter. Zijn we zelfs al enige tijd onderweg in de zogenoemde tweede coronagolf en doet de premier en de minister ons waarschuwend, zelfs dreigend toespreken om zo toch vooral een derde golf proberen te voorkomen. En terwijl wij hen zo die bewuste dinsdag 8 december hoorden spreken en dat niet bepaald hoopvol klonk, horen we binnen de kerk, door alle eeuwen heen, een heel ander geluid. Een bemoedigend, hoopvol geluid te verstaan in de Schrift, in de Bijbel met o.a. het kerstverhaal. Het verhaal over het Goddelijk Kind onder ons mensen geboren. Bisschop Hendriks beschrijft dat wonderbaarlijk gebeuren in zijn kerst- en nieuwjaarskaart nog als volgt...

**Open en eenvoudig
 was de stal van Bethlehem
 daar lag het Kind,
 in doeken gewikkeld,
 zo kostbaar, zo'n grootheid,
 want Hij,
 is het mens geworden Woord van God.**



Met dat Kind daar geboren in Bethlehem, Jezus genaamd, trekken wereldwijd miljoenen mensen, door alle eeuwen heen, mee op en Hij met hen, met ons. Dat als voorbeeld in woord en daad. Dat ter bemoediging en inspiratie. Dat ter ‘verlichting’ van onze levensweg. We mogen dat dus verstaan in de Schrift, in de Bijbel, maar ook in de vele gedichten en liedteksten die we onder ons en om ons heen tegenkomen zoals de volgende liedtekst een gedicht tegelijk ...

Ik loop met je mee

**Ik geef je mijn hand zegt Hij
Ik laat je niet verdrinken.
Ik loop met je mee,
al stijgt het water tot jouw lippen.**

**Ik zal de golven voor je breken,
want geen zee is Mij te hoog
zolang je vertrouwt op Mij,
genoeg in Mij gelooft.**

**Ik laat je niet los zeg Hij,
niet nu en ook niet later.
Ik ga met je mee,
al moet Ik lopen over water.**

**Elke vloedgolf zal Ik keren
en de zwaarste storm doorstaan
als jij maar vertrouwt en weet
dat Ik je niet alleen laat gaan.**

**Ik kom naar je toe zegt Hij,
je hoeft niet eens te vragen.
Wanneer het te zwaar mocht zijn voor jou,
zal Ik je dragen.**

**Ik zal de golven voor je breken
en de zwaarste storm doorstaan.
Geloof Me op mijn woord,
dat Ik je nooit alleen laat gaan.**

**Ik geef je mijn hand,
al komt er een stormvloed nabij.
Ik loop met je mee
en breng je in rustiger tij.**

**Ik laat je niet los,
al stijgt je het water te hoog.
Ik kom naar je toe
omdat Ik je trouw heb beloofd.**

**Geen zee is voor Mij te hoog.
Ik zal er altijd voor jou zijn.**

Het is een mooie inspirerende, bemoedigende tekst, waar we een hoopvolle kerstboodschap in mogen verstaan, namelijk die van ‘Ik zal er altijd voor jou zijn’. Dat we dat ‘te allen tijde’ zo ook mogen ervaren. Zo dus ook in deze tijd van de coronapandemie waar de premier en de minister dinsdagavond 22 december een nieuwe persconferentie over zal geven. Dat werd echter vervroegd naar maandagavond 14 december jongstleden. Vanuit het ‘Torentje’ daar in Den Haag sprak de premier ons toe, dat de genomen nieuwe maatregelen om de coronavirus de kop in de drukken, vanaf 15 december tot en met 19 januari 2021, een stuk zwaarder uitvallen dan daarvoor. Tijdens die persconferentie van 8 december had hij ons daarvoor al gewaarschuwd en is helaas nu een feit.

Nederland gaat vijf weken op slot, gaat in ‘Lockdown’. Dat was zijn kerstboodschap op die bewuste maandagavond 14 december jongstleden. Geen hoopvolle boodschap dus.

Gelukkig is dat wel het geval met die boodschap vanuit ons geloof. Laten we ons daaraan vasthouden voor nu en voor in de toekomst. Met die hoopvolle boodschap in de hand, eventueel zittend aan een rijkelijk gevulde tafel in een sfeervolle kerstomgeving en rekening houdend met de huidige nieuwe coronamaatregelen, wens ik ons allen een zalig gezegend Kerstfeest en een zalig gezegend nieuw jaar 2021 toe.

Helaas kunnen we dat elkaar niet toewensen vanuit onze kerk, vanuit onze herberg. De deur daarvan blijft helaas ook op slot gedurende de ‘Lockdown’, behalve dan voor eventuele uitvaartplechtigheden. Het is even niet anders, maar verwachtingsvol zien we uit naar een andere tijd. Een tijd zonder die coronavirus en al die maatregelen daaromtrent. Die verwachting sprak de premier ook uit vanuit zijn ‘Torentje’ daar in Den Haag.

Gods’ zegen, alle goeds,
goede gezondheid, troost en bemoediging.

Hartelijke groet,
pastor André Dekker

ONZE KERK IN 'LOCKDOWN'

Op grond van de voormalige coronamaatregelen hadden wij eerst besloten om geen kerstvieringen te houden in onze kerk. Gezien het aantal mensen dat daar 'gewoonte getrouw' op af komt vonden wij het niet verantwoord. Het verhoogd namelijk het risico van het verspreiden van de coronavirus. Maar om de deur van onze kerk te sluiten met de kerst, dat vonden we te ver gaan. Vandaar kwamen we met een paar mooie alternatieven in de vorm van een 'Kerstwandeltocht' en een 'Kerstinloop'.

Echter toen kwam premier Rutte, maandagavond 14 december jongstleden, met zijn toespraak over dat 'Nederland-op-slot-gaat', dat 'Nederland-in-Lockdown-gaat'. En dat gedurende vijf weken vanaf 15 december tot en met 19 januari 2021, zoals ook vermeld in Onder An de Dijk. Daarin leest u ook, dat we thans hebben besloten om gedurende die bewuste 'Lockdown' de deur van onze kerk dicht te houden, op slot te houden, behalve dan voor eventuele uitvaartplechtigheden.

Natuurlijk is het bijzonder jammer, dat we tot bovenstaand besluiten. Hoopvol draagt het bij om het coronavirus de kop in te drukken en kunnen we daarna weer volop 'vieren' in onze kerk, in onze herberg. Verwachtingsvol zien we daar naar uit.

Houd dus vol, blijf staande, blijf gezond met die hoopvolle kerstboodschap in de hand ... 'Ik zal er altijd voor je zijn'. Mogen we daarop vertrouwen de toekomst tegemoet zo zonder het coronavirus.

de Parochieraad

KERST-NIEUWJAARSWENS

Afgelopen zaterdag 12 december 2020 viel een Kerst-Nieuwjaarskaart van ons Bisdom Haarlem-Amsterdam op de deurmat. In de binnenzijde troffen we de volgende woorden aan die we graag met u delen:

Kerstmis 2020 markeert het einde van een heel bewogen jaar. Het coronavirus heeft de wereld in haar greep en nog steeds ervaren we dagelijks de beperkingen ervan.

We denken in deze dagen bijzonder aan dierbaren die er niet meer zijn en aan de zieken die het zwaar hebben gehad en vaak een lang traject van herstel hebben moeten doorstaan. Maar ook aan hen die economisch zwaar getroffen zijn, en ouderen en jongeren die een eenzame tijd hebben moeten doormaken. Maar we denken ook aan de vaak tomeloze inzet van artsen, verpleegkundigen, zorgmedewerkers en hulpverleners. En aan de pastorale krachten en vrijwilligers in onze parochies waar veel verantwoordelijkheid en creativiteit van is gevraagd. Onder dankzegging aan allen die zich op welke manier dan ook het afgelopen jaar hebben ingezet wensen wij u allen.

*Een zalig kerstfeest
en Gods zegen over het nieuwe jaar*

Mgr. J.W.M. Hendriks bisschop
Mgr. B.J. Putter vicaris-generaal
Mgr. J.M. Punt emeritus bisschop
Mgr. J.G.M. van Burgsteden
emeritus hulpbisschop

Als Parochieraad sluiten wij ons graag aan bij bovenstaand en wensen u eveneens, onder dankzegging voor al uw inzet en betrokkenheid in welke hoedanigheid en vorm dan ook bij onze parochiegemeenschap Maria Middelaars van alle Genaden, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Gezegend Nieuw Jaar.

Parochieraad Andijk
Baukje, Carine, Cor, Martin,
Nico, Piet, Trudy en André

Bloemschikken



De weken van 14 december t/m 27 december:
Betty Bakker en Ellen Botman.

De weken van 28 december t/m 10 januari:
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis.

De weken van 11 januari t/m 24 januari:
Corry Kuin en Angela Bregman.

De weken van 25 januari t/m 7 februari:
Jaqueline Verlaat en Karin Stavenuiter.

Het bewogen jaar alweer bijna om.
Voor velen moeilijk en lastig.

Maar niet alleen de Corona is voor mensen de boosdoener. Wij wensen Truus en Ellen daarom heel veel sterkte en kracht.

Ook allen fijne feestdagen en een goed 2021.

Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken

Na overleg is besloten voortaan februari en juli te laten vervallen in plaats van januari en augustus.

Op dinsdag 5 januari 2021 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen



Via deze weg wil ik iedereen hele fijne, warme en gezonde feestdagen wensen en alle goeds voor 2021!

Groetjes van Trudy

Koffiedrinken



JAMMER... Het was te positief gedacht om in januari misschien weer te kunnen starten met het koffiedrinken in onze knusse en gezellige kerk. We moeten nu afwachten hoe het verder gaat verlopen n.a.v. het virus.

Kerstmis 2020 hadden we ons heel anders voorgesteld! Het is zoals het is...

Ondanks de beperkingen wens ik iedereen fijne Kerstdagen en een warm, liefdevol, maar vooral gezond 2021 toe!

Hartelijke groet,
Afra Kuin

Jubilea



Op 20 november vierde het bruidspaar Jos en Baukje Kuin-Hogendorp, Dijkweg 412, hun 40-jarig huwelijksjubileum.

Ook op 20 november was het bruidspaar dhr. en mevr. Bakker-Brakeboer, Dijkweg 373, 50 jaar getrouwd.

24 november vierden Jaap en Vera de Vos-Bakker, Sterappel 3, hun 60-jarig huwelijksjubileum.

en 11 december was het 50-jarig huwelijksjubileum van Jan en Vera Bakker-Meester, Molenweg 40b.

Ook vanaf deze plaats allemaal nog van harte gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap.

In Memoriam



Jacob Gerardus Sijm
* 13-12-1928 + 25-10-2020

Op 25 oktober is overleden Pater Jacob Sijm, montfortaan. Hij is in Wervershoof geboren, waarna hij in 1942 naar het kleinseminarie ging. In 1952 legde hij zijn eerste geloften af, waarna hij in 1958 tot priester gewijd werd. Daarna is hij benoemd als missionaris in Malawi. Hierna werkte hij tot 1999 in Oeganda. Bij zijn terugkomst in Nederland werd hij rector in en zorgcentrum in Zaandam. Missionaris worden was zijn ideaal en dat werk heeft hij dan ook tot 1999 gedaan. Hij heeft verschillende kerken kunnen bouwen, maar was ook bouwheer van een medisch centrum, kraamafdeling, polikliniek en scholen, maar vooral was hij pastoraal betrokken. Op 70 jarige leeftijd was het nog geen optie om met pensioen te gaan, waarna hij rector wordt van zorgcentrum "Saenden", waar hij naast woont. De laatste maanden heeft hij in Maastricht gewoond, waar hij 25 oktober toch nog onverwacht op 92 jarige leeftijd is overleden. Dat hij moge rusten in vrede.

.....

Karin Johanna Theresia Delaere-van Schaik
* 31 maart 1968 + 11-11-2020

Ineens stond de wereld van Fons en de kinderen stil. Hun rots in de branding, steun en toeverlaat, blijmoedig en altijd recht door zee was hen onverwacht ontvallen. Het is voor hen niet te bevatten dat Karin is heengegaan. Het leven nam haar,

als een vogel uit zijn vlucht mee. Plotseling is zij er niet meer, deze lieve vrouw, moeder en oma. In de rouwcirculaire van haar, met op de voorzijde van een foto haar en hun droomhuis aan de Dijkweg in Andijk, stonden nog de volgende woorden vermeld ...

En als ik doodga huil maar niet,
ik ben niet echt weg moet je weten,
't is maar een lichaam dat ik hier achterliet,
dood ben ik pas als je me bent vergeten.
Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte namens onze parochiegemeenschap. Dat zij moge rusten in vrede.

Wel en wee

Al weer een tijdje is Riet Neefjes aan het revalideren in Magnushof in Schagen. Het gaat de goede kant op, maar met kerst is ze nog daar.

Haar adres is: Magnushof

Jacob Ruysdaellaan 30
1741 KW Schagen

In het Nicolaas in Lutjebroek, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek, is Ton Stuifzand al geruime tijd aan het revalideren. Met kleine stapjes gaat het langzaam vooruit, maar ook hij mag de eerste tijd nog niet naar huis.

Wij wensen hen vanuit onze parochiegemeenschap succes met hun revalidatie en willen ook zo laten weten dat ze in onze gedachten zijn!

Parochieraad

Nieuws vanuit de parochieraad



Kerst?? Hoe komt het? Het is allemaal door de corona niet zoals anders. We hopen van harte dat er niet veel zieken zijn en dat degenen die het gehad hebben of nu hebben niet heel erg ziek zijn! In de afgelopen tijd hebben we als parochie ook al met veel maatregelen rekening moeten houden. Eigenlijk niet meer dan 30 personen in kerk, we hebben geen nee gezegd bij de ingang... Vergaderen in de dagkerk in een grote ronde cirkel met 8 mensen, Sarto was dicht... Grote vragen over de vieringen rond Kerst. Zeker dat er dan meer mensen naar kerk willen. Wat gaan we doen? De werkgroep ge-

zinsvieringen kwam zelf met het geweldige idee van een Kerstloop, buiten, met van alles rond Kerst onderweg, ook even in kerk kijken enz. Voorgesteld werd de 2e viering een inloopviering te maken, net als bij de Allerzielenviering. Met een mooi versierde kerk, kerststal, kerstboomen en versiering door de bloemschikkers. Volop drukte en plannen... Eerste Kerstdag een viering? Kunnen we de toeloop aan, moeten we mensen weigeren? Willen we helemaal niet. Het liefst met Kerst iedereen van harte welkom, een volle kerk en voluit meezingen met een mooi koor.. maar afgelopen weekend hebben we de moeilijke beslissing al moeten nemen om 1e Kerstdag geen viering te houden. En wat er na vanavond nog mogelijk is? We wachten het even af.

Nu is het maandagavond en hebben we net gehoord dat het echt harde maatregelen zijn geworden. Geen groepen bij elkaar. En ja, daar vallen wij gewoon onder. Dus: niets! Geen vieringen, ook niet met Kerst... Geen ontmoetingsochtenden.... Geen bloemschikken en de kerk voor Kerst klaarmaken.

Normaal staat in deze tijd actie Kerkbalans al op stapel, de datums staan al gepland. Ook dit moet worden uitgesteld. Komt wel goed later. Erger is het voor de mensen die met hun bedrijf een financieel zware tijd tegemoet gaan... veel sterkte en hopelijk steun!

De Wereldwinkel kon ook niet in november in kerk hun mooie artikelen, kaarten enz. verkopen. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt als het weer mogelijk is. De actie voor de Voedselbank loopt nog. Deze week wordt de eerste opbrengst er heen gebracht. Er zal de komende maanden nog meer een beroep op de Voedselbank worden gedaan, ondersteuning is zeker welkom en noodzakelijk!

Waar we als parochieraad heel blij mee zijn is hoe alle mensen meedenken en meewerken. Koren mogen niet zingen? Wel is er iedere viering ondersteuning geweest door zangers of met muziek! Geweldig! Welkome suggesties, het even doorgeven van ziek en zeer. Iedereen leeft mee.

De komende tijd zal ook de eenzaamheid onder vooral de ouderen meer gaan spelen. Wat zal het fijn zijn als we met elkaar om elkaar denken. Een belletje, een kaartje, even een bezoektje als het kan... het kan een hele dag wat opfleuren!

Al met al wel een somber verhaal, maar we mogen ook beseffen dat door de komst van het vac-

cin volgend voorjaar er zeker zicht is op betere tijden! Nog even stug volhouden!

Als parochieraad hebben we de beslissing moeten nemen tot 19 januari 2021 geen vieringen te houden. Moeilijk, maar in deze tijd toch de veiligste oplossing denken wij. Dus ook geen vieringen met Kerst en Oud- en Nieuwjaar. Heel erg jammer! Wel blijft de kerk beschikbaar voor evt. rouwdiensten. We hopen dat er begrip is voor deze situatie. Met dank voor alle inzet en voorbereidingen waar men al zo mee bezig was.

Nu veel vieringen niet door kunnen gaan zijn er wel veel mogelijkheden om via de t.v. uitzendingen vanuit kerken te volgen via live-stream. Ook de mensen die anders in die kerken zaten zitten nu thuis voor de buis. Het bisdom heeft een site: www.vierkerstmis.nl waar ook heel veel informatie op staat.

Het is behelpen allemaal, maar het kan ook best heel goed zijn!

Veel sterkte waar nodig en ondanks alle maatregelen toch Goede Kerstdagen en gezondheid en alle goeds voor het nieuwe jaar vanuit de parochieraad toegewenst. Waar Kerstmis echt om gaat blijft gelukkig wel! Pas goed op elkaar!

Kerkbalans



Bijna Kerst, bijna Oud- en Nieuw. Dat betekent dat ondanks alle corona-perikelen ook de voorbereidingen voor Kerkbalans 2021 al volop in gang gezet zijn. Het motto is dit jaar: **Geef vandaag voor de kerk van morgen!** We vertrouwen erop dat 'morgen', ná 19 januari, onze parochiekerk weer de ruimte wordt waar we mogen samenkomen om te vieren, te gedenken, te geloven! Te vertrouwen dat in de loop van 2021 we weer gewoon zonder afgeplakte stoelen samen mogen komen en we weer samen met de koren voluit mogen zingen.

Om het financiële plaatje van de begroting elk jaar weer rond te krijgen is de actie kerkbalans telkens weer het belangrijkste speerpunt. Dit jaar in het bijzonder, om dat met de klinkbuul minder parochianen bereikt worden.

Onze penningmeester waakt gedurende het hele jaar met zorg en beleid over de financiën. Mede door de vele vrijwilligers is onze parochie een levende parochiegemeenschap.

Wij vertrouwen erop dat onze kerk en parochiegemeenschap voor de Andijker parochianen nog altijd de moeite waard is en dat dit, naar draagkracht, tot uitdrukking komt in uw bijdrage.

De actie wordt gehouden rond het weekend van 24 januari. Maandag 25 januari zullen de Kontaktpersonen weer bij u langskomen om de antwoord-enveloppe op te halen.

Vol vertrouwen zien wij de actie Kerkbalans tegemoet. Namens de parochieraad en de werkgroep Kerkbalans
Lieneke Dekker

Bijzondere vieringen

KERSTWANDELTOCHT



Jammer, jammer, jammer
Teleurstellend, maar het is waar
Hoe verdrietig we het ook vinden
We zullen er geen doekjes om winden
De Kerstwandeling gaat niet door dit jaar
Het is klaar.....

Voor nu dan, want zo kan het niet zijn
Alle energie die we er in hebben gestoken
Vrijwilligers voor figuren, locaties, dieren ter beschikking gekregen
Alle hulp, de batterijen door de Lidl gegeven
Zovelen zijn er met enthousiasme ingedoken.

Niets is voor niets
Want al lijkt het nog ver
Er is licht, ook in het duister
Vandaar dat ons team u het volgende toe fluistert
Kijk omhoog, daar schijnt de ster!



En dat gaan we vieren
een Midwinternight wandeling volgend jaar
Alles wat nu had moeten zijn,
verzetten we in tijd
Het wordt een spektakel,
nimmer waren we zo voorbereid
We rekenen op jullie!
Dan wandelen we echt met elkaar!



En voor deze Kerst?
In de kerstvakantie, we dagen het hele dorp uit
Laat de schaapjes staan

Lieve Andijkers,
zet allen een schaapje voor het raam
Dan kunt u toch een kerstwandeling maken met uw spruit!

Iedereen een hele mooie Kerst gewenst,
en we wensen u een heel mooi nieuw jaar met nieuwe kansen

Jacquelien, Monique, Marryelle en Miranda

Kerk en Samenleving



ADVENTSACTIE 2020

Het overkoepelende thema van alle projecten is: **voedselzekerheid**

Wat is er aan de hand in DR Congo?

In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem politiek geweld. Vrouwen en kinderen worden vaak het hardst getroffen in situaties van gewapend conflict. Kinderen en jongeren zijn geregeld doelwit van ontvoering en rekrutering door gewapende groepen. Vrouwen en meisjes worden vaak seksueel misbruikt. Zij hebben geen andere keuze dan te vluchten naar veilig(er) gebied. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan voedsel. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun land. Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwelijks.

CAJED is een lokale ngo(organisatie die onafhankelijk is van de overheid) in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare kinderen en jongeren. Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en Mweso in het Masisi gebied. Daartoe is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan voedsel maakt namelijk dat kinderen weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin en het leven van kinderen en jongeren.

Hoe doen we dat?

In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De loka-

le parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze werken onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in leiderschap, ondernemerschap en vreedzaam samenleven.

CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouw activiteiten een positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de moeders van elk gezin een startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel. De 50 gezinnen werken samen in vijf groepen, die elk gieters, harken en een pakket met groenten krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het lokale ziekenhuis.

De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markten goed kunnen verkopen. Door de coronamaatregelen kunt u dit jaar helaas uw gift niet doneren via de deurcollecte of de witte kist. Wél kunt u bijdragen door een gift over te maken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.vastenactie.nl.

Op de site zie ik: elke gift telt!

VOEDSELBANK

Vanaf 15 november staat er een grote mand in de kerk, waar je voedsel kunt doneren voor de voedselbank. Er wordt flink gedoneerd, dank u wel. Helaas kan de mand nu niet verder gevuld worden door de sluiting van de kerkdeuren de komende tijd. Wilt u wel nog een bijdrage leveren dan kunt u eventueel een gift overmaken op NL 12 ABNA 0543 4865 91 t.n.v. Stichting Vrienden van de Voedselbank te Wognum.

MISSIO

De Missio-collecte heeft 62 euro opgebracht. Al-
lemaal uw hartelijke dank.

WERELDWINKEL

Helaas kon de Wereldwinkel niet aanwezig zijn op 15 november i.v.m. Corona. Uiteraard hopen we ze volgend jaar gewoon weer te verwelkomen.

Regionieuws

Op donderdag 26 november is het projectteam voor het eerst bijeen gekomen. Het betreft hier, zoals ook verwoord in het vorige Kontakt-blad, een groep mensen die bestaat uit de pastores van onze regio en een afgevaardigde per parochie, alsmede een regiobestuurslid en extern begeleider Henk Brussel. Het begin is er dus voor wat betreft de ontwikkeling van een toekomstvisie met betrekking tot de parochies van onze regio. En het is de bedoeling om zoveel mogelijk te (blijven) communiceren met de parochies en de parochieraden in het bijzonder om duidelijkheid te scheppen en een draagvlak te creëren. Nadere berichtgeving volgt.

Hartelijke groeten,
Trudy Nieuweboer-Kuip

Gemeenschapsopbouw

WIJKCONTACTPERSONEN

Er is nog geen nieuwe wijkcontactpersoon voor wijk 28 maar er wordt aan gewerkt. Wordt vervolgd.

Gedachte

Elke dag
een beetje vrede
wat warmte,
een vriendelijk woord.

Elke dag
een beetje vreugde
een beetje licht,
iemand die je hoort.

Elke dag
een beetje vertrouwen
wat aandacht,
iemand die in je gelooft.

Elke dag
Een beetje hoop.
Mag het elke dag
voor iedereen
een beetje Kerstmis zijn?



Kies Voor Gezelligheid



*Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder jaar,
Dat is wat we wensen aan elkaar.
Deze wens is natuurlijk erg fijn,
Maar er zijn altijd dagen die minder goed zijn.
Wat we wel aan elkaar kunnen geven,
Is echte vriendschap in het leven.
Vriendschap vol liefde, geduld
en verdraagzaamheid,
Geef het door en we raken het nooit meer kwijt.
Want als je dit durft te blijven geven,
Komen vrede en geluk vanzelf in ons leven.
Dit is wat wij jullie willen wensen,
Dus geef het door aan alle mensen*

*Namens Kies Voor Gezelligheid,
Fijne feestdagen en een liefdevol 2021*

Veiling Sarto



We zijn inmiddels weer aan het einde van dit bijzondere jaar gekomen. Geen veiling en ook voor volgend jaar is dit nog onzeker. Wel zijn we op gepaste afstand als bestuur samengekomen en zijn de subsidie aanvragen besproken. Als het goed is heeft iedere vereniging de toegekende subsidie op zijn rekening staan. Het veilingbestuur hoopt dat iedereen een gezellige kerst met elkaar heeft en we hopen het nieuwe jaar goed in te luiden. Blijf vooral genieten van wat nog wel kan! Iedereen een gezond 2021 toegewenst!

In 't zonnetje

De Wereldwinkel in Medemblik



Omdat de wereldwinkel de afgelopen maand niet in de kerk kon komen leek het ons (de redactie van het Kontakt blad) een goed idee om ze via ons parochieblad te promoten.

De Wereldwinkel in Medemblik is te vinden op het adres Nieuwstraat 50 in Medemblik. In de hoofdwinkelstraat van Medemblik dus. Uitgangspunt van de wereldwinkel is het inkopen en verkopen van allerlei producten uit allerlei landen en culturen, waarbij de producenten

een eerlijke prijs ontvangen voor hun producten, zodat ze een normaal, menswaardig bestaan op kunnen bouwen.

En ze hebben echt hele mooie en ook hele lekkere artikelen. Het beste kan daarvoor een bezoek worden gebracht aan de winkel, die gerund wordt door ongeveer 30 vrijwilligers. Maar voor een eerste indruk, voor zover u er nog niet bent geweest, kan ook de website geraadpleegd worden. Zie daarvoor:

www.wereldwinkelmedemblik.nl

Helaas kan het nu even niet, maar als ze weer open mogen: Van harte aanbevolen voor een cadeautje of om gewoon uzelf eens te trakteren.

Uit de brievenbus



40 MM keert € 57.750,- uit aan 76 projecten. Ondanks geen wandeling kunnen we gelukkig toch ondersteuning bieden!

De 40MM (40.000 meter mars) is de sponsorwandeltocht in West-Friesland welke sponsorgeld bijeen brengt om verschillende projecten te ondersteunen in de minder ontwikkelde landen. Geheel georganiseerd door vrijwilligers wordt al het sponsorgeld besteed aan de projecten!

Dit jaar verliep heel anders dan normaal zoals u allen weet. De 47^e editie van de 40MM kon helaas niet plaats vinden en daarom hebben wij u gevraagd om een donatie te doen. Dit is massaal gedaan door vele creatieve wandelaars, sponsors en vrijwilligers daarnaast hebben we een mooi bedrag ontvangen vanuit Rabo ClubSupport. Zo zijn we met elkaar toch in de mogelijkheid gesteld om iets voor alle goede doelen te kunnen betekenen, vooral in deze moeilijke tijden kunnen alle projecten deze hulp goed gebruiken.

Dit jaar zijn er 76 projecten welke een financiële bijdrage van €750 krijgen vanuit de Stichting 40MM, met al deze projecten wordt contact gehouden door de verschillende werkgroepen en contactpersonen in West-Friesland. Zo kunnen we er zeker van zijn dat al het geld goed wordt ingezet en krijgen we ook veel terugkoppeling m.b.t. de besteding hiervan, dit is altijd erg mooi

om te zien. We delen deze terugkoppeling als mogelijk ook via de 40MM Facebook pagina.

De 40MM in 2021 !

Een groep enthousiastelingen van de diverse werkgroepen en het bestuur is al druk bezig om de 48^e editie van de 40MM weer tot een groots succes te maken. Met een korte of lange route willen we iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in het prachtige West-Friese landschap en met uw bijdragen helpen we weer vele mensen in de minder ontwikkelde landen. Om alvast in de agenda te zetten: de 48^e 40MM: **zaterdag 15 mei 2021**

Tot dan! Het bestuur van de 40MM

Basisschool de Bangert

Samen maken we de wereld een beetje mooier!



En toen kwam het bericht dat de scholen weer dicht gaan!

Even schrikken, slikken en weer schakelen.

We denken in mogelijkheden, we denken in kansen. De omstandigheden zijn niet te veranderen, wel de situatie waarin je verkeert.

Zorg ervoor dat je positief blijft, ondanks de beperkingen die er op dit moment zijn.

We hebben altijd nog elkaar! Blijf oog houden voor mensen om je heen,

mensen die eenzaam zijn, maar zeker ook de naaste mensen om je heen.

Los van het feit dat we in een lastige periode zitten, is het ook een hele leerzame periode.

Het is mooi om te zien hoe creatief mensen worden en welke bijzondere activiteiten we ontplooiën om onszelf en de anderen overeind te houden.

Blijf genieten van de mooie momenten, blijf zien wat er echt toe doet, leg de nadruk op SAMEN!

Als je SAMEN kunt genieten, wordt het plezier verdubbeld!

Voor allen een mooi en warm Kerstfeest en laat 2021 een waardevol jaar worden, waarin we kunnen terugkijken op een roerig, spannend, bijzonder soms verdrietig, maar ook op een leerzaam en onuitwisbaar 2020.

Linda Blok

2020

2021

In dit jaar waarvan wij afscheid nemen
was er liefde en vriendschap,
bemoediging en waardering, hartelijkheid.
Dat is om dankbaar te zijn.
Wij kregen tijd om te leven,
om iets goeds van het leven te maken.
Verbijstering was er ook dit jaar,
pijn en onmacht om het verdriet van lieve
mensen, zo geraakt en getroffen.
Dat doet pijn en maakt stil.
We mochten voor elkaar herder en hoeder
zijn, ook als parochiegemeenschap.
We konden iets voor elkaar betekenen.

Een nieuw jaar ligt voor ons,
een nog onbeschreven blad.
Een jaar waar nieuw leven kans krijgt
en mensen kunnen werken aan
vrede en gerechtigheid voor allen.
Een nieuw jaar
waarin wij worden geroepen
ieder op eigen manier licht te verspreiden
opdat duisternis licht zal vinden.
Dat het een jaar mag worden waar
menselijkheid, liefde en aandacht
geen woorden blijven
maar vlees en bloed worden.

EEN ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR

Van harte wensen wij u/jullie dat toe en danken een ieder die zijn/haar inzet heeft gegeven voor de parochie. Extra dank aan:

Bestuur, leden, dirigenten en organisten van:
Het Gemengd Koor, Vriendenkring en A.O.W.-jongerenkoor
Lectoren en lectrices, acolieten
Voorgangers in Woord-Communievieringen en Avondwakes; leden Liturgiegroep
Werkgroep Kindje Wiegen;
Werkgroepen 1e Communie en Vormsel, leiding Jongerenkontakt
Zij die de kruisjes en de doophartjes verzorgen
Helpers bij klussen in en om het kerkgebouw.
De bezoekersgroep 'Omzien naar elkaar' en Wijkcontactpersonen
Kosters, Koffieschenksters en Kerkwerk(st)ers
Degenen die het koper poetsen en de kerkwas verzorgen
Medewerk(st)ers van ons parochieblad
Medewerk(st)ers Aktie Kerkbalans en kerkadministratie
Vertegenwoordigers in het regiobestuur
De bloemenleverancier en de bloemschiksters
Leden van de P.C.I.
Leden van de Raad van Kerken
De groep Zonnebloem
Bestuur en leden van de Veiling Sarto
Leerkrachten, bestuur en comités van R.K. basisschool "de Bangert"
Alsmede de K.V.G. en K.B.O., buurthuis Sarto
De begrafenisonderneming St. Barbara

En alle parochianen, die met woord en daad, met hun sympathie, trouw en medeleven, met hun onmisbare financiële bijdragen ook het afgelopen jaar onze kerk en parochie steunden.

**Mogen we erop vertrouwen in goede samenwerking door te kunnen gaan.
Van harte wensen we een ieder goede feestdagen en een voorspoedig 2020 toe.**

De Parochieraad, pastor J.A. Correa en pastor A. Dekker