

Parochie



kontakt

*P.M. Kuin*

Jaargang 49, februari t/m maart 2021

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

**STENCILWERK EN BONDELING:**

Joop Bakker en Kees Slagter

**VERSPREIDING:**

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26

en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR: André Dekker**

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6, tel. 0228-592201

b.g.g. 0228-581268

**CONTACTADRES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE INTENTIES:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

**WEBSITE:**

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## Van de redactie

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. En nu zijn er nog strengere maatregelen, zelfs een avondklok. Heel bizar, ongekend allemaal.

Maar wat wel bekend is, is in januari de jaarlijkse actie Kerkbalans. Deze kon toch gehouden worden, mede dank zij de inzet van vele medewerkers. Heel hartelijk dank daarvoor en aan de goede gevers.

Wanneer er weer vieringen zijn, kunt u lezen in de Andijker en de Binding. Denk om en aan elkaar en blijf gezond. Houd vol, het voorjaar is in zicht!

God, geef me  
de kalmte om te aanvaarden  
wat ik niet kan veranderen;  
moed om te veranderen  
wat ik kan veranderen;  
wijsheid om tussen deze twee  
onderscheid te maken!

Wim Beekman

## Wat en wanneer

di. 16 maart inleveren kopij voor Pasen t/m  
half mei

## Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.

Algemeen geldt:

In het vierde weekend van de maand is de viering steeds op zaterdagavond om 19.00 uur.

In de overige weekenden van de maand steeds op zondagmorgen om 10.00 uur.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

## Liturgisch rooster

### Zondag 7 februari:

Deze viering vervalt in ieder geval. Het hierna volgende rooster gaat door als de maatregelen het toelaten. De actuele stand van zaken kunt u lezen in Andijker en Binding.

### Zondag 14 februari:

10.00 uur: Eucharistieviering  
met muzikale ondersteuning van  
de Vriendenkring  
Pastor J. van Dril

### Dinsdag 16 februari:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Woensdag 17 februari: Aswoensdag

#### Vasten- en onthoudingsdag

19.00 uur: Liturgie van Aswoensdag  
met uitreiken as-kruis  
Pastor A. Dekker



### Zondag 21 februari: 1<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Voorgangers van groep Andijk

### Zaterdag 27 februari: 2<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

19.00 uur: Eucharistieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Pastor J. van Dril

### Zondag 7 maart: 3<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
de Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

### Zondag 14 maart: 4<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Voorgangers van groep Andijk

### Dinsdag 16 maart:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Zondag 21 maart: 5<sup>e</sup> zondag 40 dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering

met muzikale ondersteuning van  
de Vriendenkring  
Pastor J. Suidgeest

**Zondag 28 maart: Palmzondag**

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Voorgangers van groep Andijk

**Donderdag 1 april: Witte Donderdag**

**Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag**

*Zoals eerder ook vermeld, alles onder voorbe-  
houd! Zie Andijker en Binding!*

**Van Onder An de Dijk**

Beste parochianen,

Het was woensdagmiddag 20 januari 2021. Miljoenen mensen van over de wereld waren die dag getuigen van de inauguratie van de 46<sup>ste</sup> president van de Verenigde Staten, Joe Biden. De voormalige vicepresident onder president Barack Obama, die zich thans uitgedaagd weet en op 78 jarige leeftijd nog alle energie heeft om te gaan voor die belangrijke positie op het politieke wereldtoneel. De eed die hij aflag voor die positie deed hij met zijn hand op de bijbel. Een omvangrijk dik exemplaar dat al zo'n 127 jaar in het bezit is van de familie Biden. Een Rooms-Katholieke familie waardoor Joe Biden thans de 2<sup>e</sup> Rooms-Katholieke president van Amerika is. De 1<sup>e</sup> was voormalig president Kennedy. Echter deze liet zich toentertijd niet zo uit over zijn geloof. Dat doet Joe Biden wel. Dat klonk niet alleen door in zijn speech zo na die bewuste inauguratie van hem, maar ook uit een reportage van de KRO-NCRV.

Deze reportage werd maandag 18 januari nog uitgezonden op tv onder 'Kruispunt' en kreeg als titel mee 'God in het Witte Huis'. Het was een korte en interessante reportage waarin een historicus en een Amerika-deskundige aan het woord kwamen, zo ook Zuster Simone Campbell, een vriendin van Joe Biden. Zij vertelde in die reportage nog het volgende over hem en ik citeer haar... 'Voor Joe Biden is geloof geen jas die hij aantrekt met een politiek doel om een bepaalde doelgroep aan te spreken, wat vaak het advies is.

Bij hem komt het van binnenuit. Het maakt deel uit van wie hij is. En het is zo met zijn persoonlijkheid verweven, dat het er doorheen piept als hij spreekt. En dat is heel verfrissend, na de huidige president (Donald Trump)'.

Zo liet Zuster Simone Campbell ons dat nog horen zo vlak voor de inauguratie van Joe Biden. Tijdens die inauguratie waren meer lovende woorden, werd er door grote artiesten welbekende liederen gezongen en bracht de 22 jarige Amanda Gorman, op meer dan indrukwekkende wijze en met 'dansende' handen, een prachtig mooi gedicht. Een krachtig gedicht dat naadloos aansloot op de boodschap van de nieuwe president in zijn speech en afslot met en ik citeer haar ... 'Er is altijd licht. Alleen als we dapper genoeg zijn om het te zien. Er is altijd licht. Alleen als we dapper genoeg zijn om het te zijn'.

Licht te zijn dus voor de ander, voor elkaar. Dat bracht mij op het volgende gedicht met de woorden en titel ...

**De lichtdroom**

**Ik droomde, dat ik in een donker bos  
verdwaald was  
en de weg niet meer kon vinden;  
ik hoorde slechts het loeien van de winden  
en zag alleen het grijze wintermos.**

**Al tastend met mijn handen langs een stam  
voelde ik de ruwe bast  
van oude winterbomen;  
hoe moest ik ooit weer op een pad uitkomen  
waar aan mijn bange tocht een einde kwam?**

**Toen hoorde ik opeens een zacht gefluit;  
ik keek omhoog en zag een takje beven  
(’t was een droom: daarin gaat alles leven)  
een kleine vogel vloog vlak voor me uit.**

**En iemand nam me troostend bij de hand;  
ik volgde, zonder om me heen te kijken  
en voelde harde, dorre takken wijken  
totdat ik veilig 'licht' zag aan de bomenrand.**

Het had een gedicht kunnen zijn uit de gedichtenbundel van Amanda Gorman. Het hadden de woorden kunnen zijn, die president Joe Biden enig troost hebben gegeven bij het verlies van zijn eerste vrouw en hun dochtertje als gevolg van een verkeersongeluk en later van hun zoon

als gevolg van een hersentumor. Het kunnen ook woorden zijn, die ons enig troost, enig houvast geven op onze levensweg. Dat we erop mogen vertrouwen, dat er iemand is die ons daarop, op onze levensweg, troostend bij de hand neemt.

En dat we in die iemand God mogen verstaan, zichtbaar gemaakt door dierbare liefdevolle mensen om ons heen. Want zo werkt God ... door mensen heen, door mensen van goede wil. Mogen wij die mensen, die medemensen voor elkaar zijn. Dat wens ik ons allen van harte. Zo uiteraard ook de nieuwe president van de Verenigde Staten. Dat het hem mag lukken als wereldleider vanuit zijn staan in zijn en ons geloof eenheid te brengen daar waar verdeeldheid is, want en ik citeer hem ... 'zonder eenheid is er geen vrede'. Mogen ook wij daar voor blijven gaan.

Gods' Zegen, alle goeds,  
goede gezondheid, troost  
en bemoediging.

Hartelijke groet,  
pastor *André Dekker*

## *Bloemschikken*

De weken van 8 t/m 21 februari :  
Betty Bakker en Ellen Botman.



De weken van 22 februari t/m 7 maart :  
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis.

De weken van 8 maart t/m 21 maart :  
Corry Kuin en Angela Bregman.

De weken van 22 maart t/m 4 april :  
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter.

De kerk is nog steeds niet open, maar evengoed een lijstje om te bloemschikken, mocht het onverhoopt veranderen.

Blijf gezond!!  
Groetjes Jacqueline en Karin.



## *Kerkwerken*

Na overleg is besloten voortaan februari en juli te laten vervallen i.p.v. januari en augustus.

Op dinsdag 2 maart 2021 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

E. Sijm-Haakman  
G. de Vries-Broers  
L. Steltenpool-Haakman

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Mevrouw R. Meester heeft te kennen gegeven dat ze wil stoppen met het kerkwerken. We willen haar mede langs deze weg hartelijk danken voor haar inzet.

Groetjes van Trudy

## *Jubilea*



Op 17 december vierden dhr. en mevr.  
Dol-de Maaijer, Gen. de Wetlaan 10,  
hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Op 18 december waren Garda en Gerrit  
Schuitemaker-Steltenpool, Kleingouw 212,  
50 jaar getrouwd.

Namens onze parochiegemeenschap alsnog ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

## *In Memoriam*



Frans Koomen  
\* 8-9-1934 + 14-12-2020

Op 8 september 1934 is hij geboren als oudste zoon van een gezin met 9 kinderen. Op zijn 13<sup>e</sup> kwam hij van school en ging hij met zijn vader mee naar de veiling en kolen rond brengen in de buurt. De zakken met kolen waren niet te tillen maar hij redde het net. Op zondag moest hij zijn vader en moeder altijd chauffeuren naar de kerk. Hij is zelfs nog ambulance chauffeur geweest bij zijn vriend Jaap Kaijer. Maar dat was geen succes, hij kon niet tegen bloed en al gauw kwam hij naast de patient te liggen.

Toen Riet Dekker een keer in Wervershoof kwam was vader meteen verkocht. 4 jaar later zijn ze getrouwd en in Andijk langs de dijk gaan wonen in de Meestooft waar een gedeelte van het

bedrijf toen ook terecht kwam. Hier zijn alle drie de kinderen geboren, Wil, Miranda en Judith.

Hij was niet vaak thuis want er werd altijd hard gewerkt. 's Morgens veiling rijden en 's middags een lijndienst naar Haarlem en omstreken met groente en fruit en tussendoor nog wat kolen rondbrengen. Of nog even met een vrachttje groente naar München en Nürnberg waar ze iedere dag naar toe reden.

Als er een chauffeur te moe was om te rijden zei vader: ik kom met de luxe auto naar je toe en ga met je mee en dan redden we het samen wel.

Als er een auto stuk kwam te staan in Duitsland pakte hij de luxe auto, smeed hem vol met onderdelen. Zelfs zuigers, bussen en drijfstanen, alles repareerde hij onderweg. Gewoon ergens op een parkeerplaats, super handig was hij. Zijn zoon Wil en schoonzonen Johan en Martien traden in zijn voetsporen. Het was helemaal zijn ding.

In Italië, met de vrachtauto, vertelde Wil hem dat hij opa zou worden. Hij was hartstikke blij en het eerste was: "ik moet eigenlijk Riet even bellen". Zes kleinkinderen zijn er geboren en inmiddels ook vier achterkleinkinderen. Een rijk bezit dat ze samen deelden. Ze hebben van alles met ze gedaan! Tradities, daar was hij gek op. De Goudvis, het klimduin, Dolfinarium, Slagharen, Sinterklaasfeest en dan chinees eten met zijn allen.

In 1999 is de Meestof verkocht en hebben ze een nieuw huis laten bouwen op de Middenweg in Andijk. Daar hebben ze nog 21 jaar mogen genieten van hun oude dag. In het begin gingen ze vaak met de Mercedes op pad. Even koffie drinken in Nunspeet of Harderwijk. Op het eind van de dag weer lekker naar huis waar hij dan altijd erg van de warme hap genoot. Want lekker eten was toch ook een grote hobby van hem. Vanaf zijn 48e jaar was kwam hij er achter dat zijn lichaam toch wel aardig uitgeput was geraakt en kwam er een ommekeer in zijn leven. Hij had opeens tijd voor zijn groentetuintje. En ons voor de voeten lopen, dat was een hele verandering voor hem en voor ons allemaal.

Het was heel erg moeilijk voor hem toen zijn ogen het niet meer goed konden zien en hij moest stoppen met autorijden, het werd te gevaarlijk, hij had het zelf gelukkig op tijd in de gaten. De auto werd verkocht, wat had hij het moeilijk toen.

Er kwam weer een andere tijd met de bus en taxi, of met de meiden die jullie reden naar het Waarland. Dat hij zelf niet meer de regie in handen

had, dat was moeilijk. Af en toe samen een stukje lopen en een praatje maken. Maar het werd steeds moeilijker en zwaarder. Tot het bericht kwam dat hij ernstig ziek was en niet meer beter zou worden. Na een kort verblijf in het ziekenhuis is hij op 14 december in zijn vertrouwde omgeving ingeslapen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte met het verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

..-.-.-.

Harry Kok

\* 1-6-1943 + 17-12-2020

Op 77-jarige leeftijd is Harry Kok overleden. Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen vanaf deze plaats vanuit onze parochiegemeenschap sterkte met het verlies.

..-.-.-.

Tiny de Vries-Tiet

\* 2-2-1930 + 7-1-2021

Op 7 januari is op 90-jarige leeftijd overleden Tiny de Vries-Tiet. Zij is in de oude Bangert geboren in een huisje aan de Kleingouwsloot. Samen met haar twee broers en vier zussen groeide ze op in een warm gezin. Ze kreeg al snel verkeer met haar buurjongen Piet de Vries. In 1952 trouwden ze en de eerste tijd woonden ze, door de woningnood, in het bollenschuurtje van schoonvader Jan de Vries, waar ook hun zoon Jan geboren is. Drie jaar later konden ze verhuizen naar een van de grote stolpboerderijen in de Bangert, waar toen ook nog twee andere gezinnen woonden. Zoon Kees is daar geboren. Piet huurde land in de Proefpolder waar hij bloembollen teelde. Aan de Landstraat kwam een huisje met tuidersschuur te koop, waar ze naar toe verhuisden. Hier werd het gezin uitgebreid met nog drie jongens, Pim, Ton en Fred. Nadat de Proefpolder een recreatiebestemming kreeg, werd Piet uitgekocht, waardoor ze de middelen kregen om een groter huis te kopen aan de Dijkweg.

Gestopt als tuinder, werkte Piet inmiddels in de rozenkassen van gebr. Visser. Ze kregen meer vrije tijd, en ze gingen voor het eerst op vakantie, het was volop genieten. Een jaar na het bereiken van zijn pensioenleeftijd werd haar man Piet ernstig ziek en overleed binnen een paar

maanden. Het lukte haar er weer bovenop te komen, mede door de steun van haar zoon Kees, die weer bij haar was komen wonen. Langzaam aan werd hij steeds meer mantelzorger voor zijn moeder. Door een val moest ze noodgedwongen revalideren in het Sint-Nicolaas en werd ze daarna mede geholpen door de thuiszorg. Plotseling werd ze ernstig ziek door besmetting met het coronavirus. Gelukkig is ze zonder pijn en benauwdheid vredig ingeslapen. Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte met dit verlies. Dat zij moge rusten in vrede.

..-.-.-.

Elisabeth Cornelia Rinkel-Breg  
\* 23-6-1928 + 19-1-2021

Op 19 januari is op 92-jarige leeftijd overleden Elisabeth Cornelia Breg, na een verloren gevecht tegen darmkanker. Ze is geboren op 23 juni 1928 in Sijbekarspel. Al vroeg verhuisde ze naar de Hout, samen met haar vader, moeder en broertje. Ze was het tweede kind uit een gezin van 11 kinderen. Als jong meisje werkte als hulp in de huishouding bij verschillende gezinnen en ook bij Piet Ott in de slagerij. Van de oorlogsjaren heeft ze weinig hinder ondervonden. Het was niet rijk, maar er was voldoende eten. Naar school was een heel eind, maar dit werd rennend afgelegd, want alles moest even snel bij Bets. In 1950 ontmoet ze in Andijk haar grote liefde Jaap Rinkel en ze trouwen in 1953. Ze kregen acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes. Haar karakter was de handen uit de mouwen steken en niet zeuren was haar motto. Acht kinderen grootbrengen gaat niet altijd even gemakkelijk, maar haar handen stonden niet stil. Ze was gehecht aan West-Friesland. Ze genoot ook van de uitstapjes naar Valkenburg, maar ze voelde zich in haar eigen omgeving erg op haar plek. In 1973 werd een borstcyste geconstateerd, maar die was gelukkig goedaardig. Een smerig medicijn waar ze 2 uur over mocht doen, sloeg ze in één keer achterover. Ze heeft het niet altijd makkelijk gehad met al die opgroeiende kinderen, maar lang boos was ze nooit. Als hobby breide ze en gaf het weg aan wie het hebben wou. Geld wilde ze er niet voor hebben, als ik er maar iemand blij mee kan maken. Dat heeft ze tot op hoge leeftijd volgehouden. Ze was taai! In januari 2000 kwam ze onder een achteruitrijdende brandweerauto, waarbij ze haar been bijna verbrijzelde. Na 6

weken in kritieke toestand kwam ze er toch weer bovenop. Bij een bezoek zegt ze: verdorie jongens, ik dacht even aan opgeven. Maar haar wilskracht hield haar op de been. Ook na het overlijden van haar man in 2008 ging ze nog vaak met broodtrommel en koffiekkan op de fiets. Alleen nu. Op hoge leeftijd keek ze terug op haar leven en zei dat ze veel geluk gehad had met haar gezin. Ik mag mijn handen wel dichtknijpen! Een bijzondere moeder met een sterk karakter, haar eenvoud en trouw en liefde voor haar gezin. Vanuit onze parochiegemeenschap wensen wij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het verlies. Dat zij moge rusten in vrede.

## *Parochieraad*



Als dit informatie zou zijn vanuit de parochieraadsvergadering dan bleef het verder leeg.

Sinds begin december zijn er geen vergaderingen geweest. Gelukkig is er wel mail en telefoon en daar is druk gebruik van gemaakt. Geen vieringen met Kerst was ook het afzeggen van veel zaken. Na de lockdown tot half januari zouden we weer bekijken hoe we verder zouden gaan met de vieringen. We vinden het heel kaal en leeg zonder vieringen, maar toch hebben we na uitvoerig overleg besloten eerst nog ons ook te houden aan deze lockdown. De oproep "blijf zoveel mogelijk thuis" kunnen we negeren, maar we willen ons ook niet als kerk buiten de samenleving plaatsen. De hoop is dat we zo snel mogelijk weer de normale vieringen kunnen hervatten. U wordt daarvan op de hoogte gehouden via de Andijker en de Binding. Op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) kunt u heel veel uitzendingen van kerkdiensten volgen, ook uit deze omgeving.

Het gemis van de contacten onderling is best veel. Ook bij de koren die nu niet mogen oefenen en waarvan de leden elkaar niet meer elke week kunnen zien, zingen en bijpraten...geen bloemschiksters die er een paar mooie uurtjes van maken. Geen parochieraad die met de nodige humor veel zaken bespreekt en regelt. Maar, en dat is ook via mail en telefoon veel overlegd, is wel de Actie Kerkbalans doorgegaan. Kan het? Ja, moet met veel goede wil op te lossen zijn. Aanpassingen rond het wegbrengen van de tassen enz. Nu dit Kontakt uitkomt moet de opbrengst bekend zijn. Ieder jaar weer spannend. De opbrengst dit

jaar heeft de penningmeester net bekend gemaakt: € 19.630 !!! Ruim € 1.300 meer dan vorig jaar! Voor zo'n bijzonder jaar een geweldige opbrengst! Bestemd voor onze eigen parochie. Een flinke financiële oppepper! Met heel veel dank voor alle medewerking en gulle gevers! Er komt altijd nog wat na, ook wat later komt is welkom en wordt meegeteld. U hoort t.z.t de totaalopbrengst. Nogmaals dank!

Er is best veel ziek en zeer binnen onze parochie. Ook moesten we van parochianen afscheid nemen. In deze aparte tijd is dat vaak extra moeilijk, het kan nu niet op de manier zoals men het liefst zou willen. Ook hier veel sterkte!

We hopen van harte dat de onderlinge contacten niet stopgezet worden deze tijd! Bel zelf ook eens naar iemand aan wie je denkt, het levert vaak weer leuke contacten op. Gewoon doen! Stuur eens en kaartje... Onze pastor zal deze tijd ook minder bezoeken kunnen brengen, maar u mag hem altijd bellen! En dat hoeft echt niet voor heel zware problemen te zijn hoor! Mag ook best voor 'gewoon even horen'...

Het volgende Kontakt komt net voor Pasen uit. Zijn we gezond gebleven? Hoe ver zal het dan zijn met de vaccinaties? Kunnen we ons weer vrijer bewegen? Zijn er weer vieringen in kerk? Kunnen we al denken aan vakantie? Zijn de kinderen eindelijk weer gewoon naar school? Allemaal vragen waar nu nog geen antwoord op te geven is. 'De tijd zal het leren' is zeker dit jaar van toepassing!

Samen moeten we proberen er het beste van te maken!

Een hartelijke groet vanuit de parochieraad en alle goeds!

Baukje Kuin-Hogendorp

### **Rectificatie!**

Hoe het mogelijk is blijft een vraag!

Beide telefoonnummers van onze penningmeester in het nieuwe parochiegidsje zijn onjuist.

Dit zijn de goede nummers van Nico van der Gulik: 0228-583649 of 06-25433931

Met excuses voor het mogelijke ongemak!

(Het heeft wel een paar heel leuke onverwachte gesprekken opgeleverd met een oudere mevrouw uit ons land die vroeger ooit eens met haar vader in Andijk was geweest. Zij zag het foute nummer als een teken van de Heer...)

## *Gemeenschapsopbouw*

### **WIJKCONTACTPERSONEN**

Gelukkig hebben we een nieuwe wijkcontactpersoon (of misschien wel twee, in feite) voor wijk 28: Peter en Cathy Keeman-Breg, Cornelis Kuinweg 12 in Andijk. Heel fijn dat ze zich hiervoor willen inzetten. Cathy zet zich ook al jaren in als kerkwerkster.

Hartelijk dank en succes in de wijk!

### *Kerkebalans*



Het is weer gelukt! En met een fantastisch resultaat. € 1300 meer dan vorig jaar op de telavond en dan wordt er altijd nog wel wat bijgesprokeld in de loop van het jaar. Dank voor ieders bijdrage, zowel financieel als in woord en daad. "Geef vandaag voor de kerk van morgen" was het motto van de actie dit jaar. We hebben het samen laten zien: € 19.630,=.

Nogmaals hartelijk dank!

### *Kerk en Samenleving*



#### **VASTENACTIE**

##### **'Werken aan je toekomst'**

In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

##### **Vervolgonderwijs is noodzakelijk**

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk



sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

### **Op eigen benen**

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

### **Onderneming opstarten**

In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsopleiding aanbieden, onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

### **Wat kunt u bijdragen**

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

€ 24 : technische leerboeken voor een schoolklas van 20 leerlingen

€ 40 : een 'terug-naar-school' pakket met schooluniform, boeken en schooltas

€ 200 : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar

€ 360 : een startpakket 'opstarten groentewinkel'

Als u meer informatie wilt, kunt u kijken op [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl)

### **VOEDSELBANK WEST-FRIESLAND**

In totaal zijn er 12 goed gevulde dozen met levensmiddelen en verzorgingsproducten naar Hoorn gebracht. De spullen kwamen goed van pas.

Mocht u meer informatie willen over de Voedselbank West-Friesland, dan kunt u dat vinden op [voedselbankwv.nl](http://voedselbankwv.nl)

## *P.C.I.*

Terugblik: een wens voor je medemens

Vanuit de PCI willen we iedereen bedanken die in de decembermaand gereageerd heeft op de actie: Een wens voor je medemens. Voor de probleemdragers is het vaak moeilijk zelf met hun problemen en zorgen naar buiten te komen. Als mensen in de omgeving hiervoor dan oog en oor hebben kan er soms een beetje verlichting worden gebracht. De gegeven hulp werd erg gewaardeerd. Ook dit jaar wil de PCI in de tijd voor Kerst deze actie voortzetten. De PCI is er ook voor noodhulp op financieel gebied door het hele jaar heen.

## *Regionieus*

Waar we allemaal tegenaan lopen en dus ook de projectgroep van de regio die in november is opgestart: het niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen voor wat betreft de bijeenkomsten die zo hard nodig zijn om een visie te vormen voor onze regio en beleid te creëren. Daarom is er binnen het regiobestuur besloten om de parochies van onze regio begeleiding aan te bieden met betrekking tot het digitaal vergaderen. De uitnodiging hiervoor is onlangs naar de parochies verstuurd. Het is tenslotte allerm minst wenselijk dat alle overleg stil komt te liggen. Bovendien worden de financiële zorgen op regio niveau alleen maar versterkt door de onzichtbare vijand waar we allemaal mee te maken hebben. Zonder kerkdiensten blijven de collecteschalen tenslotte ook leeg.

Wordt vervolgd en ik hou u op de hoogte van eventueel nieuws.

Hartelijke groeten,  
Trudy Nieuweboer-Kuip

## *Gedachte*

### **ELKE DAG IS EEN UITNODIGING**

Elke dag is een uitnodiging  
om jezelf te oefenen  
in waardering voor dit leven.

Elke dag is een uitnodiging  
om jezelf te verwonderen  
over zoveel goeds in anderen.

Elke dag is een uitnodiging  
om elkaar te bemoedigen  
om te bouwen aan een wereld vol liefde.

Elke dag is een uitnodiging  
om zin te geven aan dit leven!

naar Marinus van den Berg

## Kies Voor Gezelligheid



Lieve leden van: Kies Voor Gezelligheid

Allereerst nog de beste wensen voor 2021 toegewenst.

We hopen, dat het einde van deze rare onzekere periode in zicht is. We weten alleen nog niet wanneer. Zo gauw we meer zekerheid hebben, dat we weer een avond kunnen plannen, krijgt een ieder persoonlijk bericht van ons per mail, indien dat mogelijk is.

Het allerbelangrijkste is voor nu:

Hou vol en blijf gezond!

Namens het bestuur,  
Wil Brassier

## Veiling Sarto



De veiling voor dit jaar was gepland op 12 maart, maar iedereen begrijpt dat dit door de corona niet door kan gaan op de manier zoals we gewend zijn.

Veel verenigingen kunnen nu ook geen activiteiten ontplooiën. Wel wil iedereen zodra de corona het toelaat weer in actie komen. Dit brengt dan extra kosten met zich mee.

Als veilingbestuur zijn we nu aan het bedenken wat er wel mogelijk is om de verenigingen e.d. toch ook dit jaar financieel te ondersteunen.

De plannen hiervoor zijn we aan het bedenken en bespreken. Het wordt waarschijnlijk in de maand mei, als het door corona mogelijk is.

U hoort er in het volgende Kontakt meer over.

We hopen nu al op uw medewerking!

Het veilingbestuur

## In 't zonnetje



In deze in 't zonnetje rubriek willen we graag Theo Tensen en zijn vrouw Truus in 't zonnetje zetten. Theo heeft lange tijd het stencilwerk voor ons Kontakt blad gedaan, samen met Joop Bakker. Theo heeft het stokje nu overgedragen aan Kees Slagter. Top dat Kees dit wil overnemen van Theo. Truus heeft zich samen met de andere bloemstiksters ingezet voor de prachtige bloemstukken in de kerk. Door de ziekte van Truus moest ze hier noodgedwongen mee stoppen. We willen Theo en Truus hartelijk danken voor hun jarenlange inzet voor onze parochie en ze heel veel sterkte en liefde wensen in deze zeer moeilijke omstandigheden.

De parochieraad

## Uit de brievenbus



### TRIDUÛM WOGNUM

Elk jaar omstreeks deze tijd staat hier een oproep voor het Triduüm in Wognum.

Vorig jaar waren alle voorbereidingen al klaar en veel gasten hadden zich al opgegeven, maar toen kwam Corona. Helaas moeten wij nu weer medelen dat wij hebben besloten ook dit jaar **geen** Triduüm te houden. Het is heel erg jammer, maar de ontwikkelingen zoals die nu zijn, geven daartoe nog geen mogelijkheden en wij vinden het onverantwoord om in deze situatie het Triduüm door te laten gaan. Bovendien hebben wij te maken met uiterst kwetsbare gasten.

Dit zorgt ervoor dat we geen Triduüm kunnen organiseren waarbij wij de gasten mooie dagen kunnen bieden zoals dat al 48 jaar wordt gedaan. Natuurlijk spijt het ons zeer dat we voor de 2<sup>e</sup> keer dit besluit hebben moeten nemen, maar we vertrouwen erop dat wij op **vrijdag 22 april en zaterdag 23 april 2022** het Triduüm in Wognum weer kunnen organiseren op de manier zoals wij dat gewend zijn. Wees allen voorzichtig, denk om u zelf en om elkaar en laten we met z'n allen hopen dat dit virus snel onder controle is zodat we elkaar daarna weer op een gezonde manier kunnen ontmoeten.

Hartelijk groeten Comité Triduüm Wognum