

Parochie



kontakt

*P.M. Kuin*

Jaargang 49, juni t/m augustus 2021

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

**STENCILWERK EN BUNDELING:**

Joop Bakker en Kees Slagter

**VERSPREIDING:**

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26

en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR: André Dekker**

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6

**CONTACTADRES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE INTENTIES:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

**WEBSITE:**

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## Van de redactie

Dit nummer overbrugt de zomer/ vakantieperiode. De volgende verschijnt in september.

Goed bewaren dus!

Naast de vaste rubrieken kunt u lezen hoe het pastor Suidgeest vergaat in Voorhout.

En dan breekt de vakantietijd weer aan en of u nu weg gaat of thuisblijft, maak er een fijne tijd van. Geniet niet alleen van al het goede en mooie, maar ook van de kleine dingen in het leven. En dat kan overal.

Denk ook aan die mensen, die aan huis gebonden zijn en zich vaak eenzaam voelen. Een praatje, bezoekje of wandelingetje doet zoveel.

Een zonnige groet van de redactie en een fijne zomertijd toegewenst.

Er zijn geen slechte dagen.  
Er zijn alleen maar dagen,  
waarop we meer lasten moeten dragen.  
Laat mij jou dan wensen,  
dat er tussen al die mensen,  
wel iemand is,  
die je zal vragen,  
of hij je last wat mee kan dragen!

## Wat en wanneer

wo. 18 aug. inleveren kopij voor  
september en oktober

## Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering om 11.30 uur altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

## Liturgisch rooster

### Zondag 6 juni:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

### Zondag 13 juni:

10.00 uur: Eucharistieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Pastor J. van Dril

### Dinsdag 15 juni:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Zondag 20 juni:

10.00 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Voorgangers van groep Andijk

### Zaterdag 26 juni:

19.00 uur: Eucharistieviering  
met muzikale ondersteuning van  
de Vriendenkring  
Pastor J. Correa

### **LET OP:**

**aanvangstijd is veranderd m.i.v. 4 juli.**

Meer info volgt in Andijker, Binding en het volgende Kontakt.

### Zondag 4 juli:

9.30 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
de Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

### Zondag 11 juli:

9.30 uur: Eucharistieviering  
met muzikale ondersteuning van  
de Vriendenkring  
Pastor J. Correa

### Zondag 18 juli:

9.30 uur: Eucharistieviering  
met muzikale ondersteuning van  
de Vriendenkring  
Pastor J. van Dril

Dinsdag 20 juli:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zondag 25 juli:

9.30 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
de Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

Zondag 1 augustus:

9.30 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

Zondag 8 augustus:

9.30 uur: Eucharistieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Pastor J. Correa

Zondag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming

9.30 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning  
Voorgangers van groep Andijk

Zondag 22 augustus:

9.30 uur: Eucharistieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Pastor J. van Dril

Zondag 29 augustus:

9.30 uur: Eucharistieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Pastor J. Correa

Miva-deurcollecte

Zondag 5 september:

9.30 uur: Woord-Communieviering  
met muzikale ondersteuning van  
het Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

**Van Onder An de Dijk**

Beste parochianen,

Het stond met grote letters vet afgedrukt in de binnenkant van de krant van zaterdag 22 mei jongstleden. Dat 'Spektakel, spanning en humor verzekerd' was. En met die verwachting in het

achterhoofd hebben zo'n 180 miljoen mensen, waarvan 5,5 miljoen hier in Nederland, er naar gekeken. Naar het Eurovisie Songfestival waar dit jaar 39 landen aan deelnamen en gehouden werd hier in Nederland in Rotterdam. Eigenlijk zou dat verleden jaar het geval zijn, maar corona gooide 'roet in het eten'. Dat was ook het geval met het 'live' gastoptreden van Duncan Laurence op die avond. Namens Nederland won hij dat festival in 2019. Dat was ook de reden dat Nederland na 41 jaar, weer het organiserend land werd van dat festival met nu de zanger Jeangu Macrooy als Nederlandse inzending.

Voor die bewuste zaterdag stond hij als 23<sup>ste</sup> genoteerd om zijn lied, zijn strijdlid, 'Birth of a new age' te laten horen en zoals we inmiddels weten is hij helaas ook als 23<sup>ste</sup> geëindigd. Dat van de 26 finalisten op die avond. Dat was enigszins ook de verwachting van de 'bookmakers', de 'wedkantoren', maar ook bij menig ander 'expert' op dat gebied. Zo schreef een zekere Richard van de Gommert nog in die bewuste krant van 22 mei ... 'De Nederlandse inzending is muzikaal heel anders dan de rest. Het valt enorm op. 'Birth of a new age' groeit bij elke luisterbeurt en heeft een geweldige, bijna poëtische, tekst waarbij de trots van Suriname wordt overgebracht. De vraag is of de rest van Europa dit begrijpt'. En gezien het eindresultaat is dat dus niet het geval. Een hogere plaats had ik hem en zijn team uiteraard graag gegund.

Nu somde verslaggever Jan Vriend in de krant van maandag 17 mei jongstleden nog een vijftal excuses op om toch vooral naar het desbetreffende festival te kijken. Want, zo merkte hij op 'Jazeker, er zijn belangrijker dingen dan het Eurovisie Songfestival. Maar het is niet louter een glittercircus van wansmaak. Sommige liedjes groeien uit tot klassiekers. Dus doe nou niet al te neerbuigend over het liedjesfestijn'.

En naar mijn beleving is dat ook helemaal niet nodig als je alleen al kijkt naar de gigantische organisatie van het festival en het uiteindelijk resultaat daarvan tijdens de uitzendingen. Zo ook wat er te beluisteren viel als boodschap in menig lied. Zo zong bij voorbeeld die bewuste Jeangu Macrooy over de rebellie, de trots en de uiteindelijke vrijheid van zijn geboorteland uit de slavernij. Het is een tekst gebaseerd op een oude Surinaamse gezegde ooit ontstaan kort na de slaver-

nij 'Yo no man broko mi, mi na afu sensi' wat zoveel betekent als 'ook al ben ik een halve cent, je kunt me niet breken'. Waarbij een halve cent het kleinste betaalmiddel was in koloniale tijden.

En zo had menig zanger, zangeres van die avond een boodschap verweven in zijn en haar lied. Daartoe wisten zij zich, dan wel hun tekstschrijvers, geïnspireerd. Waren de woorden van de liederen hen ingegeven, ingefluisterd en daar verdenk ik de Heilige Geest van. Zij die ons door Jezus Christus nog beloofd werd bij zijn Hemelvaart (13 mei) en wij Haar aanwezigheid onder ons onlangs op het Hoogfeest van Pinksteren (23 mei) hebben gevierd. Dat als Inspirator, maar ook als Helper, Trooster en zoveel meer van Godswege ons gegeven. Zij is dus zeer veelzijdig en zet ons mensen van daaruit in beweging.

Zo zag ik dat o.a. ook gebeuren bij een zekere Eveline van der Werf uit Noordwijkerhout. Haar kwam ik dinsdag 25 mei jongstleden nog tegen in een interview in de krant. Tot tweemaal toe was zij 'overvallen' door borstkanker. Dat bracht bij haar uiteraard groot verdriet en zorg teweeg, maar heeft haar in die tijd ook het belang van het 'inloophuis' doen ervaren. Om dat 'inloophuis', een nazorgcentrum voor kankerpatiënten, onder de aandacht te brengen en financieel te ondersteunen begon Eveline die bewuste dinsdag met haar sponsor fietstocht. Tijdens die tocht van 6 weken van in totaal 2000 km, bezoekt zij al die 'inloophuizen' hier in Nederland. Dat zijn er 75 in getal. Naast het onder de aandacht te brengen van het belang van die huizen en het financieel te ondersteunen door haar sponsortocht, is het bovenal het bemoedigen van de kankerpatiënten die zij daar zal aantreffen. Het in beweging zetten van Eveline daartoe, daar verdenk ik dus eveneens die Heilige Geest van.

En zo kunnen we gelukkig een reeks van voorbeelden uit het leven van alledag, uit die van ons en die van anderen, hieraan toevoegen. Voorbeelden van die veelzijdigheid van die Geest, die ons mensen helpt, troost, inspireert, in beweging zet en daarover klinkt iets van door in de volgende gedachte getiteld ...

### **Pinkstergedachte**

De Geest van God  
is geen spookbeeld of hersenschim.

Zij is onder ons aanwezig,  
voelbaar en tastbaar.  
Zij spreekt soms uit de blik in onze ogen.  
Je ziet Haar in de mensen,  
die verdraagzaam zijn  
en respectvol omgaan met elkaar.  
Je voelt Haar in dat liefdevolle gebaar  
of die hartelijke handdruk.

De Geest van God  
is de scheppende kracht,  
die bruggen slaat over de diepste kloven,  
die mensen bij elkaar brengt  
en conflicten ombuigt  
in begrip en verzoening.  
Het is de energie,  
die bergen kan verzetten  
en mensen boven hun kleinheid uittilt  
- de levensadem van God- ,  
die mensen bezielt en in beweging zet.

Dat 'bezielen en in beweging' zetten zagen we o.a. dus gebeuren bij Eveline van der Werf uit Noordwijkerhout en o.a. bij die zangers, zangeressen, tekstschrijvers voor op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Maar dat zien we zo-direct o.a. ook gebeuren bij het Europees Kampioenschap voetbal met 24 deelnemende landen en gehouden wordt in de periode van 11 juni tot en met 11 juli aanstaande. Dat in welgeteld elf verschillende gastlanden waaronder Nederland en zal zeker, net als het Eurovisie Songfestival, een miljoenenpubliek in beweging zetten waar- onder uiteraard ook heel veel Nederlanders. Als het o.a. aan de supermarkten en bouwmarkten ligt, liefst allemaal in en met oranje.

Dat zal echter die bewuste Geest van God om het even zijn. Als we maar in beweging komen. Daartoe zet Zij ons mensen aan. Daartoe bezielt Zij ons. Mogen we dat zo ook ervaren.  
Dat wens ik ons allen van harte toe.

Gods' Zegen, alle goeds,  
goede gezondheid, troost  
en bemoediging.

Hartelijke groet,  
*pastor André Dekker*

## Bloemschikken



De weken van 7 t/m 20 juni:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 21 t/m 4 juli:  
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

De weken van 5 t/m 18 juli:  
Corry Kuin en Angela Bregman

De weken van 19 juli t/m 1 aug.:  
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

De weken van 2 aug. t/m 15 aug.:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 16 aug t/m 29 aug.:  
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

Namens alle bloemschiksters wensen we onze bloemenleverancier Frans Laan heel veel beterschap en een goed herstel toe.

Groetjes Jacqueline en Karin



## Kerkwerken

Na overleg is besloten voortaan februari en juli te laten vervallen in plaats van januari en augustus.

Op dinsdag 8 juni is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

E. Sijm-Haakman  
G. de Vries-Broers  
L. Steltenpool-Haakman

juli vervalt

Op dinsdag 3 augustus de dames:

C. Sijm-Steltenpool  
W. Brasser-Laan  
T. Audiffred-Steltenpool  
G. Schuitemaker-Steltenpool

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt. En iedereen een hele fijne en zonnige zomer(periode) toegewenst!

Groetjes van Trudy

## Koffiedrinken



Een nieuw Kontakt met nieuws voor de zomer. Maar ook met nieuwe vooruitzichten wat betreft de coronamaatregelen. Langzaam aan gaat er meer versoepeld worden. Het leeft gelukkig weer meer onder de mensen, we worden er blij van. In beperkte mate kun je nu weer rustig een winkel binnen lopen zonder een afspraak te moeten maken. Niet op de klok te hoeven kijken of de 20 minuten van het tijdsblok die je hebt gekregen al om zijn.

De meeste kinderen en jongeren zijn gelukkig weer naar school in plaats van online les achter het beeldscherm. Ze zijn blij om hun klasgenoten, vrienden en vriendinnen weer te kunnen zien en spreken. Wij als mensen hebben elkaar nodig!

De buitenterrassen zijn weer open en wat is het fijn als je daar zin in hebt om b.v. na het shoppen, wandelen of fietsen gewoon even gezellig iets te kunnen drinken.

Het zou mooi zijn als de horeca en binnen terrassen weer open mogen. Zou dat met ons "terras" in de dagkerk ook weer kunnen en mogen voor een kopje koffie of thee? Gewoon om even "samen" te zijn na afloop van de kerkviering. Zal dit gaan lukken met de gepaste afstand van 1.50 meter? Misschien in september als het openingsseizoen voor de kerk, scholen en verenigingen weer van start gaat. Of misschien is dan de 1.50 meter niet meer van toepassing. Wat zou het fijn zijn om zo'n mooie start te kunnen en mogen maken.

Maar...we kijken nu eerst uit naar een mooie en zonnige zomer. Hopelijk zien we elkaar in september bij het koffiedrinken! Ik wens iedereen een fijne zomer, alle goeds en veel gezondheid!

Hartelijke groet,  
Afra Kuin

## Jubilea



Op 18 mei vierden dhr. en mevr. Huisman-Meester, Schenkeldijk 18 in Wervershoof, hun 60-jarig huwelijksjubileum.

En op 19 mei waren Ton en Jacinta Stuifzand-van der Drift, Dr. d'Arnaudstraat 27, 50 jaar getrouwd.

Namens onze parochiegemeenschap alsnog ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

## *In Memoriam*

\*29-1-1954

+ 6-4-2021



Op 6 april is op 67-jarige leeftijd overleden Adrie Steltenpool, Dwarland 20. Namens onze parochiegemeenschap wensen wij zijn nabestaanden, veel sterkte met het verlies.

.....

\* 23-6-1934

+ 11-4-2021

Op 11 april is op 86-jarige leeftijd overleden Cornelis (Cor) Mol. Hij heeft enkele jaren in Sorghvliet gewoond. Zijn afscheid was in het voor hem vertrouwde Onderdijk. Dat hij moge rusten in vrede.



## *Verhuisd*

Onlangs is mevrouw Joke Kuin-Oudejans verhuisd van Klamptweid 7 naar Sorghvlietlaan 134 in Andijk.

## *Wel en wee*

Na een fietsongeval ligt Frans Laan al geruime tijd in de lappenmand. Via het VU in Amsterdam en het Sint Nic in Lutjebroek is hij nu weer thuis. Van harte beterschap!

## *Parochieraad*

Ja, zo blijf je zoeken.

Vergaderdatum in het hoofd, 6 april, geen notulen kunnen vinden om nog even na te lezen. Eindelijk, o ja, de vergadering was immers uitgesteld... Een paar weken later hebben we ons als parochieraad gebogen over de vragen die kerkelijk opbouwwerker Henk Brussel had gesteld met het oog op de toekomst. Dat alles bij het oude zal blijven binnen onze parochie heeft weinig kans,



al zou het alleen al door deze coronatijd zijn. Ook hierdoor haken mensen af helaas, het went om niet naar de kerk te gaan, mogelijk worden vieringen online gevolgd of heeft men inmiddels de ervaring dat de tijd op zondagochtend ook best anders ingevuld kan worden.

De andere regioparochies hebben dezelfde vragen voorgelegd gekregen, ook zij moesten voor 1 mei een antwoord op papier hebben. Hier komt dan weer een vervolg op. Helaas kan Henk om zijn gezondheid deze grote klus niet afmaken. Veel sterkte gewenst vanuit onze parochie!

In het nieuwe rooster vanaf 1 juli is al rekening gehouden met enkele veranderingen. U hoort en ziet hier meer van in dit Kontakt. Niet altijd zijn we er blij mee, maar het vraagt aanpassing van alle parochies en dan springen wij er nog heel knap uit...

In mei is er wel vergaderd met de hele parochieraad, nog steeds in de dagkerk in een grote cirkel. Het nieuwe rooster is uitgebreid aan de orde geweest. Het is een flinke klus. Voor de vieringen moeten de voorgangers, koren, lectoren, kosters, bloemschiksters en soms de koffieschensters geregeld worden. Als er maar één schakel mist valt het al op... Gepleit wordt voor een goed overleg tussen de pastores en het regiobestuur en van hieruit naar de parochieraden. We zullen samen op naar de toekomst elkaar hard nodig hebben, dan graag wel in goed overleg.

Verder zijn in deze vergadering de lopende zaken doorgesproken. Tuinonderhoud, onderhoud van het kerkgebouw, de financiën. Wist u dat we in kerk 4 m3 water gebruiken per jaar? Minder douchen kan daar niet... De personele kosten zijn wel flink omhoog gegaan. Hierover moet bijbetaald worden aan het bisdom. Nico, onze penningmeester heeft de vragen hierover voorgelegd aan het bisdom, een antwoord laat nog op zich wachten.

Marryelle Schuitemaker-Deen is gestopt met de werkgroep 1° Communie. Met veel enthousiasme heeft zij zich hier jarenlang voor ingezet. Heel veel dank vanuit onze parochie hiervoor Marryelle! Er wordt nog naar een vervangster gezocht. De coronamaatregelen zijn inmiddels een beetje versoepeld. De meeste ouderen zijn gevaccineerd en de jongere leeftijdsgroepen volgen (als men gevaccineerd wil worden). Hopelijk daalt het aantal besmettingen, komen er de komende tijd nog meer versoepelingen en kunnen we weer 'gewoon' met elkaar omgaan. Verjaardagen vieren, kinderen en kleinkinderen een heerlijke

knuffel geven. Onverwacht even op bezoek, gewoon vergaderen, niet met een boogje van 1,5 meter om elkaar heenlopen maar even blijven staan praten zonder mondkapje...wat een heerlijk vooruitzicht!

Als er dan ook nog goed weer en een stralend humeur bij komt krijgen we een prachtige zomer! Van harte toegewenst vanuit de parochieraad!

Sterkte waar nodig! Ook deze tijd hebben we met ziek en zeer te maken en denken we aan de mensen die ons ontvallen zijn. Mogelijk kunnen we elkaar steunen. Alle goeds!

Hartelijke groet vanuit de parochieraad!  
Baukje Kuin-Hogendorp, secr.,

## *Kerk en Samenleving*



### **MIVA-COLLECTE 2021**

#### **Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia**

Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de MIVA-collecte plaats in de kerken. We mogen de kerken weer bezoeken. Maar veel kan ook nog niet. Hulp is nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar ook verder weg.

Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor Pionier Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajjado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Duncan heeft een bestemming: "Ik wil de capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar."

Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemiddelen van MIVA ingezet om mensen te beschermen tegen het COVID-19 virus. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen, in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden. Ook daar gelden maatregelen en kunnen de pioniers hun werk niet doen zoals zij zouden willen.

Op [www.miva.nl](http://www.miva.nl) leest u meer over het project van Duncan.

### **VREDESWEEK 18 t/m 26 sept.**

#### **Inclusief samenleven**

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX 'inclusief samenleven' als thema van de Vredesweek.

Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Where can we find light in this never-ending shade? Deze oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en klasseverschillen. Het PAX-programma 'Het verhaal van mijn vlucht' zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar blijven 'de vluchteling', hoe graag ze dat etiket ook achter zich zouden willen laten. In de steden neemt het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk.

#### **Wat doe jij in Vredesnaam?**

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aan kaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.



## Regionieuws

*Binnenkort komt er een tweede nieuwsbrief uit. Die zal worden gepubliceerd in Andijker en Binding en later ook in het volgende Kontakt. De eerste nieuwsbrief, die al in de weekbladen is gepubliceerd, volgt hieronder.*



### NIUWSBRIEF REGIOBESTUUR, APRIL 2021

Beste mede-parochianen,

Het is al weer april. Wie had vorig jaar gedacht dat we nu nog steeds te maken zouden hebben met het corona virus? Velen van ons hebben gedacht dat het met een paar maanden en een beetje mooi weer wel zou overwaaien. Maar helaas, niets is minder waar. Op vele gebieden worden we nog steeds dagelijks geconfronteerd met de beperkingen en gevolgen van corona.

Dat is ook de reden voor ons als Regiobestuur om een nieuwsbrief op te stellen. We merken dat er behoefte is om vanuit het bestuur regelmatig op de hoogte te worden gehouden over actualiteiten en wat er nog meer gaande is. We zitten als bestuur niet stil, en hopen u op deze manier te kunnen betrekken en informeren.

Waar zijn we als bestuur nu mee bezig?

Dat kan worden samengevat in 3 punten:

1. Bouwen aan een sterk bestuur
2. Toekomstbestendig maken van de regio/parochie
3. Voortgang van de dagelijkse gang van zaken

In deze nieuwsbrief gaan we in op het eerste punt. De overige punten komen in volgende nieuwsbrieven aan bod.

1. Bouwen aan een sterk bestuur!

In 2015 zijn de parochies Wervershoof, Medemblik, Onderdijk, Zwaagdijk-Oost en Andijk op papier samengevoegd in een personele unie tot RK regio Wervershoof, met aan het hoofd een regiobestuur. Het eigene aan een personele unie is dat het regiobestuur het parochiebestuur is van elk van de vijf aangesloten paro-

chies. Iedere afzonderlijke parochie heeft nog wel een parochieraad, wat in de juridische zin een locatieraad wordt genoemd. Een locatieraad (parochieraad) is als het ware een adviesraad voor het parochiebestuur (regiobestuur). Verder coördineert de locatieraad het lokale pastoraat in goede samenwerking met de pastores.

Volgens de statuten bestaat het parochiebestuur (regiobestuur) uit afgevaardigde leden van de locatieraden (parochieraden). Op die manier heeft iedere afzonderlijke parochie een stem in het parochiebestuur.

Er is destijds dus veel veranderd. Misschien wel meer dan iedereen dacht... Maar in de praktijk zijn we allemaal op de oude voet doorgegaan en probeerden we zo veel mogelijk alles bij het oude te laten. Daardoor is bij veel mensen het idee ontstaan dat de invoering van de personele unie eigenlijk niet zo veel verandering teweeg bracht. Het regiobestuur wordt nu echter van verschillende kanten met zijn neus op de feiten gedrukt. Het regiobestuur komt er niet meer onder uit om meer zijn verantwoordelijkheden als parochiebestuur voor de vijf parochies op te pakken en vorm te geven, zoals dat bij de invoering van een personele unie hoort. Ook voor het regiobestuur, wat nu dus parochiebestuur is, is dit uitdagend. We moeten nu meer nadenken over zaken als:

Welke verantwoordelijkheden liggen er bij de locatieraden en welke bij het parochiebestuur? Hoe geven we de samenwerking met de locatieraden vorm?

Hoe wordt de samenstelling van het parochiebestuur?

Wat zijn de taakgebieden van het parochiebestuur?

Wie is waarvoor verantwoordelijk? etc...

Het komt er op neer dat wij ons als parochiebestuur opnieuw aan het vormen zijn, met de personele unie als uitgangspunt. We zijn daar nu volop mee bezig en hopen ergens eind mei/ begin juni het "nieuwe parochiebestuur" te kunnen presenteren.

Daarna zullen we verder werken aan de taakverdeling tussen locatieraad en parochiebestuur, werkvormen, communicatievormen, etc. Uiteraard zullen we daarbij nauw samenwerken met de locatieraden.

Mocht u naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen naar ons email adres:

regiowervershoof@ziggo.nl.

Wij zullen ons best doen om u zo snel mogelijk antwoord te geven. We zien uw reacties graag tegemoet.

Groeten,  
parochiebestuur RK regio Wervershoof

## *Gedachte*

### **ALTIJD**

Er is altijd wel iets om weg te geven;  
een beetje van jezelf, een beetje tijd.  
Oprechte aandacht en gezond begrijpen  
en als het even kan wat hartelijkheid.  
In elke dag leeft iets wat je kunt delen;  
een beetje liefde, humor en geluk.  
We slaan zo dikwijls van die dagen over,  
we merken het niet, we hebben het te druk...

Er is altijd in het kleins iets uit te delen,  
het is simpel, warm gevoel in jou,  
om welgemeend, spontaan even te denken:  
“ik geef wat licht, je staat stil in de kou.”  
In elke dag zitten momenten,  
die vragen om wat zuivere menselijkheid.  
We slaan zo dikwijls die dagen over,  
we voelen het niet, we hebben geen tijd...

Als je iets geeft, dat zuiver uit je hart komt,  
een lief gebaar, wat troost, verbondenheid,  
dan voel je zacht, dat je een ander mens bent  
met meer begrip voor realiteit.  
De dagen zijn bedoeld om warm te zeggen:  
“ik wilde, dat ik iets voor je kon doen.”  
Of zomaar onverwachts een hand te pakken  
en troost te brengen met een lieve zoen.

Er is altijd wel iets om weg te geven,  
aandachtig luisteren, doet wonderlijk goed.  
Omdat je, ook als is het maar heel even,  
de mens dicht naast je innerlijk ontmoet.  
En in alle dagen schuilen kraaltjes liefde,  
een nieuw ontdekken van een betere tijd.  
Een begrijpen wat het leven inhoudt,  
de stille kracht van menselijkheid.

## *Kies Voor Gezelligheid*



Lieve leden van Kies Voor Gezelligheid,

De avonden zijn nog niet begonnen, helaas!  
We hopen, dat we misschien snel iets in de buitenlucht kunnen verzinnen. Maar daar zijn we nog mee bezig.  
We willen iedereen alvast een prachtige zomer wensen en hopen, dat we elkaar in het najaar weer kunnen ontmoeten.

Hou vol en blijf gezond!

Namens het bestuur,  
Sandra Immen

## *Veiling Sarto*



Pasen en Pinksteren zijn alweer voorbij. Wel koud en nat maar we hopen dat een ieder toch gezellige dagen heeft gehad. Op naar de zomer, en alles gaat wat de corona betreft gelukkig de goede kant op en met de zomerse dagen in het verschiep blijven we positief denken.

De afgelopen veiling, die we opgelost hebben doordat er een donatie overgemaakt kon worden is een geweldig succes geworden.

Het heeft boven onze verwachting een resultaat opgeleverd van € 13025,=.

Zijn uw verwachtingen niet helemaal uitgekomen? Heeft u een bedrag overgemaakt en er is er niets bij u bezorgd? Als bestuur zijn we er vanuit gegaan dat als u niets vermeld heeft bij uw betaling, het bedrag een schenking is. Een aantal mensen heeft al aangegeven dat ze toch graag iets wilden ontvangen. Dat kan ook nu nog! Geef het even door aan Willy (06-20733077), Lieneke (0228-592677) of Jos (0228-591408) of mail het naar [veilingsarto@gmail.com](mailto:veilingsarto@gmail.com) en we gaan het alsnog regelen.

Nogmaals willen we iedereen bedanken voor alle bijdragen en we gaan op naar de 70 ste veiling die hopelijk weer in Sarto gehouden kan worden op 11 maart 2022.

Groeten van het veilingbestuur

## *Uit de brievenbus*



### EEN GROET UIT VOORHOUT

Een gezellige kaart uit Onderdijk, een even-bijpraten-telefoontje uit Andijk en een leuke email uit Wervershoof (van de parochieblad-redactie 'Nu en Straks'), dat bracht iets op gang met vragen als: hoe gaat u om met het Coronavirus, hoe is het met de invulling van de dagen, hoe lastig zijn de opgelegde beperkingen? enz. In de email ging het om een langere tijd, van ruim 3½ jaar, vanaf het begin. Op 16 oktober 2017, datum verjaardag, was het vertrek uit Wervershoof naar Voorhout. De vraag was: misschien is het leuk om over deze periode, vanaf het begin, iets te vertellen in een terugblik. Het is voor de lezers om kennis van te nemen in het Pinksternummer van 'Nu en Straks' (Wervershoof).

Op die uitnodiging ben ik ingegaan: iets vertellen over mijn eerste Voorhout-jaren, met goede zin, met een verdeling in enkele herkenbare onderdelen, dat moet toch lukken.

Om de cirkel rond te maken: het bracht me op het idee om 'het verhaal', na overleg en goed vinden, ook toe te sturen als kopie voor de parochiebladen in de parochies Andijk en Onderdijk, met enkele kleine aanpassingen. Het zijn de 3 parochies: W. A. en O, waarmee ik door benoeming indertijd het meest contact en werkta-ken heb gehad binnen de regio van 5 parochies, waartoe ook de parochie Medemblik en Zwaagdijk-Oost behoren.

#### Hoofdhuis en parkbewoners

In Voorhout kon ik een huurappartement betrekken in een woonservicecentrum. Er is een Hoofdhuis met een aantal bewoners, vooral broeders van een Congregatie, met in het huis verschillende voorzieningen. Er is een park met een groot aantal huisjes. Er wonen ongeveer 150 mensen, waarvan een aantal oud-pastores (emeriti). Dat is natuurlijk interessant en welkom.

Vanaf het begin was mijn broer Jaap – al vele jaren hier wonend – natuurlijk een goede gids om de weg te wijzen, voor mij welkom om gewend te raken. Ik noem daarbij graag om te beginnen: het Hoofdhuis.

Het Hoofdhuis heeft naast bewoning heel wat aan te bieden aan voorzieningen, om eventueel gebruik van te maken: restaurant, wasgoedver-

zorging, spelactiviteiten, bloemenwinkeltje op vrijdag- en zaterdagmiddag, kapsalon, huisarts-kamer, luisterkamer voor klassieke muziek (een ochtend in de week). Er is een kleine zaal, met de naam 'verjaardags-kamer', smaakvol ingericht, een belangrijke kamer! (zie verder)

Verjaardag vieren met familie en anderen gebeurt meestal overdag, in eigen huisje, zelf te regelen. 's Avonds is de familie naar huis. Dan komt de 'verjaardags-kamer' in beeld!

Op een daar aanwezige verjaardagskalender kun je (tevorens) je naam en datum noteren. Het is als uitnodiging bedoeld om er eventueel heen te gaan. En dat lukt! Het is een samenkomen van collega's, de broeders en enkele anderen uit het park.

Aantal: rond 20 personen. Kop koffie, gebakje of plakje cake, hapje, drankje,...

Ik ga er regelmatig en graag heen: als een gezellig moment! De tijd is: 20.30 tot 22.00 uur. Tegen 22.00 uur gaat ieder weer naar zijn of haar eigen kamer of huisje terug, mooi even samen geweest. Aparte opmerking: de broeders vinden het prima, dat wij als pastores-van-buiten aansluiting zoeken en vinden. Het is voor hen ook weer eens andere praat, variatie en nieuwe gezichten, waardevol genoeg.

#### Coronavirus

Het virus heeft een aantal beperkingen gegeven, vanuit het Bestuur in een strenge aanpak opgelegd. Vanaf het begin werd het Hoofdhuis afgesloten voor de bewoners uit het park en voor al degenen die van buiten kwamen. Dit werd gedaan om het virus buiten de deur te houden, ver weg van de bewoners. In het Hoofdhuis is ook een gesloten afdeling vanwege o.a. mensen met dementie, met goede verzorging en aandacht voor hen.

Dat vrij houden van besmetting is bijna een jaar gelukt. De leiding was er trots op en was er dankbaar voor, terecht. Toen liep het mis, eind januari van dit jaar: het virus was van buitenaf toch binnengeslopen. In één week tijd was er het overlijden van 3 broeders, een aantal was behoorlijk ziek, dus in quarantaine voor enkele weken. Bedrukte, droevige stemming. Van 12 naar 9 broeders. De maatregelen werden aangescherpt, alles op slot op weg naar betere tijden. De tijd ging daarna komen van vaccinatie, op weg naar beter.

Vanaf het begin konden wij als mensen-van-buiten niet terecht in het restaurant voor de mid-

dagmaaltijd. De oplossing: wij konden elke middag, rond 12.00 uur, voor ons zelf een middagmaaltijd ophalen bij de hoofdingang van het Huis. In eigen thuis (in het park) dan met de magnetron in de weer. Dat was goed te doen in de gegeven omstandigheden.

Nog weer beter: de laatste 4 maanden konden we met 8 personen, rond 12.00 uur, de maaltijd gezamenlijk gebruiken in genoemde 'verjaardagskamer'. Nog weer beter nieuws: in de komende juni-maand zijn we weer welkom in het restaurant! Dan zal ieder wel zeker gevaccineerd zijn. Zelf heb ik de vaccinatie (Pfizer) in Leiden ontvangen, op 13 februari en op 20 maart 2021. Het was daarna zonder klachten. De bekende maatregelen, zoals afstand bewaren, mond-kapje, enz. blijven van kracht. Maar er kan gelukkig wat meer...

#### Liturgische assistenties

1) In het liturgisch weekendrooster van de regio ben ik – op verzoek van pastor André Dekker en in overleg met elkaar – verschillende keren ingedeeld in de parochies Andijk, Onderdijk en Wervershoof, met goede zin en welkome herkenning. Met de auto de rit maken, dat vind ik geen probleem. Op zondagmorgen is het heel rustig op de weg. In de weekdays vermijd ik zoveel mogelijk de spitsuren en in de wintermaanden de donkere avond.

Het is overigens een gemakkelijke en bekende route: West-friesland, Hoorn, Purmerend, Zaanstad, Amsterdam (Coentunnel), A5, A4, A44.... Voorhout. Het is precies 90 km.

2) Na mijn komst hier in oktober 2017 ben ik in de jaren 2018 en 2019 benaderd voor af en toe een beurt in de regio Voorhout. Het gaat om de plaatsen Noordwijk (2 kerken), Noordwijkerhout (2 kerken), Sassenheim (1 kerk), Warmond (1 kerk), Voorhout (1 kerk, in het dorp). In deze regio heb ik in de 7 kerken meer dan eens een beurt gehad. Ik vond het een aangenaam contact, zeker ook met de kostersgroepen en lectoren. Het had iets van een bekend dorpsgebeuren, met gewone mensen. En dat gaat altijd goed, ook bij het koffiedrinken na afloop voelbaar. Overigens was er in die periode van 2018 en 2019 voor de regio een onderbezetting wat betreft pastores. Vandaar een beroep op ons. In het najaar van 2019 is er aanvulling van 2 pastores gekomen. Het zou kunnen, dat zij nu weer genoeg menskracht hebben. Dan nog het bijzondere: met de onverwachte komst van het Coronavirus in februa-

ri/maart 2020 was er de grote verandering: alle kerken voorlopig dicht, geen vieringen meer.

3) Met 5 of 6 collega's verdelen we tenslotte de beurten in de kapel hier binnen het Hoofdhuis. Het gaat om 2 vieringen in de week, dinsdag- en donderdagavond. De weekendviering is steeds op zaterdagavond, 19.00 uur. Binnen deze groep ben ik ook beschikbaar. Het is een betrekkelijk nieuwe groep. Anderen zijn ons voorgegaan en hebben afscheid genomen vanwege hoge leeftijd of overlijden. We proberen het met elkaar zo goed mogelijk in te vullen. De Broeders hebben ook zelf met elkaar in de kapel hun Getijden- en Gebedsmomenten, met eigen aanwezigheid. Aansluiting is altijd mogelijk.

#### Invulling van de dagen

Het Coronavirus geeft natuurlijk beperkingen. Ze zijn er om rekening mee te houden, er goed en verstandig mee om te gaan, uiteindelijk op weg naar betere tijden. En die gaan er echt wel weer komen. Het vaccineren is daarbij heel belangrijk. Als alles weer normaal is, dan kan er weer een heleboel, daar zien we allemaal naar uit.

In deze tijd heb ik meer aandacht voor leeswerk, een mooie bezigheid. Ik heb nog genoeg in de boekenkast staan. Dat kan elk moment van de dag.

Met goed weer maak ik graag in de middag een fietstocht, in verschillende richtingen.

Het is hier een mooie omgeving. Op dit moment: bollenvelden-pracht!

Ik heb laatst trouwens in het dorp hier een andere fiets gekocht, een goede tweede hands. Het is een verhaal apart. Ik kon niet zo goed meer op de fiets met mijn voeten op de grond komen, bijvoorbeeld bij het wachten voor de spoorbomen. Ben ik aan het krimpen?

Het lukte bij de fietsenzaak er een uit te kiezen, een goede tweede hands, met lager zadel. Perfect! Ik vroeg voorzichtig: is mijn oude fiets nog wat waard? De man zei: daar krijgt u niets voor! (Hij moest er zelf om lachen zoals het klonk!) Hij zei: ik zal het uitleggen.

Eenmaal in de maand komt een goede kennis langs om te horen of er nog fietsen zijn om mee te nemen....voor Afrika! Hij geeft de fietsen een goede beurt, voor dit mooie doel!

Ik jubelde: wat een goed idee! Mijn fiets, een tweede leven, in Afrika!!! Ik zie het helemaal voor me!!! Ik wil zelfs die opknopbeurt wel betalen! Maar dat hoefde niet.

Ik ging weg met een vrolijke zwaai. De fietsenmaker deed hetzelfde, met een lach op zijn snoet! Ik hoop, dat die Afrikaanse medemens er blij mee is, en dat zal hij zeker zijn!

#### Contact met Wervershoof en regio

Ik blijf met dankbaarheid en veel herinneringen met de parochie Wervershoof en de regio verbonden, denkend aan de periode vanaf maart 1979 t/m half oktober 2017.

Waar blijft de tijd, dat zéggén we wel eens! Het is met veel goede wensen aan u allen!

Daarbij zeker ook denkend aan een zinvolle voortgang van parochiepastoraat en regio-samenwerking, pastores-ondersteuning, met creatieve invulling en welkome inzet van velen vanuit de basis. Er is zoveel moois en de moeite waard te bedenken en uit te voeren, vooral ook in normale tijden áls de Corona-beperkingen voorbij zijn.

Nu zo vlak na het Pinksterfeest, als afsluiting gezegd:

een heilzame, flonkerende, warme Pinkstergroet!  
Laat de Pinkster-Geest maar neerdalen en binnenkomen, van harte!

Pastor J. Suidgeest,  
Voorhout

## WAARDEVOL

Kunnen we bij elkaar kwijt  
wat er werkelijk toe doet?  
Of toveren we een glimlach  
uit onze hoge hoed?

Vaak blijft kwetsbaarheid,  
stil en onbesproken.  
Gebruiken we een schild,  
dat zelden wordt doorbroken.

Sommigen van ons  
kijken hier dwars doorheen,  
zodat ze laten blijken,  
je bent heus niet alleen.

Je weet, ik ben hier echt,  
en speel geen andere rol.  
Je kunt er goed terecht,  
contact is waardevol.

Kunnen we proberen,  
zo te zijn voor elkaar?  
Dat is om te beginnen,  
een positief gebaar.

Ieder heeft gebreken,  
niemand is volmaakt.  
Toch zal later blijken,  
dat veel ons samen raakt.

Kijken we door Gods ogen,  
is iedereen gelijk,  
zo mogen we onszelf zijn  
en voelen we ons rijk.

*Arda Koomen-Kuip*

