

Parochie



kontakt

*P.M. Kuin*

Jaargang 50, september/oktober 2021

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer

Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

**STENCILWERK EN BUNDELING:**

Joop Bakker en Kees Slagter

**VERSPREIDING:**

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26

en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 0228-592046

email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR: André Dekker**

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6, Andijk

tel. Pastorie Wervershoof 0228-581268

**CONTACTADRES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE INTENTIES:**

Greet Tensen-Beemsterboer,

Kleingouw 195, tel. 592046

**WEBSITE:**

<http://andijk.rkregiowh.nl/>

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. C. Basjes;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBOORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## *Van de redactie*

Tijdens de koele vakantieperiode is er heel veel gebeurd zowel in binnen- als in buitenland. En ook corona is nog steeds niet verdwenen.

Maar wij moeten door. Langzaamaan 'mogen' we weer meer. Het koffiedrinken gaat weer van start zoals u in dit Kontakt kunt lezen. We mogen weer zingen met zijn allen. Dat geeft een goed gevoel!

Allen een goed seizoen toegewenst en denk om elkaar!

Staar je niet blind  
op wat is geweest..  
Anders zie je  
het nieuwe niet  
dat is begonnen!

## *Wat en wanneer*

di. 12 okt. inleveren kopij voor  
november t/m half december

## *Liturgische agenda*



In het weekend is er één viering.

### **Doopgelegenheid:**

één keer in de maand op zondag na de viering  
altijd na afspraak.

### **Communie thuis:**

Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

## *Liturgisch rooster*

### Zondag 5 september: Mariaviering

9.30 uur: Woord-Communieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

Koffiedrinken!

### Zondag 12 september: Ziekenzondag

9.30 uur: Woord-Communieviering  
Pastor A. Dekker

### Zondag 19 september: aanvang Vredesweek

9.30 uur: Eucharistieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor J. van Dril

### Dinsdag 21 september:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Zondag 26 september: Vredeszondag

9.30 uur: Eucharistieviering  
met Vriendenkring  
Pastor J. Correa

### Zondag 3 oktober: Nieuw werkjaar

9.30 uur: Woord-Communieviering  
met Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

Koffiedrinken!

### Zondag 10 oktober:

9.30 uur: Eucharistieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor J. van Dril

### Zondag 17 oktober:

9.30 uur: Woord-Communieviering  
met Vriendenkring  
Voorgangers van groep Andijk

### Dinsdag 19 oktober:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Zondag 24 oktober: Wereldmissiedag

9.30 uur: Eucharistieviering  
met Gemengd Koor  
Pastor J. van Dril

Deurcollecte!

### Zondag 31 oktober: Allerheiligen

9.30 uur: Woord-Communieviering  
met Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

### Dinsdag 2 november: Allerzielen

19.00 uur: Voorgangers van Avondwakegroep  
met Vriendenkring

Nu de maand september is aangebroken en de vakanties voorbij zijn, pakken we de draad van de dagelijkse werkzaamheden weer op. Het is altijd weer even wennen, maar iedereen weet, dat na de kermis van Wervershoof het gewone leven weer begint. Ook dit jaar is dat zo, ondanks de resterende coronabeperkingen.

Direct in zicht komt de Vredesweek van 18-26 september. Werken aan vrede is natuurlijk niet iets van één week per jaar! Maar extra aandacht vragen om te werken aan vrede is alleen maar goed. Werken aan vrede is niet zo eenvoudig, zoals we dat elke dag kunnen horen, zien en lezen op de radio, tv en in de krant. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is vrede eigenlijk? Het is niet met één zin te omschrijven. Als eerste denken we meestal aan de vrede in de wereld. Maar dat is één invalshoek. De volgende gedachte bekijkt het van meerdere kanten:

Wat is vrede?

Misschien dit.

Je niet alleen afvragen:

wat is goed voor je gezin,

je eigen levensstandaard,

maar ook en vooral,

wat is goed

voor een menswaardige samenleving,

een leefbare stad of dorp.

Wie bezeten wordt door zijn bezit

vergeet al gauw

dat bezit nooit helemaal persoonlijk is.

De aarde is rijk,

onze taak is niet daarvan te plukken

maar ervan uit te delen.

Alleen dan zullen we

solidair zijn met diegenen

die minder hebben,

hier dichtbij en verder weg,

bij anders ontwikkelde volkeren.

Kortom: vrede is

elkaar gevonden hebben

over alle grenzen heen.

Dit raakt aan het leven van ieder van ons. Vrede heeft alles te maken met 'samen leven'. Het raakt ook aan ons samen onderweg zijn in de parochie. Mensen leven niet voor zichzelf alleen. We worden juist meer mens als we er voor elkaar zijn, wat voor elkaar kunnen betekenen. En

dat kunnen we op zoveel manieren. Het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Een groet, meelevens en samen optrekken, met een ander delen wat je bezig houdt maakt het leven zo waardevol. Er is zoveel in het leven dat ons gegeven is en waarvan we mogen genieten. Onze aarde, de natuur; de geur en kleur van bloemen. Heel de schepping is ons gegeven, waarbij we wel moeten beseffen dat het ons ook in handen is gegeven om er zorg voor te dragen. 'De aarde is rijk en onze taak is niet om ervan te plukken maar ervan uit te delen'. Het leven dat ons gegeven is, is een grote rijkdom en onze taak is het om het te beschermen en te behoeden. We mogen de rijkdom van het samen-kerk-zijn ontvangen als een gave maar het is ook een opgave! Met en voor elkaar kunnen we als parochianen veel betekenen door een steen bij te dragen met ons denken en doen. Bij het begin van het nieuwe werkjaar is het goed dit weer eens te beseffen.

We pakken de draad weer op en we gaan ook dit jaar weer samen als parochie onderweg. We blijven elkaar verrijken door samen te delen en ontvangen. We mogen erop vertrouwen dat er waar nodig nieuwe wegen gevonden worden, zoals we ook in de afgelopen corona-periode hebben ervaren. Laat dit nieuwe werkjaar een goed jaar worden waar mensen in de geest van het evangelie samen optrekken en met en voor elkaar veel kunnen betekenen.

## *Bloemschikken*

De weken van 30 aug. t/m 12 september:  
Corry Kuin en Angela Bregman.

De weken van 13 t/m 26 september:  
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

De weken van 27 sept. t/m 10 oktober:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 11 t/m 24 oktober:  
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

De weken van 25 okt. t/m 7 november:  
Corry Kuin en Angela Bregman

Succes weer dames!

Groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter



## Kerkwerken



Op dinsdag 7 september 2021 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

J. Stuifzand-van der Drift  
C. Keeman-Breg  
J. Ligthart-Buis  
T. Rinkel-Deen

en op dinsdag 5 oktober 2021 voor de dames:

E. Sijm-Haakman  
G. de Vries-Broers  
L. Steltenpool-Haakman

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Groetjes van Trudy

## Koffiedrinken



Yes... We hebben groen licht!

Na alle beperkende maatregelen die we hebben gehad, mogen we vanaf zondag 5 september weer starten met het koffiedrinken na afloop van de vieringen! Zoals altijd op iedere eerste zondag van de maand.

Fijn om weer even gezellig samen te zijn en elkaars gedachten uit te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. Hier hebben we al heel lang naar uitgekeken. De opstelling in de dagkerk zal iets ruimer worden, het komt allemaal goed.

Wij, de koffieschenksters, hebben er weer zin in en hopen u graag te zien!

### Zondag 5 september

Margriet van der Meijden en Afra Kuin

### Zondag 3 oktober

Margaret de Lange en Els Sijm

### Zondag 7 november

Trudie Rinkel en Jolanda Hooiveld

Iedereen alle goeds toegewenst en blijf vooral gezond!

Hartelijke groet,  
Afra Kuin

## Jubileum



Op 2 juli vierden de heer en mevr. van der Meer-Tensen, Oranje Nassaulaan 1, hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Namens onze parochiegemeenschap alsnog ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

## In Memoriam



\*31-3-1946

+3-6-2021

Op 3 juni is op 75-jarige leeftijd Truus Tensen-Nieuweboer overleden.

Truus was jarenlang bloemschikster voor onze kerk. Ook vanaf deze plaats wensen wij haar nabestaanden namens onze parochiegemeenschap heel veel sterkte.

## Wel en wee

Na een ongeval met haar booster ligt Vera de Vos nu al weer geruime tijd in de lappenmand. Via Hoorn en Den Helder (revalidatie) is ze nu weer thuis. Van harte beterschap!

## Parochieraad



Nieuws vanuit de parochieraad

Hebt u een goed zomer gehad? Ondanks de beperkingen die nog gelden is er toch al weer heel wat mogelijk. Soms leek het wel een zo-zo zomer. (Ja, ik stotter...) Het weer knap, kon beter, Corona, ging knap, kon beter, versoepelingen knap, konden beter....

Toch gaan we vanaf september weer proberen 'gewoon' te kerken. Met op de eerste zondag van de maand koffiedrinken na de viering en de koffie-ontmoetingsochtend halverwege de maand. Die worden aangegeven in de vieringen, Andijker, Binding en Kontakt. Kan niet missen... Gewoon kerken is in dit geval wel met een half uur aanvangstijd eerder dan voor de zomer en bij het gewoon koffiedrinken zullen we de stoelen toch iets ruimer uit elkaar moeten zetten. Maar als er geen plaats genoeg in de dagkerk is, dan is er best plek voor een tafel in de kerkruinte. Als we elkaar maar weer kunnen ontmoeten en spreken. De meeste mensen zullen nu wel ge-

vaccineerd zijn, dat maakt het wel makkelijker in de contacten, een hele geruststelling. Tussen licht ziek-zijn thuis en doodziek op de intensive care liggen is wel een heel verschil. We hopen dat dit nu bereikt is geworden door de vaccinaties. De mogelijkheden die ons gegeven zijn mogen we ook gebruiken gelukkig! In andere landen ligt de situatie rond corona heel anders, wij zitten in een heel bevoorrechte positie. Met veel dankbaarheid en daardoor ook oog en inzet voor de minder bedeelde landen!

In juni is de laatste vergadering van het vorige seizoen gehouden, in de dagkerk. We hopen met ingang van het nieuwe werkjaar weer in Sarto te kunnen vergaderen. Het nieuwe rooster van de vieringen in de regio is ingegaan, met de veranderde tijden. Niet voor alle parochies even gunstig. Er zal later geëvalueerd worden of het zo doorgaat of toch aangepast moet worden.

Verder zijn er in de zomer ook gewoon "klusjes" afgewerkt rond het kerkgebouw.

Alle lof vanuit de parochieraad voor de koren en wo-co-voorgangers die in deze tijd toch een prima invulling aan de vieringen hebben gegeven. Minder zangers is echt niet minder ondersteuning, vaak gewoon genieten van een heel andere invulling! Nogmaals dank voor alle inzet!

Een mooie Mariaviering hopen we 5 september mee te maken en 3 oktober is dan openingsviering van het nieuwe werkjaar. Mogelijk kunnen we dan ook weer plantjes voor ziek en zeer bezorgen bij parochianen die wel een oppeppertje kunnen gebruiken.

Het blijkt moeilijk nieuw contactpersonen te vinden. Soms vallen er mensen uit en willen we toch graag weer iemand vanuit die wijk als steunpuntje. Het gaat vooral om het rondbrengen van Kontakt, zo'n 6 keer per jaar, actie kerkbalans en bij ziek en zeer als men dat weet even een kaartje vanuit de parochie in de bus. Er tegenover staan leuke contacten, een parochiefeestavond eens in de paar jaar, en een fikse bos tulpen na het ophalen van actie kerkbalans en bovenal: veel dank vanuit de parochieraad!

Trudy Nieuweboer is de regelaar hiervoor, zij kan u alle informatie geven, ook over de wijken waarin dit speelt.

Hieronder volgen haar verdere gegevens.

Het regiobestuur heeft niet echt vakantie kunnen houden. Achter de schermen wordt flink nage-

dacht over de toekomst van onze regio. Hoe kunnen we op de beste manier samen verder? Hoe staan we er over 5-10 jaar voor? Beter er nu over nadenken en mogelijk aanpakken dan later ineens voor heel grote zorgen en problemen staan. Maar eenvoudig is het zeker niet. Er spelen zoveel emoties mee, ook omdat binnen de verschillende kerkgebouwen veel emoties zijn gedeeld. Men is er gedoopt, heeft 1<sup>e</sup> communie gedaan, gevormd, getrouwd, veel afscheidsvieringen meegemaakt. Het liefst willen we dat alles op de oude voet door zou kunnen gaan maar als er over 5-10 jaar geen mensen meer in de kerk zitten moeten we ons daar nu wel op voorbereiden. Ook een kerkgebouw met voorgangers onderhouden kost geld wat wel vanuit de parochianen zal moeten komen...

Veel wijsheid, sterkte en volhoudingsvermogen toegewenst! Vanuit onze parochieraad zitten Nico van der Gulik en Trudy Nieuweboer in het regiobestuur, dit vraagt best veel tijd en inzet. Met veel dank vanuit de parochie! We zijn goed vertegenwoordigd en dat geeft toch ook inspraakmogelijkheden...

Van harte welkom in de vieringen! Er is plaats genoeg om ruim te zitten!

Sterkte waar nodig! Mocht u een gesprek willen met pastor Dekker bel gerust. Wie weet helpt het u verder!

Vanuit de parochieraad alle goeds toegewenst!

Hartelijke groet,

Baukje Kuin-Hogendorp, secr.

Als u er over denkt als contactpersoon een wijk(je) op u te nemen dan is Trudy Nieuweboer heel blij als u even belt!

Haar tel.nr is 0228-593122 of 06-2239 5230

Pastor Dekker is bereikbaar op 06-2844 9410

## *Wijk"Kontakt"personen*

Gelukkig hebben we een nieuwe wijkcontactpersoon voor wijk 27 weten te vinden:

Mariëlle Kuin-Koomen, woonachtig op het adres Meander 15 in Andijk. Heel fijn dat ze zich hiervoor wil inzetten. Bovendien is Mariëlle natuurlijk ook al koster.

Hartelijk dank en succes in de wijk!

# Kerk en Samenleving



**VREDESWEEK 18 t/m/ 26 sept.**

## Inclusief samenleven

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX `inclusief samenleven` als thema van de Vredesweek.

Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich herkennen. Where can we find light in this neverending shade? Deze oneindige schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het voor mensen die keer op keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van hardnekkige sociale- en klasseverschillen. Het PAX-programma `Het verhaal van mijn vlucht` zag vluchtelingen groeien in hun professionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit krijgen, maar blijven `de vluchteling`, hoe graag ze dat etiket ook achter zich willen laten. In de steden neemt het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Ook hier zitten mensen die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk.

## Wat doe jij in Vredesnaam?

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aan kaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

## MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2021

**‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’**

### De kerk in Guinee

Op 24 oktober is het **Missiezondag**. Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus. Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.

### Jonge kerk

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

### Vrouwen en kinderen

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

### MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Guinee. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op **Missiezondag 24 oktober** of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.  
Meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)

## Regionieuws

Beste mede-parochianen,

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> nieuwsbrief vanuit het parochiebestuur RK Regio Wervershoof. De meeste volwassenen hebben inmiddels wel

1 vaccinatie gehad en we durven weer te denken aan een buitenlandse vakantie. Ook het kerkbezoek is weer in grotere groepen mogelijk. Zo zien we dat we langzamerhand weer terugkeren naar het oude normaal...

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen waar we als bestuur op dit moment mee bezig zijn. Ter herinnering noem ik u nogmaals de 3 punten:

1. Bouwen aan een sterk bestuur
2. Toekomstbestendig maken van de regio/parochie
3. Voortgang van de dagelijkse gang van zaken

Inmiddels is het bestuur samengesteld en zijn de taakgebieden vastgesteld en verdeeld. In het parochiebestuur zijn parochieraden van 3 verschillende parochies vertegenwoordigd. We kijken nog naar een manier hoe we ook de andere 2 parochies bij het bestuur kunnen betrekken en informeren.

Het parochiebestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Pastoor Bruno Sestito  
 Vice voorzitter: Erna van der Lee  
 Secretaris: Trudy Nieuweboer- Kuip  
 Financiën: Nico van der Gulik  
 Onroerend goed: Ietsen Bakker  
 Communicatie: Peter de Boer  
 Overige zaken: Angela Stavenuiter

De volgende stap is dat we ons nu gaan buigen over hoe we met elkaar willen samenwerken. Dus hoe willen de parochies samenwerken met het bestuur (en andersom) en hoe willen de parochies onderling samenwerken? Hiervoor willen we binnenkort in overleg met de parochieraden zodat we samen wensen en verwachtingen naar elkaar toe kunnen uitspreken. Dit zal dan ook moeten leiden tot een duidelijke taakverdeling tussen het parochiebestuur en de parochieraden. We zullen hiervoor met iedere parochieraad af-



zonderlijk een afspraak maken. Daarnaast zal er in oktober 2021 een bijeenkomst georganiseerd worden met parochianen, parochieraden en parochiebestuur om deze taakverdeling tegen het licht te houden en ook samen verder in te gaan op de toekomstvisie van de regio.

Dat is dan meteen ook de brug naar punt 2: Toekomstbestendig maken van de Regio.

De rol van de kerk in de samenleving is sterk veranderd. We zien al jaren dat het aantal gelovigen terug loopt en dat mensen die wel geloven hun geloof anders invullen. Het vormgeven van caritas en catechese blijkt een enorme uitdaging. Daarnaast neemt het aantal kerkbezoekers al jaren af. Door corona is het kerkbezoek nog verder teruggelopen en is het nog maar zeer de vraag of alle voorheen frequente bezoekers nog met dezelfde regelmaat terug gaan komen in de kerk. Dat geldt ook voor het aantal begrafenissen, huwelijken, vormelingen en dopelingen. Minder mensen betekent ook minder inkomsten. Dat leidt inmiddels tot een zorgelijke financiële situatie, waarvan het nu wel duidelijk is dat we in onze regio zo niet nog decennialang door kunnen gaan. We zijn daarom als bestuur aan het verkennen hoe wij in onze regio ons Rooms-katholieke geloof ook op langere termijn nog kunnen vormgeven en uitoefenen. Dat willen we samenvatten in een toekomstvisie, die we samen met de parochies op willen stellen. U hoort hier in de volgende nieuwsbrieven meer over.

Eén van de eerste concrete gevolgen van dit nadenken over de toekomst is inmiddels zichtbaar geworden. Het pastoresteam heeft zich gebogen over het liturgisch rooster en dat heeft geresulteerd in een nieuw rooster, dat u kunt vinden op onze website: [www.rkregiowh.nl](http://www.rkregiowh.nl) en op de websites van de parochies.

Het meest opvallende aan het rooster is de wijziging van de aanvangstijden van de vieringen. In Andijk, Medemblik en Wervershoof beginnen de vieringen vanaf zondag 4 juli 2021 om 09.30 uur in plaats van 10 uur. In Onderdijk is de aanvangstijd gesteld op 11 uur in plaats van 10 uur. En in Zwaagdijk-Oost begint de viering op de laatste zondag van de maand om 11.00 uur. Dan is daar de eucharistieviering. En op de andere zondagen in de maand is daar in Zwaagdijk-Oost om 10.00 uur de woord- en communieviering. De vieringen in het verzorgingshuis Sint Jozef te Wervershoof blijven ongewijzigd staan op vrijdagavond om 18.30 uur. De zaterdagavondvieve-



ring (in Andijk, Wervershoof, Zwaagdijk-Oost) en de donderdagmorgen viering (in Onderdijk) komen te vervallen.

Belangrijk is dat door het aanpassen van de aanvangstijden er voldoende mogelijkheid is om op alle vijf de locaties zondagmorgen een eucharistieviering en een woord- en communieviering te houden, zonder een grotere druk te leggen op de schouders van de parochiële voorgangers.

De mogelijkheid tot koffiedrinken na de viering blijft gehandhaafd en wel op iedere 1e zondag van de maand. Voor de parochie in Onderdijk zal dat die zondag vooraf aan de viering zijn.

Mocht u naar aanleiding van deze 2e nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die sturen naar ons email adres: [regiowervershoof@ziggo.nl](mailto:regiowervershoof@ziggo.nl). Wij zullen ons best doen om u zo snel mogelijk antwoord te geven. We zien uw reacties graag tegemoet.

Groeten, parochiebestuur RK regio Wervershoof

*NB: Nog even voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief kon net niet meer in de voorlaatste Kontakt worden gepubliceerd, dus de meeste informatie zal reeds bekend zijn.*

## Gedachte

### WAT EEN DROOM...

Ik droom van een wereld...  
 Waar het goed is om te wonen.  
 Waar geen tegenstelling meer is  
 tussen noord en zuid, tussen west en oost  
 waar verschil tussen arm en rijk is verdwenen.  
 Waar zwart en blank, rood en geel;  
 elkaar de hand zullen geven.

Ik droom van een wereld...  
 Waar het goed is om te wonen.  
 Waar geen tegenstelling meer is  
 tussen natuur en mens;  
 Waar geen milieuschandalen meer zijn.  
 Waar mens en dier elkaar  
 niet naar het leven staan;  
 Waar de aarde en de mens;  
 elkaar de hand zullen geven.

Ik droom van een wereld...  
 Waar het goed is om te wonen.  
 Waar geen oorlog en geen haat meer zijn;  
 Waar mensen elkaar  
 niet naar het leven staan;  
 Waar mensen als broeders en zussen  
 door het leven gaan.  
 Waar mensen elkaar de hand zullen geven.

Mijn God, wat een droom...  
 Reik ons uw hand en ga met ons  
 op weg naar deze werkelijkheid.

## Kies Voor Gezelligheid



Hallo leden van Kies Voor Gezelligheid

We willen zo zoetjes aan kijken wat de mogelijkheden zijn om de avonden weer te starten! U wordt zodra er iets bekend is, via de mail geïnformeerd.

We hopen dat we zo snel mogelijk weer gezellige avonden mogen organiseren.

Tot die tijd: hou vol en blijf gezond!

Namens het bestuur,  
 Sandra Immen

## Veiling Sarto



In 2021 heeft er voor de tweede keer geen veiling Sarto kunnen plaatsvinden.

Mede door de vele donaties, waar een taart, bloemen of een rollade tegenover stond, hebben we toch een opbrengst van ruim € 13000,= mogen ontvangen. Dat heeft onze reserves voldoende aangevuld om de draad weer op te pakken. Begin december zal zoals gewoonlijk de verde- lersvergadering plaatsvinden. Hiervoor kunt u als penningmeester, vanaf 1 oktober aanstaande een aanvraagformulier voor subsidie aanvragen op onderstaand adres:

Kleingouw 214  
 1619 CJ Andijk  
 of via email: [veilingsarto@gmail.com](mailto:veilingsarto@gmail.com)

Graag een berichtje, wanneer u geen bijdrage nodig heeft doordat er dit jaar weinig activiteiten doorgang konden vinden. Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken omdat activiteiten weer op gang komen, dan zien wij uw aanvraag tegemoet. Bij vragen graag mailen naar [veilingsarto@gmail.com](mailto:veilingsarto@gmail.com)

Het formulier inleveren vóór 1 november 2021, omdat de verdelersvergadering al begin december wordt gehouden en de comitéleden de tijd moeten hebben om de aanvragen te beoordelen

De verenigingen of stichtingen, die het afgelopen jaar een subsidie van ons hebben ontvangen, krijgen het subsidie aanvraagformulier per email toegezonden.

Noteer alvast in uw agenda,  
**11 maart 2022**, Veiling Sarto!!!  
we blijven hopen dat dit door kan gaan.

Met vriendelijke groet,

Willy Brassler, secretaresse

## *In 't zonnetje*



In deze uitgave van ons Kontakt blad willen we graag onze onderhoudsman Piet Tensen in 't zonnetje zetten. Piet besteedt heel veel tijd aan het bijhouden van onze kerk en dat wat er omheen zit.

Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

- de tuin bijwerken/onderhouden
- de bovenste rand golfplaat rond de kerk die onlangs geschilderd is door Piet
- een dimmer van een deel van de verlichting in kerk was stuk. Dit is weer gerepareerd.
- bij het koor moest iets getimmerd worden. Ook weer geregeld.

Kortom, teveel om op te noemen. Maar wel onmisbaar, zo'n goeie onderhoudsman. Dus bij deze, Piet, namens de parochie(raad), hartelijk dank voor alle inzet en toewijding om het geheel "gnappies" te houden!

De parochieraad

## *Uit de brievenbus*



### DE HUISKAMER

De Huiskamer Andijk is voor alle ouderen bedoeld, als een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie en voor een praatje. Het is een initiatief geweest vanuit het landelijke programma Samen Ouder Worden, waarbij de wensen en behoeften van ouderen centraal staan en niet wat de lokale overheid denkt dat goed voor die groep zou zijn. Daarom is vorig jaar contact gezocht met de Zonnebloem, KBO, PCOB en LSBO uit Andijk. Al snel bleek dat door het verdwijnen van de ontmoetingsruimte in Sorghvliet, behoefte bestond aan een nieuwe centrale ontmoetingsruimte voor alle ouderen in Andijk. En daar is contact met de gemeente over gezocht. De gemeente bleek ontvankelijk te zijn voor de behoeften van ouderen en zo kwam de oude peuterspeelzaal aan de Sportlaan in beeld, ook omdat het centraal in Andijk gelegen is.

De Huiskamer Andijk is vanaf 2 augustus geopend voor de koffie-ochtenden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Er is geen winst oogmerk, koffie en thee is voor een klein prijsje verkrijgbaar. Van harte welkom!

**40MM –**  
**zeer geslaagde 48<sup>e</sup> editie**  
**– 452 wandelaars,**  
**sponsorbedrag tot nu toe**  
**€ 46.000,- –**



Venhuizen - Het was een bijzonder mooie 48e editie van de 40MM. Ondanks corona hebben we toch een mooi 'evenement' kunnen neerzetten.

### **Virtuele wandeltocht**

Voor ons was het dit jaar anders dan anders, maar ook voor de wandelaars. In plaats van een mooie route te wandelen in de omgeving van Venhuizen, mochten de wandelaars dit jaar zelf weten waar zij gingen wandelen en moesten zij de afstand registreren via een app.

### **40MM mei wandelmaand**

De hele maand mei mocht er gewandeld worden. Dit betekende dat je niet 40 km op één dag

hoefde te lopen. Het was leuk om te zien dat er mensen waren die zeiden: “jawel, de 40 km ga ik gewoon op één dag lopen.” Helaas konden wij niet de gezellige dag aanbieden die ze normaal gesproken zouden hebben.

### Dank

De organisatie kijkt zeer tevreden terug op een geslaagde mei wandelmaand. We bedanken iedereen die met het doel om onze medemens te ondersteunen in de minder ontwikkelde landen heeft gewandeld. Mocht je het nog niet hebben gedaan, dan verzoeken we je om het sponsorgeld zo snel mogelijk over te maken naar de 40MM. We hopen iedereen ook weer terug te zien bij de gezelligste wandeltocht van West-Friesland op zaterdag 28 mei 2022. En dan hopelijk zonder beperkende maatregelen.

Hartelijke groeten,  
Organisatie 40MM

### MISSCHIEN

Misschien gebeurt het morgen,  
het kan ook nog vandaag,  
dat je een simpel antwoord vindt  
op 'n langverwachte vraag.

Misschien gebeurt het nimmer,  
niet morgen, niet vandaag,  
dat je beseft wat leven is  
in antwoord en in vraag.

Leven is niet eenvoudig,  
er zijn veel kleuren in,  
gevoelens zonder woorden,  
een afscheid, een begin...

Jouw leven is verrukkelijk,  
volop de moeite waard,  
of je jong als een veulen bent  
of lekker wat bejaard.

De dagen vragen simpel  
een stukje menselijkheid,  
jezelf zijn in alle uren,  
eenvoudig in de tijd.

Misschien ontdek je morgen  
op 'n onverwacht moment  
dat leven niet zo moeilijk is  
als je tevreden bent.

*M. van Hoorn*

