

Parochie



kontakt

P.M. Kuin

Jaargang 50, november t/m half december 2021

REDAKTIE en SAMENSTELLING:

Trudy Nieuweboer-Kuip
Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes
Dijkweg 232

STENCILWERK EN BONDELING:

Joop Bakker en Kees Slagter

VERSPREIDING:

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26
en de Kontaktgezinnen

KOPY INLEVEREN:

Greet Tensen-Beemsterboer,
Kleingouw 195, tel. 0228-592046
email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:

Bangert 6,
tel. Pastorie Wervershoof 0228-581268
Website: <http://andijk.rkregiowh.nl/>

CONTACTADRES:

Baukje Kuin-Hogendorp,
Dijkweg 412, tel. 591408
email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

OPGAVE INTENTIES:

Greet Tensen-Beemsterboer,
Kleingouw 195, tel. 592046

CONTACTPERSOON KOSTERS:

Tonny Smit-de Hoon: tel. 06-13197690

RABOBANKNUMMER:

t.n.v. R.K. parochie, banknr.
NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. Yvonne Out-Breed;
dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBORTE?

HUWELIJK?

VERANDERINGEN IN HET GEZIN?

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE

Parochieledenadministratie Andijk
p/a Alie Kuin
Not. Steenpoortestraat 26
1619 CV ANDIJK
email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?
Neemt u contact op met de bezoekersgroep
"Omzien naar elkaar", Piet Ligthart,
tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**
hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



Van de redactie

Het is herfst, de bladeren verkleuren en vallen van de bomen.

In de begindagen van november gedenken wij onze dierbare overledenen. In het bijzonder in de Allerzielenviering staan we extra stil bij die parochianen, die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en er wordt een kaarsje aangestoken. Altijd weer indrukwekkend!

Bij dit Kontakt treft u weer een formulier aan voor opgave van gebedsintenties en ook een formulier van de PCI om een wens voor een medemens in vervulling te laten gaan.

Geniet van het najaar!

Wie eerst even diep ademhaalt
en dan pas iets zegt of doet.
Voorkomt veel onnodig verdriet
voor jezelf, maar ook voor anderen!

Wat en wanneer

- di. 7 dec. inleveren kopij voor half december t/m januari
- za. 18 dec. Kerstwandeloct, hou de Andijker en Binding in de gaten voor meer info

Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering, altijd na afspraak.

Communie thuis: Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

Liturgisch rooster

Zondag 31 oktober: Allerheiligen

9.30 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker

Dinsdag 2 november: Allerzielen

19.00 uur: Voorgangers van Avondwakegroep
met Vriendenkring
Overledenen die sinds Allerzielen
verleden jaar van ons zijn heenge-
gaan, worden herdacht.

Zondag 7 november:

9.30 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Voorgangers van groep Andijk
Koffiedrinken!

Zondag 14 november:

9.30 uur: Woord-Communieviering
met Gemengd Koor
Pastor A. Dekker

Dinsdag 16 november:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zondag 21 november: Christus Koning

9.30 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker

Zondag 28 november: 1^e zondag van de Advent

9.30 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
Pastor J. Correa
Wereldwinkel in de kerk!



Zondag 5 december: 2^e zondag van de Advent

9.30 uur: Woord-Communieviering
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker
Koffiedrinken!



Zondag 12 december: 3^e zondag van de Advent

9.30 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor J. Correa



Zaterdag 18 december:

Kerstwandeloct

Zondag 19 december: 4^e zondag van de Advent

9.30 uur: Eucharistieviering
met Vriendenkring
Pastor J. van Dril



Dinsdag 21 december:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

ALLERZIELEN

**Eens per jaar op de dag van Allerzielen
gedenken wij gezamenlijk de dierbaren
die van ons zijn heengegaan.**

Wij gedenken wie gestorven zijn,
zij die hun liefde en vriendschap schonken.

Hen gedenken
betekent weten van verdriet
omdat hun leven ten einde ging,
maar dankbaarheid om wat zij ons gaven.

Wij willen hen niet vergeten
omdat we diep in ons hart weten
dat hun leven niet tevergeefs is geweest.

Wij gedenken allen die sinds 2 november 2020
van ons zijn heengegaan. Wij hebben vanuit on-
ze parochiekerk afscheid genomen van:

Karin Delaere-van Schaik 52 jaar

Frans Koomen 86 jaar

Tiny de Vries-Tiet 90 jaar

Bets Rinkel-Breg 92 jaar

Peter Ootes 73 jaar

Ook noemen we de namen van hen die zo be-
kend waren binnen onze parochiegemeenschap:

Harry Kok

Jan Sijm

Adrie Steltenpool

Cor Mol

Truus Tensen-Nieuweboer

Allerzielen: Op die dag gedenken we de mensen die we persoonlijk gekend hebben en die korter of langer geleden gestorven zijn; dierbare overledenen horen nog steeds bij ons, omdat ze een deel van ons leven zijn. Het doet pijn hen los te moeten laten, hen voorgoed te moeten missen. Natuurlijk weten we best dat iedereen moet sterven, geen mens kan daar omheen. De dood hoort bij het leven. Maar die andere kant is ook maar al te waar: dat mensen bedoeld zijn voor elkaars geluk. In die verbondenheid tussen mensen wordt met de dood van een geliefde een diepe wond geslagen. De gestorvene komt niet meer terug en dat maakt het zo moeilijk, want het

voorgoed heengaan van een dierbare heeft niets te maken met leven voor elkaars geluk.

Al de mensen die wij persoonlijk gekend hebben verdienen het dat hun gedachtenis hooggehouden wordt. In ons kwetsbare bestaan kan het ons houvast geven en doen ervaren dat we niet alleen gelaten worden met ons verdriet om het gemis, maar dat we mogen vertrouwen dat God hen én ons niet aan het lot zal overlaten.

HET NOEMEN VAN NAMEN

Eens per jaar, op 2 november,
worden er bloemen neergelegd
bij onze dierbaren

Dan worden er namen genoemd
van hen die hier niet meer zijn.

En daardoor gaan die mensen
weer voor ons leven.

En bij het noemen van iedere naam
zien wij telkens weer iemand voor ons:
misschien een moeder

zoals zij altijd maar bezig was,
een vader zoals hij liep te sjouwen,
een man zoals hij zwaaide naar zijn vrouw,
een vrouw zoals zij uit het raam keek,
een vriend of een vriendin
zoals zij fietste langs de wegen,
een kind zoals het zat te spelen.

Eens per jaar noemen wij
in het bijzonder hun naam,
roepen wij hen,
alsof wij tegen ze willen zeggen:
wij zijn je niet vergeten.

Wij noemen hun naam
met eerbied en genegenheid.

In de kerk steken wij
bij het noemen van hun naam een kaars op
alsof wij hen levend voor God willen stellen
met de bede:

Heer, geef hun de eeuwige rust;
Heer, laat ze leven voor uw aanschijn;
Heer, U hebt hun naam geschreven
in de palm van uw hand.

Wij noemen hun naam,
omdat wij niet willen vergeten
wie zij voor ons waren,
en wat wij aan hen te danken hebben:
die fijne momenten uit ons leven,
die wij ons nog zo goed kunnen herinneren,

en waarvoor wij hen te weinig,
of misschien nooit bedankt hebben;
het geloof,
dat zij ons hebben voorgeleefd en voorgedaan,
toen het misschien heel moeilijk was
in hun leven.

Wij hebben ontzettend veel aan hen te danken.
Zoveel, dat wij hun namen nooit zullen vergeten.
Daarom noemen wij hun naam.

Van Onder An de Dijk

Beste parochianen,

Het zal niemand zijn ontgaan dat we beland zijn in de herfst. De bladeren vallen tenslotte van de bomen en struiken, er is iets meer wind, de zon is minder krachtig en het regent regelmatig, de temperatuur doet ons op zoek gaan naar onze winterjas, vele vogels zien we vertrekken naar warmere oorden en de werkzaamheden in de tuin worden langzaam minder.

Het zal ook niemand zijn ontgaan, dat we gelukkig weer meer beweegruimte hebben gekregen door de versoepeling van de coronamaatregelen. Ook binnen onze kerk waardoor er o.a. weer meegezongen mag worden, er geen aangewezen plaatsen meer zijn, zo ook geen beperking van het aantal bezoekers in onze kerk waar gelukkig geen QR-code nodig is om toegang te krijgen.

Wat echter tot nu toe nog onveranderd is zijn de aanvangstijden van onze reguliere zondagsvieringen. Zoals u weet is dat vanaf zondag 4 juli dit jaar, voor de 2^e helft 2021, voor onze parochie om 09.30 uur en voor de andere parochie om 11.00 uur. Hoe o.a. die desbetreffende aanvangstijden tot nu toe in de praktijk zijn ervaren, daarvoor kwamen de vertegenwoordigers van het 'liturgisch rooster' van Andijk, Medemblik, Onderdijk en Wervershoof donderdagmiddag 14 oktober jongstleden bijeen. Helaas kon de vertegenwoordigster van Zwaagdijk Oost daar niet bij zijn in verband met een afspraak elders.

Voorafgaande aan voormelde bijeenkomst waren evaluatievragen verspreid binnen de parochies van onze Regio met o.a. de vragen ... 'Hoe ervaart u de nieuwe aanvangstijd? Indien het u niet bevalt, wat moet er gebeuren dat dat wel het geval is?' Op deze twee en andere vragen kwamen vele reacties los, die die bewuste donderdagmid-

dag werden besproken. Zo ook die van de op papier gezette samengevatte reacties uit Zwaagdijk Oost. Ook kwamen die middag vanuit de parochies allerlei suggesties op tafel om te komen tot een nieuw 'liturgisch rooster' 1^e helft 2022. Dat duurt weliswaar nog even, maar ruim van te voren dient achter de schermen een hele organisatie van planning in gang gezet te worden voor o.a. de koren, lectoren, bloemschiksters, kerkwerkers, collectanten, acolieten, misdienaars en voorgangers.

Dus vandaar nu al die desbetreffende bijeenkomst met een terugblik naar het verleden, naar de ervaring tot nu toe met het huidige rooster om vervolgens een blik te werpen richting de toekomst, van hoe gaat dat nieuwe rooster vanaf 1 januari 2022 eruitzien. Dat weten we echter niet eerder dan dinsdagmiddag 2 november. Op die datum komen de vertegenwoordigers van het 'liturgisch rooster' weer bijeen. In de tussentijd zal het pastoresteam zich buigen over alle binnengekomen reacties en suggesties om al doende te komen tot een conceptrooster 1^e helft 2022. Op die bewuste dinsdagmiddag zullen de eerder genoemde vertegenwoordigers zich daarover buigen, waarna het pastoresteam kort daarna komt met een definitief rooster.

Er komt dus achter de schermen nogal wat bij kijken voordat er een definitief rooster gemaakt kan worden richting de toekomst, de tijd die voor ons ligt. Nu kwam ik onlangs een gedicht tegen, dat gaat over die tijd die voor ons ligt, over de toekomst dus en wel met de volgende titel en woorden ...

Ik geloof dat ...

**Ik geloof dat de toekomst mooi kan zijn:
Een nieuwe aanvang, een nieuwe tijd
waar liefde sterker is dan haat
en valse woorden niet meer bestaan.**

**Wat niet is, dat kan nog komen,
't is toch zeker niet te laat!
'k Zie het duidelijk in mijn dromen
als een feit dat nog bestaat.**

**Bomen, zeeën, dieren en bloemen,
leven ook in harmonie,
zingen nu nog steeds
door alles heen dezelfde melodie.**

**Kom op, trek niet zo'n gezicht.
Kom op, zie het niet zo somber in.
Kom op, wij maken het waar.**

**Niemand is om te vervangen
Volgens onze statistiek
ieder heeft zijn eigen waarde
maakt jou als mens dan ook uniek.**

**'k Geloof dat de toekomst mooi kan zijn:
Een nieuwe aanvang, een nieuwe tijd,
waar liefde sterker is dan haat
en valse woorden niet meer bestaan.**

Laten we dat geloof daarin, in zo'n toekomst, vasthouden. Dat voor op persoonlijk vlak en voor onze Regio met op 1 januari 2022 dus een nieuw 'liturgisch rooster' voor de 1^e helft 2022. Zover zijn we echter nog lang niet. Wat mij betreft gelukkig niet, want anders zou de herfst met o.a. haar prachtige herfstkleuren aan ons voorbij zijn gegaan. Ik wens u dan ook een mooie kleurrijke herfstperiode toe zo onderweg richting de toekomst, de tijd die voor ons ligt met Jezus Christus als Reisgenoot voor ons uit. Mogen we Hem in z'n voetspoor blijven volgen.

Zo wens ik ons allen van harte toe...
Gods' Zegen, alle goeds,
goede gezondheid, troost en bemoediging.

Hartelijke groet,
pastor André Dekker

Bloemschikken

De weken van 8 t/m 21 november:
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter



De weken van 22 november t/m 3 december:
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 6 t/m 19 december:
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

De weken van 20 december t/m 2 januari:
Corry Kuin en Angela Bregman

De herfst is weer begonnen.
Straks weer genieten van de kleurenpracht.
Veel plezier weer met bloemschikken!

groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

Kerkwerken



Op dinsdag 2 november 2021 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:
C. Sijm-Steltenpool
W. Brasser-Laan
T. Audiffred-Steltenpool
G. Schuitemaker-Steltenpool

en op dinsdag 7 december 2021 voor de dames:
C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Jacinta Stuifzand-van der Drift is gestopt met kerkwerken. Uiteraard willen we Jacinta, ook langs deze weg, hartelijk danken voor haar jarenlange inzet met betrekking tot het kerkwerken. Alle goeds gewenst!

Groetjes van Trudy

Koffiedrinken



Zondag 7 november
Trudie Rinkel en Jolanda Hooiveld

Zondag 5 december
Jacqueline Haakman en Jacqueline Verlaat

Inmiddels hebben we al twee keer koffie gedronken na afloop van de viering. Het voelde weer heel fijn en vertrouwd en we zijn blij dat het allemaal weer kan.

Zo gaan we met een goed gevoel verder en zien jullie graag op iedere eerste zondag van de maand.

Alle goeds toegewenst en tot ziens bij de koffie!

Groetjes van Afra



Gedoopt

Op 26 september is gedoopt: Mirre Jorien de Vries, dochter van Menno en Madeleine de Vries-Ruiter, Langweer 28. Mirre Jorien is geboren op 31 januari 2021.

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap.

Jubileum



Op 10 september 2021 vierden dhr. en mevr. Kreuk-Baas, Voorstuk 13, hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Namens onze parochiegemeenschap alsnog ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd!

In Memoriam



Peter Ootes
* 22-3-1948 + 6-9-2021

Op 73-jarige leeftijd is in Wervershoof Peter Ootes overleden. Zijn afscheid was in onze parochiekerk op maandag 13 september. Van daaruit is hij naar zijn laatste rustplaats op de Westerbegraafplaats gebracht. Wij wensen zijn nabestaanden en ieder die hem lief is sterkte met het verlies. Dat hij moge rusten in vrede.

Verhuisd



De familie Linnane-Molen is verhuisd van de Flamingolaan naar Sterappel 24, 1619 KA

Wel en wee

Al geruime tijd zit Gerard Kuin in de lappenmand. Na zijn ziekenhuisopname is hij nu aan het revalideren in Heliomare. Zijn adres daar is: Heliomare, Relweg 51, afd 3b k22 1949 EC Wijk aan Zee



Parochieraad

Vanaf september zijn we weer begonnen de vergaderingen in Sarto te houden. Vorig seizoen lukte dat niet i.v.m. corona en kwamen we in de dagkerk bij elkaar. Soms met het gezang van een koor op de achtergrond...

Deze maanden is er veel gebeurd. Zo is het huiskamerproject opgestart in het Dorpshuis. Ook

vanuit onze parochie werken hier mensen aan mee. Het heeft een heel andere insteek dan de ontmoetingsochtenden in onze dagkerk, eens per maand op dinsdagochtend. Bij deze ochtenden wordt er samen gepraat over een bepaald onderwerp, in het Dorpshuis is het vooral de gezelligheid van het samen komen.

In september is er een Alphacursus van start gegaan, in Sarto. Cursus is wel een heel zwaar woord hierbij hoor. Het gaat vooral om het elkaar ontmoeten en samen door te praten over ?? Deze avonden worden begonnen met een warme maaltijd, daarna een korte film en een nagesprek over de film. De ervaringen die we horen zijn heel positief. Men komt echt met elkaar in gesprek. De pastores zijn zoveel mogelijk aanwezig bij deze avonden.

30 september is er een avond gehouden samen met het regiobestuur, nu parochiebestuur genaamd, en onze parochieraad. Op naar de toekomst zullen er veranderingen moeten plaatsvinden. Het liefst zien we die in goed overleg weloverwogen genomen worden. Eenvoudig is dit lang niet altijd. Het vraagt aanpassing.... Binnen het parochiebestuur is met deskundigen op dit gebied een gebouwencommissie samengesteld. Ook voor hen een intensieve klus om alles in kaart te brengen. Emoties zullen zeker gaan opspelen als er bepaalde voorstellen gedaan zullen worden in de toekomst.

Vorig jaar kon er geen 1^e Communie- en Vormselviering plaatsvinden. Er waren nu 3 vormelingen, deze hebben meegedaan in Wervershoof en voor het 1^e Communieproject wordt nu contact opgenomen met de ouders waarvan de kinderen in die bepaalde leeftijdsgroep zitten. Volgende keer vast meer hierover.

Begin oktober was de openingsviering van het nieuwe werkjaar. Er waren een heel aantal plantjes voor ziek en zeer. Fijn dat ze na afloop van de viering allemaal meegenomen en bezorgd werden! We weten niet altijd wat er speelt, maar eigenlijk is het gebaar van een klein steuntje voor iedereen!

In de vergadering van oktober werd veel gepraat over het nieuwe rooster. De dubbele vieringen op één ochtend zijn voor de pastores best zwaar. Ook voor onze organisten en dirigenten! Niet eens tijd voor koffie tussendoor! Een lange ochtend! Het nieuwe rooster wordt al bijna weer in elkaar gezet, waar kan het aangepast worden. Er

wordt nog verder overlegd. Er zijn helaas ook minder lectoren, ook daar moet rekening mee worden gehouden.

Als de coronamaatregelen zouden stoppen zou het scherm bij het uitreiken van de Communie weggehaald worden en het middenvak weer een middenpad krijgen, maar we hebben nu geen idee hoe lang dit nog duurt. We hopen niet zo lang meer, maar we zien ook wel weer de stijging in het aantal besmettingen. Blijf voorzichtig en gezond!

Welkom in de Allerzielenviering van 2 november. Altijd een bijzondere bijeenkomst om samen aan de mensen te denken die ons ontvallen zijn. Veel sterkte voor alle nabestaanden!

Vanuit de parochieraad heel veel sterkte en steun gewenst waar nodig! Misschien kunnen we elkaar een beetje ondersteunen in deze donkere maanden op naar Kerst!

De volgende parochieraadsvergadering is woensdag 3 november.

Hartelijke groet vanuit de parochieraad!
Baukje Kuin-Hogendorp, secr.

1^e Communie

Beste ouders/verzorgers van kinderen die de 1^e Communie willen doen,



In het voorjaar van 2022 zal er een 1^e Communieviering gehouden worden. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. Van een aantal kinderen weten we al dat ze Eerste Communie willen gaan doen, maar waarschijnlijk nog niet van alle kinderen. We willen u dan ook vragen, om uw kind hiervoor op te geven als het hieraan mee wil doen en uw kind in groep 4 of hoger zit. Mochten er nog ouders/verzorgers zijn die om een andere reden geen uitnodiging hebben gehad, of nog niet hebben gereageerd, dan is het mogelijk om dit alsnog te doen naar corkreuk@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
namens het taakveld Catechese van de Parochieraad Andijk,
Cor Kreuk

Vormsel



Vormselviering 2021

Op zaterdag 16 oktober jongstleden werd in de parochiekerk van Wervershoof de Vormselviering gehouden. Naast drie vormelingen uit onze parochie, zijnde

Nelly Perera,
Daan Schuitemaker en
Joppe Schuitemaker,

waren daar 25 vormelingen uit de parochie van Wervershoof bij betrokken. De drie vormelingen uit onze parochie zouden eigenlijk verleden jaar het Heilig Vormsel toegediend hebben gekregen. Door de toen geldende coronamaatregelen ging dat helaas niet door. Zo ook niet voor de andere kandidaten uit onze parochie, uit die van Wervershoof en Onderdijk.

De huidige versoepeling van die bewuste coronamaatregelen gaf echter gelukkig thans wel de ruimte om te komen tot die desbetreffende vormselviering. Drie jonge parochianen uit onze parochie hadden zich daarvoor dus aangemeld. De andere kandidaten uit het vormseljaar 2020, uit zowel onze parochie als die van Onderdijk, hadden zich helaas terug getrokken of waren niet in de gelegenheid die zaterdag aanwezig te zijn daar in Wervershoof tijdens de keurig verzorgde en feestelijke Vormselviering waarin Bisschop Hendriks de Vormheer was. Ook was de Vormselwerkgroep van Wervershoof en Andijk bij die viering betrokken, alsmede kapelaan Juan Andrés en pastoor Bruno (de moderator van onze Regio). De muzikale omlijsting van die viering werd verzorgd door het AOW jongerenkoor.

Eén van de liederen die dat koor die avond liet horen, in dit geval als openingslied, had de volgende titel en woorden ...

Maak plezier ...

**Maak plezier, geniet van elk moment
het leven kan heel prettig zijn.
Een zomer ligt in het verschiep,
maar jij vergeet toch niet
dat God de zon laat schijnen:
Jij bent toch niet alleen,**

**zon is voor iedereen,
voor iedereen.**

**Verdraagzaamheid en eensgezindheid,
sympathie en vast vertrouwen,
goede wil en opgewektheid,
zorgen samen voor het zonlicht.
Breng dat zonlicht bij de mensen,
laat het stralen, laat het schitteren,
vol energie.**

**Maak plezier met vrienden om je heen,
want vriendschap is de moeite waard.
Zorg dat je een vriend voor and'ren bent
en dus: gun hen geluk
en laat de zon steeds schijnen:
Jij bent toch niet alleen,
zon is voor iedereen,
voor iedereen.**

En zo met deze woorden, met dit lied startte zaterdag 16 oktober jongstleden de feestelijke Vormselviering voor 28 vormelingen uit onze Regio. Allen van harte gefeliciteerd met het toegediend sacrament van het Heilig Vormsel, met de zalving van de Heilige Geest. Dat die Geest ook deze 28 vormelingen weet te blijven inspireren, te blijven bemoedigen om naar de woorden uit die liedtekst van zonet elkaar en andere medeleefgenoten om hen heen 'geluk te gunnen' 'de zon steeds te laten schijnen'. Van harte een ieder gegund.

Hartelijke groet,
mede namens de
Vormselwerkgroep Andijk
en Taakveldhouder Catechese Cor Kreuk
pastor André Dekker

Kerk en Samenleving

ADVENT

Iedere 2 minuten overlijdt een moeder!
Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in



overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen

In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop! Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

WERELDWINKEL

Op 28 november staan de dames van de Wereldwinkel weer in de kerk met een kraam vol hebbedingetjes en lekkernijen, voor ieder wat wils.

VOEDSELBANK

Ook dit jaar willen we als parochie de Voedselbank steunen. Bij binnenkomst in de kerk, staat er een mand, waarin u uw meegebrachte levensmiddelen kunt achterlaten. De mand staat er de hele adventsperiode. Rond de kerstperiode worden de levensmiddelen naar Voedselbank West-Friesland gebracht.

P.C.I.

Als P.C.I. doen wij ook dit jaar weer een oproep: Een wens voor je medemens. Bij dit Kontakt vindt u een formulier. Weet u iemand die best een steuntje in de rug kan gebruiken? We horen het graag van u.

Wilt u deze actie financieel ondersteunen?
Het bankrek.nr. is NL64 RABO 0368 9445 14,
t.n.v. RK parochie Andijk, o.v.v. PCI Andijk.

PCI Andijk, Jos Kuin en Lieneke Dekker

(Regionieus) Nieuws Parochie bestuur



Tijdens de afgelopen maanden hebben we als parochiebestuur (want zo heet het voormalige regio-bestuur officieel) eindelijk de mensen van de parochieraden binnen onze regio kunnen ontmoeten en spreken. Dat waren we als parochiebestuur al langer van plan maar om bekende redenen was dat eerder helaas niet mogelijk.

De gesprekken met de parochieraden van Wervershoof, Medemblik, Onderdijk, Andijk en Zwaagdijk-Oost waren hier en daar pittig (in de zin van stevig want in ons westfries dialect heeft het een andere betekenis), verhelderend en constructief en er zijn hele zinvolle en verrassende vragen gesteld en voor zover mogelijk beantwoord. Het was heel goed om elkaar eindelijk fysiek te ontmoeten. Dat blijkt altijd veel beter te werken dan digitaal.

De volgende belangrijke stap is een datum prikken om een bijeenkomst in te plannen met de parochieraden en het parochiebestuur tezamen. Nader informatie daarover volgt nog.

Ondertussen wordt het nieuwe liturgische rooster geëvalueerd. Want het is niet zo dat het nieuwe liturgische rooster per definitie vastligt. De pastores binnen onze regio zullen de uitkomsten vanuit de parochies bundelen en ook daar zullen we nog over horen.

Tot zover de huidige stand van zaken binnen de regio.

We gaan met vertrouwen verder bouwen aan een toekomstbestendige regio.

Hartelijke groeten,
Trudy Nieuweboer-Kuip

Gedachte

HERINNERINGEN

Herinneringen komen en gaan, het zijn rare dingen, in ons bestaan.

Sommige vervagen, in de loop der tijd, of zijn te pijnlijk, bevatten narigheid

de leuke, ontroerende, blijven goed bewaard, zijn tijdens het leven, zorgvuldig opgespaard.

Soms zeggen we: O, ja!
Weet je nog van toen?
En vraagt men zich af:
zou ik het nu anders doen?

Herinneringen komen vaak spontaan, bij een gebeurtenis of liedje, met een lach en een traan.

We onthouden de dingen, die ons zorgen baarde.
Maar mooie herinneringen, zijn van blijvende waarde.

Arda

Kies Voor Gezelligheid



Hallo leden van Kies Voor Gezelligheid

Ja, we mogen weer!!
We zijn 21 september begonnen met een gezellige ongedwongen avond om eens even heerlijk bij te kletsen.

Op 13 oktober werden we getrakteerd op een filmavond over Andijk, gepresenteerd door dhr. Burger en dhr. Bank.

En 23 november is het tijd voor: "de Horn Singers".

Onze kerstavond is op 21 december en we beginnen dan met een broodmaaltijd. Opgeven is noodzakelijk.

Alvast voor volgend jaar: 18 januari is de jaarvergadering m.m.v. 't Span.

We hopen, dat er nog vele gezellige avonden mogen volgen!

Namens het bestuur,
Sandra Immen



Een wens voor je medemens

Wij zijn op zoek naar mensen die in deze best wel lastige tijd een (klein) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij kunt u denken aan een financiële bijdrage, een bijdrage in sport of culturele activiteiten, een kerstpakket, maar misschien heeft u zelf ook wel een goed idee.

Weet u iemand die we kunnen verrassen? Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze vóór 11 december in. De wens die wij in vervulling laten gaan blijft anoniem.

Opdrachtgever:

Naam.....

Telefoonnummer.....

Naam en adres voor wie deze wens is bestemd:

Naam.....

Adres.....

De wens is:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

U kunt dit formulier tot 11 december mailen naar pci.andijk@gmail.com of in de brievenbus doen bij:

Dijkweg 232 of Dijkweg 412

**Namens P.C.I. parochie Andijk
wensen wij u fijne feestdagen.**

PAROCHIE MARIA MIDDELARES VAN ALLE GENADEN, ANDIJK

OPGAVE GEBEDSINTENTIES

In de samenkomsten in onze kerk houden we de namen van onze gestorvenen levend door hen in de voorbede met name te noemen. De kerken zijn daarmee tot één van de laatste plaatsen geworden waar de band met de doden in het openbaar levend gehouden wordt. Een kostbaar gedenken van hen die uit ons midden zijn weggevallen, maar wier leven nog van zo grote invloed en betekenis is.

Bepaalde dagen in het jaar, een verjaardag, trouwdag, sterfdag, zijn vaak momenten om hun namen te herinneren en voor hen te bidden. Omdat het opgeven van intenties er door de drukte van alle dag vaak bij inschiet, willen we u in de gelegenheid stellen via dit formulier gebedsintenties op te geven voor het komende jaar 2022.

U kunt uw ingevulde formulier bezorgen bij mevr. Greet Tensen-Beemsterboer, Kleingouw 195, 1619 CJ Andijk, tel. 592046. U kunt het natuurlijk ook opsturen per mail naar p.tensen@quicknet.nl

Per gebedsintentie wordt uitgegaan van een vergoeding van € 7,=
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken via
banknr. NL64RABO 036 89 44 514, t.n.v. R.K. Parochie Andijk.



Uw naam:

Uw adres:

.....

Omschrijving van de intentie:

.....

.....

Gewenste data van de intentie:

.....

.....

Heeft u verder nog vragen of wilt u een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met pastor Dekker, tel.: 06-28449410

Parochieraad Andijk