

Parochie



kontakt

*P.M. Kuin*

Jaargang 50, febr. t/m half april 2022

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip  
Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer  
Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes  
Dijkweg 232

**STENCILWERK EN BUNDELING:**

Joop Bakker en Kees Slagter

**VERSPREIDING:**

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26  
en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

Greet Tensen-Beemsterboer,  
Kleingouw 195, tel. 0228-592046  
email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR:** André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6,  
tel. Pastorie Wervershoof 0228-581268  
Website: <http://andijk.rkregiowh.nl/>

**CONTACTADRES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,  
Dijkweg 412, tel. 591408  
email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE INTENTIES:**

Greet Tensen-Beemsterboer,  
Kleingouw 195, tel. 592046

**CONTACTPERSOON KOSTERS:**

Tonny Smit-de Hoon: tel. 06-13197690

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.  
NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. Yvonne Out-Breed;  
dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk  
p/a Alie Kuin  
Not. Steenpoortestraat 26  
1619 CV ANDIJK  
email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?  
Neemt u contact op met de bezoekersgroep  
"Omzien naar elkaar", Piet Ligthart,  
tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**  
hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## Van de redactie

Een nieuw jaar is weer begonnen. De jaarlijkse actie Kerkbalans kon toch gehouden worden, mede dank zij de inzet van vele medewerkers. Heel hartelijk dank daarvoor en aan de gulle givers.

Wat fijn, dat de regels nu wat versoepeld zijn. Er is weer meer mogelijk. Denk om en aan elkaar en blijf gezond. Houd vol, het voorjaar is in zicht!

Wie even eerst diep adem haalt en dan pas zegt of doet, voorkomt veel onnodig verdriet voor jezelf, maar ook voor anderen!

*Nel van Drie*

## Wat en wanneer

- |              |   |
|--------------|---|
| di. 29 maart | kopij inleveren voor half april t/m half juni |
| vr. 15 april | Golgotha...het einde?                         |
| vr. 13 mei   | veiling Sarto                                 |
| zo. 22 mei   | fietstocht Raad van Kerken                    |
| za. 28 mei   | 40 MM   |

## Liturgische agenda



Op zondag is er één viering, op de 1<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> zondag van de maand.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering, altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

## Liturgisch rooster

Zondag 13 februari:

GEEN VIERING

2<sup>e</sup> zondag van de maand: wél vieringen in Medemblik, Onderdijk en Wervershoof

Dinsdag 15 februari:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zondag 20 februari:

10.00 uur: Eucharistieviering met Gemengd Koor  
Pastor J. Correa

Zondag 27 februari:

10.00 uur: Eucharistieviering met Vriendenkring  
Pastor J. van Dril

Woensdag 2 maart: Aswoensdag

wél in Medemblik en Wervershoof



Zondag 6 maart: 1<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

10.00 uur: Woord-Communieviering met Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

Zondag 13 maart: 2<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

GEEN VIERING

Dinsdag 15 maart:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zondag 20 maart: 3<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering met Gemengd Koor  
Pastor J. Correa

Zondag 27 maart: 4<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

10.00 uur: Woord-Communieviering met Gemengd Koor  
Pastor A. Dekker

Zondag 3 april: 5<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

10.00 uur: Woord-Communieviering met Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

Donderdag 7 april:

19.30 uur: Bezinningsviering Ver-trouwen

Zondag 10 april: Palmпасen

GEEN VIERING

wél in Medemblik, Onderdijk en Wervershoof

Donderdag 14 april: Witte Donderdag

GEEN VIERING

wél in Medemblik en Wervershoof

**Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag**

19.30 uur: Golgotha, het einde...?

*zie onder bijzondere vieringen voor verdere info***Van Onder An de Dijk**

Beste parochianen,

Op het moment dat ik begon met dit schrijven, zijnde maandag 31 januari jongstleden, raasde een ‘noordwesterstorm’ genaamd Corrie (naar de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI, Corrie van Dijk) over ons land. Werd er voor ons deel van het land zelfs ‘code oranje’ afgegeven en voor nog iets dichterbij de kust ‘code rood’. In ‘andere tijden’ kwam dit veelal alleen voor in de herfst, althans naar mijn beleving en niet in de winter, maar het klimaat is aan het veranderen. Dat overigens al een reeks van jaren met voor die bewuste dag dus die storm en dat zo aan het eind van januari. Aan het eind van de eerste maand van dit nieuwe jaar 2022 waarin o.a. eindelijk een nieuw Kabinet zich heeft gepresenteerd, de spanningen rondom Oekraïne verder zagen oplopen, de coronamaatregelen eindelijk iets werden versoepeld, ook binnen onze kerken, wij gestart zijn met ons nieuw liturgisch rooster en zo ook met onze ‘Aktie Kerkbalans’. En deze ‘Aktie’ heeft tot nu bij ons 21.447,00 euro opgebracht. Een prachtig mooi bedrag waarvoor een ieder hartelijk dank.

Nu trof ik laatst omtrent die ‘Aktie Kerkbalans’ een uitgebreid artikel aan bij het dagblad ‘Trouw’. Dat artikel maakte deel uit van een serie waarin zij ‘De staat van Katholiek Nederland’ in beeld bracht. En dat beeld is helaas nou niet bepaald florissant voor wat betreft o.a. het kerkbezoek. Dat doet ons niet verbazen als we alleen al kijken binnen onze eigen Regio. Ook de laatste twee jaar dat we wereldwijd opgezadeld zijn met het coronavirus heeft daar geen goed aan gedaan. Echter er is gelukkig ook enige hoop, zo blijkt uit dat bewuste artikel, want er zijn nog steeds jonge mensen die uit overtuiging actief worden in de kerk. De kerk als ‘geloofsgemeenschap’, als ‘huis van ontmoeting’ en in het volgende gedicht van Eppie Dam door mij ook verstaan als ‘huis om stil te zijn’. Dit gedicht van hem kwam ik onlangs nog tegen in het oecumenisch maandblad ‘Open Deur’ van februari en dat met de volgende woorden ...

**HUIS OM STIL TE ZIJN**

**Uit straten ronkend en rumoerig  
heb ik een weg, een plek gezocht;  
ik vond, het hart beklemd en roerig,  
een huis gebouwd op ademtocht.**

**Uit woordenvloed ben ik gekomen,  
genaderd tot de bron van rust;  
niet om er zomaar weg te dromen  
maar stil te zijn naar hartenlust.**

**Hier klinkt de taal niet angstaanjagend  
en daal ik tot mijn wezen in,  
in stilte die bevrijdt, ontwapent:  
een stem die spreekt van dieper zin.**

**Het veilig masker mag doormidden,  
ik toon mezelf een waar gezicht;  
terwijl -geopend- handen bidden:  
ontvangend, weerloos, vederlicht.**

**Ik voel me als herdacht, herboren,  
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;  
ik ga, weer mens als ooit tevoren,  
de wereld anders tegemoet.**

En terwijl ik bovenstaand gedicht op die bewuste maandag opnam in dit schrijven, hoorde ik op de radio de nieuwslezer nog zeggen dat de storm inmiddels over haar hoogtepunt heen zou zijn. Op grond daarvan had de KNMI besloten om voor ons deel van het land ‘code oranje’ af te vlakken naar ‘code geel’. We gingen dus de goede kant op met die storm, die uitwendige storm. Daarvoor zijn we geheel afhankelijk van allerlei wereldwijde weersinvloeden. Dagelijks horen we en lezen we meteorologen ons dat uitleggen tijdens en in weerberichten.

Maar naast die uitwendige storm kunnen we helaas ook te maken hebben met een inwendige storm. Een storm dat ons kan doen wankelen in ons bestaan zoals bij voorbeeld door het verlies van een dierbare, een breuk in de relatie, het verlies van een baan, geconfronteerd zijn met geweld of misbruik en te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Het zijn allemaal voorbeelden van oorzaken dat het inwendig bij ons mensen kan doen stormen. En hoe breng je die storm vervolgens tot bedaren? Dat is uiteraard niet eenvoudig, maar de verhalen die we tegenkomen in de Bijbel, naar de woorden van Jezus Christus zelf, zoals bij voorbeeld opgetekend

staan bij de evangelist Marcus 4: 35-5,1, willen in ieder geval daaraan bijdragen. Willen die inwendige storm tot bedaren trachten te brengen. Trachten als het ware 'licht' aan te reiken in die donkere dagen, in die donkere periode van ons leven.

Met dat beeld voor ogen over dat 'licht' zijn we thans onderweg naar het Hoogfeest Pasen. Het feest van het 'Nieuwe Licht' onder ons mensen geboren. En zo onderweg daarnaar toe komen we kerkelijk gezien eerst nog 'Aswoensdag' tegen en vervolgens de 'veertigdagentijd'. Veertigdagen van bezinning, van rust, van stilte en dat waar dan ook. Zo dus ook in onze kerk, in ons 'Huis van ontmoeting, in ons 'Huis om stil te zijn'. En die stilte, die rust wens ik ons allen uiteraard van harte toe.

Zo ook ... Gods' Zegen, alle goeds, goede gezondheid, troost en bemoediging.

Hartelijke groet,  
pastor André Dekker



## *Bloemschikken*

De week van 31 januari t/m 6 februari:  
Betty Bakker en Ellen Botman

De weken van 14 februari t/m 27 februari:  
Meina Stavenuiter en Lenie van der Sluis

De week van 28 maart t/m 6 april :  
Corry Kuin en Angela Bregman

De weken van 14 t/m 27 april :  
Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

De week van 28 april t/m 3 mei :  
Betty Bakker en Ellen Botman

Succes weer dames!

Groetjes Jacqueline Verlaat en Karin Stavenuiter

## *Kerkwerken*



De maand februari vervalt.

Op dinsdag 1 maart is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

C. Sijm-Steltenpool  
W. Brasser-Laan  
T. Audiffred-Steltenpool  
G. Schuitemaker-Steltenpool

en op dinsdag 5 april de dames:

C. Keeman-Breg  
J. Ligthart-Buis  
T. Rinkel-Deen

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Groetjes van Trudy

## *Koffiedrinken*



Tijdens de laatste persconferentie werden er veel versoepelingen aangekondigd. Dat was heel mooi om te horen voor veel branches en sporten. Maar helaas... de 1,5 meter afstand blijft voorlopig nog van kracht.

Het wordt dus nog even geen koffiedrinken na afloop van de vieringen. Deze afstand kunnen we in de dagkerk niet waarmaken. Wij zouden het heel graag willen maar gaan voor zekerheid en we moeten rekening houden met elkaar!

De maanden februari en maart gaan in ieder geval nog niet lukken maar wie weet misschien in april. Het duurt nog even en hopelijk is er dan weer meer mogelijk, wie zal het zeggen? Mocht dit zo zijn, dan zullen we het in ieder geval zo snel mogelijk laten weten via de Andijker, de Binding of in een volgend Kontakt. Iedereen alle goeds toegewenst!

Hartelijke groet,  
Afra Kuin

## *In Memoriam*

Tineke Bakker  
\* 17-2-1960                      + 25-12-2021



Op 25 december is Tineke Bakker op 61-jarige leeftijd overleden. Haar afscheid was in kleine kring op 31 december vanuit onze parochiekerk. Van daaruit is ze naar haar laatste rustplaats op

de Westerbegraafplaats gebracht. We wensen haar nabestaanden vanuit onze parochiegemeenschap heel veel sterkte met het verlies. Dat ze moge rusten in vrede.

## *Verhuisd*



Tim en Clari Schuitemaker-Schutte zijn afgelopen maand verhuisd van Dijkweg 327 naar: Outger Jacobszstraat 19B 1611 BE Bovenkarspel

## *Wel en wee*

Pastor van Dril is afgelopen tijd geopereerd aan zijn heup. Heel veel sterkte en succes met de revalidatie vanuit onze parochiegemeenschap.

Voor iedereen die op welke manier dan ook in een moeilijke situatie zit, ook heel veel sterkte gewenst vanuit onze parochiegemeenschap. We kunnen niet altijd alle namen noemen, maar onze gedachten gaan naar een ieder uit!

## *Parochieraad*



Zo, 1 februari de eerste bijeenkomst van de parochieraad sinds begin november vorig jaar! In een ruime kring in de dagkerk, toch minstens anderhalve meter afstand... Volgende keer weer gewoon in Sarto hopen we! Gelukkig is er wel mail, telefoon enz. om onderling contact te houden.

De afgelopen tijd is er veel aangepast i.v.m. Corona. Heel ongewoon was wel het niet doorgaan van de vieringen op Kerstavond. Het hoort zo echt bij Kerst...ook rond Oud- en Nieuwjaar geen vieringen hier in kerk, vreemd. Het vroeg van iedereen aanpassen en in vergelijking met andere 'slachtoffers' was dit maar heel licht... Gelukkig lijkt het nu mee te vallen met de ernst van coronabesmettingen. Op naar het voorjaar, een nieuw begin en nieuwe kansen en contacten hopen we!!

Wat speelde er de afgelopen tijd binnen de parochie? Pastoor van Dril wachtte al geruime tijd op een heupoperatie, dat is nu enkele weken geleden gebeurd. Een spoedig herstel toegewenst vanuit onze parochie! Zo zullen er meer mensen wachten op een operatie, hopelijk lukt het de zieken-

huizen alles snel weer normaal op regel te krijgen.

Niet onder Corona heeft onze actie Kerkbalans geleden. Als parochieraad hadden we de hoop op hetzelfde bedrag als vorig jaar, met best wel veel twijfels. Er waren veel vieringen uitgevallen, bezoek was minder mogelijk, geen koffiedrinken enz... en wat zien we voor een superopbrengst: € 21.447!! Meer dan vorig jaar! Wat een oppeper! Het geeft wel aan dat u onze parochie een warm hart toedraagt! Heel veel dank! Ook dank aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft!

Het tweede deel van de Alpha-cursus zal opgepakt worden. Door Corona kon het vorig jaar niet afgemaakt worden. Het koffiedrinken na de viering op de eerste zondag van de maand kan nog niet, maar zodra de anderhalve meter uit beeld is wordt dit weer een vaste bijpraatochtend! U wordt op de hoogte gehouden.

Dit voorjaar zullen ook de 1<sup>e</sup> Communie en het Vormen weer kunnen. De 4 vormelingen die zich opgegeven hebben haken aan bij Wervershoof en voor de 1<sup>e</sup> Communicantjes komt er een viering binnen onze eigen parochie. De datums zijn nu nog niet bekend, die volgen zo snel mogelijk.

Paus Franciscus heeft aangegeven dat hij veel meer van onderaf gevoed wil worden en niet alleen van bovenaf. Dit wordt groots opgepakt met mogelijkheden voor alle parochianen om mee te denken en te praten. Er komt een aparte oproep in dit Kontakt. Zeg niet: laat maar...nu hebt u de mogelijkheid mee te denken en te praten! Hopelijk wordt er zo een nieuwe positieve stroming opgebouwd!

In de week voor Palmпасen wordt er een door de liturgiewerkgroep een Stilteviering gehouden. De afgelopen jaren kon deze bijzondere viering niet doorgaan, nu bijna zeker wel. Welkom!

Goede Vrijdag kan nu hopelijk de opvoering van Golgotha wel plaatsvinden. Zie ook de aparte uitnodiging hiervoor. Het zal best heel indrukwekkend worden.

Als parochieraad zijn we blij met de gift van de parochieveiling. Een flinke opsteker! Met veel dank! We hopen dat de veiling dit jaar ook weer gewoon door kan gaan met een gezellige en goede veilingavond! Dit jaar wordt de veiling waarschijnlijk op 13 mei gehouden.

Vanuit de parochieraad wensen we u heel veel sterkte waar het nodig is! In deze bijzondere tijd is een steuntje vaak best welkom. U weet dat u altijd een beroep kunt doen op onze pastor of

iemand van de bezoekersgroep. Omzien naar elkaar...

Hartelijke groet vanuit de parochieraad!  
Baukje Kuin-Hogendorp, secr.

## *Kerkebalans*



Op verschillende plaatsen in dit Kontakt staat het al vermeld: € 21.447,=. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt, op welke manier dan ook: Hartelijk dank voor dit fantastische resultaat!!

## *Bijzondere vieringen*

### **BEZINNINGSVIERING**

Erop vertrouwend dat we weer een bezinningsviering mogen houden dit jaar in de vastentijd, roept dat vragen op, zeker in de afgelopen periode van stilte en weinig ontmoeten, als het ware op jezelf teruggeworpen worden. Wat doet dat met een mens? Ver-trouwen..

Juist dan kan vertrouwen je redding zijn. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en hopen u graag te ontmoeten in de bezinningsviering op donderdag 7 april a.s. om 19.30 uur, op weg naar Pasen.

Namens de werkgroep  
Elly Slagter

### **GOLGOTHA...het einde?** *een muzikaal passieverhaal*

Met Enrico Kors in de rol van Jezus. Het lijdensverhaal van Jezus vormt al eeuwenlang een ongekende inspiratiebron voor vele componisten. Bach met zijn 'Matthäus Passion' en Andrew Lloyd Webber's 'Jesus Christ Superstar' zijn enkele wereldberoemde voorbeelden. Een werk dat veel minder beroemd is, maar daarom niet minder mooi, is 'Golgotha, het einde...?' van componist en dirigent Frank Hoebe uit Spierdijk.

Het is een modern muziekstuk met toegankelijke (Nederlandstalige) teksten van Jos Feld. Het

passieconcert wordt uitgevoerd door een projectkoor van ongeveer 35 zangers en zangeressen en solisten (Enrico Kors in de rol van Jezus en Gerard Schipper in de rol van Judas, en daarnaast Maria, Maria Magdalena, Herodes, Pilatus en de hogepriester). Dit alles onder begeleiding van een eigen orkest onder leiding van Frank Hoebe zelf. Koor en solisten vertellen het verhaal met spel en passie.

Dit jaar wordt het stuk voor het 19<sup>e</sup> jaar uitgevoerd op Goede Vrijdag 15 april 2022 in de RK Maria Middelaar van Alle Genaden Kerk in Andijk, aanvang 19.30 uur.

Voor informatie over reserveringen zie: [www.hoebemuziekprojecten.nl](http://www.hoebemuziekprojecten.nl).

De kaarten kosten € 10,=in de voorverkoop en € 12,50 aan de zaal, kinderen tot en met 12 jaar € 5,=. We gebruiken de coronacheck-app, alle info daarover vind u op onze website.

We gaan er van uit dat de huidige maatregelen tegen het coronavirus op Goede Vrijdag verder zijn versoepeld of vervallen. Mocht dat niet zo zijn dan zal de uitvoering met een beperkter aantal bezoekers worden uitgevoerd, en als dat niet mogelijk is zal de voorstelling worden afgelast. Aangeschafte kaarten zullen in dat laatste geval volledig worden terugbetaald. U loopt dus geen enkel financieel risico.

We hopen u allemaal te zien op vrijdag 15 april 2022 !

## *Kerk en Samenleving*



### **VASTENACTIE 2022** **JE LAND IS JE LEVEN**

Op Aswoensdag **2 maart 2022** start de **62ste** Vastenactie, dit maal met het thema:

#### **Je land is je leven.**

Tijdens de VN vergadering van het Forum voor Inheemse Volken organiseerde een aantal organisaties op 26 april een online seminar over de grote impact van nationale overheden en de wereldmarkt op de landrechten en het leven van inheemse volken. Maar liefst 370 miljoen mensen behoren tot een inheems volk en ze bewonen meer dan 20% van het aardoppervlak. Vaak leven en werken ze al generaties lang op de gron-

den van hun voorouders. Toch worden hun rechten vaak met voeten getreden als hun grond wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Landrechten is een belangrijk onderwerp, dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op de natuur en het milieu. Reden voor de Verenigde Naties om in 2007 een Verklaring over de Rechten van Inheemse Volken op te stellen. Die werd met een overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. De volgende stap had moeten zijn dat nationale overheden de uitgangspunten in de Verklaring opnemen in hun nationale beleid, maar helaas blijkt de praktijk weerbarstig en worden dagelijks mensenrechten grof geschonden.

### **De rivier verbindt**

Inheemse volken leven van hun land, maar ook met hun land. Zoals Lucélia uit Brazilië tijdens het seminar zei: “Ons leven en onze identiteit hangen nauw samen met ons land. De rivier is heilig voor ons. Ze verbindt ons. Zonder land en zonder rivier zullen wij verdwijnen.”

Onder andere de wereldvoedselmarkt, de energiebehoefte van zich ontwikkelende economieën en de vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld elektronica eisen echter heel veel ruimte en grondstoffen op. En die wordt vaak gevonden op nog – min of meer – ongerepte natuurgebieden. Daarbij wegen economische belangen zwaarder dan de rechten van de mensen die er wonen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land. En daarmee van hun thuis en hun levensonderhoud.

Zo vertelde Lucélia dat door de bouw van grote waterkrachtcentrales in de voor haar volk heilige rivier, hele dorpen onder water kwamen te staan en landbouwgrond verdween. Er stond geen vergoeding tegenover, slechts de mogelijkheid elders een nieuw bestaan op te bouwen. Ze vertelde hoe de achterblijvers vechten voor hun rechten, maar dat ze worden tegengewerkt en bedreigd. Het aantal zelfmoorden in haar gemeenschap is gestegen en wie opstaat tegen de overmacht van overheid en multinational begeeft zich op een levensgevaarlijke weg. Ook Lucélia ontving doodsbedreigingen.

Mevrouw Ilze Brands Kehris, ass. Secretaris-generaal bij de VN op het gebied van mensenrechten, vertelde dat er in 2020 331 mensen werden vermoord die opkwamen voor de rechten van inheemse volken en voor het milieu. Want ook het milieu en de bescherming ervan is een

belangrijk en gevaarlijk thema als het gaat over landrechten: de inheemse volken maken 6% van de wereldbevolking uit, maar ze beheren 80% van resterende biodiversiteit. Denk aan de oerwouden, maar ook rivieren en kusten waar talloze planten en dieren leven. De grote multinationals – producenten van bijvoorbeeld palmolie en soja – vervangen een gevarieerd landschap met honderden soorten door een monocultuur: een groot oppervlak waar slechts één gewas groeit dat bovendien met kunstmest en zware bestrijdingsmiddelen kwetsbaar en zwak wordt.

### **Biodiversiteit neemt af**

De vier inheemse vrouwen gaven een indrukwekkende getuigenis van de enorme impact die de grote bedrijven en overheden hebben op hun gemeenschappen, hun land en hun leven. Esther uit West-Papoea: “Als inheemse volken beschouwen we het land waar we leven als onze Moeder, omdat de natuur – land, water en wouden – het centrum van ons universum vormt en onze identiteit vormgeeft. De natuur is het centrum van onze kennis en wijsheid en de belangrijkste bron voor ons overleven.” Ze legt helder uit dat haar volk niet tegen ontwikkeling is, maar zich wel verzet tegen uitbuiting en plundering van de aarde: “We vinden dat we ontwikkeling nodig hebben, maar geen destructieve ontwikkeling, die geen rekening houdt met duurzaamheid en het overleven van onze planeet. Ons aanhoudende verzet tegen monocultuur plantages, mijnindustrie en een inhalige overheid vormt een bedreiging voor investeerders en overheid. Nu zorgt een speciale wet ervoor dat de overheid controle over ons land heeft en dat ons verzet geen wettige grondslag heeft. De dreiging daarvan voelen we diep. Onderzoek heeft uitgewezen dat bijna anderhalf miljoen hectare oerwoud dat aan inheemse papoea's toebehoorde door de overheid aan grote palmoliebedrijven is toegewezen. Daarnaast is nog anderhalf miljoen hectare van inheemse mensen afgenomen door fraude, intimidatie en andere lafhartige methodes. Bovendien zijn belangrijke passages over milieubescherming uit de wet verdwenen.”

De verhalen van die middag maken pijnlijk duidelijk dat lang niet iedereen profiteert van economische ontwikkeling en grootschalige voedselproductie. Integendeel. We gaan de komende maanden meer aandacht besteden aan dit belangrijke onderwerp en op zoek naar manieren om welvaart eerlijker te verdelen.



## Wat doet Vastenactie?

Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo werden in 2020 zo'n 22.000 inheemse mensen, kleine boeren en andere mensen geholpen in hun strijd voor landrechten. In 2022 staan drie landrechten projecten extra in de schijnwerpers.

**In Guatemala** steunt de lokale partner van Vastenactie drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. De lokale partnerorganisatie steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert hun wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen.

**In Libanon** leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. Vastenactie ondersteunt 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

De kleine boeren in het noordoosten van **Brazilië** staan voor verschillende uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeiende gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer. Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding. Landrechten in enkele cijfers Er zijn relatief weinig betrouwbare cijfers als het gaat over landrechten, maar de cijfers die er zijn, schetsen wel een beeld. - Eén op de drie mensen is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van land. - Naar schatting 1 miljard mensen eten uit de natuur. - Lokale gemeenschappen be-

schermen 80% van de biodiversiteit op aarde. - Er is de afgelopen tien jaar 49 miljoen hectare land geroofd. - In 2020 werd 12,2 miljoen hectare bos gekapt. - In 2020 werden (minstens) 330 activisten vermoord. - Nederlandse bedrijven hebben landdeals in 26 landen. Daarmee hoort Nederland wereldwijd bij de koplopers.

## VOEDSELBANK

Namens de voedselbank willen we iedereen bedanken voor hun vrijgevigheid tijdens de inzamelingsactie. Er is weer een mooi aantal producten weggebracht. Dit heeft veel mensen geholpen!

## Regionieus

### NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR



Parochies Regio Wervershoof

Helaas is de geplande parochiedag van 22 januari 2022 voor de parochies van onze regio niet doorgegaan. In plaats daarvan hebben we als parochiebestuur een video-boodschap opgenomen waarin uiteen wordt gezet welke weg we in willen slaan, Samen met het stuk "Nieuwe Adem" is de video-boodschap op 3 februari 2022 naar de parochieraden van de regio verstuurd. De opdracht daarbij is om dit ter sprake te brengen binnen de parochieraad en tevens met de betrokken parochianen, bijvoorbeeld de parochianen die ook naar de parochiedag wilden komen. Voor 15 maart 2022 hoop ik de eerste reacties te hebben ontvangen van de parochies, zodat we daar als parochiebestuur verder mee kunnen. Tot zover het laatste regionieus.

Hartelijke groeten, Trudy Nieuweboer-Kuip

## Gedachte

### NATUURDANS

Eigenlijk danst de natuur  
bekijk het maar goed  
tijdens de seizoenen  
waar men haar ontmoet.

In de zomer dansen muggen,  
soms lastig voor mens en dier  
maar vogels eten ze graag  
tijdens het verblijven hier.

Wanneer herfst is aangebroken  
dansen blaadjes in de wind  
vallen op vochtige aarde  
waar men paddenstoelen vindt.

Als koning winter is gekomen  
en noordenwind genadeloos raast  
kunnen sneeuwvlokken dansen  
wat verwonderd en verbaasd.

Hoe waarderen we dan lente  
wanneer natuur opnieuw begint  
in de zon vallen de bloesems  
dansend als een lief klein kind.

Zo is het jaar een schakering  
van wisselende kleurenpracht  
laten we de natuur behouden  
met respect voor heel haar kracht.

Arda

## Kies Voor Gezelligheid



Hallo leden van: Kies Voor Gezelligheid

We hebben de eerste dag van de KVG achter de rug!!

Wat was de Contactdag gezellig. Met medewerking van Annet, van Lapjes en Draadjes, hebben we een mooi speldenkussen gemaakt.

Afsluitend een heerlijke lunch en een verloting. De volgende avond staat gepland op 22 februari. Op het programma staat, dat het Eendagsbestuur dit gaat regelen. Maar in plaats daarvan hebben we de jaarvergadering en deze begint om 19.30 uur. Deze avond wordt de bus ook geleegd voor: 't Span.

Op 15 maart gaan we Salsa dansen, lekker de heupen bewegen!! (Mits de regels dit toestaan).

Namens het bestuur,  
Sandra

## Veiling Sarto



**Vooruit onder voorbehoud...**

Deze leus zullen we nog wel vaker horen. De 'gewone' veilingdatum van 11 maart komt al

snel dichterbij en als bestuur moeten we de nodige voorbereidingen treffen. Niet zeker is of de veiling dan al mogelijk is en daarom heeft het bestuur besloten de veiling te verplaatsen naar:

**vrijdag 13 mei!** Het zou heel jammer zijn als deze 70<sup>e</sup> veiling, een jubileumveiling, niet door zou kunnen gaan. De 69<sup>e</sup> veiling is vorig jaar digitaal gegaan, met toch een fantastische opbrengst van ruim € 13.000,=. Wel veel minder dan andere jaren, maar toch hebben velen hier weer van kunnen profiteren. De 70<sup>e</sup> veiling Sarto is een jubileum, maar vorig jaar was het ook een jubileumjaar voor ons bestuurslid John Commandeur. Al ruim 25 jaar is hij nu bestuurslid, terwijl hij daarvoor, vóór 1996..., al meeliep op veilingavonden en hij al hand- en spandiensten verleende. We hebben hem in januari welverdiend in de bloemetjes gezet. We hopen nog lang van zijn inzet gebruik te kunnen maken.

Rond de datum van 11 maart krijgt u het formulier om iets aan te bieden weer in huis. We hopen ook dit jaar op bijzondere en leuke ideeën! Wie weet wint u de originaliteitsprijs.

We zien uit naar een drukbezochte, gezellige veilingavond met een geweldige opbrengst! Zet het alvast in uw agenda!

Vrijdag 13 mei: VEILING SARTO!!

Van harte welkom!

## Uit de brievenbus



### TRIDUÛM

In de week ná Pasen wordt normaal gesproken het triduüm in Wognum. Maar helaas, ook dit jaar kan het niet georganiseerd worden. De organisatie vindt het heel jammer dat het voor de 3<sup>e</sup> keer niet door kan gaan. Hopelijk kunnen er volgend jaar weer mooie dagen gehouden worden.

### SYNODE 2021 – 2023

#### Paus Franciscus nodigt uit!

Paus Franciscus nodigt alle katholieken uit om met elkaar na te denken over hoe de Kerk open en nabij kan zijn. Dat is nieuw voor de Rooms Katholieke Kerk. Zo'n raadpleging wordt een synode genoemd.

Wat is het doel? Om welke vragen gaat het?

Het gaat om drie grippepen:

GEMEENSCHAP

Hoe kunnen we de gemeenschap van de kerk versterken? Hoe kunnen we de samenhang van de gemeenschap vergroten?

#### PARTICIPATIE

Hoe kunnen we de participatie in het kerkelijk leven vergroten? Hoe kunnen we de betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren bevorderen?

#### ZENDING

En hoe kunnen we bevorderen dat alle leden van de Kerk bijdragen aan haar zending en missionair worden? En wat zou dat kunnen inhouden?

Paus Franciscus vindt het belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt om vrij en opbouwend te spreken opdat de heilige Geest de deelnemers wijsheid en licht kan schenken. Het gaat erom dat we door te luisteren naar elkaar ook leren luisteren naar de heilige Geest.

De paus heeft gevraagd om open bijeenkomsten te houden waarbij iedereen welkom is. Het gaat om gespreksbijeenkomsten. Op zo'n bijeenkomst zal er gelegenheid zijn om in kleinere groepen over de hierboven genoemde thema's te spreken. In iedere groep zal er iemand een verslag maken van het gesprek.

Aan het eind van de bijeenkomst zal er gelegenheid zijn om ook iets uit de andere groepen te horen. De gespreksverslagen worden verzameld en naar het bisdom doorgestuurd. Daar worden ze verwerkt en doorgestuurd naar het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie. Dit Secretariaat maakt op zijn beurt een landelijk verslag dat naar Rome wordt verstuurd.

U kunt meedoen aan de synodale consultatie van het dekenaat Hoorn door u vóór 25 februari 2022 aan te melden bij deken Samuel Marcantognini (bij voorkeur via email, [pastoor@rkmatteus.nl](mailto:pastoor@rkmatteus.nl) of anders telefonisch: 0229-703042). De consultatie is gepland op:

zaterdag 5 maart 2022

van 13:30 – 16:00 uur

in de H. Hieronymuskerk te Wognum  
Kerkweg 1, 1687 PJ Wognum

De deelnemers krijgen van tevoren een programma en teksten toegestuurd zodat zij zich op de ontmoeting kunnen voorbereiden. De bijeenkomst vindt plaats met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen.

We hopen dat veel parochianen een bijdrage willen leveren aan deze unieke bijeenkomst!

## WESTFRIESE LOURDES VliegREIS



Na twee jaar niet naar Lourdes te hebben kunnen gaan, maakt Groep Westfriesland in 2022 een inhaalslag met de organisatie van twee reizen. 28 april t/m 3-mei – aanvankelijk alleen toegankelijk voor koorleden, hun partners en familieleden – is nu óók opengesteld voor iedere belangstellende! De reis van 22 t/m 27 september is voor de 'reguliere' pelgrims waaronder zorgpelgrims. In beide groepsreizen is nog plaats. Wilt u in een van de reizen mee? Meld u dan nu aan bij Harry Vet.

Dé Westfrieze Lourdes Vliegreis kent een goed gevuld programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid. We verzorgen rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals de lichtprocessie, handoplegging en de viering aan de Grot. Heel speciaal is ieder jaar weer de eigen gebedsdienst van Groep Westfriesland. Een excursie naar de Pyreneeën staat ook op het programma. Het programma is vrijblijvend!

Het tarief van de 6-daagse vliegreis is € 895,= incl. reisverzekering en annuleringsregeling, excl. gezamenlijk busvervoer Westfriesland-Maastricht Airport vice versa. De kosten voor het 4 sterren zorghotel – alleen in september – voor hen die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen/staan en geen rolstoelduwer hebben, zijn € 975,=. Toeslag eenpersoonskamer € 165,= resp. € 185,=.

Wanneer deelname om financiële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op een aantal fondsen; er hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! Schroom niet om voor informatie contact op te nemen met Harry Vet [ham.vet@quicknet.nl](mailto:ham.vet@quicknet.nl) / 0228-514040 of Roosmarie Manders (bureau Huis voor de Pelgrim, Maastricht) 043-3215715 / [r.manders@huisvoordepelgrim.nl](mailto:r.manders@huisvoordepelgrim.nl).

Het inschrijfadres helpt u bij het invullen van het inschrijfformulier. Voor Andijk is dat: Emmy Oudeman 0228-592885. Ook mensen buiten de regio zijn van harte uitgenodigd!

Werkgroep Westfrieze Lourdes Vliegreis 2022