

Parochie



kontakt

P.M. Kuin

Jaargang 51, november/half december 2022

REDAKTIE en SAMENSTELLING:

Trudy Nieuweboer-Kuip
Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes
Dijkweg 232

STENCILWERK EN BUNDELING:

Joop Bakker en Kees Slagter

VERSPREIDING:

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26
en de Kontaktgezinnen

KOPY INLEVEREN:

Greet Tensen-Beemsterboer,
Kleingouw 195, tel. 0228-592046
email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:

Bangert 6,
tel. Pastorie Wervershoof 0228-581268
Website: <http://andijk.rkregiowh.nl/>

CONTACTADRES:

Baukje Kuin-Hogendorp,
Dijkweg 412, tel. 591408
email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

OPGAVE INTENTIES:

Greet Tensen-Beemsterboer,
Kleingouw 195, tel. 592046

CONTACTPERSOON KOSTERS:

Tonny Smit-de Hoon: tel. 06-13197690

RABOBANKNUMMER:

t.n.v. R.K. parochie, banknr.
NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. Yvonne Out-Breed;
dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBORTE?

HUWELIJK?

VERANDERINGEN IN HET GEZIN?

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE

Parochieledenadministratie Andijk
p/a Alie Kuin
Not. Steenpoortestraat 26
1619 CV ANDIJK
email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?
Neemt u contact op met de bezoekersgroep
"Omzien naar elkaar", Piet Ligthart,
tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**
hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:





Van de redactie

De stemming tijdens de redactievergadering is wel eens beter geweest. De brief over alle veranderingen die gaan komen is net binnen en is wel heel heftig. Dat er stappen genomen moeten worden is wel duidelijk. Maar toch ook wel een sterk gevoel van: wat jammer! Wie en wat raak je kwijt en kun je er nu nog iets aan doen? Die kans is klein. Maar we hopen er wel het beste van! Elkaar niet uit het oog verliezen! Daarom ook nu weer een gewoon Kontakt met informatie vanuit onze eigen parochie!

Als je gelooft dat het je gaat lukken,
zie je de mogelijkheden.
Als je gelooft dat het niet zal lukken,
zie je vooral de obstakels.

Wayne Dyer

Wat en wanneer

donderdagen in november:
3, 10, 17, 24 19.30 uur filmavond in het
Trefpunt Onderdijk

di. 6 dec. inleveren kopij voor
half december t/m januari

Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering, altijd na afspraak.

Communie thuis: Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

Liturgisch rooster

Zondag 30 oktober: Allerheiligen
10.00 uur 5^e zondag van de maand,
viering vervalt in Andijk
wél in Onderdijk; pastor J. Correa
wél in Wervershoof; pastor J. van Dril

Woensdag 2 november: Allerzielen

19.00 uur: Voorgangers van Avondwakegroep
met Gemengd Koor

*Overledenen die sinds Allerzielen verleden jaar
van ons zijn heengegaan, worden herdacht.*

**Vanaf zondag 6 november is er regionaal nog
maar één viering per zondag, zoals hieronder
vermeld. Meer info zie verder in dit blad.**

Zondag 6 november:

10.00 uur: MEDEMBLIK
Eucharistieviering
met pastores J. van Dril en J. Correa
Koffiedrinken!

Zondag 13 november:

10.00 uur: ONDERDIJK
Eucharistieviering
met pastores J. van Dril en J. Correa
Koffiedrinken!

Dinsdag 15 november:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zondag 20 november: Christus Koning

10.00 uur: WERVERSHOOF
Eucharistieviering
met pastores J. van Dril en J. Correa
Koffiedrinken!

Zondag 27 november: 1^e zondag van de Advent
Viering van inkeer en omkeer
ANDIJK

10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd Koor
pastores J. Correa en A. Dekker



Koffiedrinken!

De Wereldwinkel is in de kerk.

Een mand t.b.v. de Voedselbank is aanwezig.

ZWAAGDIJK-OOST

10.00 uur: Eucharistieviering
met pastor J. van Dril

Koffiedrinken!

Zondag 4 december: 2^e zondag van de Advent
MEDEMBLIK

10.00 uur: Eucharistieviering
met pastores J. van Dril en J. Correa



Koffiedrinken!

Zondag 11 december: 3^e zondag van de Advent

ONDERDIJK

10.00 uur: Eucharistieviering 
met pastores J. van Dril en J. Correa
Koffiedrinken!

Zondag 18 december: 4^e zondag van de Advent

WERVERSHOOF

10.00 uur: Eucharistieviering 
met pastores J. van Dril en J. Correa
Koffiedrinken!

Dinsdag 20 december:

10.00 uur Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Beste parochianen,

Net als bij u thuis worden onze parochies ook geconfronteerd met de hoge energiekosten voor het verwarmen van onze kerken. Binnen onze regio vieren we op zondag nog zo veel mogelijk op alle locaties de eucharistie. Hoewel de thermostaat in alle kerken al een paar graden is teruggezet, betekent dat toch dat we in onze regio meer dan € 1000 per zondag kwijt zijn aan energiekosten om in alle kerken een viering te kunnen houden. Gezien de toch al niet rooskleurige financiële positie van de parochies is dit een onhoudbare situatie.

Het parochiebestuur heeft daarom, samen met het pastoresteam, besloten om vanaf begin november op zondag nog maar op één plaats de eucharistie te gaan vieren. De eucharistieviering zal dan rouleren in de 5 kerken. Dus voorlopig iedere zondag in een andere kerk. Het tijdstip blijft 10.00 uur. Het rooster zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt. Wij kunnen dan toch, tegen veel lagere kosten, een zondagse Eucharistieviering in een verwarmde kerk blijven houden. Zoals waarschijnlijk bekend, groeien we op korte termijn binnen onze regio toe naar één centrale kerk. De keuze voor deze centrale kerk is nog niet gemaakt. Maar nu we door de hoge energieprijzen worden gedwongen om actie te ondernemen kunnen we dit ook zien als een soort tussenschop in het proces van éénwording. U kunt alvast wennen aan het vieren van de Eucharistie in een andere omgeving, en met ook andere gezichten om u heen. Ook zult u merken dat er meer mensen dan anders de vieringen gaan bezoeken! Een en ander geldt alleen voor de zondag; de eventuele vieringen op de weekdays gaan gewoon

door, zoals voorlopig ook de avondwaken en uitvaarten in de afzonderlijke kerken.

Uiteraard beseffen we dat deze stap voor een aantal mensen ongemak met zich meebrengt. U maakt zich misschien zorgen over hoe u in de kerk komt, vooral als u geen auto heeft. Als parochiebestuur willen we u daarbij graag helpen. Mocht u geen vervoer hebben om naar de zondagse viering te kunnen gaan, neem dan contact op met het secretariaat in Medemblik. Dit is 's morgens tussen tien en half twaalf telefonisch te bereiken op nummer 0227 541301. Even een mailtje sturen kan ook naar secretariaat@martinuskkerkmedemblik.nl
Doe dit uiterlijk op de woensdag voor de betreffende zondagsmis. Wij kunnen dan vervoer voor u regelen.

U zult begrijpen dat wij op zoek zijn naar mensen die bereid zijn om met de auto anderen op te halen voordat zij naar de mis gaan. Mocht u in de gelegenheid zijn om één of enkele kerkgangers met de auto van en naar de kerk te brengen, dan willen we ook aan u vragen zich te melden bij bovenstaand secretariaat. Wij kunnen er dan voor zorgen dat iedereen die naar de kerk wil dit ook kan. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en voor uw zorg voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Parochiebestuur en pastoresteam

ALLERZIELEN

Eens per jaar op de dag van Allerzielen gedenken wij gezamenlijk de dierbaren die van ons zijn heengegaan.

Wij gedenken wie gestorven zijn,
zij die hun liefde en vriendschap schonken.
Hen gedenken
betekent weten van verdriet
omdat hun leven ten einde ging,
maar dankbaarheid om wat zij ons gaven.
Wij willen hen niet vergeten
omdat we diep in ons hart weten
dat hun leven niet tevergeefs is geweest.

Wij gedenken allen die sinds 2 november 2021 van ons zijn heengegaan. Wij hebben vanuit onze parochiekerk afscheid genomen van:

Riet Neefjes	85 jaar
Riet van der Jagt-Zwirs	88 jaar
Tineke Bakker	61 jaar
Simon van der Harg	67 jaar
Frans Laan	76 jaar
Catharina Dekker-van der Gulik	98 jaar

Ook noemen we de namen van hen die overleden zijn en die zo bekend waren binnen onze parochiegemeenschap:

Niek Hooiveld
Betty Rood-Neuvel

Allerzielen: Op die dag gedenken we de mensen die we persoonlijk gekend hebben en die korter of langer geleden gestorven zijn; dierbare overledenen horen nog steeds bij ons, omdat ze een deel van ons leven zijn. Het doet pijn hen los te moeten laten, hen voorgoed te moeten missen. Natuurlijk weten we best dat iedereen moet sterfen, geen mens kan daar omheen. De dood hoort bij het leven. Maar die andere kant is ook maar al te waar: dat mensen bedoeld zijn voor elkaars geluk. In die verbondenheid tussen mensen wordt met de dood van een geliefde een diepe wond geslagen. De gestorvene komt niet meer terug en dat maakt het zo moeilijk, want het voorgoed heengaan van een dierbare heeft niets te maken met leven voor elkaars geluk.

Al de mensen die wij persoonlijk gekend hebben verdienen het dat hun gedachtenis hooggehouden wordt. In ons kwetsbare bestaan kan het ons houvast geven en doen ervaren dat we niet alleen gelaten worden met ons verdriet om het gemis, maar dat we mogen vertrouwen dat God hen én ons niet aan het lot zal overlaten.

HET NOEMEN VAN NAMEN

Eens per jaar, op 2 november, worden er bloemen neergelegd bij onze dierbaren

Dan worden er namen genoemd van hen die hier niet meer zijn. En daardoor gaan die mensen weer voor ons leven.

En bij het noemen van iedere naam

zien wij telkens weer iemand voor ons:
misschien een moeder
zoals zij altijd maar bezig was,
een vader zoals hij liep te sjouwen,
een man zoals hij zwaaide naar zijn vrouw,
een vrouw zoals zij uit het raam keek,
een vriend of een vriendin
zoals zij fietste langs de wegen,
een kind zoals het zat te spelen.

Eens per jaar noemen wij
in het bijzonder hun naam,
roepen wij hen,
alsof wij tegen ze willen zeggen:
wij zijn je niet vergeten.

Wij noemen hun naam
met eerbied en genegenheid.
In de kerk steken wij
bij het noemen van hun naam een kaars op
alsof wij hen levend voor God willen stellen
met de bede:
Heer, geef hun de eeuwige rust;
Heer, laat ze leven voor uw aanschijn;
Heer, U hebt hun naam geschreven
in de palm van uw hand.

Wij noemen hun naam,
omdat wij niet willen vergeten
wie zij voor ons waren,
en wat wij aan hen te danken hebben:
die fijne momenten uit ons leven,
die wij ons nog zo goed kunnen herinneren,
en waarvoor wij hen te weinig,
of misschien nooit bedankt hebben;
het geloof,
dat zij ons hebben voorgeleefd en voorgedaan,
toen het misschien heel moeilijk was
in hun leven.

Wij hebben ontzettend veel aan hen te danken.
Zoveel, dat wij hun namen nooit zullen vergeten.
Daarom noemen wij hun naam.

Van Onder An de Dijk

Beste parochianen,

Onvermijdelijke veranderingen. Deze woorden stonden vet afgedrukt boven een brief, die ik onlangs nog aantrof bij mijn zus in 't Zand. Die brief had ze ontvangen van het Parochiebestuur van de Regio 'Noordkop'. Een Regio bestaande

uit vijf parochies in de kop van Noord-Holland waaronder die woonplaats van mijn zus. Middels die brief aan haar en andere parochianen van die Regio deed het bestuur uiting van haar grote zorgen voor nu en voor de toekomst. Zorgen om die thans oplopende energiekosten, oplopende kosten voor het onderhoud van de pastorieën en kerken, maar bovenal grote zorgen over de terugloop van het aantal kerkbezoekers, kerkbetrokkenen en vrijwilligers. Dat heeft in die Regio ‘Noordkop’ tot gevolg, dat het Parochiebestuur voor daar heeft besloten om in 2024 vier van de vijf kerken noodgedwongen te moeten sluiten.

En wat daar gaande is in die Regio, klinkt ons helaas niet vreemd in de oren. Dat is overigens bij menige Regio binnen ons Bisdom en wellicht daarbuiten het geval. Op dinsdag 20 september dit jaar deed het Bisdom daar ook melding van in de krant onder de kop ‘Klap voor katholieke kerk’, want binnen vijf jaar moeten 99 kerken van de 164 sluiten. Daar word je nou niet bepaald vrolijk van, maar het is helaas een onvermijdelijke ontwikkeling.

Zoveel jaren geleden hield men deze ontwikkeling niet voor mogelijk. Althans niet in het huidige tempo. Daar hebben o.a. de beperkingen rondom het coronavirus in die achterliggende jaren flink aan bijgedragen. Aan dat opvoeren van dat tempo van ‘ontkerkelijking’. Dat zien we ook binnen onze Regio ‘Wervershoof’. Op grond daarvan heeft het Parochiebestuur in samenspraak met het Pastoresteam eerder al besloten tot het verder toegroeien van samenwerking binnen de vijf parochies, het op zoek gaan naar één centrale kerk binnen de Regio en het thans al beperken van het openstellen van onze kerken. Daarmee ook hopen, dat de parochianen bereid zijn naar een andere kerk te gaan binnen onze Regio indien op dat moment de eigen kerk gesloten is. In beperkte mate zien we dat ook gebeuren. En hoopvol zet zich dat door. Dat meerdere parochianen daartoe bereid zijn.

Voor nu de Regio noodgedwongen, vanaf 6 november, tot verdere beperking van het opstellen van onze kerken heeft moeten overgaan. De melding daarvan hebben we inmiddels kunnen lezen in de diverse bladen en is onlangs afgekondigd in vieringen van onze vijf kerken. Zoals we hebben gehoord/gelezen ligt daar nu de extreem oplopende energiekosten aan ten grond-

slag. Dat is een gevolg van een voortdurende oorlog tussen Oekraïne en Rusland en daarmee tussen Europa en Rusland.

Een oorlog waar geen einde aan lijkt te komen. Zelfs verder dreigt te escaleren met wereldwijd alle gevolgen voor het leven hier op deze aarde. Dat leven op deze wonderbaarlijke planeet en dat voor mens, dier en natuur. Dat doet vele mensen onder ons en om ons heen beangstigen, onzeker maken over de toekomst.

Nu biedt de kerk als geloofsgemeenschap daartoe wereldwijd en door alle eeuwen heen, generatie op generatie, een luisterend oor dat ons hart doet luchten, dat ons weer op adem doet komen, dat ons probeert te bemoedigen om toch vooral staande te blijven, goede moed te houden tegen alle verdrukkingen in. En daartoe worden ons óók door alle eeuwen heen woorden aangereikt. Woorden uit de Schrift. Bemoedigende, inspirerende woorden, die we daarin tegenkomen van o.a. Jezus Christus en voor ons zijn opgetekend door de evangelisten.

Tijdens onze vieringen in de kerk en ook daarbuiten delen we die woorden om ons te allen tijden, ook in tijden van ‘onvermijdelijke veranderingen’, staande te houden. Daartoe worden ons dus woorden aangereikt. Natuurlijk niet alleen die we tegenkomen in de Schrift. Ook die we daarbuiten tegenkomen en mogelijk, bewust of onbewust, geïnspireerd zijn op de strekking van die Schrift, zoals te verstaan in het volgende met de titel ...

Na de nacht komt de dag

**Heer Jezus, onze Reisgenoot,
U die zichzelf gaf voor ons,
blijf voor ons bidden.**

**Laat ons te midden van de bommen
in vrede blijven geloven.
Laat ons dwars door alle haat
in liefde blijven geloven.**

**Geloven in U betekent ook weten
dat na de winter de zomer komt,
dat na de nacht de dag komt,
dat op ziekte genezing volgt.**

**Verander door de macht van uw Geest
onze tweedracht in eenheid,
onze oorlogskreten in liefdeskretten,
onze gebalde vuisten in uitgestrekte handen.**

Van voorgaande woorden is in alle eenvoud de titel al hoopgevend, bemoedigend, namelijk dat we erop mogen vertrouwen, erin mogen geloven, dat 'na de nacht komt de dag', dat 'na donker komt het licht'. Dat dat ook zo mag zijn in die tijden dat wij, ook als parochiegemeenschap, geloofsgemeenschap, staan voor 'onvermijdelijke veranderingen'. Veranderingen waar we nou niet bepaald op zitten te wachten, maar ons wel uitnodigt, uitdaagt, om met elkaar daarvoor te gaan de toekomst, het licht tegemoet. Daar staan we uiteraard niet alleen voor. Jezus Christus is ons ook dáártoe onze Reisgenoot. Mogen we dat zo ook ervaren, zo ook blijven ervaren te allen tijden, in rustige tijden en bovenal in tijden van veranderingen. Dat wens ik ons allen van harte toe ...zo ook ...

Gods' Zegen, Alle Goeds,
goede gezondheid en bemoediging.

Met hartelijke groet,
pastor André Dekker



Kerkwerken

Op dinsdag 1 november is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen

en op dinsdag 6 december de dames:

E. Sijm-Haakman
G. de Vries-Broers
L. Steltenpool-Haakman

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Groetjes van Trudy



Koffiedrinken

Zoals u misschien inmiddels al heeft vernomen is er vanaf november koffie/thee drinken op iedere 4e zondag van de maand na de viering..

Zondag 27 november

Margriet van der Meijden en Afra Kuin

Graag tot ziens bij het koffiedrinken!

Groetjes van Afra



Jubileum

Op 27 september 2022 waren de heer en mevrouw Bank-Ruitenbergh 50 jaar getrouwd. Ze wonen: Dirk Jonkerlaan 3. Van harte gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap.

In Memoriam



Frans Laan

* 1 augustus 1946

+ 25 augustus 2022

Op 25 augustus is op 76-jarige leeftijd Frans Laan overleden. Als oudste in het gezin droeg hij al gauw zijn steentje bij. Zowel in huis als op de bouw konden ze zijn hulp al snel goed gebruiken. Van aardappels schillen tot luiers spoelen in de sloot, aardappels rooien, tulpen koppen, schrapen. Ook hadden de broers een eigen tuintje, waarvan de opbrengst verkocht werd langs de huizen en waarvan de opbrengst naar moeder ging. Op 11-jarige leeftijd verongelukte vader Laan. Het bedrijf werd eerst nog met hulp van Jan de Boer voortgezet, maar op 15-jarige leeftijd kreeg Frans de leiding, samen met zijn jongere broers. Naast alle verantwoordelijkheden was er ook tijd voor ontspanning. Ritjes op de zundapp, kaarten met vrienden, toeren op de racefiets. Het ongeluk van vorig jaar staat nog op ieders netvlies, maar ook vroeger reed hij eens vol tegen een stilstaande auto en verbrijzelde zijn kaak. Zijn moeder vond toen dat hij er maar mee moest stoppen. Muziek was ook altijd onderdeel van zijn leven, onder andere de fanfare, waar hij ook in zijn jonge jaren lid van was. Ruim 12,5 jaar geleden is dat weer nieuw leven ingeblazen, letterlijk en figuurlijk. In het Gemengde Koor van de kerk heeft zijn stem 57 jaar meegeklonken. Maar ook uitgaan en kermissen bezoeken waren zijn favoriete bezigheden. Zo ontmoette Frans op de Onderdijker kermis Alie. Het werd het begin van een mooi leven samen. Na jaren met zijn broers het bedrijf van vader te hebben gerund zijn Frans en Alie samen verder gegaan

met een bedrijf in de bloemen op de Gerrit de Vriesweg. Ze hebben samen een prachtig gezin gekregen, kinderen, partners en kleinkinderen. Naast alle 'gewone' werk, stond hij ook voor allerlei vrijwilligerswerk. Hij bleef zijn eigen weg gaan, trouw aan zijn geloof en principes. Op 30 augustus was zijn afscheid in onze parochiekerk, met veel van zijn geliefde muziek. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verlies van deze bijzondere man. Dat hij moge rusten in vrede.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Catharina Antonia Dekker-van der Gulik
* 13 april 1924 + 24 september 2022

Op 98-jarige leeftijd is op 24 september overleden Catharina Antonia Dekker-van der Gulik. Na de oorlog is zij in 1949 getrouwd met Jan Dekker (de post), in economisch zware tijden. Praktisch iedereen moest keihard werken om het hoofd boven water te houden. Ze kregen een gezin met zeven kinderen. Die kinderen hadden een vader en moeder die hun uiterste best deden om hen al het nodige te geven. En dat is ze gelukt. In onze parochiekerk was haar afscheid, waarna ze naar haar laatste rustplaats op de Westerbeegraafplaats is gebracht. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen ook vanaf deze plaats namens onze parochiegemeenschap sterkte met het verlies. Dat ze moge rusten in vrede.

Wel en wee

In korte tijd zijn zowel Martien Schuitemaker als Siemen Tensen in de lappenmand beland. Ze maakten beiden een heftig traject door, maar zijn nu allebei weer aan het aansterken. Martien thuis en Siemen nog (waarschijnlijk korte tijd) in het Nicolaas in Lutjebroek. Wij wensen hen ook vanaf deze plaats sterkte bij het herstel. Voor een ieder die hier niet met name genoemd wordt, maar die ook dringend een steuntje in de rug nodig heeft, ook vanaf deze plaats, namens onze parochiegemeenschap, heel veel sterkte.

Parochieraad

Begin september en oktober is de parochieraad



bij elkaar geweest. Er is heel veel besproken zo aan het begin van veel veranderingen. Een heel grote schok was eind augustus het overlijden van Frans Laan na een korte heftige ziekte. Vooral voor zijn gezin veel verdriet en gemis. Maar ook bij het Gemengd Koor wordt Frans gemist! Wie is er nog 57 jaar koorlid geweest zoals Frans? En altijd met veel plezier! Onvoorstelbaar! Heel veel dank voor al die inzet en betrokkenheid! Veel sterkte voor Alie, de kinderen en kleinkinderen en allen rond Frans.

Binnen de regio en onze parochie zijn veel zorgen over de toekomst. We weten dat er stappen genomen moeten worden, maar de snelheid en soms juist het trage geeft veel discussie. Het parochiebestuur van de regio Wervershoof heeft er heel veel zorg en werk aan. Het doel is met een goed onderbouwd voorstel naar het bisdom te komen, de bisschop heeft de uiteindelijke eindstem. Er zijn verschillende gesprekken geweest met afgevaardigden van het bisdom en er is goede begeleiding van mw. Petra Stassen die veel ervaring en kennis heeft rond het moeten sluiten van parochiekerken. Geen gemakkelijke taak.

De gasprijs is nu zo hoog dat er nu al stappen gezet moeten worden om de kosten te drukken. Er was pech met de ketels, gelukkig is dat toch weer opgelost. Ze moeten het nog even volhouden!

Het schilderwerk aan de buitenkant is door onze onderhoudsman Piet Tensen weer keurig gedaan. Eens per drie jaar komt alles aan bod. Nu komt weer het schoonmaken na de spinnentijd...

De tuin- en kunstroute was een groot succes! Het weer speelde ook erg mee. Zo'n 100 mensen hebben ons kerkgebouw van binnen gezien met de prachtige schoolplaten en maquettes. Ook veel lof voor onze mooie kruiswegstaties...

In (het oude) Sorghvliet worden schildermiddagen gehouden voor Oekraïense vluchtelingen. Vanuit onze parochieraad is Martin Linnane er verschillende keren bij geweest. Er komen langzaam veel en heftige verhalen los. Er is gevraagd om een donatie.

In de vergadering van oktober is besloten de actie kerkbalans deze keer gewoon voor de eigen parochie te houden. Er was even de vraag of dat al regionaal moet, maar zo ver zijn we nog niet.

De vraag was even of ons kerkgebouw op eigen grond staat of dat het van de Gemeente Medemblik is. Het blijkt eigen grond te zijn, met een flinke parkeerplaats.

Het parochiebestuur is nog steeds in overleg welk kerkgebouw het beste open kan blijven. Of toch iets anders? Aanpassen? Veel vragen. Het noodrooster wat nu opgesteld is neemt al een voorsprong. Per weekend één viering in één kerkgebouw, wisselend per parochie. Binnen onze parochie is flink discussie hierover. Hoe wordt de toekomst? Wo-co voorgangers? Koren? Alle vrijwilligers? Wat wegvalt komt niet meer terug. We hopen van harte dat er in goed overleg een beslissing wordt genomen die logisch is en waar we achter kunnen staan. Veel wijsheid voor allen die meebeslissen!!

Het is de bedoeling dat er komende winter weer een Alpha-cursus gehouden gaat worden. U zult hier wel meer van horen. Hoe de actie voor de Voedselbank en de Wereldwinkel gaat is nu nog niet goed duidelijk. Ook hier hoort u meer van.

Het 1^o Communieproject is opgestart. Dit lukt helaas niet met een nieuwe groep van Jongeren-kontakt. Op de verstuurde uitnodigingen aan de ouders kwam geen één reactie.

De vieringen rond Kerst moeten verder uitgewerkt worden, in het volgende Kontakt zal dat zeker klaar zijn.

Vanuit de parochieraad leven we mee met allen binnen onze parochie die een moeilijke tijd i.v.m. ziekte en overlijden hebben. Wat is er de laatste maanden veel gebeurd. Een kaartje kan veel goed doen.... Sterkte, beterschap en alle goeds!

Hartelijke groet vanuit de parochieraad!

Kerk en Samenleving

ADVENTSACTIE 2022



IEDER KIND EEN GOEDE START

Meer kans op een goede toekomst

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Ze kunnen hun talenten ten volle ontwikkelen en opgroeien tot actieve volwassenen die bijdragen aan de ontwikkeling van hun (lokale) gemeenschap.

Een ontwikkelingsachterstand die kinderen oplopen tijdens hun eerste vijf levensjaren leidt tot blijvende schade. Deze kinderen kunnen zich li-

chamelijk, verstandelijk, sociaal en mentaal minder goed ontwikkelen, waardoor ze later op school moeilijk(er) meekomen en vaker uitvallen. Ook zijn ze extra vatbaar voor infectieziekten.

Ondervoeding leidt tot ontwikkelingsachterstand

Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging voor de vroege ontwikkeling en veroorzaakt bijna de helft van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. Wereldwijd lijden zo'n 250 miljoen kinderen aan ondervoeding. Als gevolg daarvan hadden in 2020 149,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar – 22 procent – een groeiachterstand. Dat blijkt uit recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook hadden 45,4 miljoen kinderen ondergewicht, waarvan 13,6 miljoen zelfs ernstig ondergewicht. Ondervoeding maakt kinderen extra vatbaar voor infectieziekten, zoals longontsteking, diarree en malaria. Ook kunnen zij zich lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal niet normaal ontwikkelen, waardoor ze later op school moeilijk(er) meekomen en vaker uitvallen. Hun mogelijke talenten komen dan niet of slechts beperkt tot ontwikkeling.

Lichtpuntjes

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De sterfte van kinderen tot vijf jaar daalde van 12,6 miljoen in 1990 tot 5 miljoen in 2020. Het aantal jonge kinderen met een groeiachterstand nam tussen 2000 en 2020 af met 27 procent. Maar nog altijd overlijdt 1 op de 27 kinderen onder de vijf jaar. De helft van hen overleeft het eerste levensjaar niet. Pasgeborenen overlijden vaak door complicaties tijdens of na de geboorte. De risico's zijn ongelijk verdeeld, zo liggen de sterftecijfers in Afrika bijna tien keer zo hoog als in Europa. Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor jonge kinderen in bepaalde delen van de wereld nog altijd onacceptabel groot.

Hoe helpt Adventsactie?

Adventsactie gunt ieder kind een kans op een goede start, daarom steunen we 4 projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere toekomst voor jonge kinderen.

Hoe kunt u helpen?

Alle steun is welkom, uw bijdrage maakt hoe dan ook verschil.

Wilt u een van deze projecten steunen?

Uw bijdrage is enorm welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Adventsactie.

VOEDSELBANK

Op zaterdag 29 oktober 2022 zal in de winkel van Albert Heijn in Enkhuizen tussen 12.00 uur en 16.00 uur een winkelactie worden gehouden voor de Voedselbank Westfriesland.

In de winkel wordt er aan het winkelend publiek gevraagd één of meerdere producten extra mee te nemen, deze bij de kassa af te rekenen en daarna bij de innametafel van de Voedselbank af te geven. Het gaat bij winkelacties om lang houdbare producten zoals rijst, pasta's, producten voor het ontbijt. Via andere kanalen ontvangt de Voedselbank kort houdbare producten zoals brood, groenten en fruit.

Helpt u mee de voedselpakketten van de Voedselbank te vullen?

Ook dit jaar willen we als parochie de Voedselbank steunen. Op 27 november bij binnenkomst in de kerk, staat er een mand, waarin u uw meegebrachte levensmiddelen kunt achterlaten. Rond de kerstperiode worden de levensmiddelen naar Voedselbank West-Friesland gebracht.

U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer NL12 ABNA 0543 4865 91 t.n.v. Stichting Vrienden van de Voedselbank te Wognum.

WERELDWINKEL

Op zondag 27 november staan de dames van de Wereldwinkel weer in de kerk met een kraam vol hebbedingetjes en lekkernijen, voor ieder wat wils.

P.C.I.

Ook dit jaar vindt u bij dit Kontakt een formulier voor de actie: Een wens voor je medemens!

Weet u iemand die best een steuntje in de rug kan gebruiken? We horen het graag van u.

Wilt u deze actie financieel ondersteunen?

Het bankrek.nr. is NL64 RABO 0368 9445 14, t.n.v. RK parochie Andijk, o.v.v. PCI Andijk.

PCI Andijk, Jos Kuin en Lieneke Dekker

Regionieuws

Van het
parochie(regio)bestuur:

Het proces van verdergaande samenwerking van



onze parochies gaat gestaag verder. Bij deze vertellen we u de stand van zaken.

Na de bijeenkomst voor de parochieraden en andere belangstellenden, op 21 mei jl., zijn er in de zomer gesprekken gevoerd met de vier parochieraden over de concrete invulling van de in het beleidsplan Nieuwe Adem genoemde 'plekken voor lief en leed'. Het blijkt ingewikkeld om aan te geven hoe zo'n plek er straks concreet uitziet, zeker nu nog niet duidelijk is welk kerkgebouw straks overblijft als onze centrale locatie. Parochieraden hebben aangegeven welke activiteiten zij lokaal graag willen behouden.

De invulling moet passen in Nieuwe Adem, dat uitgaat van één kerkgebouw, één centrum en ook één geloofsgemeenschap. Dit is een groeiproces. Het ontwikkelen van nieuwe dingen en het vormen van één gemeenschap, kan echter niet samengaan met behoud van alle huidige structuren en vormen. Daarvoor ontbreken eenvoudigweg de mensen, de middelen en de energie.

Plekken voor lief en leed krijgen volgens het beleidsplan een pastoraal-diaconaal karakter. Uit de gesprekken blijkt dat er ook veel behoefte is aan vieren, op allerlei momenten en in diverse vormen, waarbij met name ook uitvaarten zijn genoemd. Het behouden van onderlinge banden wordt heel belangrijk gevonden. Er zijn zorgen geuit over het behouden van kerkgangers en vrijwilligers, alsmede over de opbrengst van de Aktie Kerkbalans. Er is tenslotte ook aandacht gevraagd voor de positie van koren, voor jongeren, het Vormsel, de Hl. Communie. Er worden vraagtekens gezet bij het beleid van de bisschop. Daar hebben wij op zich begrip voor. Bestuursleden en pastores richten zich naar het bisdombeleid. Zo zit de kerk in elkaar en wij zien voldoende opties om aan allerlei wensen tegemoet te komen.

Concreet betekent dit dat er in de toekomst op zondagochtend nog één Eucharistieviering zal zijn. Dit is een vast ankerpunt voor onze parochies, waarmee we willen uitdrukken en ervaren dat we samen één gemeenschap vormen. De Eucharistieviering is in ons geloof een belangrijk hoogtepunt en wordt om die reden goed verzorgd, met ondersteuning van zang en mede georganiseerd door parochianen.

Zo vieren dat we één gemeenschap zijn gaat niet samen door op hetzelfde moment elders ook een of meer vieringen te houden. We kijken hoe we vervoer kunnen regelen voor parochianen die naar de Eucharistie willen en daar zelf geen mogelijkheid voor hebben. Meer informatie daarover is elders te vinden in deze Kontakt (onder het liturgisch rooster).

Op alle andere momenten van de week en door het jaar kunnen vieringen gehouden worden. Een uitzondering hierop vormen de zogenaamde woord- en communievieringen. Deze passen enkel nog in het bisdombeleid wanneer er geen priester beschikbaar is om de Eucharistie te vieren. Deze situatie kan zich ook in onze parochies voordoen, bij wijze van uitzondering. Avondwake en uitvaarten kunnen op de plekken voor lief en leed plaatsvinden, zij het niet in de vorm van een Eucharistie, omdat de kerkgebouwen aan de eredienst worden onttrokken.

Voor wat betreft activiteiten voor jongeren (Communie, Vormsel e.a.) denkt het bestuur dat het goed en belangrijk is om deze zoveel als mogelijk samen te (gaan) doen. Met koren, werkgroepen en commissies gaat het bestuur in gesprek om van hen te horen hoe zij hun bijdrage in de toekomst kunnen en willen leveren.

Inmiddels is er ook met medewerkers van het bisdom gesproken over de grote lijnen van onze plannen. Er vindt zorgvuldige afstemming plaats, met behoud van de verschillende posities en de daarbij horende verantwoordelijkheden. We zijn ver met het opstellen van een Programma van Eisen voor het kerkgebouw van de toekomst, zodat we in principe een keuze kunnen maken, die we voorleggen aan de bisschop, alvorens die met u te delen.

Een belangrijk element van het zijn van een geloofsgemeenschap is communicatie. Er is ruimte voor verbetering en wij laten ons daarbij ondersteunen door De Zalige Zalm, gespecialiseerd op het terrein van geloofscommunicatie.

Er wordt hard gewerkt en wij richten ons vooral op de uitvoering van Nieuwe Adem, de eenwording van onze geloofsgemeenschappen en het ontwikkelen van beleid dat daarbij past. We zijn nog maar net begonnen en realiseren ons dat er veel werk aan de winkel is. Natuurlijk zijn we

niet doof voor de zorgen, tegelijkertijd kunnen we uit ons geloof vertrouwen putten dat we iets nieuws kunnen beginnen. In die geest gaan we verder en komen bij u terug zodra er nieuws te melden valt. Tot die tijd kunt u zich bij ons melden voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Aanvulling van Trudy:

Om maar met de deur in huis te vallen: dat valt natuurlijk niet mee, een centrale kerk kiezen. Er zijn weliswaar bepaalde documenten waar we op kunnen leunen als het ware: een programma van eisen, een vitaliteitsscan etc. maar daarbij hebben we ook te maken met enorm hoge energiekosten en het dilemma van de in mindere en meerdere mate van levendigheid van een geloofsgemeenschap (ofwel parochie). Ik heb al heel wat geluiden om mij heen gehoord, net als mijn medeparochianen en mede-bestuursleden. Dus wat is wijsheid? Een centrale kerk zou in mijn beleving wel een kerkelijke uitstraling horen te hebben, evenals een prettige akoestiek, maar het hoeft geen torenhoog gebouw te zijn. En er moet een mogelijkheid zijn om er een secretariaat te vestigen en een keuken erbij is ook één van de voorwaarden, voor wat betreft het programma van eisen. Al kun je overigens ook zeggen dat er niet persé meteen aan al die voorwaarden moet worden voldaan: dat kan ook naderhand gecreëerd worden. Wat natuurlijk dan wel weer hoge(re) kosten met zich meebrengt.

Maandag 31 oktober hebben we als bestuur een overleg hierover en dan willen we tot een besluit komen. Dat moet dan eerst nog naar het bisdom dus pas als het akkoord bevonden is door het bisdom, kunnen we het naar de parochies toe communiceren.

Ik hoop van harte dat we een wijs besluit nemen, al realiseer ik me ook terdege dat we het nooit iedereen naar 't zin kunnen maken. Het is en blijft een lastig proces.

Wordt uiteraard wederom vervolgd.

Hartelijke groeten,
Trudy Nieuweboer-Kuip

Raad van Kerken



De Raad van Kerken, Zwaagdijk- Oost, Onderdijk, Wervershoof en Andijk is een hechte groep mensen uit de katholieke, gereformeerde en hervormde gemeenschap en de samenwerking gaat

heel goed. In de Vredesweek werd op 28 september in de dagkerk van de katholieke kerk te Andijk een avond met het thema Vrede georganiseerd. Ineke Ruiter daagde ons uit om hier, door het maken van een vredesduif, op een creatieve manier invulling aan te geven.

Het was een gezellige avond en het gaf genoeg stof tot nadenken om nog eens bij stil te staan.

In het kader van de gebedsweek voor de eenheid der kerken organiseert de Raad van Kerken op zondag 22 januari 2023 in de kapel aan de Mid-denweg te Andijk 's morgens om 10.00 uur een kerkdienst met als voorganger pastor André Dekker verbonden aan de parochies Andijk en Onderdijk. Met het programma zijn we al aan het werk en het belooft een mooie en zinvolle dienst te worden. Van harte aanbevolen.

Gedachte

TROTS

Ik stel mij zo voor
hoe jij vanuit de hemel
over ons waakt.
Welwillend ons doen
en laten volgt. Ziet hoe
wij ons best doen het
hier zonder jou te redden.
Liefdevol knikt en trots
bent. Af en toe in de lach
schieft. En op ons wacht.
Gewoon, zolang als nodig
is. Desnoods voor altijd,
als dat zo uitkomt. Want,
stel ik mij óók zo voor,
daar waar jij nu bent,
daar is geen tijd. En
dus alle tijd.

Anna van Rheede-de Weerd

Kies Voor Gezelligheid



Hallo leden van het KVG,

Afgelopen september hebben we heel veel lol gehad met Nicolle Kovacs. Een gezellige cabaretière die ons tranen deed lachen.

Op 18 oktober hebben we een prachtige vlinder of libelle gedot. We zijn enorm creatief!

Komende avond in november gaan we een 2e kans Bingo houden. Neem iets mee van thuis en geef het een 2e kans.

En in december een heerlijke gourmet avond.

Namens het bestuur,
Sandra Immen

Uit de brievenbus



FILMAVONDEN IN ONDERDIJK

Op de donderdagavonden (3, 10, 17 en 24) in november zijn er filmavonden in 't Trefpunt in Onderdijk.

Aanvang: 19:30 uur.

Het gaat over de serie met betrekking tot het leven van Jezus Christus: "The Chosen".

Gratis entree. Iedereen welkom (men hoeft zich niet in te schrijven).

BREEK DE WEEK

Schuif ook aan tafel bij
"Breek de Week!"



Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op donderdag **24 november**.

De maaltijd vindt plaats in **de Lichtboei** op Hoekweg 12A.

U kunt dan weer genieten van een lekker drie gangen menu. Vanaf 17.30 uur bent u welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 7,50 U kunt zich opgeven vanaf **woensdag 9 november** tot **vrijdag 18 november** bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Annet Kwantes (tel. 593109 of 06-40076565).

Als vervoer een probleem is lossen we dat op en kan u ook opgehaald worden.

We verheugen ons erop om elkaar weer te zien.

Gerda Gorter, Clementine Bultsma,
Annet Kwantes, Bettie Gorter,
Joke van Veen en Jacquélien Vriend

STEEK JE ENERGIE IN SOLIDARITEIT

In de maanden november en december krijgen we van de overheid allemaal € 190,- ter compensatie van de hoge energierekening. Iedereen krijgt dus zomaar in totaal € 380,- in de schoot geworpen.



MAAR... Ik woon in een goed geïsoleerd huis, heb nog een vast contract. We verbruiken veel minder energie (zowel gas als elektriciteit) dan een gemiddeld tweetal in een hoekwoning. Met andere woorden: "Ik heb die korting niet nodig. Sterker nog, ik houd er aan over."

Nu weet iedereen best een leuke besteding te bedenken voor het geld dat je via deze generieke maatregel kunt krijgen.

MAAR... de stichting HWK (**Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken**) merkt nu al – en dat worden er de komende maanden veel meer, dat mensen klem zitten.

Er zal - zonder twijfel - een veel dringender beroep op onze hulpverlening worden gedaan. Daarom stellen we voor dat mensen voor wie de korting niet nodig is, dat bedrag doneren aan HWK. Onze bankrekening: NL 07 RABO 0371 617405 t.n.v. Hulpverlening vanuit de Westfriese kerken o.v.v. energie –solidariteit.

Wij doen met dat geld wat we altijd doen. Westfriezen, die bij de regelingen van de overheid tussen wal en schip vallen, ondersteunen bij het verkrijgen van eerste levensbehoeften. Onze professionele hulpverleners zijn gespecialiseerd in het snel en adequaat vaststellen van een behoefte aan hulp, waardoor misbruik tot een minimum wordt beperkt, zo niet uitgesloten.

U mag uw gift aftrekken van de belasting en ook elk ander bedrag is welkom op deze bankrekening.



Over HWK

HWK is een hulpverleningsorganisatie die door (bijna) alle Westfriese katholieke parochies en protestantse gemeenten wordt gedragen.

Waarom juist de kerken deze actie op touw zetten? Omdat de mensen in die kerken geloven, dat Jezus het ook zo zou doen. We realiseren ons heel goed dat er veel mensen zijn die vanuit een

andere bevoegenheid solidair willen zijn. Wij helpen al 35 jaar Westfriezen aan eerste levensbehoeften en zetten hen op het spoor naar zelfredzaamheid. We doen dat gratis, met professionele medewerkers en zonder te vragen naar godsdienst, geardeerdheid of wat dan ook. HWK oordeelt niet – HWK helpt!

OPGAVE GEBEDSINTENTIES

Andere jaren ontving u bij dit Kontakt een formulier voor het opgeven van gebedsintenties voor het komende jaar. Door alle wijzigingen al eerder genoemd in dit Kontakt komt dit formulier te vervallen.

Wilt u een gebedsintentie aanvragen? In onze parochiekerk kan dat in ieder geval voor de 4^e zondag van de maand, op de vertrouwde manier, bij mevr. Greet Tensen-Beemsterboer, Kleingouw 195, 1619 CJ Andijk, tel 592046. U kunt het ook opsturen per mail naar p.tensen@quicknet.nl Per gebedsintentie wordt uitgegaan van een vergoeding van € 7,-. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken via banknr. NL64 Rabo 036 89 44 514, t.n.v. R.K. Parochie Andijk.

GEDENKDAG

Jou missend
gedenk ik jou

Jou missend
vier ik je naam
op deze gedenkdag

Jou missend
noem ik je naam,
jou noemen
geeft mij lucht

Jou gedenkend
dank ik je
om wie je was;
om wie je nog bent

Jou dankend,
jou gedenkend,
jou vierend,
jou missend,
zoek ik mijn weg
verder

Marinus van den Berg



Een wens voor je medemens

Wij zijn op zoek naar mensen die in deze best wel lastige tijd een (klein) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij kunt u denken aan een financiële bijdrage, een bijdrage in sport of culturele activiteiten, een kerstpakket, maar misschien heeft u zelf ook wel een goed idee.

Weet u iemand die we kunnen verrassen? Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze vóór 12 december in. De wens die wij in vervulling laten gaan blijft anoniem.

Opdrachtgever:

Naam.....

Telefoonnummer.....

Naam en adres voor wie deze wens is bestemd:

Naam.....

Adres.....

De wens is:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

U kunt dit formulier tot 12 december mailen naar pci.andijk@gmail.com of in de brievenbus doen bij:

Dijkweg 232 of Dijkweg 412

**Namens P.C.I. parochie Andijk
wensen wij u fijne feestdagen.**