

Parochie



kontakt

P.M. Kuin

Jaargang 51, februari t/m half april 2023

REDAKTIE en SAMENSTELLING:

Trudy Nieuweboer-Kuip
Kleingouw 199

Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195

Lieneke Dekker-Bes
Dijkweg 232

STENCILWERK EN BONDELING:

Joop Bakker en Kees Slagter

VERSPREIDING:

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26
en de Kontaktgezinnen

KOPY INLEVEREN:

Greet Tensen-Beemsterboer,
Kleingouw 195, tel. 0228-592046
email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:

Bangert 6,
tel. Pastorie Wervershoof 0228-581268
Website: <http://andijk.rkregiowh.nl/>

CONTACTADRES:

Baukje Kuin-Hogendorp,
Dijkweg 412, tel. 591408
email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

OPGAVE INTENTIES:

Greet Tensen-Beemsterboer,
Kleingouw 195, tel. 592046

CONTACTPERSOON KOSTERS:

Tonny Smit-de Hoon: tel. 06-13197690

RABOBANKNUMMER:

t.n.v. R.K. parochie, banknr.
NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. Yvonne Out-Breed;
dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBORTE?

HUWELIJK?

VERANDERINGEN IN HET GEZIN?

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE

Parochieledenadministratie Andijk
p/a Alie Kuin
Not. Steenpoortestraat 26
1619 CV ANDIJK
email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?
Neemt u contact op met de bezoekersgroep
"Omzien naar elkaar", Piet Ligthart,
tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



Crisis?

Is het even crisis... in je
financiën? in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**
hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



Van de redactie

Onzekerheid en afwachten, voor de meeste mensen niet hun sterkste eigenschap. We willen weten waar we aan toe zijn en waar we op kunnen rekenen. Binnen ons parochiegeburen zitten we nu in een tijd vol onzekerheid. Mogelijk is er na 4 maart meer duidelijk, maar tot die tijd is het afwachten. En ook daarna zal er nog heel wat aangepakt moeten worden om meer 'vastigheid' te krijgen. In dit Kontakt staat weer heel wat informatie, ook over de onduidelijkheid...

Een tegeltjeswijsheid:

Moed hebben om te streven naar iets beters geeft hoop in tijden van uitzichtloosheid.

Wat en wanneer

- zo. 19 febr. Open maaltijd HWK in Hoorn
- vr. 24 febr. Wishful Singing in Spanbroek
- za. 4 maart 15 uur, Informatiebijeenkomst in Sarto over toekomst kerkgebouwen in de regio
- vr. 10 maart 71^e veiling Sarto
- za. 18 maart Stille Omgang
- di. 21 maart inleveren kopij voor april t/m Pinksteren
- vr. en zat. 14/15 april Triduüm Wognum
- za. 20 mei 50^e 40MM Venhuizen

Liturgische agenda



In het weekend is er één viering.

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering, altijd na afspraak.

Communie thuis: Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

Liturgisch rooster

Zondag 12 februari:

10.00 uur: Eucharistieviering in Onderdijk met het Herenkoor
Pastores J. van Dril en J. Correa

Vrijdag 17 februari:

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef met het Middenkoor
Pastor J. van Dril

Zondag 19 februari:

10.00 uur: Eucharistieviering in Wervershoof met het Dameskoor
Pastores J. van Dril en J. Correa

Dinsdag 21 februari:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Woensdag 22 februari:

19.30 uur: Aswoensdagviering in Medemblik
Pastor J. van Dril

19.30 uur: Aswoensdagviering in de Inzet!
Pastor J. Correa met m.m.v. het Herenkoor

Zondag 26 februari: 1^e zo. in de 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering in Andijk met de Vriendenkring
Pastor J. Correa

10.00 uur: Eucharistieviering in Zwaagdijk-Oost
Pastor J. van Dril

Vrijdag 3 maart:

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef met Herenkoor
Pastor J. Correa

Zondag 5 maart: 2^e zo. in de 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik
Pastores J. van Dril en J. Correa

Zondag 12 maart: 3^e zo. in de 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering in Onderdijk met het Middenkoor
Pastor J. van Dril

Vrijdag 17 maart:

18.30 uur: Woord-Communieviering
in St. Jozef
Voorgangers van groep Wervershoof
met de Vriendenkring

Zondag 19 maart: 4^e zo. in de 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering in Wervershoof
met het Kinderkoor
Pastores J. van Dril en J. Correa

*de 1^e Communicanten (van de hele regio)
stellen zich voor!*

Dinsdag 21 maart:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Zondag 26 maart: 5^e zo. in de 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering in Andijk
met Gemengd Koor
Pastor J. Correa

10.00 uur: Eucharistieviering in Zwaagdijk-Oost
Pastor J. van Dril

Donderdag 30 maart:

19.30 uur: Bezinningsviering in de dagkerk

Vrijdag 31 maart:

18.30 uur: Woord-Communieviering
in St. Jozef
met Dameskoor
Pastor A. Dekker

Zondag 2 april: Palmzondag

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik
Pastores J. van Dril en J. Correa

Donderdag 6 april: Witte Donderdag

19.30 uur: Eucharistieviering in Medemblik
Pastor J. van Dril

19.30 uur: Eucharistieviering in Wervershoof
met Herenkoor
Pastor J. Correa

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag

15.00 uur: Kruisweg (onder voorbehoud)
voorgangers van groep Andijk

19.30 uur: Lijdensweg
met Vriendenkring
Pastor A. Dekker

Zaterdag 8 april: Paaswake

21.00 uur: Eucharistieviering
(plaats is onder voorbehoud)
met Gemengd Koor
Pastor J. Correa

Zondag 9 april: 1^e Paasdag

10.00 uur: Eucharistieviering
(plaats is onder voorbehoud)
Pastores J. van Dril en J. Correa

Maandag 10 april: 2^e Paasdag

10.00 uur: Eucharistieviering
(plaats is onder voorbehoud)
Pastor J. van Dril

10.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef
Pastor J. Correa

Van Onder An de Dijk

Beste parochianen,

Het was zondag 22 januari. Inmiddels zo'n drie weken geleden, dat ik op die dag mede-voorging in de kleine Protestantse Kerk aan de Middenweg in Andijk-Oost. Die kerk, die ook wel bekend is onder de naam 'De Kapel'. Dat ik daar mede-voorging was bij gelegenheid van het vieren van de 'Week van gebed voor eenheid'. Jaarlijks wordt dat georganiseerd in de maand januari door de 'Wereldraad van Kerken' en de 'Pauselijke Raad'. Dat om verschillende geloofsstromingen binnen het Christendom toe te laten groeien tot elkaar. Tot eenheid. En gelukkig zien we dat ook steeds meer gebeuren. Zoveel anders dan de geschiedenis ons laat zien aan haat en nijd, aan vechtpartijen en uitsluitingen tussen die verschillende geloofsstromingen.

Wat dat betreft leven we gelukkig dus in een andere tijd. Desondanks is het jaarlijks toch nodig om dat toegroeien tot elkaar, tot eenheid onder de aandacht te houden. En dat uiteraard niet alleen binnen de kerk met al die verschillende geloofsstromingen, maar ook op allerlei ander gebied binnen onze samenleving. Het is dan ook niet voor niets, dat we juist in deze tijd dagelijks op tv en radio de campagne tegenkomen van Sire, van de Stichting Ideële Reclame met haar thema ... 'Als polarisatie dichtbij komt'.

Met die campagne roept zij ons dus op om te komen tot eenheid, tot het toegroeien tot elkaar in plaats van polarisatie, verdeeldheid. En dat op allerlei gebied binnen onze samenleving zowel ver weg en ook heel dichtbij. We zagen dat bijvoorbeeld binnen de gezinnen, families, vrienden met haar voorstanders en felle tegenstanders van de corona vaccinatie. We zien dat bijvoorbeeld in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland waar partijen lijnrecht tegenover elkaar staan met veel slachtoffers en schade tot gevolg. We zien dat bijvoorbeeld ook in Afghanistan, in Israël, maar ook dus dichtbij huis hier in Nederland. De politiek maakt daar terecht dan ook grote zorgen om. Dat weten we en bleek onlangs nog weer uit een groot artikel in de krant met de kop ... 'meer zorgen over polarisatie'. Meer zorgen dus over verdeeldheid, dat veel onrust en conflict te weeg brengt in de samenleving wereldwijd.

Leo Feijen, bij velen welbekend, bracht in zijn column, in de radio en tv gids van de KRO/NCRV voor week 5 van dit jaar, dat nog onder de aandacht. In die column met als titel polarisatie, liet hij weten, dat al die tegenstellingen, die verdeeldheid, die polarisatie in de samenleving hem soms machteloos en somber maken. Daarom is hij extra blij, dat Sire ook hem handvatten aanreikt om anders om te gaan met die polarisatie. Ze bieden hem kansen, doen hem als het ware uitnodigen om ook zelf daaraan wat te doen. Zoals bijvoorbeeld door het op zijn beurt weer onder de aandacht te brengen middels die column van hem. Maar bijvoorbeeld ook om daarover in gesprek te gaan tijdens het 'Geloofsgesprek' op NPO2 op zondag 29 januari jongstleden.

Daarvoor was hij voor die dag afgereisd naar Bolsward om dat bewuste 'Geloofsgesprek' te voeren met diaken Kees van Kordelaar. Hem heb ik een aantal jaren geleden nog ontmoet tijdens een retraite in Heiloo. Deze diaken heeft een jaar geleden, in het voormalig museum van Titus Brandsma in Bolsward, het 'Huis van Compassie' opgericht met daar initiatieven die bruggen bouwen tussen mensen. Zo krijgen o.a. daar kansarme kinderen pianoles, leren oppasoma's en oppasopa's elkaar kennen terwijl hun kleinkinderen spelen in dat bewuste Huis en warmen mensen met te weinig geld zich daar 's avonds op onder genot van koffie/thee.

Het zijn zo enkele voorbeelden van initiatieven, die hij daar met vele vrijwilligers om hem heen in dat 'Huis van Compassie' onderneemt. Dat doen ze, omdat naar hun beleving een mens pas mens wordt in de relatie tot de ander en dat ieder mens als beeld van God dat zo ook mag ervaren. Zo liet die diaken, dat tijdens dat 'Geloofsgesprek' met hem aan Leo Feijen nog weten en probeert zo, zo samen met die vrijwilligers om hem heen, iets van verdeeldheid, polarisatie te doorbreken. Daarmee laten zij naar mijn vertaling van het evangelie (Matteüs 5: 13-16) van zondag 29 januari naar vandaag de dag, ook concreet iets zien van wat het betekent, 'zout der aarde, licht der wereld' te zijn. Met andere woorden weten zij met elkaar het verschil te maken. Dat verschil dat eenheid brengt en geen verdeeldheid.

En iemand die wat mij betreft o.a. ook daartoe gerekend mag worden is de wellicht ook bij velen welbekende Sander de Kramer. Eén van de presentatoren van het tv programma 'de Vierdaagse' en regelmatig aan tafel zit in het tv praatprogramma 'Khalid & Sophie'. Daarnaast is hij journalist, idealist en oprichter van de 'Daklozenkrant'. Hem kwam ik die zondag van 29 januari eveneens tegen en dat in een tv uitzending van 'Kruispunt'. Uit die uitzending bleek, dat hij zich van jongs af aan al bijzonder inzet voor mensen in de knel, zoals nu o.a. het geval is met die mensen daar in Oekraïne. Voor hen heeft hij een actie opgezet om kachels te verzamelen, opdat die mensen daar tussen alle puin hoop en verdriet toch warm door de wintermaanden heen kunnen komen. Het is een prachtig mooi initiatief van die Sander de Kramer en mensen om hem heen voor die mensen daar in Oekraïne. En zo is dat dus ook het geval met dat initiatief van Kees van Kordelaar voor de mensen daar in Bolsward met zijn 'Huis van Compassie'.

Het zijn mooie concrete initiatieven waar we gelukkig nog zoveel meer aan grote en kleine initiatieven aan kunnen toevoegen, zoals bijvoorbeeld de recentelijk opgerichte 'Buurthuiskamer' in Andijk-West. Het zijn initiatieven waarmee mensen om ons heen en onder ons iets laten zien, iets laten horen, iets laten voelen 'zout der aarde, licht der wereld' te zijn. En dat bewust, maar veelal onbewust naar voorbeeld van Jezus Christus zelf om zo een verschil te maken, om zo dus verder te groeien tot eenheid van Gods' volk, tot

eenheid van Gods' Schepping. We worden daartoe uitgedaagd, uitgenodigd, opgeroepen, zoals o.a. nu door die tv en radiocampagne van Sire. Wat mij betreft klinkt daar iets van door van de woorden van de heilige Franciscus van Assisi. Zijn woorden kwam ik zondag 5 februari nog tegen op de achterzijde van het missaaltje voor die zondag en luidde ...

**Hij die met zijn handen werkt,
is een arbeider.**

**Hij die met zijn handen
en zijn hoofd werkt, is een vakman.**

**Hij die met zijn handen en hoofd
en hart werkt, is een kunstenaar.**

Het zijn maar enkele woorden, maar wel veelzeggend, die ook heel goed gepast zouden hebben in die bewuste viering van zondag 22 januari jongstleden in 'De Kapel' van Andijk-Oost. Die viering betreffende de 'Week van gebed voor eenheid'. Want om daartoe te komen en ook te blijven, tot die eenheid, dat vraagt van ons mensen onze handen, ons hoofd en ons hart. Dat vraagt van ons mensen, medemens, medeleefgeenoot te zijn. Iets daarvan klinkt door in het lied, dat die bewuste zondag daar in Andijk-Oost nog werd gezongen. Een welbekend lied met de volgende woorden ...

**Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.**

**Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.**

**Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot hoe klein,
gezocht, gekend, verloren.**

**Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een andere hand,
om niet te zijn verloren.**

**Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,**

**door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.**

Door 'vuur' dat mensen samensmeedt dus. En in dat 'vuur' mogen we de werking van de Heilige Geest verstaan. Die Geest van Gods' wege, die ons o.a. inspireert, motiveert en bemoedigt, die ons o.a. in beweging zet om te komen tot elkander. Die Geest wens ik ons allen van harte toe voor vandaag, voor morgen, voor de toekomst die voor ons ligt. Een toekomst waarin kerkelijk gezien binnen onze Regio op zaterdag 4 maart, zie daartoe verder de uitnodiging, bekend gemaakt gaat worden van welke kerk de zogenoemde 'Centrale Kerk', dan wel 'Liturgisch Centrum' gaat worden binnen onze Regio. Hoopvol brengt dat geen 'verdeeldheid' te weeg, maar weten we met elkaar de 'eenheid' te bewaren. Moge de Heilige Geest ons daartoe blijven aanzetten. Dat wens ik ons allen, dat wens ik onze geloofsgemeenschap van harte toe.

Zo ook ...

Gods' Zegen, alle goeds,
goede gezondheid,
troost en bemoediging.

Hartelijke groet,
Pastor André Dekker



Kerkwerken

Op dinsdag 7 maart 2023 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

C. Keeman-Breg
J. Ligthart-Buis
T. Rinkel-Deen

en op dinsdag 4 april 2023 de dames:

E. Sijm-Haakman
G. de Vries-Broers
L. Steltenpool-Haakman

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

Groetjes van Trudy

Koffiedrinken



Zondag 26 maart

Margriet van der Meijden en Afra Kuin

Graag tot ziens bij het koffiedrinken op de vierde zondag van de maand.

Groetjes van Afra

Jubileum



Op 27 december waren de heer en mevrouw Dekker-van den Mosselaar, Knokkel 68, 50 jaar getrouwd. Ook langs deze weg willen wij hen namens onze parochiegemeenschap nog van harte gelukwensen!

In Memoriam

* 30-1-1969

+ 1-1-2023



Op 1 januari is overleden Marinus Johannes Jacobus Laan, roepnaam Richard. Hij woonde in de Zorgboerderij Leviaan in Andijk. Zijn afscheid was op 7 januari in de Doperkerk te Westbeemster. Wij wensen zijn nabestaanden namens onze parochiegemeenschap ook langs deze weg heel veel sterkte met het verlies van Richard.

Wel en wee

Onze "huisdrukker" voor Kontakt en nog veel meer, Joop Bakker, zit in de lappenmand. Vanaf deze plaats namens ons allemaal van harte beterschap!

Parochieraad



Nieuws van de parochieraad

Toevallig kon het nieuws van de vorige parochieraadsvergadering nog net mee met het Kerstkontakt. En de volgende is net nadat deze Kontakt uitgekomen is. Dus klaar: geen nieuws. Maar zo werkt het echt niet. Als er alleen nieuws was vanuit de vergadering zou alles tussentijds stilliggen. Vergeet het maar. Er was volop drukte

door de vieringen rond Kerst. Kerststal, bomen, bloemen. Een drukbezochte heel mooie gezinsviering. De andere vieringen minder bezocht, maar evengoed heel waardevol. Alles weer opruimen... Veel dank aan alle, vaak onzichtbare, stille voorbereiders, harde werkers op de achtergrond. Zonder jullie lukt dit echt niet!

Tussen Kerst en Oud en nieuw zijn de voorbereidingen voor actie kerkbalans al begonnen. Wanneer is school weer open, wanneer kan alles gedrukt worden, enveloppen en tassen gevuld, rondgebracht? En dan de ophaalavond! Altijd spannend. Heel eerlijk: de opbrengst viel ons mee! Er is zoveel onzeker rond de opzet van een centrale kerk, dat we bang waren dat men nu al veel minder zou geven voor de eigen parochie. Maar met een opbrengst van ruim € 18.000 mogen we niet klagen! Geweldig! Met dank aan alle contactpersonen die toch maar weer op pad zijn geweest om alle enveloppen op te halen! Ook aan alle andere medewerkers! En aan de hoofdorganisator die zo goed het overzicht heeft op alle voorbereidingen!

7 februari is de volgende parochieraadsvergadering. We weten nu dat er zaterdag 4 maart een middag zal komen waarop het parochiebestuur de plaats van de centrale kerk bekend zal maken. Tegelijk aan alle regioparochies. Voor iedereen een spannende tijd. Waar is het, sta ik daar achter, hoe komt het met de vrijwilligers, de parochieraden, met de koren, met de financiën, de pastorale zorg, de onderlinge verbondenheid? Achter de schermen wordt al druk gedacht en stappen ondernomen om plaatsen van lief en leed in iedere parochie op te zetten. We hopen zo de onderlinge band binnen de eigen parochie goed in stand te kunnen houden. U zult hier vast meer over horen.

Kort na actie kerkbalans komt er al weer een brief voor veiling Sarto bij u in de bus. Ook dit is weer spannend. Als parochie krijgen we een flinke bijdrage waar we erg blij mee zijn. Dank aan alle medewerkers en gulle kopers, die voor veel verenigingen en onze parochie een flinke financiële opsteker mogelijk maken.

10 maart wordt deze avond gehouden, in Sarto. Heel gezellig en leuk, gewoon gaan!

Hebt u vragen, wilt u bezoek, zit u iets dwars, meld het gerust aan pastor Dekker of iemand vanuit de parochieraad.

Veel sterkte waar nodig! We leven mee met alle zieken en de mensen om hen heen die zorg over hen hebben. Alle goeds!

Hartelijke groet vanuit de parochieraad

Kerkebalans



Op verschillende plaatsen in dit Kontakt staat het al vermeld: € 18.083,=. Dat is de voorlopige stand. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt, op welke manier dan ook:

Dank voor ieders bijdrage, zowel financieel als in woord en daad. “Geef vandaag voor de kerk van morgen” was het motto ook dit jaar van de actie. Ondanks alle onzekerheden hebben we het ook dit jaar weer samen laten zien!

Er zat helaas een foutje in de begeleidende brief. Meer dan 60 mensen hebben het gevonden en daar zijn de volgende ‘winnaars’ uit naar voren gekomen: Lida Ooteman, Elly Slagter en Trudie Rinkel. Ze worden beloond met een mooie bos bloemen!

1e Communie



De kinderen zijn inmiddels voor de eerste keer bij elkaar geweest. Ze gaan binnenkort naar de molen en de 19^e maart stellen ze zich voor in de viering in Wervershoof. Op 11 juni is de dag van de Eerste Communie. Heel veel succes met de voorbereiding.

Bijzondere vieringen

BEZINNINGSVIERING

Net als andere jaren is er een bezinningsviering in de 40-dagentijd met mooie woorden, muziek, samenzang en stilte gaan we er een bijzondere viering van maken.

Donderdag 30 maart om half 8 bent u van harte welkom in de dagkerk.

We sluiten af met een kopje koffie/thee.

Van harte uitgenodigd namens de wekgroep.

Elly Slagter

Kerk en Samenleving



VASTENACTIE 2023 MENSEN ONDERWEG

Op Aswoensdag 22 februari start de 63ste Vastenactie, ditmaal met het thema: Mensen Onderweg.

Op allerlei plaatsen op de wereld worden mensen gedwongen om hun huis te verlaten. Sommigen doen dat tijdelijk, anderen willen (of moeten) elders een heel nieuw leven opbouwen. Deze mensen onderweg staan dit jaar centraal tijdens de Vastenactie. De redenen waarom mensen hun huis verlaten, verschillen. Sommigen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of een groot bedrijf de grond waarop ze leven, afpakt. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven in een ander land.

Er worden vier groepen ‘mensen onderweg’ onderscheiden: vluchtelingen, ontheemden, migranten en remigranten. Op dit moment is wereldwijd het grootste aantal mensen op de vlucht sinds de Tweede Wereldoorlog. Helaas blijkt de reis naar het geluk voor veel mensen een reis naar nog meer problemen te zijn. Vastenactie helpt mensen die ontheemd zijn wegen te vinden om in hun eigen onderhoud te voorzien, onder andere in Zuid-Soedan.

Awut en Ajak, Zuid-Soedan

Awut en Ajak uit Zuid-Soedan zijn overlevers. Ze doorstonden al een oorlog, maar elke dag blijft een strijd: om voedsel te verbouwen, om de school van hun kinderen te betalen. Een strijd om te overleven en iets op te bouwen. Ze helpen elkaar erdoorheen. Hier is hun indrukwekkende verhaal.

Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren in de gewelddadige burgeroorlog van Zuid-Soedan. Ver van de dorpen waar ze vroeger woonden, werken ze nu hard om iets nieuws op te bouwen.

Toen de man van Awut in de burgeroorlog van Zuid-Soedan was gedood, vluchtte ze met acht kinderen weg van het geweld. Een barre tocht door de bush bracht hen naar het stadje Malek aan de Witte Nijl. Awut praat niet graag over deze tijd. ‘Het was vreselijk om te moeten vluch-

ten,' vertelt ze. 'Dagenlang zaten we onderweg zonder eten en drinken.'

Met open armen ontvangen in Malek

Awut en de kinderen kwam bang en hongerig aan in Malek. Zonder thuis, geld of eten. Maar ze werden met open armen ontvangen. Veel hadden de mensen in Malek echter niet te delen, toen Awut en haar familie aankwamen. 'We leefden van wilde vruchten,' herinnert Awut zich die moeilijke periode. 'Toen kwam de lokale partner van Vastenactie, die bood hulp en dat veranderde ons leven. De bewoners van Malek gaven me een stuk land en van de hulporganisatie kregen we zaden. Nu plant ik mijn eigen gewassen. Met hard werken kan ik mijn familie onderhouden. Sterker nog: we kunnen wat sparen en we lenen inmiddels zelf geld uit aan de gemeenschap.'

Steun doorgeven aan anderen

Al snel kon Awut de steun en liefde die ze zelf kreeg, doorgeven aan anderen. Zoals aan oorlogsweduwe Ajak, die met zeven kinderen terugkeerde naar haar geboortedorp Malek. 'Awut verwelkomde ons en gaf ons een plek vlak naast die van haar,' vertelt Ajak. 'Vanaf de eerste dag zorgde zij dat we genoeg te eten hadden. Zelf had ik helemaal niets, totdat zij ons hielp.'

Samen overleven is makkelijker dan alleen

De vrouwen zijn nu goede vriendinnen. 'Awut heeft me erdoorheen gesleept toen ik niets meer had,' vertelt Ajak. 'Ze zorgde voor mijn familie tot ik dat zelf weer kon. Nu zitten we vaak samen en praten we over het leven. Ze is een heel goede vriendin geworden: we helpen elkaar.' Awut knikt instemmend. 'We delen alles,' zegt ze. 'En doordat we samen ons land bewerken, kunnen we allebei voor onze familie zorgen. En we houden de kinderen hier veilig bij elkaar.' 'Als vluchteling is het slim om de handen ineen te slaan,' vindt Ajak. 'Samen overleven is makkelijker dan alleen. En het allerbelangrijkste: bewaar de vrede. Laten we als één volk in één wereld samenleven!'

HOOP

Awut en Ajak hebben veel overwonnen, maar er blijven uitdagingen voor hen en hun families. 'We werken hard op het land, maar als het regent wordt het moeilijker,' legt Ajak uit. 'Ik ben een weduwe met zeven kinderen, ook dat maakt het ingewikkeld. Hoe erg ik ook mijn best doe, ik kan niet altijd zorgen voor schoolgeld, uniformen en alle andere benodigdheden. Dus moeten de kinderen soms thuisblijven. Het is een ge-

vecht, maar ik heb nog steeds hoop voor de kinderen.'

Awut en Ajak laten zien wat je met doorzettingsvermogen, solidariteit en moed kunt bereiken. Toen alles tegen hen leek, hielpen zij elkaar. En nu de coronapandemie voor nieuwe problemen zorgt, doen ze dat nog steeds. Zo zijn ze een voorbeeld voor ons allemaal.

Steun Vastenactie: deponeer uw gift in de daarvoor bestemde collectebus in de kerk of maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missiebureau Roermond onder vermelding van 'Vastenactie'

VOEDSELBANK

Namens de voedselbank willen we iedereen bedanken voor hun vrijgevigheid tijdens de inzamelingsactie. Er is weer een mooi aantal producten weggebracht. Dit heeft veel mensen geholpen!

Regionieuws

Met betrekking tot het advies voor wat betreft de centrale kerk is het parochiebestuur een belangrijke stap verder in het proces. Op de achterkant van dit Kontakt blad is om die reden de uitnodiging te vinden voor **zaterdagmiddag 4 maart in Sarto**. Deze uitnodiging geldt voor alle parochianen en geïnteresseerden van de 4 betrokken parochies: Andijk, Medemblik, Onderdijk en Wervershoof. Uiteraard volgt ook publicatie van de uitnodiging in de lokale bladen en de parochiebladen van de overige 3 parochies.

Van harte welkom.

Hartelijke groeten,
Trudy Nieuweboer-Kuip

Gedachte

VERBINDING

Verbinding
geeft kleur aan het leven.
Je verbonden voelen
doet ons het leven
ten volle beleven.



Verbinding
geeft gehoor aan
onze behoefte
ergens bij te horen.

Je verbonden voelen
maakt dat we minder
snel ontsporen.

Verbinding geeft 'bodem'
in ons bestaan keer op keer.
Je verbonden voelen is pure liefde
en dat smaakt altijd naar meer.

Kies Voor Gezelligheid



Hallo leden van Kies Voor Gezelligheid,

Een nieuw jaar!

We zijn op 17 januari gestart met de jaarvergadering, met medewerking van het oorlogsmuseum in Medemblik. Zeker een aanrader om daar langs te gaan.

31 januari hebben we contactdag gehad, op dit moment weten we het weer nog niet.

Maar bij mooi weer krijgen we Jeu de Boules les, bij slecht weer spelen we alleskunner.

Het Eendagsbestuur verzorgt de avond op 21 februari en op 21 maart de workshop Macramé.

LET OP!! De tijd voor het strandwandelen in juni is vervroegd naar 17.00 uur!!

Namens het bestuur,
Sandra Immen

Veiling Sarto



BESTE MENSEN,

De folders zijn inmiddels bij iedereen bezorgd en zijn ook weer ingevuld opgehaald, als het goed is. Zo niet, dan kunt u uw gift nog doorgeven via veilingsarto@gmail.com, of bij één van de bestuursleden. Voor zondag 5 maart zal de catalogus bij u in de bus rollen. Ik zou willen zeggen: Lees deze catalogus eens lekker rustig door en kijk eens of er ook wat van uw gading bij is.

We beginnen de avond om 19.00 uur met de, inmiddels bekende, kinderveiling: koopjes waarbij de kinderen zelf mogen bieden. Ook dit jaar met 35 leuke koopjes voor maximaal € 15,=. Aansluitend, rond 20.00 uur, gaan we over op de "gewone" veiling. Voor de kinderen is er dan een aparte ruimte beschikbaar, met diverse activiteiten. Tijdens de veiling zal een keur van artikelen worden aangeboden, die door u allen beschikbaar zijn gesteld. Deze zullen door onze veilingmeesters Peter Swart en Richard de Beer worden aangeboden aan de aanwezigen.

Ook dit jaar is er weer een verloting na het 500^{ste} nummer. Vul vooraf de bon in, die op de achterkant van de catalogus staat. Misschien bent u wel de winnaar van de fiets, die ook dit jaar weer beschikbaar wordt gesteld door André van Duin Tweewielers uit Wervershoof.

Daarnaast is het gewoon een gezellige avond, die door Peter en Richard zullen worden volgepraat. Zoals bekend zullen wij regelmatig langskomen met een drankje en een hapje.

Het welslagen van de veiling staat of valt met een volle zaal. Wij doen dan ook een beroep op u om deze avond te bezoeken. De diverse verenigingen (o.a. sportverenigingen, De Bangertschool en koren) en de kerk zijn onder andere afhankelijk van de subsidie van Veiling Sarto en zijn dus gebaat bij een goede opbrengst.

U bent van harte welkom,
tot **vrijdag 10 maart op onze 71ste veiling!**

Groet,
VEILING SARTO
Willy Brassier, secretaresse

Uit de brievenbus



STILLE OMGANG

De Stille Omgang in 2023 heeft plaats in de nacht van **18 op 19 maart 2023**.

Intentie:

Dit jaar is de intentie:

**"Levend brood voor onderweg,
in stille getuigen."**



DE VEREERING VAN HET
H. MIRAKEL VAN AMSTERDAM

Organisatie

De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met de bus is afhankelijk van de opstapplaats. Vanaf 19.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorpskernen met een opstapplaats richting Amsterdam. De kosten zijn € 18,- te voldoen bij het instappen van de bus.

De Heilige Mis in de om 21.00 uur in de St. Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station) Hoofdcelebrant tijdens de viering is Aartsbischop Mgr. Eijk
Een koor uit Utrecht verzorgt de gezangen.

Daarna wordt de Stille Omgang gelopen. Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui.

Opgave kan gedaan worden tot **zaterdag 11 maart**. Maar liefst zo spoedig mogelijk i.v.m. de busplanning

Henk Hauwert
Mail: henkhauwert@hotmail.com
Tel.: 06 22 445 350

TRIDUÛM WOGNUM

Na 3 jaar wordt er weer een Triduüm gehouden in Wognum en wel op:
Vrijdag 14 april van 10.00 – 15.30 uur en
zaterdag 15 april van 10.00 – 14.30 uur
Het Triduüm wordt dit jaar verzorgd door Pastoor Nico Knol, pastoor van Amsterdam-Noord en oud pastoor van de regio de Waterkant.
De kosten zijn voor 2 dagen € 27,=,
voor één dag € 17,50 euro
Opgave vóór 25 maart 2023 bij mevr. Tonnie Smit-de Hoon, Kleingouw 219, tel: 06-13197690

SAMEN TAFELEN

HWK organiseert op 19 februari weer een open maaltijd voor *iedereen die liever niet alleen wil eten.*



Henri Redan kookt weer een heerlijk driegangendiner en wij zorgen voor mooie muziek, een goed verhaal, een mooi glas wijn en de ambiance van het Foreestenhuis.

Je bent vanaf 17.00 uur van harte welkom op het

adres Grote Oost 43, in Hoorn.
Je eigen bijdrage is minimaal €10, –
Opgave voor 15 februari
(op die dag besluiten we of de maaltijd doorgaat)

Je kunt je opgeven via 0229-271684 of hwk@hulpverleningwestfriessekerken.nl

WISHFUL SINGING

komt naar de kop van Noord Holland op vrijdag 24 februari 2023 in de Sint Bonifatiuskerk te Spanbroek.

Onder de titel van “In de gloria” zal Wishful Singing aan het begin van de veertigdagentijd een programma ‘Op weg naar Pasen’ verzorgen. Wishful Singing zingt muziek die de ruimte schept om je echt even stil te laten staan en zijn; van doorvoelde gregoriaanse gezangen uit de middeleeuwen tot levenslustige composities van hedendaagse componisten. De muziek wordt omlijst door inspirerende poëzie, die het concert een extra dimensie geeft.

Vier met Wishful Singing de schoonheid en kracht van de muziek en beleef een moment van bezinning en vreugde op weg naar Pasen!
Met muziek van o.a. Hildegard von Bingen, Henry Purcell, Ola Gjeilo en Maurice Duruflé.

Aanvang: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur
Plaats: St. Bonifatiuskerk,
Spanbroekerweg 186, 1715GV in Spanbroek.
Organistie: Westfriesse Ekklesia en St. Bonifatiusparochie
Tickets €17,50 te bestellen bij:
www.wishfulsinging.nl/concert/in-de-gloria-spanbroek/
of contant bij binnenkomst van de kerk.

40 MM

De 40MM keert € 98.750,- uit aan 79 projecten.
Eindelijk konden we weer echt wandelen om ondersteuning te bieden!



De 40MM (40.000 meter mars) is de sponsorwandeltocht in West-Friesland welke sponsorgeld bijeen brengt om verschillende projecten te ondersteunen in de minder ontwikkelde landen. Geheel georganiseerd door vrijwilligers wordt al

het sponsorgeld besteed aan de projecten!

Dit jaar verliep gelukkig weer net als voor corona. De 49^e editie telde bijna 800 wandelaars en naast de opgehaalde sponsorgelden hebben we ook verschillende donaties ontvangen en een mooi bedrag vanuit de Rabo ClubSupport. Zo zijn we met elkaar toch in de mogelijkheid gesteld om iets voor alle goede doelen te kunnen betekenen, vooral in deze moeilijke tijden kunnen alle projecten deze hulp goed gebruiken. Ook is er twee keer wereld wijd gewandeld!

Dit jaar zijn er 79 projecten die een financiële bijdrage van € 1.250,- krijgen vanuit de Stichting 40MM. Met al deze projecten wordt contact gehouden door de verschillende werkgroepen en contactpersonen in West-Friesland. Zo kunnen we er zeker van zijn dat al het geld goed wordt ingezet en krijgen we ook veel terugkoppeling met betrekking tot de besteding hiervan, dit is altijd erg mooi om te zien. We hebben, vanwege de financiële crisis, waar ook de minder ontwikkelde landen mee te maken hebben, het uit te keren bedrag per project verhoogd van € 1.000,- naar € 1.250,-. De ontvangers hebben aangeven hier heel blij mee te zijn en bedanken iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

Besteding sponsorgelden

De 79 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige projecten die voor een structurele verbetering zorgen. Voor een overzicht van alle werkgroepen uit heel West-Friesland en de verschillende projecten welke ondersteund worden, kunt u kijken op onze website www.40mm.nl.

De 40MM in 2023: een jubileumeditie!

Een groep enthousiastelingen van de diverse werkgroepen en het bestuur is al druk bezig om de **50^e editie** van de 40MM weer tot een groots succes te maken. Met een korte of lange route willen we iedereen de mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in het prachtige West-Friese landschap en met uw bijdrage helpen we weer vele mensen in de minder ontwikkelde landen.

Bij het wandelen geldt ‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’, dus een klein stukje wandelen is al prima! De 40MM is er om saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde

landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer voor.

Om alvast in de agenda te zetten: de 50^e 40MM: **zaterdag 20 mei 2023**. Tot dan!

Het bestuur van de 40MM

BREEK DE WEEK



Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!”

Iedereen die anders meestal alleen eet is weer van harte welkom op donderdag 23 maart!

De maaltijd vindt plaats in de Lichtboei, Hoekweg 12A. Daar kunt u dan weer genieten van een lekker drie-gangenmenu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 7,50.

U kunt zich opgeven bij Gerda Gorter, 592594 of Annet Kwantes, tel 593109 of 06-40076565.

WESTFRIESE LOURDES VliegREIS



Huis
voor
de
Pelgrim

Na twee jaar geen Lourdesreis door corona, heeft Groep Westfriesland in 2022 twee prachtige reizen kunnen organiseren. Mogelijk heeft u deelnemers gesproken en of sfeerindrukken gelezen?

In 2023 gaat Groep Westfriesland 21 t/m 26 september naar Lourdes. Wilt u mee? Meld u dan

aan bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van de 21 plaatselijke inschrijfadressen.

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis kent een goed gevuld Nederlandstalig programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid: gezamenlijk optrekken, aan-/nazitten, terrasjes. We verzorgen rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals de Lichtprocessie, Handoplegging en de Viering aan de Grot. Heel speciaal is ieder jaar weer de eigen gebedsdienst van Groep Westfriesland. Een excursie naar de Pyreneeën staat ook op het programma. Het programma is vrijblijvend!

Het tarief van deze volledig verzorgde 6-daagse reis – vliegreis en 3 sterren groepshotel (vol pension) – is € 995 incl. reisverzekering en annuleringsregeling, plus gratis gebruik leenrolstoel/leenrollator, excl. excursie en gezamenlijk

busvervoer Westfriesland-Maastricht Airport vice versa. De kosten voor het 4 sterren zorghotel – voor hen die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen/staan en geen rolstoelduwer hebben – zijn € 1.095. Toeslag eenpersoonskamer € 170 resp. € 185. Wanneer deelname om financiële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op een aantal fondsen; er hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! Schroom niet voor informatie contact op te nemen met Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of Roosmarie Manders (bureau Huis voor de Pelgrim, Maastricht) r.manders@huisvoordepelgrim.nl 043-3215715.

De inschrijfadressen begeleiden u bij het invullen van het inschrijfformulier. Tip: Voorkom te-leurstelling, meld u nu aan! Voor Andijk: Emmy Oudeman 0228-592885. Ook mensen buiten de regio zijn van harte uitgenodigd!

BUURTHUISKAMER SARTO



Iedereen is welkom op maandag- en vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur om in Sarto een kop koffie of thee te komen drinken in de Buurthuiskamer. Dit initiatief is gestart op maandag 2 januari van dit jaar en heeft als doel om in verbinding te blijven met elkaar.

We mogen van Carlo Bot gebruik maken van de kleine zaal in Sarto. Twee vrijwilligers per ochtend zijn op tijd aanwezig om alles in gereedheid te brengen en voor u de koffie/thee in te schenken. Kom gerust eens langs. Bijvoorbeeld na het sporten of boodschappen halen. Of kom samen met uw buurman/-vrouw, een vriend of vriendin. Uw portemonnee kunt u dan weer wel thuislaten; u hoeft niet te betalen voor de koffie/thee.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door veiling Sarto, waar we erg blij mee zijn. Vrijdag 10 maart a.s. is de volgende veiling, u bent daar van harte welkom. Buurthuiskamer Sarto biedt ook een leuk uitje aan op de veiling Sarto.

Graag tot ziens, namens de vrijwilligers van Buurthuiskamer Sarto en de werkgroepleden: Elly Slagter, Conny de Wit, Linda Jong, Anne-Miek de Vries en Mieke Kreuk

Beste parochianen,

Zoals u weet hebben wij als bestuur een advies uitgebracht naar het bisdom betreffende de toekomstvisie van onze parochie. Doel is om dit jaar toe te groeien naar een nieuwe, gefuseerde parochie van de huidige parochies Andijk, Onderdijk, Medemblik en Wervershoof.

Eén van de meest beladen en emotionele keuzes die daarbij gemaakt moet worden, is welke kerk in deze nieuwe parochie de rol van het liturgisch centrum gaat vervullen. Als bestuur hebben we ook hierover een advies richting het bisdom uitgebracht.

We hebben inmiddels vanuit het bisdom antwoord gekregen op ons advies.

Hiermee zijn we een belangrijke stap verder in het proces. We willen graag in een bijeenkomst dit antwoord met alle betrokken parochianen delen.

Daarvoor willen we u uitnodigen voor een presentatie op **zaterdagmiddag 4 maart 2023 om 15:00 uur** in de grote zaal van **Sarto**; Bangert 4 in Andijk. U bent van harte welkom. Wel verzoeken we u om u van tevoren even aan te melden via trudy@nieuweboer-kuip.nl of tel. 06-22395230 zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Globale agenda voor deze middag:

- Inloop om 15:00 uur met koffie / thee
- Presentatie om 15:30 uur
- Napraten vanaf 16:15 uur

Namens het parochiebestuur van de regio :
Andijk, Onderdijk, Medemblik en Wervershoof