

Parochie



kontakt

*P.M. Kuin*

Jaargang 51, juni t/m augustus 2023

**REDAKTIE en SAMENSTELLING:**

Trudy Nieuweboer-Kuip

Kleingouw 199

Lieneke Dekker-Bes

Dijkweg 232

Baukje Kuin-Hogendorp

Dijkweg 412

**STENCILWERK EN BONDELING:**

Joop Bakker en Kees Slagter

**VERSPREIDING:**

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26

en de Kontaktgezinnen

**KOPY INLEVEREN:**

email: andijkkontakt@gmail.com

**PASTOR:** André Dekker

tel.: 06-28449410

email: pastorandredekker@ziggo.nl

**PAROCHIEKERK:**

Bangert 6, Andijk

Website: <http://andijk.rkregiowh.nl/>

**CONTACTADRES en**

**OPGAVE INTENTIES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,

Dijkweg 412, tel. 591408

email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

**OPGAVE VERVOER:**

tel. secretariaat Medemblik 0227-541301 of

secretariaat@martinuskkerkmedemblik.nl

**CONTACTPERSOON KOSTERS:**

Tonny Smit-de Hoon: tel. 06-13197690

**RABOBANKNUMMER:**

t.n.v. R.K. parochie, banknr.

NL64 RABO 0368 944 514

**BEGRAFENISVERENIGINGEN:**

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. Yvonne Out-Breed;

dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

**HELP ONZE ADMINISTRATIE!**

**GEBORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk

p/a Alie Kuin

Not. Steenpoortestraat 26

1619 CV ANDIJK

email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?

Neemt u contact op met de bezoekersgroep

“Omzien naar elkaar”, Piet Ligthart,

tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



**Crisis?**

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

**HWK helpt je eruit!**

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

[hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



## Van de redactie

Dit afgelopen jaar zal ons als redactie lang blijven. Bovenal alle zorg en verdriet om Greet.

Ook de veranderingen binnen onze parochie geeft veel denkwerk. Hoe komt het? Lukt het toch de eigen parochiegemeenschap bijeen te houden? Het zal anders worden, ook het parochieblad... er wordt nog volop over nagedacht en overlegd!

Maar dit is wel het Kontakt van half juni. En dat betekent ook vakantietijd. Even alles op een wat lager pitje. Tijd voor andere dingen, ander ritme, en hopelijk vooral tijd voor u zelf en anderen!

Een heel fijne zomertijd!

*Het gaat er niet om wat je hebt om van te leven, maar wat je hebt om voor te leven.*

### MAILADRESSEN GEVRAAGD!!

Nu er zoveel veranderingen gaande zijn staan wij voor de vraag: hoe kunnen we onze eigen parochianen het best en het snelst bereiken??

Per mail dus! Maar we hebben lang niet alle mailadressen, wel veel, maar een deel ontbreekt.

Als u uw mailadres met ons wilt delen dan graag even een mailtje naar het mailadres van de parochie: parochieandijk@gmail.com

We zullen hier heel zorgvuldig mee omgaan!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

(U kunt zich nu ook alvast aanmelden voor de feestavond van vrijdag 22 september!)

## Wat en wanneer

- |              |  |
|--------------|--|
| za. 1 juli   | “Dank u” middag zie uitnodiging achterop Kontakt   |
| di. 20 aug.  | kopij inleveren voor september en oktober (mag ook een dag later, het is dan kermisdinsdag...) |
| vr. 22 sept. | feestavond, zie verslag parochieraad   |

## Liturgische agenda

Op **zondag** is er één eucharistieviering



in de Centrale Kerk in Medemblik.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering, altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

## Liturgisch rooster

### Zondag 18 juni:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Dameskoor  
Pastores J. van Dril en J. Correa

### Dinsdag 20 juni:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

### Vrijdag 23 juni:

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef met het Middenkoor  
Pastor J. Correa

### Zaterdag 24 juni:

19.00 uur: Themabijeenkomst in Onderdijk met Martinuskoor

### Zondag 25 juni:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met koor Unciaal  
Pastor J. Correa

10.00 uur: Eucharistieviering in Zwaagdijk-O  
Pastor J. van Dril

### Zondag 1 juli:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Vriendenkring  
Pastores J. van Dril en J. Correa

### Vrijdag 7 juli:

18.30 uur: Woord-Communieviering in St. Jozef met Herenkoor  
Pastor A. Dekker

### Zaterdag 8 juli:

19.00 uur: Woord-Gebedsviering in Onderdijk met Dameskoor  
Pastor A. Dekker

Zondag 9 juli:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Martinuskoor  
Pastores J. van Dril en J. Correa

Zondag 16 juli:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Herenkoor  
Pastores J. van Dril en J. Correa

Dinsdag 18 juli:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in de dagkerk

Vrijdag 21 juli:

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef met Herenkoor  
Pastor J. Correa

Zaterdag 22 juli:

19.00 uur: Themabijeenkomst in Andijk "Stilte plekken"  
met Gemengd Koor  
voorgangers van groep Andijk

Zondag 23 juli:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Vriendenkring  
Pastor J. Correa

10.00 uur: Viering in Zwaagdijk-Oost  
(zie Binding voor verdere info)

Zondag 30 juli:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met samenzang  
Pastor G. Koning

Vrijdag 4 augustus:

18.30 uur: Woord-Communieviering in St. Jozef met samenzang  
o.l.v. R. Kappelhof  
Pastor A. Dekker

Zondag 6 augustus:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Martinuskoor  
Pastor J. van Dril

Zaterdag 12 augustus:

19.00 uur: Woord-gebedsviering met Vriendenkring  
voorgangers van groep Andijk

Zondag 13 augustus:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Vriendenkring  
Pastores J. van Dril en J. Correa

Dinsdag 15 augustus:

Ontmoetingsochtend VERVALT

Vrijdag 18 augustus:

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef met Herenkoor  
Pastor J. Correa

Zondag 20 augustus:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Dameskoor  
Pastor J. Correa

Zaterdag 26 augustus:

19.00 uur: Themabijeenkomst in Wervershoof met het Middenkoor

Zondag 27 augustus:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met het Herenkoor  
Pastor J. Correa

10.00 uur: Eucharistieviering in Zwaagdijk-O  
Pastor J. van Dril

Vrijdag 1 september:

18.30 uur: Woord-Communieviering in St. Jozef met samenzang  
o.l.v. R. Kappelhof  
Pastor A. Dekker

Zondag 3 september:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met het Dameskoor  
Pastores J. van Dril en J. Correa

Zaterdag 9 september:

19.00 uur: Woord-gebedsviering Wervershoof met Jambokoor  
voorgangers van groep Wervershoof

Zondag 10 september:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Martinuskoor  
Pastores J. van Dril en J. Correa

**Van Onder An de Dijk**

Beste parochianen,

Onlangs trof ik het nog aan op de voorzijde van de krant. En dat in groot vet afgedrukte letters ... 'Droog, Droger, Droogst'. Nu is het tot nu toe niet de droogste periode, zo mocht uit allerlei statistieken van het KNMI blijken, maar droog is het wel. Het is dan ook niet voor niets, dat allerlei akkerbouwers, bollenbouwers, tuinders volop aan het beregenen zijn. En dat toch al weer wat weken achtereen. Hoopvol kunnen zij daarmee t.z.t. nog voldoende oogst van het veld binnen halen, al waarschuwen ze nu al voor grote tegenvallers met forse prijsstijgingen voor de consumptie tot gevolg.

Het is maar dat we dat nu al weten.

En zoals die akkerbouwers, bollenbouwers en tuinders dus drukdoende zijn om hun gewassen tegen droogte te beschermen, loop ik zelf met een grote regelmaat met de gieter in de hand het perkgoed in mijn tuin blij te maken met telkens weer een slok water. Zo ook de hortensia's. Op zich een sterke plant, die echter toch ook bij enige droogte geneigd is om de 'oren' snel slap te laten hangen. Een volle gieter water op hun 'bol' doet dan weer wonderen.

Het is dus droog, gort droog en dat zie je ook langs de wegen, vooral als de bermnetten gemaaid zijn. Die zien er volgens dood/geel uit, maar ook daar doet water wonderen. En dat water wordt naar verwachting, terwijl ik dit schrijf, ook binnenkort verwacht. Mogelijk al in de week van uitgifte van ons

Parochieblad en zal de natuur en menig liefhebber daarvan doen opfrissen. Want naast het feit, dat het droog is is het ook warm, zondag 18 juni zelfs broeierig warm. Ook dat hoort bij de zomer, waar we eigenlijk lang op hebben moeten wachten. Deze eeuw zelfs nog niet eerder zo lang als gevolg van een langdurige noordoosten wind. Een aantal weken geleden draaide die wind naar het oosten en bracht ons op vrijdag 9 juni de eerste officiële zomerse dag van 2023 door uit te komen op 25,5 graden. En dat allemaal dankzij de zon die gelukkig al eeuwen niet van ophouden weet.

Er zijn echter ook zo'n 17.000 mensen in Nederland, zo blijkt uit een artikel in het maandblad 'Open Deur', die lijden onder die zon, die te maken met een zomerdepressie, een zomerdip. Velen zo onder ons en om ons heen kunnen zich

dat mogelijk niet voorstellen, want wie verheugt zich niet op warme dagen, waarop je buiten kunt zitten en eten en dutten, in bloeiende tuinen, op een terras of in het park? Wie kijkt er niet reikhalzend uit naar gouden zomerlicht na maanden vol grijsheid? Die 17.000 mensen helaas dus niet, maar hoopvol doen wij dat wel met in onze gedachten de volgende woorden die ik eveneens nog mocht tegenkomen in dat desbetreffende maandblad. Woorden die ons terugbrengen naar de oorsprong van die zon, de oorsprong van leven en licht ...

### **De oorsprong**

**De oorsprong van leven en licht is God die zijn woord heeft gegeven dat, niet te weerstaan, is gericht op wording van licht en van leven.**

**De woorden van leven en licht heeft God in de vroegte gezongen. Zijn lied was een scheppend gedicht, zijn stem heeft het duister verdrongen.**

**Het duister, de macht van de dood, verdween voor het licht dat God baarde; Het licht was zijn schepping tot brood, de vrucht was het leven op aarde.**

**Wij zingen een loflied voor Hem die ons door de nacht zal bewaren, want het licht zal er zijn waar de stem het lied zingt van hemel en aarde.**

En zo onder zijn Licht, zijn Zon, met zo af te toe wat regen om droogte tegen te gaan, maar ook op zijn tijd enige verkoeling aan te reiken, wens ik ons allen een mooie zomer toe en dat waar dan ook. Gewoon thuis of elders met daarbij ...  
Gods' Zegen, alle goeds,  
goede gezondheid, bemoediging  
en met hartelijke groet,

*pastor André Dekker*

## ***Kerkwerken***

### Juli vervalt

Op dinsdag 1 augustus is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:



E. Sijm-Haakman  
G. de Vries-Broers  
L. Steltenpool-Haakman

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.  
En ik wil jullie graag een hele fijne, zonnige zomer toewensen!

Groetjes van Trudy

## *Koffiedrinken*



### Zaterdag 22 juli

Margriet van der Meijden en Afra Kuin

### Zaterdag 12 augustus

Trudie Rinkel en Jolanda Hooiveld

### Zaterdag 16 september

Jacqueline Verlaat en Jacquélien Haakman

Graag tot ziens bij het koffiedrinken.  
Iedereen een mooie zomer toegewenst!

Groetjes van Afra

## *Jubilea*



Op 26 mei vierden (oud-Andijkers) de heer en mevrouw Bakker-Breg hun 75-jarig huwelijk. Zij wonen nu: De Gouw 2, 1693 DC Wervershoof, Kamer 224

en op

24 mei vierden Jan en Marijke Schuitemaker-Hilverda; Kleingouw 124 hun 50-jarige huwelijksjubileum.

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap!

## *Parochieraad*



Nieuws vanuit de parochieraad

Deze vergadering werd er nog veel doorgesproken over de regio met alle wel en wee. Men is nog dringend op zoek naar mensen die op zon-

dagen naar en van de kerk in Medemblik kunnen en willen rijden. Ook mensen voor het koffieschenken zijn van harte welkom. Inmiddels zijn er genoeg kosters en lectoren. Gewerkt wordt ook aan een gezamenlijk parochieblad en als het één parochie wordt in januari zal er ook één secretariaat komen.

Het parochiebestuur wil als dank 1 juni voor alle vrijwilligers uit Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Medemblik een feestmiddag houden in de St. Pieter, naast de kerk in Medemblik. De uitnodiging staat vast wel in dit Kontakt, met telnr. en mailadres om aan te melden. Van harte welkom! 13 mei is er een mooie Mariaviering gehouden in onze kerk. Om de week is er nu in Andijk, Onderdijk of Wervershoof een thema-, zang- of gebedsviering. Het zal even wennen zijn maar het kan zeker heel waardevol zijn! De viering op vrijdagavond in St. Jozef staat open voor iedereen. Ook hier van harte welkom. Hier wordt wel de Communie uitgereikt, in de andere vieringen op zaterdag is dit niet het geval.

Door kinderen van school zijn Palmpasestokken bij mensen thuisbezorgd. Dit werd erg gewaardeerd. Met dank!

Inmiddels is de kunst- en tuinroute ook gehouden. Wat werkte het weer mee! Zo'n 100 mensen zijn binnen geweest in onze kerk om te genieten van prachtige zang, orgelspel en oude foto's van de afgelopen 75 jaar. Veel positieve reacties. Dank aan alle medewerkers! Ook aan de koffieschenkers die de hele dag klaarstonden. Er is veel koffie en thee geschonken. Het liep de hele dag mooi door!

De volgende zondag was er de fietstocht van de Raad van Kerken die ook ons kerkgebouw bezocht. 25 mensen fietsten mee.

De penningmeester heeft uitleg gegeven over de cijfers van het afgelopen jaar, zodat deze naar het bisdom gestuurd kunnen worden.

De klokkenstoel is uitgebreid bekeken. Het lijkt of de onderkant heel slecht is, maar er zitten weer heel stevige bouten in en het is veilig hoor!

In de parochieraadsvergadering van 13 juni is uitgebreid gepraat over de viering van de zaterdagavond ervoor in onze kerk. Voor het eerst werd de "Geestelijke Communie" gedeeld. De reacties waren van heel positief tot afkeurend. Het zal best nog wel tijd kosten te wennen aan de nieuwe manier van vieren en voorgaan, we kunnen er zelf veel aan doen....

De avond van 23 mei wordt nog kort besproken. Zie het korte verslag van deze avond hierna. Ook



de samenwerking binnen de regio komt weer aan de orde. Er moet nog veel overlegd en afgesproken worden. Er is een avond gehouden over het gezamenlijk secretariaat wat er moet komen. In de andere parochies heeft men geen aparte ruimte hiervoor, Medemblik wel, en men wil hier graag vier ochtenden 2 mensen aan het werk hebben. Vrijwilligers?? Onze ervaring is dat het ook gewoon thuis aan de keukentafel kan....

Zondag 11 juni is de Eerste Communieviering gehouden in Wervershoof. Zie het aparte verslagje hierover van de werkgroep.

14 juni is in Wervershoof een avond over het gezamenlijk melden van de parochieberichten. Nu doen alle parochies dat apart in de bladen, gezocht wordt naar aanleveren vanuit één punt met voor iedere parochie dezelfde informatie. Nu doen 4 parochies precies hetzelfde, dit is extra werk en moet juist in het weekend aangeleverd worden.

En dan: let op! Op vrijdagavond 22 september willen we graag alle parochianen uitnodigen om samen te vieren dat onze parochie 75 jaar heeft bestaan, ons kerkgebouw al 50 jaar in gebruik is en we blij en dankbaar zijn voor zoveel vrijwilligers!!

Houdt deze datum vrij en in gedachten!

De 'officiële' uitnodiging komt mee met het Kontakt van begin september!

Vanuit de parochieraad een heel mooie zomertijd toegewenst!

Hopelijk helemaal opgeladen, uitgerust en vol nieuwe plannen na de zomer verder!

Hartelijke groet,  
Parochieraad Andijk

## *Verslag 23 mei*

Bijeenkomst parochianen Andijk

Er leven nog best veel vragen rond de samenvoeging van de parochies binnen de regio. Graag willen we als parochieraad in alle openheid en overleg hiermee omgaan en het naar buiten brengen.

Wat is er deze avond zoal besproken? Veel! Met de 25 aanwezige parochianen.

Het begint nu te lopen met de viering op de zaterdagavond. Het is dan een thema, Woord-

gebedsviering of een zangviering. Na de vieringen wordt er altijd koffie en thee geschonken, ook als mogelijkheid tot ontmoeting. Voorlopig zijn de huidige locaties nog te gebruiken, bij evt. verkoop zal bekeken worden of men wil en kan uitwijken, als de situatie daar om vraagt.

Het beleid van het bisdom geeft duidelijk aan: als er een priester in de regio is, kan er op zondag een Eucharistieviering worden gehouden en verder niet in dat weekend. De vieringen op zaterdagavond zijn dus zonder Communie uitreiking. Wel gebeurt dit tijdens de viering op vrijdagavond in St. Jozef. Hierbij bent u ook van harte welkom!

'Omzien naar elkaar' wordt nu nog belangrijker! Bel gerust als u iemand wilt spreken, een bezoeker wilt of de Communie thuis wilt ontvangen!

De bekendmaking in de bladen van de vieringen gebeurt nu vanuit iedere parochie apart in verschillende bladen. Het doel is dit vanuit één punt te regelen.

Ook de financiën van de parochies komen naar voren. Als het één gezamenlijk pot wordt hoe komt het dan met actie kerkbalans en de veiligen? Mag men een eigen 'potje' per parochie aanhouden voor eigen activiteiten?? Dit wordt nog verder besproken.

Het kerkgebouw is eigendom van de parochie. Bij verkoop gaat wel een deel naar het bisdom. Ook moet het bisdom toestemming geven voor evt. verkoop

Kan de kerk van Medemblik ook aangepast worden voor meer gebruiksmogelijkheden? Banken (deels) eruit, stoelen erin, meer mogelijkheden ook voor andere bijeenkomsten. Graag wel de mogelijkheid zittend koffie te drinken. In de kerkruimte en liefst niet eerst naar een aparte ruimte moeten.

Het blijkt dat de viering in Medemblik digitaal uitgezonden wordt, maar dat het beeld erg slecht en statisch is. Het parochiebestuur zal dit bekijken.

Hebben we over een aantal jaren één priester. Die kans is groot. Is er dan enkel aandacht voor de Eucharistievieringen? Er komt maar een heel klein percentage van alle ingeschreven parochianen in kerk. Wat doen we voor het andere deel? Is ondersteuning van de pastor door b.v. een opbouwwerker dan noodzakelijk?

Vrijwilligers blijven noodzakelijk en onmisbaar! Ook onze contactpersonen!

De grond van kerk en de parkeerplaatsen is destijds van Sarto gekocht/gekregen voor één gulden. Bij evt. verkoop moet hier wel rekening mee gehouden worden!

Advies: over de grenzen heen naar de toekomst kijken! Het zal best een lang traject worden, maar met goede moed en inzet moet het lukken!

Parochieraad Andijk

## *Financiën*



Controle kascommissie cijfers 2022

Rond half mei zijn de jaarcijfers over 2022 van de parochie Andijk gecontroleerd door de kascommissie, dit jaar Carine Sijm en Jos Kuin. Dit gebeurde bij penningmeester Nico van der Gulik die de financiën al jaren keurig beheerd.

De bijdragen zijn achteruit gegaan, dit is in de lijn van de verwachting. Hoewel de kosten goed is de hand zijn gehouden is er toch een tekort van € 4.800 ontstaan. Het totale tekort van de afgelopen 4 jaar is bijna tot € 12.000 opgelopen.

Mede daardoor zijn aanpassing noodzakelijk. Hier wordt extra op gelet en beheersbaar gehouden.

Volgens de richtlijnen en steekproefsgewijs zijn de cijfers samen doorgesproken en goedgekeurd.

Wij kunnen de penningmeester bedanken voor zijn vele werk en het bestuur vragen hem de charge te verlenen.

Mei 2023

Carine Sijm

Jos Kuin

## *Eerste Communie*



Na een periode van voorbereiding waar de kinderen regelmatig bij elkaar kwamen in de Inzet te Wervershoof, was het afgelopen zondag 11 juni eindelijk zover; 11 kinderen hebben hun Eerste Communie mogen doen in de Werenfriduskerk te Wervershoof.

De planning was in eerste instantie om deze viering in de centrale kerk te Medemblik te houden, maar gezien de voorbereiding én de vele communicantjes uit Wervershoof is de keuze toch gemaakt om de viering in Wervershoof te doen.

Het was, zoals de afgelopen dagen, ook deze zondag een stralende dag. De communicantjes kwamen allemaal op hun mooist gekleed en gekapt naar de kerk voor deze speciale dag. De kerk was mooi versierd met hun zelfgemaakte sterren, bloemen, slingers en ballonnen. Ook was de kerk goed gevuld met alle vaders en moeders, broers en zussen, opa's en oma's en andere belangstellenden. Het kinderkoor 'Weereenlied' had goed gerepeteerd om de viering met mooie liedjes in te vullen.

Met zijn allen is er een prachtige viering neergezet. Vele zichtbare en minder zichtbare handen hebben meegewerkt, dank aan iedereen!

Hierbij de namen van de feestelingen:

Koen	Koomen
Mirte	Verdonschot
Lieke	van Dijk
Tijmen	Botman
Dex	Pennekamp
Adam	Sredniawa
Zosia	Tanska
Levy	de Wit
Marcel	Drozd
Sandra	Muskaka
Theo	Sierou

De kinderen wonen in Andijk (1), Onderdijk (1), Medemblik (2) en Wervershoof (7). Zosia woont in Andijk maar gaat naar de Schelp in Wervershoof. Bij deze nogmaals alle kinderen van harte gefeliciteerd met jullie Eerste Communie!

Groeten,  
Werkgroep Eerste Communie

## *Bijzondere vieringen*

### **MARIAVIERING 13 MEI ANDIJK**

Best wel een beetje spannend, de eerste 'aparte' viering op de zaterdagavond!

In deze meimaand was gekozen voor een Maria-viering. Zo'n 80 kerkgangers konden luisteren en meezingen met de bekende Marialiederden. Pastor Dekker ging voor en het Gemengd Koor zong prachtig. Het koffiedrinken na de viering was druk bezocht en heel gezellig. Veel positieve reacties! Het is ervaren als een goede start van de



vieringen op de plekken van lief en leed in Andijk, Onderdijk en Wervershoof. Inmiddels is de volgende viering al geweest op 10 juni. De groep Wervershoof ging voor in een woord-gebedsviering. Zelfs de oude catechismus werd weer tevoorschijn gehaald. Het bleek dat de kennis hiervan nog steeds aanwezig is!

Opmerking van een voorganger na afloop: wat praat deze kerk toch makkelijk en wat heb je een fijne interactie met de mensen. Zo werd het door de parochianen ook ervaren!

## *Kerk en Samenleving*



### **Missie van MIVA**

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Het is onze missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst.

### **MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen.**

Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.

### **MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.**

Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste vervoers- of communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden.

### **De werkwijze van MIVA**

MIVA steunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten van pioniers die zich inzetten voor kwetsbare

groepen in de samenleving. Om het bereik van de pioniers te vergroten, ondersteunt MIVA deze projecten met vervoers- en communicatiemiddelen. Zo kunnen zij nog meer mensen helpen.

### **Zorgvuldige beoordeling**

De bestedingen van MIVA lopen via lokale Strategische Partnerorganisaties (SPO's). Deze organisaties zijn na een strenge selectieprocedure gekozen. Wij evalueren, begeleiden, trainen en monitoren hen doorlopend. De aanvragen van ontwikkelingsprojecten die binnenkomen bij onze SPO's worden voor goedkeuring zorgvuldig beoordeeld aan de hand van onze beleidscriteria. Op basis van deze criteria en ons advies beslist de SPO welke projecten door MIVA worden gesteund.

### **Lokaal en praktisch**

De projecten dienen kleinschalig te zijn met een grote positieve impact op de lokale gemeenschap. Daarnaast zijn ze praktisch en uitvoerbaar.

### **Eigen bijdrage**

We verwachten van de aanvrager dat hij zelf minimaal 25% van het vervoermiddel of het communicatiemiddel betaalt. Zo weten we dat de organisatie een stabiele financiële basis heeft en zelf kan voorzien in het onderhoud en de brandstofkosten.

### **Controleerbaar**

Tot slot dienen de projecten betrouwbaar en controleerbaar te zijn. Binnen negen maanden na aanschaf rapporteert de aanvrager over de vorderingen en ontwikkelingen in het werk en de betekenis van de door MIVA verleende hulp.

### **Een greep uit de projecten:**

#### **Eén schoolbus bepaalt de toekomst van 30 kinderen**

In India kunnen kinderen met een handicap vaak niet naar school. Zuster Sangeeta ziet het als haar persoonlijke missie dat te veranderen. Zij runt haar eigen school. Omdat die 20 kilometer buiten de stad staat, is vervoer wel altijd een grote zorg.

#### **Rijdend therapielokaal helpt mensen na (natuur)geweld.**

Maria (23 jaar) uit de Filipijnen werd geboren in een inheemse groep op het eiland Mindanao. Ondanks dat de etnische groep bekend staat als

‘wevers van de vrede’, groeide Maria op in een samenleving waar gewapende conflicten aan de orde van de dag zijn. Als sociaal werker komt ze op voor de kwetsbare mensen die door (na-tuur)geweld getroffen zijn en zorgt ervoor dat ze de juiste hulp krijgen.

### Vrachtwagen voor schoon drinkwater

In afgelegen dorpjes hoog in de bergen in Guatemala wonen Maya-families. Het leven voor hen is zwaar. Er is geen schoon drinkwater en nauwelijks gezondheidszorg. De kindersterfte is erg hoog. Ana Cal redt in dit gebied levens door schoon drinkwater binnen bereik te brengen.

### DONATIE OVERMAKEN

NL42 INGB 0000 0029 50

t.n.v. MIVA te ‘s-HERTOGENBOSCH

Kijk ook voor meer informatie op

[www.miva.nl](http://www.miva.nl)

## Regionieuws

Momenteel zijn we als parochiebestuur druk met allerlei zaken vormgeven. Hoogste prioriteit heeft daarbij de communicatiemiddelen die we tot onze beschikking hebben: de website die v.w.b. de regio verder vormgegeven moet worden, een regionaal parochieblad, wat uiterlijk eind van dit kalenderjaar klaar moet zijn, mede i.v.m. de fusie per 1 januari 2024, het centraliseren van de lokale ledenadministraties in het secretariaat in Medemblik, een eventuele nieuwsbrief en hoe we dat dan het beste kunnen verspreiden en/of kenbaar maken aan alle parochianen van de regio. We vervelen ons niet, en dan is het op het moment van schrijven ook nog heerlijk zomerweer dus ja het kost wat meer moeite om achter de laptop te kruipen...

Voor veel zaken hebben we onze vrijwilligers hard nodig, ook al zij we ons er terdege van bewust dat het anders is en wordt dan wat we gewend zijn en dat valt vaak niet mee.

Op dinsdag 23 mei hebben we als lokale parochieraad in Andijk een bijeenkomst gehouden voor onze vrijwilligers en parochianen. Er waren zo'n 25 belangstellenden en het was goed om met elkaar in gesprek te gaan en waar mogelijk

antwoord te geven op datgene wat er leeft, waar vragen over zijn.

En omdat we als parochiebestuur van de regio onze vrijwilligers willen bedanken is er op zaterdagmiddag 1 juli een middag georganiseerd voor alle vrijwilligers van de 4 parochies: zie daarvoor de achterkant van dit Kontakt blad. De uitnodiging is al naar zoveel mogelijk mensen doorgemailed en publicatie in de lokale bladen volgt of is al geregeld.

Verder kan nog vermeld worden dat we in de oriënterende fase zijn voor wat betreft de verkoop of herbestemming van de kerken van Andijk, Onderdijk en Wervershoof. Een proces wat zorgvuldig moet worden aangepakt; eerst moet worden bepaald met welke partij (makelaar) we in zee gaan. Dat is op dit moment nog niet bekend.

Voor nu wil ik iedereen een prettige en zonnige zomerperiode wensen en voor de vrijwilligers: graag tot ziens op 1 juli in Medemblik!

Hartelijke groeten,

Trudy

## Raad van Kerken



### Laat je verrassen!

Dat was de insteek van de door de Raad van Kerken georganiseerde fietstocht op zondag 4 juni. Een leuke groep mensen verzamelden zich om twee uur bij de katholieke kerk in Onderdijk en de eerste stop was de nabij gelegen Sai Tempel in de Van Velzenstraat.

Voor de gemiddelde Westfries een echte openbaring deze Hindoeïstische Tempel. De ontvangst was in een prachtige ruimte van deze Sai Tempel met een kopje thee of koffie waarna Bas van Velzen ons het gedachtengoed van deze Tempel probeerde uit te leggen.

Vervolgens de schoenen uit om de echte Tempel binnen te gaan. Prachtig ingericht, klein en knus met stoelen voor wel honderd mensen en dan te bedenken dat het ooit een bollenschuur was. Het zal niet iedereen bekend zijn maar de overleden vader van Bas was ook een bijzonder mens en heeft het beeld De Dijkwerker aan het begin van Onderdijk gemaakt. De Tempel is eigenlijk een Levensschool gebaseerd op vijf menselijke waarden: waarheid, rechtschapenheid, vrede,

liefde en geweldloosheid. Kijkt u maar eens op de website van Sai Tempel Onderdijk, [gks-holland.com](http://gks-holland.com)

Alle deelnemers om ongeveer drie uur weer op de pedalen richting Werenfriduskerk in Wervershoof. Hier werden we ontvangen door de heer Ben Droog die het wel en wee van deze Kathedraal rustig en duidelijk uitlegde. Onvoorstelbaar hoeveel kennis dhr. Droog paraat heeft over deze kerk. We hebben zelfs de wenteltrap naar het orgel beklommen voor in mooi overzicht van de kerk. Zo klein als de Sai Tempel was, zo groot en indrukwekkend is deze Heilige Werenfriduskerk.

Onze laatste stop was de Maria Middelaars van Alle Genaden in Andijk. Ontvangst met thee of koffie in de gezellige kerkruimte en Jos Kuin nam ons mee via een uitgebreide foto collage in het ontstaan van deze kerkelijke gemeenschap. Deze begon in 1949 met de aankoop van het niet katholieke café De Krimpen. Deze koop ging via een tussenpersoon want in die dagen verkocht een niet katholiek geen goederen aan een katholiek. In 1973 is de huidige katholieke kerk in gebruik genomen en de oude kerk aan de Zeehoek meubelen verkocht.

Als Raad van Kerken: Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost bedanken we allen voor hun deelname.

Anne van Zanten, voorzitter R.v.K.

## Gedachte

### EVENWICHT

Een oude dame kwam bij de dokter en zegt: “Ik heb een handvol klachten, zal ik ze eens opnoemen?” De dokter denkt: “Daar heb je weer zo’n klagverhaal”. Toch is hij benieuwd. Dan begint de vrouw.

“Eerste vinger: Mijn man verloren. Tweede vinger: mijn lichamelijke klachten. Derde vinger: Ik kan nog zo weinig doen. Vierde vinger: ik voel mij soms zo eenzaam. Vijfde vinger: Er sterven zoveel onschuldige mensen. U ziet wel, een hand vol”, zo klonk het.

De dokter knikte. “Dat is niet mis, dat is inderdaad een hand vol. En de andere hand dan?” zei

hij. “O, dat zijn de zegeningen”, zei ze, “Wilt u die ook horen?” “Graag”, zei de dokter.

“Daar gaan we dan”, zei de vrouw. “Eerste vinger: Ik heb elke dag genoeg te eten.

Tweede vinger: ’s winters is het in mijn huis toch lekker warm. Derde vinger: Er zijn toch veel mensen die mij willen helpen. Vierde vinger: dat ik niet nog meer ziektes en pijn heb. Vijfde vinger: Ik krijg voldoende geld om alles te kunnen betalen.

Dat is ook precies een hand vol, ziet U wel?”

De dokter kon het niet ontkennen. In stilte keek hij naar de opgestoken handen. De vrouw keek hem aan en zei: “Het zijn twee handen, die al heel wat verdriet hebben weggedragen. Twee handen die al heel wat tranen hebben weggeveegd. Twee handen die zich vaak tot een vuist gebald hebben. Twee handen die weten wat leven is. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Wat er gebeurt als je je handen vouwt en gaat bidden”. “Als je gaat bidden?”, vroeg de dokter.



“Ja, als je gaat bidden gebeurt er iets met je handen. Kijk dan gaan mijn vingers van mijn rechterhand tussen de vingers van mijn linkerhand en dan komen dus eigenlijk al die zegeningen tussen de beroerde dingen te zitten. Dan houd ik dus eigenlijk al die vervelende dingen tegen mijn zegeningen. En zo bid ik dan. Dan zeg ik tegen God waar ik verdriet over heb en wat mij pijn doet. Maar daarna tel ik mijn zegeningen en dan zeg ik: Dank u goede God, dat ik twee handen heb. Ze houden elkaar in evenwicht. Ik vouw de vervelende dingen tussen de zegeningen en dan is het net of het leven niet meer zo zwaar is, en je toch blij kunt zijn.”

Bron: *Op de Hoogte*, contactblad van de Boskapel

## Kies Voor Gezelligheid



In april hebben we een prachtig windlicht voorzien van een mooi staaltje macrame werk, iedereen heeft heerlijk geknoopt.

Mei staat meestal in het teken van het jaarlijkse uitje. Dit jaar zijn we in Enkhuizen beland, daar hebben we een Escape Tour gewandeld. Afslui-

tend een heerlijk 3 gangen diner in het Groot-slag.

Komende 21 juni gaan we wandelen over het strand van Bergen naar Egmond.

Daarna gaan we genieten van een wel verdiende vakantie en zien er elkaar weer in september.

Groet Sandra

## *Uit de brievenbus*



### **WESTFRIESE LOURDES VliegREIS 2023**

“Ik ben meegegaan naar Lourdes omdat mijn vrouw die plaats ‘ooit’ eens wilde bezoeken en omdat ik ook wel nieuwsgierig was. Ik ben verrast door de prima begeleiding, de prachtige stad, de commercie en het gebalanceerde programma. Maar waar ik het meest door geraakt ben, is de oprechte interesse van de groep mensen. Ik voelde dat ik er mocht zijn, ook als ik niet met alle onderdelen mee deed.

De bedevaart naar Lourdes is voor mij een mooie herinnering, waar ik met plezier aan terug denk.”  
*(Deelnemer Westfrieze Lourdes Vliegreis 2022)*

Groep Westfriesland maakt in Lourdes gebruik van 2 hotels: groepshotel Croix des Bretons en zorghotel Padoue. In het zorghotel verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. De gewenste hulp (1 op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers onder wie Westfriezen.

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit diaken Jules Post, pastoraal werker Mariet Vet, hotelleider Fred van de Winkel en groepsassistent Harry Vet.

In het zorghotel zijn werkzaam de Westfrieze zorgvrijwilligers Monique Bolman, Emmy Homan en Karin Koomen. De vrijwilligers worden/zijn aangesteld door het Huis voor de Pelgrim. Wilt u in de toekomst ook (eens) als vrijwilliger mee naar Lourdes?

Mail naar [info@huisvoordepelgrim.nl](mailto:info@huisvoordepelgrim.nl).

Dé Westfrieze Lourdes Vliegreis 2023 (21 t/m 26-sep) zit vol. Belangstellenden die zich nu aanmelden, worden op de wachtlijst geplaatst en komen in aanmerking als deelnemers uitvallen. Wilt u in 2024 met ons mee en verzekerd zijn

van deelname, meld u dan aan bij Harry Vet [ham.vet@quicknet.nl](mailto:ham.vet@quicknet.nl) / 0228-514040.

## *Basisschool ‘de Bangert’*



### **De zomer in ons hoofd**

En dat slaat in een keer het weer om, de temperatuur neemt toe, de energie neemt af. Het liefst zoekt iedereen verkoeling aan of in het mooie IJsselmeer. Op school proberen we ons programma aan te passen. Gym wordt in de bovenbouw zwemmen aan de Vooroever.

‘s Morgens, als het nog wat koeler is, wordt er hard gewerkt aan de laatste lesstof van dit schooljaar.

Als de laatste weken van een schooljaar aanbrenken, staan er ook tal van leuke activiteiten op het programma, die het jaar feestelijk afsluiten, zoals musical, schoolreisje, schoolkamp en het eindfeest. Behalve dat we het jaar afsluiten, blikken we ook al vooruit op het nieuwe schooljaar. De nieuwe groepsindeling wordt bekend, het jaarplan is gemaakt en leerlingen weten wie hun nieuwe juf, meester of klasgenoten worden. We werken toe naar het einde, maar we zijn ook al bezig met een nieuw begin.

Afronden en opnieuw beginnen geeft altijd een bijzondere dubbele beleving in de laatste weken van het schooljaar. Bij afsluiten van het jaar hoort ook afscheid nemen. Afscheid nemen van leerlingen die je een jaar lang begeleid hebt en hebt zien groeien.

Vooral het afscheid nemen van groep 8, is altijd een bijzonder moment. Groep 8-ers kijken uit naar een nieuw begin in het Voortgezet Onderwijs, maar staan ook nog met 1 been in hun vertrouwde basisschool. Ook hier dat gekke dubbele gevoel. De laatste weken staan in het teken van loslaten, loslaten van leerlingen die je hebt mogen helpen weer een stapje te zetten op hun levenspad en in hun ontwikkeling.

Leerkrachten zijn altijd bezig om leerlingen te begeleiden om ze te laten groeien naar de beste versie van zichzelf. Als de vakantie nadert, het jaar wederom is omgevlogen, je de balans van

het jaar opmaakt, dan stel je als leerkracht altijd de vraag; heb ik de leerlingen voldoende gebracht, hebben ze genoeg van mij geleerd? Het beste is niet goed genoeg!

Het beroep van leerkracht is mooi en dankbaar werk, kinderen leren op school, maar wist u dat wij als leerkrachten ook heel veel van leerlingen leren? Geen kind is gelijk en doet het op haar of zijn manier en dat mag ook. Aan ons om hiermee om te gaan en de juiste weg te zoeken. Dat is niet altijd makkelijk, maar geeft enorm veel voldoening als het lukt.

En als we dan de laatste dag van het jaar de schooldeur sluiten, denken we... het is goed zo, ze zijn klaar voor de volgende stap. Leerkrachten en leerlingen hebben hard gewerkt.

We kunnen trots zijn op onze leerlingen en ons team. We zijn ook blij met onze ouders, die veel betrokkenheid bij de school tonen. Dat helpt enorm!

Met een goed gevoel, met de zomer in ons hoofd, op weg naar de grote vakantie.

Voor iedereen een welverdiende, goede vakantie toegewenst en laten we na de vakantie met z'n allen, met een volle accu op volle snelheid weer van start gaan!

Linda Blok



# Uitnodiging voor alle vrijwilligers van onze parochie

Beste vrijwilliger,

Ondanks de roerige tijden waarin we verkeren,  
bent u zich blijven inzetten voor kerk, geloof en samenleving.  
Dat waarderen wij zeer!

Daarom willen we u uitnodigen voor een “Dank u” middag.

Waar: Verenigingsgebouw Sint Pieter, Ridderstraat 9 Medemblik  
Wanneer: Zaterdag 1 juli van 14.00 tot 17.30

Tijdens deze middag kunt u onze waardering ook proeven en kunt u uw mede-vrijwilligers (beter) leren kennen. Naast de mogelijkheid om aan een rondleiding door kerk en pastorie deel te nemen, zal ook gemeenschapscentrum Sint Pieter al haar deuren openen. Daarnaast is er natuurlijk voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Verder vragen we u alvast na te denken over een nieuwe naam voor onze nieuwe parochie. Uw suggestie voor deze naam kunt u, anoniem of met uw naam, op deze middag in de “Melkbus” achterlaten. Ook kunt u deze bus gebruiken voor het doen van suggesties, het delen van uw zorgen of wat u voor de rest nog wilt delen.

Mocht u op deze middag, bijvoorbeeld als koor, iets willen opvoeren, dan horen we dat graag, zodat we hiervoor ruimte en gelegenheid creëren.

Wij zien er naar uit om u op 1 juli te begroeten!

Zou u zich wel van tevoren willen aanmelden, zodat we weten hoeveel personen we kunnen verwachten? Aanmelden kan bij het secretariaat tot en met 20 juni:

Email: [secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl](mailto:secretariaat@martinuskerkmedemblik.nl)

Tel: 0227-541301,

telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Tot zaterdagmiddag 1 juli!

Het parochiebestuur