

Parochie



kontakt

P.M. Kuin

Jaargang 52, november/half december 2023

REDAKTIE en SAMENSTELLING:

Trudy Nieuweboer-Kuip
Kleingouw 199
Lieneke Dekker-Bes
Dijkweg 232
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412

STENCILWERK EN BUNDELING:

Joop Bakker en Kees Slagter

VERSPREIDING:

Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26
en de Kontaktgezinnen

KOPY INLEVEREN:

email: andijkkontakt@gmail.com

PASTOR: André Dekker

tel.: 06-28449410
email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:

Bangert 6, Andijk
Website: <http://andijk.rkregiowh.nl/>

**CONTACTADRES en
OPGAVE INTENTIES:**

Baukje Kuin-Hogendorp,
Dijkweg 412, tel. 591408
email: b.kuin-hogendorp@quicknet.nl

OPGAVE VERVOER:

tel. secretariaat Medemblik 0227-541301 of
secretariaat@martinuskkerkmedemblik.nl

CONTACTPERSOON KOSTERS:

Tonny Smit-de Hoon: tel. 06-13197690

RABOBANKNUMMER:

t.n.v. R.K. parochie, banknr.
NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:

St. Barbara:

dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. Yvonne Out-Breed;
dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

HELP ONZE ADMINISTRATIE!

GEBORTE?

HUWELIJK?

VERANDERINGEN IN HET GEZIN?

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE

Parochieledenadministratie Andijk
p/a Alie Kuin
Not. Steenpoortestraat 26
1619 CV ANDIJK
email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?
Neemt u contact op met de bezoekersgroep
"Omzien naar elkaar", Piet Ligthart,
tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



Crisis?

Is het even crisis... in je
financiën? in je relatie?
in je koelkast?

HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor
iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wacht-
tijden. **Bel met 0229-271684 of mail:**

hwk.hulpverlening@live.nl

Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de
lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je bood-
schap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkcontactpersoon is:



Van de redactie

Nee, we kunnen er deze keer geen fleurig nummer van maken. Er speelt nu zoveel oorlog, haat en verdriet om ons heen in de wereld. Op kleine schaal noemen we in dit Kontakt ook de Allerzielenviering met de overledenen van het afgelopen jaar. Deze dag denken we extra aan hen. En dan mogen we, na Sinterklaas, op naar Kerst. Een blijde tijd hopen we. Het leert ons oog te houden voor het goede! Mogelijk is dit één van de laatste Kontakten. Hoe het verder hiermee gaat weten we nog niet. Ook voor de redactie onzeker. U hoort er meer van.

Wijze regel van Toon Hermans voor deze tijd:

De mens mag gerust verdriet hebben,
maar het verdriet mag de mens niet hebben.

Wat en wanneer

di. 5 dec.	inleveren kopij voor half december t/m maart
do. 11 jan.	1 ^e ouderavond 1 ^e Communie Sint Pieter Medemblik
do. 18 jan.	informatieavond Vormsel Sint Pieter Medemblik
zo. 14 april	1 ^e Communie
za. 20 april	Vormsel

Liturgische agenda



Op zondag is er één eucharistieviering in de Centrale Kerk in Medemblik.

Doopgelegenheid: één keer in de maand op zondag na de viering, altijd na afspraak.

Communie thuis: Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

Liturgisch rooster

Zaterdag 28 oktober:

19.00 uur: Themabijeenkomst in Andijk met Gemengd Koor

Zondag 29 oktober:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Martinuskoor
Pastor J. van Dril

Donderdag 2 november: Allerzielen

19.00 uur: Allerzielenviering in Andijk met Vriendenkring
Avondwakegroep Andijk

Zondag 5 november:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met het Martinuskoor
Pastores J. van Dril en J. Correa
aansluitend receptie, afscheid van pastoor J. van Dril in het Sint Pieter

Vrijdag 10 november:

18.30 uur Eucharistieviering in St. Jozef met zangkoor Shoof (AOW)
Pastor J. Correa

Zaterdag 11 november:

19.00 uur: Woord-gebedsviering in Andijk met Vriendenkring
Pastor A. Dekker

Zondag 12 november:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Middenkoor
Pastor J. Correa

Zondag 19 november:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Dameskoor
Pastor J. Correa

Dinsdag 21 november:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in Andijk

Vrijdag 24 november:

18.30 uur: Woord-Communieviering St. Jozef met Vriendenkring
Voorgangers van groep Wervershoof

Zaterdag 25 november:

19.00 uur: Woord-gebedsviering Wervershoof
met Herenkoor
Pastor A. Dekker

Zondag 26 november:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik
met koor Unciaal
Pastor J. Correa

Zondag 3 december:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik
met Martinuskoor
Pastor J. Correa

Vrijdag 8 december:

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef
met Gemengd Koor
Pastor J. Correa

Zaterdag 9 december:

19.00 uur: Woord-gebedsviering Wervershoof
met Middenkoor
Pastor A. Dekker

Zondag 10 december:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik
met Herenkoor
Pastor J. Correa

Zondag 17 december:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik
met Dameskoor
Pastor J. Correa

Dinsdag 19 december:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in Andijk

ALLERZIELEN

**Eens per jaar op de dag van Allerzielen
gedenken wij gezamenlijk de dierbaren
die van ons zijn heengegaan.**

Wij gedenken wie gestorven zijn,
zij die hun liefde en vriendschap schonken.
Hen gedenken
betekent weten van verdriet
omdat hun leven ten einde ging,
maar dankbaarheid om wat zij ons gaven.
Wij willen hen niet vergeten
omdat we diep in ons hart weten
dat hun leven niet tevergeefs is geweest.

Wij gedenken allen die sinds 28 oktober 2022
van ons zijn heengegaan. Wij hebben vanuit on-
ze parochiekerk afscheid genomen van:

Mary Goossens 86 jaar

An Ootes-Hoff 95 jaar

Tiny Tiet-Appelman 87 jaar

Git Ootes-Buijsman 91 jaar

Greet Tensen-Beemsterboer 76 jaar

Ook noemen wij de naam van haar die overleden
is en zo bekend was binnen onze parochie:

Emmy Meester-Kaagman 59 jaar

Allerzielen: Op die dag gedenken we de mensen
die we persoonlijk gekend hebben en die korter
of langer geleden gestorven zijn; dierbare over-
ledenen horen nog steeds bij ons, omdat ze een
deel van ons leven zijn. Het doet pijn hen los te
moeten laten, hen voorgoed te moeten missen.
Natuurlijk weten we best dat iedereen moet ster-
ven, geen mens kan daar omheen. De dood hoort
bij het leven. Maar die andere kant is ook maar
al te waar: dat mensen bedoeld zijn voor elkaars
geluk. In die verbondenheid tussen mensen
wordt met de dood van een geliefde een diepe
wond geslagen. De gestorvene komt niet meer
terug en dat maakt het zo moeilijk, want het
voorgoed heengaan van een dierbare heeft niets
te maken met leven voor elkaars geluk.

Al de mensen die wij persoonlijk gekend hebben
verdienen het dat hun gedachtenis hooggehouden
wordt. In ons kwetsbare bestaan kan het ons
houvast geven en doen ervaren dat we niet alleen
gelaten worden met ons verdriet om het gemis,
maar dat we mogen vertrouwen dat God hen én
ons niet aan het lot zal overlaten.

TE VEEL ALLEEN

Er sterven geen aantallen
er sterven mensen
niet ooit
maar nu.

Er sterven geen aantallen
er sterven opa's en oma's
er sterven moeders, vaders en kinderen.

Er sterven geen aantallen
er sterven zussen, broers, collega's
er sterven mensen
onverwacht.

Er sterven geen aantallen
er sterven vriendinnen en kameraden
er sterven partners, tantes en ooms.

Er sterven geen aantallen
er sterven mensen van wie we houden
er sterven mensen die van ons houden.

Er sterven geen aantallen
er sterven geen bosjes mensen
er sterven te veel mensen alleen.

Van Onder An de Dijk

Beste parochianen,

Onlangs schreef ik in de 'Binding' een paar regels over 'Pax'. Die grootste vredesorganisatie van Nederland, die jaarlijks o.a. de 'vredesweek' organiseert. Dit jaar was dat in de periode 16 t/m 24 september. Dat organiseren daarvan doet zij al 50 jaar in haar 75 jarig bestaan. Teruggerekend houdt dat in dat zij in 1948 is opgericht en wel op 5 mei van dat jaar. Dus drie jaar na de bevrijding van ons land uit die verschrikkelijke tweede wereldoorlog.

Nu kwam ik onlangs dat jaartal 1948 weer tegen in de krant en wel in die van zaterdag 14 oktober jongstleden. Daarin trof ik een groot artikel aan onder de kop 'Lydia's vrienden kunnen niet weg' en gaat over die grote onrust dat thans gaande is in en rondom de Gazastrook waar door oorlogsgeweld vele slachtoffers, dodelijk en gewonden, zijn gevallen en heel veel gebouwen zijn vernield. En waarom ... ik vind het een nogal ingewikkelde kwalijke politieke kwestie, een machtsstrijd, die volgens dat krantenartikel al speelt vanaf dat jaar 1948. Volgens die bewuste Lydia de Leeuw uit Purmerend hebben haar Palestijnse vrienden en oud collega's daar het gevoel dat het een nieuwe Nakba, ramp, wordt, zoals ze de verdrijving van hun land in 1948 noemen.

Die desbetreffende kwestie, die machtsstrijd daar in de Gazastrook, in Israël en omgeving, speelt zich dus al jaren af en op dit moment van dit schrijven, dinsdag 17 oktober, staat een groot Is-

raëlitisch leger klaar voor het zogenoemde 'grondoffensief'. We lezen daarover in de krant, op internet en zien ook beelden voorbij komen op de tv en onze computer. En terwijl daar een humanitaire ramp staat te wachten met al die mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld, is er ook nog die andere oorlog gaande tussen Oekraïne en Rusland, waar we gek genoeg op dit moment even niets of bijna niets meer van horen. Alle aandacht is thans verschoven naar het Midden-Oosten. Maar tussen Oekraïne en Rusland is ook nog lang geen sprake van rust, van harmonie, van vrede. Het verdient dus ook nog de nodige aandacht van de wereld, van ons mensen.

Want hoewel wij mensen blijkbaar in staat zijn tot al dat geweld, tot al die onderlinge machtsstrijd, in welke vorm en hoedanigheid dan ook met vele slachtoffers tot gevolg, zijn wij mensen gelukkig ook in staat om te kiezen voor rust, voor harmonie, voor vrede. Dat vraagt in die zin geen wonder, maar het uiting geven van die belangrijke leefregel die Jezus ons mensen van Gods' wege nog heeft meegegeven namelijk ... 'hebt elkaar lief gelijk uzelf'. Die paar woorden van Hem gegrift in ons hart maakt een wereld van verschil. Een wereld waar het goed is om te leven voor alles dat leeft en ademt. Zo eenvoudig kan het zijn, maar helaas laat de mens tot op de dag van vandaag nog steeds ook iets anders zien. We hebben met elkaar dus nog een weg te gaan waar o.a. 'Pax' en zoveel andere vredesorganisatie om haar heen wereldwijd aandacht voor blijft vragen. Aandacht voor vrede en dat in een ieders belang.

Op zaterdag 16 september, in de 'vredesweek', werd in de 'Vredesviering' in onze kerk daar ook speciale aandacht voor gevraagd. Voor die vrede in een ieders belang. Nu kwam ik in die 'Vredesviering', verzorgd door het Middenkoor, o.a. het volgende gedicht tegen met de titel ...

Mensen gevraagd

**Mensen gevraagd om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen
model heeft gestaan.
Mensen gevraagd die de wegen markeren,
waarop alles wat leven heeft, verder kan gaan.**

**Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.**

**Mensen gevraagd om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.**

**Mensen gevraagd om hun nek uit te steken,
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.
Mensen om ijzer met handen te breken,
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.**

**Mensen gevraagd om hun stem te verheffen,
verontrust door een wapen
dat niemand ontziet.
Mensen die helder de waarheid beseffen
dat, wie mikt op een ander,
zichzelf ook beschiet.**

**Mensen gevraagd om in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed
geeft.**

Mensen gevraagd dus. Mogen wij die mensen zijn en blijven, zo ook die mensen daar waar op dit moment machtsstrijd, oorlogsgeweld gaande is. Dat de woorden uit dat gedicht van zonet ook hen mogen bereiken en gehoor aan weten te geven in een ieders belang en daarmee in het belang van onze wonderbaarlijke planeet, Gods' Schepping voor mens, dier en natuur. Dat is wat de vredesorganisatie 'Pax' al 75 jaar uitdraagt en dat ook blijft doen tot het moment daar is. Die rust, die harmonie, die vrede. Laten wij haar daarbij blijven helpen in een ieders belang.

Gods' Zegen, alle goeds,
goede gezondheid, bemoediging
en met hartelijke groet,
pastor *André Dekker*



Kerkwerken

Op dinsdag 7 november is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

E. Sijm-Haakman
G. de Vries-Broers
L. Steltenpool-Haakman

en op dinsdag 12 december de dames:

C. Sijm-Steltenpool
W. Brasser-Laan

T. Audiffred-Steltenpool
G. Schuitemaker-Steltenpool

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.
Groetjes van Trudy



Koffiedrinken

Zaterdag 11 november

Margriet van der Meijden en Afra Kuin

Graag tot ziens bij het koffiedrinken.
Groetjes van Afra

In Memoriam



Emmy Meester-Kaagman
* 26-12-1963 + 24-9-2023

Op 59-jarige leeftijd is Emmy Meester-Kaagman van de dr. d'Arnaudstraat 6, op 24 september overleden.

Wij wensen Ron, de kinderen en kleinkind ook langs deze weg alle sterkte namens onze parochiegemeenschap.



Verhuisd

Theo Tensen is verhuisd van
Kees Veerstraat 6 naar de Wilskracht 14,
1693 DR Wervershoof.

Parochieraad



* In de achterliggende periode vierde Ds. Staat van de Gereformeerde kerk in Andijk zijn 40 jarig ambtsjubileum. Namens onze parochiegemeenschap hebben wij hem daarmee van harte gefeliciteerd. Ook is er een felicitatie de deur uitgegaan naar het Bisdom vanwege het 125 jarig jubileum van de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem en een felicitatie naar de parochie Zwaagdijk Oost. Zij vierde onlangs haar 150 jarig bestaan. Wijzelf hebben op vrijdagavond 22 september 2023 nog ons 75 jarig bestaan gevierd. Zo ook het 50 jarig bestaan van onze kerk en 75 jarig bestaan van het Gemengd Koor. Daar

ging nogal wat voorbereiding aan vooraf, maar we mogen met z'n allen terugkijken op een mooi, gedenkwaardig en feestelijk jubileum zowel in onze kerk als daarna in Sarto. Na afloop kreeg een ieder nog een aandenken mee in de vorm van een mooie pen met daarop het thema van onze jubileumviering ... 'Omzien naar elkaar'.

* Op vrijdag 8 september, bij ons ook wel kerkelijk bekend als Maria's geboortedag, hield de Bangertschool met haar leerkrachten en leerlingen, zo'n 125 in getal, in onze kerk haar openingsviering. Een mooie jaarlijkse traditie zo voor aanvang van het nieuwe schooljaar.

* Op 12 september was alweer de tweede vergadering geweest van de vormselwerkgroep en op 21 september de eerste vergadering van de 1^e communicantenwerkgroep. Het duurt nog even maar in 2024 staan ze gepland ... de vormselviering op 20 april en de viering voor de 1^e communicanten op 14 april. Beide vieringen worden gehouden in de parochiekerk te Medemblik. Daarover later uiteraard meer.

* Inmiddels zijn aan de gevels van de parochiekerken in Andijk, Onderdijk en Wervershoof gevelkastjes geplaatst. In die kastjes hangt het liturgisch rooster van de lopende en aankomende maand. Daarmee trachten we een ieder ook op die manier telkens op de hoogte te houden van wanneer en waar vieringen binnen onze kerken zijn. Uiteraard ook voor vieringen in de parochiekerk van Medemblik.

* Aangezien de vier kerken, die dus van Andijk, Medemblik, Onderdijk en Wervershoof voornemens zijn om op 1 januari 2024 te fuseren tot één grote Parochie moet er nagedacht worden van wat dat betekent voor de vier afzonderlijke Parochieraden. Op zeer korte termijn zullen vertegenwoordigers van die vier Parochieraden daartoe dan ook bijeen geroepen worden. Dat heeft ook gevolgen voor de huidige organisatiestructuur. Per 1 januari aanstaande gaat dat daardoor namelijk er anders uitzien. Bovendien dient er voor die datum gezocht te worden naar een nieuwe overkoepelende parochienaam. Daarmee blijven echter wel de huidige namen van onze parochiekerken behouden. Die van Maria Middelaars van alle Genaden (Andijk), H. Martinus (Medemblik), H. Gerardus Majella (Onderdijk) en H. Werenfridus (Wervershoof). Suggesties

voor die nieuwe overkoepelende parochienaam zijn ook vanuit onze Parochieraad aan het Parochiebestuur overhandigd. We zijn uiteraard zeer benieuwd van welke naam het uiteindelijk gaat worden. Ook daarover later meer.

* En zoals laatst nog stond geschreven in het voorgaand parochieblad Kontakt, hebben we onlangs afscheid genomen van een zeer gewaardeerd Parochieraadslid Baukje. Jarenlang heeft zij zich met 'ziel en zaligheid' ingezet voor onze Parochieraad en daarmee voor onze Parochiegemeenschap. We hebben daar met haar nog bij stil gestaan en na woorden van hartelijk dank uiteraard niet met lege handen naar huis laten gaan. Er moest zelfs een auto aan te pas te komen om het cadeau thuis te brengen en nog elke dag geniet ze ervan als ze haar blik werpt richting haar achtertuin.

* De volgende Parochieraad staat gepland op dinsdag 14 november. Heeft u punten die aandacht verdienen binnen de Parochieraad, dat vernemen we dat graag van u voor vermelde datum. U kunt ze richten tot pastor André Dekker via email pastorandredekker@ziggo.nl of gewoon hem even bellen onder nummer 06 2844 9410.

Hartelijke groet, Parochieraad Andijk,
oktober 2023

1e Communie



Kinderen in groep 4 van de scholen in Wervershoof, Onderdijk, Andijk en Medemblik hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen via school voor de informatieavond over de Eerste Communie. Op die avond in de weken erna kunt u uw kind aanmelden voor zijn of haar 1^e Communie. Mocht uw kind op een andere school zitten en ook zijn of haar 1^e Communie willen doen, dan kunt u zich aanmelden via email:

secretariaat@martinusmedemblik.nl

Dit geldt ook voor kinderen die in een hogere groep zitten en nog geen 1^e Communie hebben gedaan en dat toch nog graag willen doen. De ouderavond is gepland op donderdag 11 januari 2024 om 19.30 uur in het Sint Pieter in Medemblik. De viering van de 1^e Communie is gepland op zondag 14 april in Medemblik.

Met vriendelijke groeten,
werkgroep Eerste Communie

Vormsel



Het Vormsel is op zaterdag 20 april 2024 in Medemblik. U kunt uw kind als het in groep 8 zit, hiervoor opgeven via:

secretariaat@martinuskkerkmedemblik.nl

Na aanmelding ontvangt u een opgaveformulier met informatie.

Met leeftijdsgenootjes uit de vier parochies Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Medemblik gaan we in gesprek over wat geloven voor de vormeling betekent door bijv. een quiz, een werkboek, een uitstapje. Gezelligheid en plezier horen daar absoluut bij. Uiteindelijk kiest de jongere zelf voor het sacrament van het Vormsel.

Met vriendelijke groeten,
werkgroep Vormsel

Bijzondere vieringen

Op 22 september was er een bijzondere viering. Hieronder een terugblik op dit bijzondere jubileum.

Eindelijk is het zover: 22 september, de dag waarop we het 75-jarig bestaan van onze parochie en het 50 jaar kerken in ons huidige kerkgebouw vieren. Het jaar was allang bekend, maar de datum om het te vieren nog even een puzzel. Voor de zomer of toch erna? Het kwam uit op 22 september 2023. Hoe het gevierd werd hebt u mee kunnen maken. Een bijzondere eucharistieviering uit dankbaarheid in ons prachtig versierde kerkgebouw met als voorgangers pastor Suidgeest en pastor Dekker. Het was heel bijzonder dat pastor Suidgeest, met veel goede herinneringen, ook het overlijden van zijn tweelingbroer Gerard met ons deelde. Het symbolische beeld geschonken door pastor Maria Voss bracht de verbondenheid binnen de parochie en ook met haar heel mooi in beeld. Het paste ook helemaal bij het thema van de viering: Omzien naar elkaar! We zullen er hopelijk nog vaak van kunnen genieten! Het grote koor prachtig, zoals we iedere week zouden wel willen horen, zo mooi! Met dank!

Na de viering stond in Sarto al koffie met gebak klaar. Een volle zaal! Fijn elkaar weer te ontmoeten, dat was ook duidelijk te merken aan alle gesprekken over en weer. Ouderwets gezellig

hoorden we geregeld...hoe vaak we nog zo'n avond kunnen meemaken hier, is best wel een vraag die deze avond ook naar boven kwam. De verzorging in Sarto was ook weer ouderwets goed, droog staan was zo opgelost en een patatje toe. Fijne burenen!

De fototentoonstelling met beelden van de afgelopen 75 jaar op het toneel was voor velen beelden van herkenning. O ja, zie je dat nog voor je, of kijk, die was er toen ook bij....

Al met al kon ceremoniemeester Cor Kreuk de avond met een heel tevreden en dankbaar gevoel afsluiten. Wel wat later dan gepland, maar dat was met de viering in kerk ook zo...

Met een heel goed gevoel kijkt de parochieraad op deze dag terug en zo te merken en te horen iedereen die aanwezig was!

Veel dank aan allen die aan deze dag hebben meegewerkt, de voorbereidingen, versieringen, de viering en feestavond! En alle aanwezigen, zonder hen was het ook niet geslaagd!

We hopen in de komende tijd de verbondenheid met elkaar te houden en om te zien naar elkaar!!

Parochieraad

*Onze 'huisdichter Piet' creëerde het volgende lied, dat samen gezongen is op de wijs:
Waar de golfjes kabbelen...*

Jaren 40, vor'ge eeuw, in Wervershoof
Daar viel iedereen bijkans van zijn geloof
Want wat men daar hoorde
Kwam venijnig an
In Andijk smeedde men
Een onthutsend plan
Los van de parochie
Waar men deel van was
Staan op eigen benen
Lopen uit de pas

Af de start liep het project al als een spoor
Bij het bisdom vond men een gewillig oor
Daarna was het zoeken
Naar een geschikt gebouw
Men had geen grote wensen
Men keek toen niet zo nauw
Men was zoals men zegt:
Met weinig al tevree
Geloof het wel of niet
De keus werd een café

Nu nog iemand die vertelt hoe of het moet
En bemoedigt door te zeggen: "Het is goed."

Pastoor Hooyschuur is,
De eerste in de rij
Dan komen Minneboo
Brechten en Stet voorbij
Pastores Jansen, Voss
Brachten aan ons het woord
Het duo Suidgeest/Dekker
Had het slotakkoord

Dit jubileum is gelijk een afscheidsfeest

Wat toen was en werd;
vandaag is het geweest
De kerk van het verleden
Die kerk die is niet meer
Het is zoals het is
Maar het doet toch wel zeer
Wij vloeien straks weer samen
Samen zijn we sterk
Samen aan het werk
Want samen zijn we kerk

Kerk en Samenleving



**ADVENTSACTIE 2023:
'ALLE KINDEREN MOGEN KIND ZIJN'**

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Wat is kinderarbeid?

We spreken van kinderarbeid als kinderen onder de 12 jaar werken, als kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten doen en als kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk dat de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigt.

Kinderarbeid belemmert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, onder andere doordat de kinderen niet (of bijna niet) naar school gaan. Kinderen die na schooltijd hun ouders met het huishouden of op het land helpen, vallen dus niet onder kinderarbeid.

De cijfers

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen als 'kinderarbeider': 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens. Dat is bijna tien procent van de kinderen! 79 miljoen kinderen doen gevaarlijk werk dat direct risico oplevert voor hun gezondheid en ontwikkeling. Denk aan kinderen die giftige gasen en fijnstof inademen in de mijnbouw of kinderen die groeistoornissen oplopen door zwaar, eentonig werk in fabrieken.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat valt onder de definitie 'kinderarbeid' gestegen, nadat het jarenlang gestaag daalde. In 2000 ging het om 245.5 miljoen kinderen, in 2016 om 151.6 miljoen kinderen en in 2022 dus om 160 miljoen. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen.

Wat doet Adventsactie?

Jaarlijks steunt Adventsactie projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Dit jaar zetten we er tijdens de Adventsactie vier extra in de schijnwerpers.

Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan

Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks naar school: hun ouders hebben er geen geld voor en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op hebben.

Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India

Het werk in baksteenfabrieken in India is zwaar en ongezond, helemaal voor kinderen. Ze maken lange dagen en gaan niet naar school. Op speciale crèches en scholen bij de fabrieken krijgen de

jonge kinderen een opleiding, gezond eten en goede zorg.

Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik

In Bangladesh leven talloze gezinnen van het geld dat hun familieleden in het buitenland verdienen. Onder deze migranten zijn ook veel kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar en lopen groot risico in handen te vallen van mensenhandelaren. Speciale voorlichtingsprogramma's en een opleiding maken de jonge migranten weerbaarder.

Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo

De Democratische Republiek Congo is rijk aan kostbare grondstoffen, waaronder kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

Wilt u een van deze projecten steunen?

Uw bijdrage is enorm welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.

Kijk voor meer informatie op www.adventsactie.nl

P.C.I.

Ook dit jaar vindt u bij dit Kontakt een formulier voor de actie: Een wens voor je medemens!

Weet u iemand die best een steuntje in de rug kan gebruiken? We horen het graag van u.

Wilt u deze actie financieel ondersteunen?

Het bankrek.nr. is NL64 RABO 0368 9445 14, t.n.v. RK parochie Andijk, o.v.v. PCI Andijk.

PCI Andijk, Jos Kuin en Lieneke Dekker

Regionieuws

NIEUWS VAN HET PAROCHIEBESTUUR

De datum 1 januari 2024 nadert alweer met rasse schreden dus is het zaak om vaart te zetten achter datgene wat allemaal nog geregeld moet worden i.v.m. de fusie binnen onze regio.

Tijdens de laatste parochiebestuursvergadering is gesproken over een naam voor de nieuwe parochie want daar hangt ook weer de aanvraag van



een domeinnaam m.b.t. de nieuwe website aan vast. Zodra er een klap op gegeven is zullen we dat bekend maken.

Ook op financieel gebied verandert er veel en wat er qua taken overblijft voor de parochieraden, die per 1 januari formeel gezien locatieraden heten, moet bekeken worden welke taken er overblijven en welke taken er door het parochiebestuur opgepakt moeten worden. En door het secretariaat. De ledenadministraties zullen ook samengevoegd moeten worden, maar dan vooral niet voordat de actie Kerkbalans heeft plaatsgevonden v.w.b. de namen en adressen van de parochianen (naam en adres stickers), zoals Lieneke terecht aangaf, anders wordt het hoogstwaarschijnlijk een hele lastige klus om de gegevens per parochie naar boven te halen!

Verder hebben we dan nog een nieuw vorm te geven parochieblad of nieuwsbrief.

Kortom, genoeg te doen.

We doen met z'n allen ons best en houden u op de hoogte.

Hartelijke groeten,
Trudy

Gedachte

OP EEN DAG

Op een dag ben ik weer bij jou.

Ergens daarboven, heel ver hier vandaan.

Ik weet niet wanneer, misschien niet zo gauw.

Maar ooit zullen wij weer naast elkaar staan.

Ik heb geen idee wat je daar doet.

Ben je alleen? Hoe ziet het eruit?

Eet je genoeg en slaap je wel goed?

Is er wel water en groente en fruit?

Schijnt daar de zon of is het er koud?

Vliegen er vogels net zoals hier?

Blijf je daar jong of word je heel oud?

Kun je er lachen en maak je plezier?

Op een dag kom ik naar je toe.

Al moet ik door regen, door wind en door kou.

Ik zal en ik moet, al weet ik niet hoe.

Maar ooit op een dag ben ik weer bij jou.

Uit de brievenbus



BREEK DE WEEK



Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op **donderdag 25 januari**.

De maaltijd vindt plaats in **de Lichtboei** op Hoekweg 12a.

Dan kunt u weer genieten van een lekker drie-gangen-menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 7,50. U kunt zich opgeven vanaf **maandag 8 januari** bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Annet Kwantes (tel. 593109 of 06 - 40076565).

U kunt zich opgeven tot **zaterdag 20 januari**.

Als vervoer een probleem is lossen we dat op en kan u ook opgehaald worden.

We verheugen ons erop om elkaar weer te zien.

Gerda Gorter, Clementine Bultsma,
Annet Kwantes, Bettie Gorter, Joke van Veen
en Jacquélien Vriend

BEDEVAART NAAR LOURDES

Vorig jaar waren we voor de eerste keer mee naar Lourdes en dat had zoveel indruk op ons gemaakt dat we het nog een keer wilden beleven. Bij de aankomst in het Heiligdom, meteen dat saamhorigheidsgevoel. De gids heeft heel veel verteld en veel laten zien in Lourdes. Een leuke groep bedevaartgangers waarmee we veel hebben gebeden, gezongen, geluisterd en gepraat en af en toe een traan. Mooie dagen om op terug te zien. Wat vooral blijft: dankbaarheid.

Nel en Koos Kreuk



LAAT ZE MAAR LOS

Laat ze maar los, zegt Maria.

Laat ze maar los

je zorgen,

je problemen,

je onzekerheid over de toekomst

en over jezelf.

Geef maar hier

je angstdromen,

je gepieker over hoe het zal gaan

en hoe het verder moet.

Al die zorgen

vertrouw ze me toe

en ik zal ze dragen

en meegaan op je levensweg.

Dan zul je ontdekken

hoe licht het loopt,

hoe weinig ik van je vraag

en hoe rustig het wordt van binnen.

MAILADRESSEN GEVRAAGD!!

Nu er zoveel veranderingen gaande zijn staan wij voor de vraag: hoe kunnen we onze eigen parochianen het best en het snelst bereiken?? Tot nu toe hebben we nog de mogelijkheid door de verspreiding van ons parochieblad Kontakt, maar dat blijft niet zo.

Per mail is een praktische oplossing voor een groot aantal parochianen. Maar we hebben lang niet alle mailadressen, wel veel, maar een deel ontbreekt.

Als u uw mailadres met ons wilt delen dan graag even een mailtje naar het mailadres van de parochie: parochieandijk@gmail.com

We zullen hier heel zorgvuldig mee omgaan!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!



Een wens voor je medemens

Wij zijn op zoek naar mensen die in deze best wel lastige tijd een (klein) steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij kunt u denken aan een financiële bijdrage, een bijdrage in sport of culturele activiteiten, een kerstpakket, maar misschien heeft u zelf ook wel een goed idee.

Weet u iemand die we kunnen verrassen? Vul dan onderstaande gegevens in en lever deze vóór 15 december in. De wens die wij in vulling laten gaan blijft anoniem.

Opdrachtgever:

Naam.....

Telefoonnummer.....

Naam en adres voor wie deze wens is bestemd:

Naam.....

Adres.....

De wens is:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

U kunt dit formulier tot 15 december in de brievenbus doen bij:



Dijkweg 232 of Dijkweg 412

**Namens P.C.I. parochie Andijk
wensen wij u fijne feestdagen.**