

# KONTAKT PAROCHIE ANDIJK



KERSTMIS 2023

Jaargang 55 (52) half december 2023  
t/m Pasen 2024

REDAKTIE en SAMENSTELLING  
van dit laatste Kontakt:

Trudy Nieuweboer-Kuip  
Kleingouw 199  
Lieneke Dekker-Bes  
Dijkweg 232  
Baukje Kuin-Hogendorp  
Dijkweg 412

STENCILWERK EN BUNDELING:  
Joop Bakker en Kees Slagter

VERSPREIDING:  
Bert Kuin, Not. Steenpoortestraat 26  
en de Kontaktgezinnen

PASTOR: André Dekker  
tel.: 06-28449410  
email: pastorandredekker@ziggo.nl

PAROCHIEKERK:  
Bangert 6, Andijk  
Website: <http://andijk.rkregiowh.nl/>

CONTACTADRES,  
OPGAVE INTENTIES,  
INLEVEREN KOPIJ  
en OPGAVE VERVOER:  
tel. secretariaat Medemblik 0227-541301 of  
secretariaat@martinuskkermedemblik.nl

CONTACTPERSOON KOSTERS:  
Tonny Smit-de Hoon: tel. 06-13197690

RABOBANKNUMMER:  
t.n.v. R.K. parochie, banknr.  
NL64 RABO 0368 944 514

BEGRAFENISVERENIGINGEN:  
St. Barbara:  
dag en nacht bereikbaar, tel 0228-581647

De Laatste Eer: mevr. Yvonne Out-Breed;  
dag en nacht bereikbaar, tel. 0228-592254

## HELP ONZE ADMINISTRATIE!

**GEBORTE?**

**HUWELIJK?**

**VERANDERINGEN IN HET GEZIN?**

Verandert er iets in uw gezinssamenstelling? Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap of gaat u samenwonen? Het is van belang dat de gegevens van u, uw partner en uw huisgenoten correct in de parochieadministratie zijn opgenomen. Dit kan alleen als iedereen daar actief aan meewerkt. Dus: als er iets verandert bij u, of in uw gezin, laat het de parochie dan ook even weten.

**LAAT HET EVEN WETEN AAN DE PAROCHIE**

Parochieledenadministratie Andijk  
p/a Alie Kuin  
Not. Steenpoortestraat 26  
1619 CV ANDIJK  
email: adm.parochieandijk@gmail.com

Wilt u vanuit de parochie een bezoekje?  
Neemt u contact op met de bezoekersgroep  
"Omzien naar elkaar", Piet Ligthart,  
tel. 592519, Leny Visser-Bom, tel. 593604



### Crisis?

Is het even crisis... in je financiën? in je relatie? in je koelkast?

### HWK helpt je eruit!

We doen dat... professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder wachttijden. **Bel met 0229-271684 of mail: [hwk.hulpverlening@live.nl](mailto:hwk.hulpverlening@live.nl)**  
Als je belt krijg je of een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Uw wijkkontaktpersoon is:

## Van de redactie

Het allerlaatste Kontaktblad... Gelukkig is het alleen maar het blad en hopen we het echte contact onderling niet kwijt te raken, al zal dit inzet van ons allemaal vragen. Ruim 55 jaar werd u op de hoogte gehouden van alles wat er speelde binnen ons parochiegeburen. De telling op de eerste Kontaktblz. is niet altijd goed gegaan!

Als invaller mocht ik een jaartje meedraaien. Daarvoor was Greet Tensen heel lang een vaste kracht die van alles wist en regelde. We hebben haar erg gemist. Samen met Lieneke Dekker en Trudy Nieuweboer een heel goed op elkaar ingespeeld team. Ieder wist zijn vaste plaats en werkzaamheden.

Zes keer per jaar meestal, dus ook zes keer per jaar bij elkaar komen, elkaar zien en ontmoeten, bijpraten, en ondertussen werd wel alles wat in Kontakt moest geregeld. Nog even een telefoontje, mailtje of bezoekje. Al ruim 15 jaar heeft Lieneke de eindredactie, een hele klus. Met dank! En dan kwam de klus voor de drukkers en verspreiders! Alle contactpersonen vonden later een tas bij hen thuis om alle Kontakten rond te brengen in hun wijk. Voor alle inzet van iedereen heel veel dank!! Ook bedankt voor alle stukjes, ideeën, roosters, verhalen en alles wat er in Kontakt is opgenomen!

We hebben deze dagen een paar oude, eerste Kontakten bekeken en met plezier gelezen. Sommige stukje willen we u in dit Kontakt graag mee laten lezen. Even meegenieten.

We hopen dat we nu op een goede manier op de hoogte worden gehouden door het bestuur van de nieuwe grote parochie St. Titus Brandsma van alles wat er speelt binnen de verschillende locaties. De website zal hierin ook een belangrijke rol spelen denken we nu.

Ook wij zijn benieuwd hoe het nu verder gaat! Vanuit de redactie hebben we u met plezier op de hoogte gehouden van alle parochienieuws! Van harte wensen we iedereen fijne kerstdagen, gezondheid en geluk en alle goeds voor de komende tijd!

Redactie Kontakt,  
Lieneke, Trudy en Baukje



## Wat en wanneer

inleveren kopij:  
secretariaat@martinuskkerkmedemblik.nl  
Voor actuele informatie:  
Houdt u de Andijker, de Binding en de website martinuskkerkmedemblik.nl in de gaten!

- vr. 22 dec. Oefenen in de kerk voor de Kerstviering vanaf 14.30 uur!
- zo. 7 jan. Nieuwjaarsreceptie! Welkom!
- do. 11 jan. Ouderavond 1<sup>e</sup> Communie 19.30 uur St. Pieter Medemblik
- do. 18 jan. Informatieavond Vormsel Sint Pieter Medemblik
- ma. 22 jan. Actie Kerkbalans
- zo. 14 april 1<sup>e</sup> Communie Medemblik 10 uur
- za. 20 april Vormsel Medemblik 18 uur

## Liturgische agenda



**Op zondag** is er één eucharistieviering in de Centrale Kerk in Medemblik.

**Doopgelegenheid:** één keer in de maand op zondag na de viering, altijd na afspraak.

**Communie thuis:** Indien u graag de Communie thuis ontvangt, kan er met mevr. Lieneke Dekker een afspraak gemaakt worden, tel. 592677.

\*\*\*\*\*

### VIERINGEN IN ANDIJK

Nu er minder vieringen in Andijk zijn hopen we dat u naar de viering op zaterdagavond eens in de gemiddeld zes weken komt. Zie de Andijker/Binding (en deze keer nog in Kontakt) voor de juiste datum en tijd. Een korte viering met koffie voor de contacten en de gezelligheid toe! En nu de indeling van de kerkruimte veranderd is zit het nog gezelliger. Volgende keer even denken: ik ga er even naar toe! Gewoon doen! Hartelijk welkom!

Natuurlijk bent u ook van harte welkom bij de Eucharistieviering iedere zondag in Medemblik en de viering in St. Jozef eens in de 14 dagen. Zie ook hiervoor de Andijker en de Binding.

## *Liturgisch rooster*

### Dinsdag 19 december:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in Andijk

### Zondag 24 december: Kerstviering

16.00 uur: Eucharistieviering in St. Jozef met Herenkoor  
Pastor J. Correa

19.00 uur: KERST-GEZINSVIERING  
Woord-Communieviering in Andijk  
Gezinsviering met het kerstverhaal met Gemengd Koor en Vriendenkring

21.30 uur: KERSTNACHTDIENST  
in Medemblik met Martinuskoor  
Pastor J. Correa



### Maandag 25 december: 1<sup>e</sup> Kerstdag

#### **Hoogfeest van Kerstmis**

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met koor Unciaal  
Pastor J. Correa

### Dinsdag 26 december: 2<sup>e</sup> Kerstdag

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met samenzang o.l.v. A. de Greeuw  
Pastor J. Correa

### Zondag 31 december:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Vriendenkring  
Pastor J. Correa

19.00 uur: **Oudejaarsavond**  
Eucharistieviering in Wervershoof met Herenkoor  
Pastor S. de Boer

### Maandag 1 januari: Nieuwjaarsdag

10.00 uur Eucharistieviering in Medemblik met samenzang o.l.v. A. de Greeuw  
Pastor J. Correa

### Zondag 7 januari:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Martinuskoor, Pastor J. Correa

### Zondag 7 januari:

11.00 uur: Nieuwjaarsreceptie in Andijk

### Vrijdag 12 januari:

18.30 uur: Woord-Communieviering in St. Jozef met Herenkoor  
Pastor A. Dekker

### Zaterdag 13 januari:

19.00 uur: Woord-gebedsviering met Vriendenkring  
Pastor A. Dekker

### Zondag 14 januari:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Dameskoor  
Pastor J. Correa

### Dinsdag 16 januari:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in Andijk

### Zaterdag 20 januari:

19.00 uur: Gebedsweek van de Eenheid samenzang m.m.v. A. de Greeuw  
Voorgangers pastor A. Dekker en mevr. N. Letterboer

### Zondag 21 januari: Kerkbalans

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met Vrienden van het Gregoriaans  
Pastor J. Correa

### Vrijdag 26 januari:

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef met Martinuskoor  
Pastor J. Correa

### Zaterdag 27 januari:

19.00 uur: Themaviering in Onderdijk met Herenkoor

### Zondag 28 januari:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik met koor Unciaal  
Pastor J. Correa

### Zondag 4 februari:

10.00 uur: Eucharistieviering met Dameskoor  
Pastor J. Correa



Vrijdag 9 februari:

18.30 uur: Woord-Communieviering  
in St. Jozef met Vriendenkring  
Voorgangers van groep Wervershoof

Zaterdag 10 februari:

19.00 uur: Woord-gebedsviering  
in Wervershoof met Herenchoor  
Voorgangers van groep Wervershoof

Zondag 11 februari:

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik  
met Martinuschoor  
Pastor J. Correa

Woensdag 14 februari: Aswoensdag

19.30 uur: Aswoensdagviering  
met Martinuschoor  
Pastor J. Correa

Zondag 18 februari: 1<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering  
met Vriendenkring  
Pastor J. Correa

Dinsdag 20 februari:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in Andijk

Vrijdag 23 februari: 2<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

18.30 uur: Woord-Communieviering  
in St. Jozef met Herenchoor  
Pastor A. Dekker

Zaterdag 24 februari: 2<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

19.00 uur: Themaviering in Andijk  
met Middenchoor

Zondag 25 februari: 2<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik  
met koor Unciaal  
Pastor F. Deen

Zondag 3 maart: 3<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik  
met Martinuschoor  
Pastor J. Correa

Vrijdag 8 maart: 4<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef  
met Vriendenkring  
Pastor J. Correa

Zaterdag 9 maart: 4<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

19.00 uur: Woord-gebedsviering  
in Onderdijk met Dameschoor  
Pastor A. Dekker

Zondag 10 maart: 4<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik  
met Herenchoor  
Pastor J. Correa

Zondag 17 maart: 5<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik  
met Dameschoor  
Pastor J. Correa

Dinsdag 19 maart:

10.00 uur: Ontmoetingsochtend in Andijk

Donderdag 21 maart:

19.00 uur: Bezinningsviering in Andijk  
met samenzang o.l.v. A. de Greeuw

Vrijdag 22 maart: Palmzondag

18.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef  
met Herenchoor  
Pastor J. Correa

Zaterdag 23 maart: Palmzondag

19.00 uur: Themaviering in Wervershoof  
met Martinuschoor

Zondag 24 maart: Palmzondag

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik  
met koor Shoof (onder voorbehoud)  
Pastor J. Correa

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag

19.30 uur: Eucharistieviering in Medemblik  
met Martinuschoor  
Pastor J. Correa

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag

15.00 uur: Kruisweg in Medemblik  
Pastor J. Correa

19.30 uur: Lijdensverhaal in Medemblik  
met Martinuschoor  
Pastor J. Correa

Zaterdag 30 maart: Paaswake

21.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik  
met koor Unciaal  
Pastor J. Correa

**Zondag 31 maart: 1<sup>e</sup> Paasdag**

10.00 uur: Eucharistieviering in Medemblik  
met Dameskoor  
Pastor J. Correa

**Maandag 1 april: 2<sup>e</sup> Paasdag**

10.30 uur: Eucharistieviering in St. Jozef  
met Herenkoor  
Pastor J. Correa

**Gezinsviering kerstavond  
'Op zoek naar de ster'**

Tijdens de midwinterwandeling zijn we op zoek gegaan naar de ster. Na de wandeling zetten we de zoektocht voort op kerstavond tijdens de gezinsviering in de R.K. kerk van Andijk.

We zijn verheugd te kunnen vertellen dat op kerstavond de deuren van de kerk open staan voor iedereen. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een hele sfeervolle, mooie avond te worden. Een viering vooral voor en door kinderen. We zijn ook blij te melden dat De Vriendenkring en het Gemengd koor die avond komen zingen. Wat zou het leuk zijn als we ook dit jaar in een volle kerk samen het kerstfeest in kunnen luiden. Komt allen!

**De gezinsviering op kerstavond  
zondag 24 december begint om 19.00 uur.  
Inloop vanaf 18.30 uur.**

Voor de kinderen: lijkt het je leuk om mee te doen aan het kerstverhaal? Dat kan! Op vrijdagmiddag 22 december van 14.30 tot ongeveer 16.00 uur repeteren we in de kerk.

Wie weet zien we je dan!

De werkgroep gezinsviering

**VAN ONDER AN DE DIJK**

Beste parochianen,

Het is woensdag 13 december dat ik start met het schrijven van dit stuk. Die dag begon 's morgens vroeg met de nodige regenbuien. Dat stopte wazig even en gaf de zon de mogelijkheid om iets van zich te laten zien en te laten voelen. Naar mijn beleving werd dat ook hoogtijd, want in de achterliggende weken is meer dan genoeg aan regen gevallen. Dat weten we en ik merk het ook aan het grasveld in mijn achtertuin. Nog nooit is het zo doorweekt geweest zo kort na het begin van de meteorologische winter.

Dat was vrijdag 1 december. Die dag was het ijskoud met temperaturen tussen min 1 en min 7. En dan moet de astronomische winter nog beginnen. Dat is vlak voor Kerst, namelijk 21 december. Die dag staat ook wel bekend als de kortste dag. Dat houdt zoveel in, dat langzaam de dagen zich gaan lengen. Wordt het steeds iets lichter. Dat is fijn, maar daarmee is uiteraard de winter nog lang niet voorbij.

Voor alle zekerheid heb ik dan ook dinsdag 12 december de winterbanden onder de auto laten bevestigen. Ik moet toegeven, dat ik enige twijfel had om dat te laten doen. De achterliggende jaren hadden we namelijk in de winter hooguit een paar dagen wat ijs en sneeuw gezien. Maar je weet het maar nooit met het klimaat en dat zullen die duizenden deelnemers/bezoekers aan de internationale Klimaattop in Dubai kunnen beamen. Het is mogelijk ook vandaar dat ze op het moment van dit schrijven verlenging van die top nodig hadden om uiteindelijk te komen tot een akkoordverklaring.

Dat werd overigens in de loop van de dag van dit schrijven bereikt. Zo hoorde ik dat in de avond bij het Journaal. Wat die verklaring vervolgens in de praktijk gaat betekenen ... in ieder geval dat alle deelnemers/bezoekers uit 198 deelnemende landen vandaag, 13 december, tevreden weer huiswaarts keerden met voor velen onder hen de kersttijd tegemoet.

Want bij het uitkomen dit parochieblad is het namelijk alweer bijna zover. Die kersttijd. Volgens reclameslogans en reclamebeelden op de tv en radio en in vele kerstliederen verstaanbaar, is het de 'mooiste tijd' van het jaar. Dat zal bij velen wellicht ook het geval zijn, maar wat als je leeft in onvrede, in oorlog of in oorlogsgebieden. Wat als je als winnaar van de 'Nobelprijs voor de Vrede' 2023, de 51 jarige Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi, gevangen zit in een Iraanse Cel, dan is kerst nou niet bepaald de 'mooiste tijd' van het jaar.

Uiteraard wens je dat een ieder wel van harte toe, maar dan moet er dichtbij en verder weg wereldwijd toch ook nog veel gebeuren en dat heeft in eerste instantie alles te maken met vrede. Vrede met jezelf, vrede met de ander, vrede met elkaar. En diegene die ons daartoe door alle eeuwen heen, generatie op generatie, inspireert is Jezus Christus. In de door mij op dinsdag 12 de-



cember ontvangen kerst- nieuwjaarskaart van het Bisdom wordt dat nog als volgt verwoord ...

**Dat kind in de stal van Bethlehem  
heeft ons uiteindelijk lot ten goede gekeerd  
en Hij heeft ons een weg gewezen  
om in Zijn kracht  
mensen te zijn die licht ontvangen  
en doorgeven.  
God is deze wereld niet gaan 'regelen'  
als een soort grote, machtige regisseur  
die er voor zorgt dat onrecht en geweld niet  
meer voorkomen.  
Nee, Hij is gekomen als een Kind,  
een weerloos Kind in eenvoud, geweldloos,  
een Kind dat liefde oproept  
en dat ons inspireert om van deze wereld  
een plaats te maken  
waar vrede kan wonen.**

Daartoe is dat Kind dus onder ons geboren. Onder andere tot bron van inspiratie om te komen tot vrede. Onder andere tot bron van bemoediging, van hoop, opdat we het licht voor ogen houden zelfs als bij wijze van spreken dikke bewolking ons leven op dat moment overheerst. Daarover klinkt iets van door in het volgende gedicht dat ik onlangs mocht aantreffen met de titel en woorden ...

**Ik gun je ...**

**Ik gun je elke dag een engel,  
die voor je zorgt wanneer het niet  
zal gaan zoals je graag zou willen  
en je geen enkel lichtpunt ziet.  
Ik gun je zonnige gedachten  
die iets verzachten van je strijd,  
gestreden in de lange nachten  
van bange zorg en eenzaamheid.**

**Ik gun je alle mooie dingen,  
die mens zo dolgraag wil  
en dat je in de trieste dagen  
toch even blij kunt zijn en stil.  
Ik gun je dat een golf van warmte  
vanuit mijn hart 't jouwe stroomt  
en dat er wonderen gebeuren  
zoals je ze alleen maar droomt.**

**Ik gun je elke dag een engel,  
die steeds tot helpen is bereid,  
een engel met een hart vol liefde,**

**die met je strijdt en met je lijdt.  
Ik gun je dat vanuit de hoge  
een stille kracht jouw pijnen stilt  
en dat je zegt: 'Ik ben vandaag weer  
als door een wonder opgetild!'**

Ik gun u, ik gun ons allen elke dag zo een engel, geïnspireerd op dat Kerstkind onder ons geboren en dat vieren we tijdens die aankomende kersttijd met haar kerstfeest. Dat het een gezellig, mooi, zalig kerstfeest mag worden. Hoopvol mag het op dat moment beleefd worden als de 'mooiste tijd' van het jaar. Dat wens ik ons allen van harte toe. Zo ook aansluitend een zalig, gezegend nieuw jaar 2024. Dat daarin elke dag als 'mooiste tijd' van ons leven beleefd mag worden met de nodige engelen om ons heen om. Maar dat ook zelf proberen te zijn en te blijven voor de ander, voor onze naaste, voor onze leefgenoten, voor mens, dier en natuur.

Verder wil ik bij deze een ieder van harte bedanken voor een ieders inzet en bijdrage in welke vorm en hoedanigheid dan ook voor onze parochiegemeenschap, die overigens per 1 januari 2024, de dag van de fusie van onze vier parochies, overkoepelend de 'Rooms Katholieke Parochie Sint Titus Brandsma' gaat heten en dat in de 'Regio de Vooroever' (i.p.v. de huidige Regio Wervershoof). Dat we ook onder die nieuwe parochienaam met elkaar als geloofsgemeenschap onderweg mogen blijven gaan met dat Kerstkind, met Jezus Christus in ons midden als ons voorbeeld in woord en daad. Laten we Hem daarin blijven volgen.

Gods' Zegen, alle goeds,  
goede gezondheid, bemoediging  
en met hartelijke groet,  
pastor *André Dekker*



## *Kerkwerken*

Op dinsdag 9 januari 2024 is het de beurt om de kerk door te werken voor de dames:

C. Keeman-Breg  
J. Ligthart-Buis  
T. Rinkel-Deen

februari vervalt

en op dinsdag 5 maart 2024 de dames:

E. Sijm-Haakman  
G. de Vries-Broers  
L. Steltenpool-Haakman

Graag onderling ruilen in jullie eigen groepje, als deze dag niet gelegen komt.

En een ieder van harte hele mooie en hartverwarmende kerstdagen gewenst en alle goeds voor 2024!

Groetjes van Trudy

## *Koffiedrinken*



Zaterdag 13 januari  
Margaret de Lange en Els Sijm

Zaterdag 24 februari  
Jacqueline Verlaat en Trudie Rinkel

Zaterdag 13 april  
Jolanda Hooiveld en Jacqueliën Haakman

Ik wens iedereen hele fijne Kerstdagen, veel gezondheid en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Graag tot ziens bij het koffiedrinken!  
Groetjes van Afra



## *Jubilea*

Op 8 november was het 50 jaar geleden dat dhr. en mevr. Hoogendijk-Ursem, Dijkweg 111, in het huwelijk zijn getreden.

Op 12 december waren Toon en Meina Stavenuiter-van Dok, Kleingouw 128, 50 jaar getrouwd

16 december was het 60-jarig huwelijk van Ruud en Wil Sijm-Kolken, Bangert 14

Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd namens onze parochiegemeenschap!



## *Verhuisd*

Afgelopen week is mevr. G. Rood-Reus verhuisd van de Prinses Marijkestraat naar het (nieuwe) Sorghvliet.

## *Parochieraad*



\* Op zondag 5 november werd in de parochiekerk in Medemblik afscheid genomen van pastoor Jan van Dril. Na jaren van pastorale arbeid zowel in Nederland als daarvoor in de Missie, vond hij het, zo vlak voor zijn 83<sup>e</sup> verjaardag, tijd om het wat rustiger aan te doen. Dat valt echter niet mee als je vervolgens blijft wonen op de pastorie van Medemblik, dus besloot hij te verhuizen naar Utrecht. Tijdens zijn afscheidsviering op die bewuste zondag ontving hij nog een prachtig schilderij met een gedicht en een afbeelding van Titus Brandsma.

\* Dat is overigens ook de naam die de fusieparochie per 1 januari 2024 gaat voeren en officieel in de boeken zal worden opgenomen als 'Rooms Katholieke Parochie Titus Brandsma'. Onder die naam gaan we dus per die datum verder als een grote parochie met haar vier parochiekerken. Zoals inmiddels allang bekend staan drie daarvan op de nominatie om toekomstig te worden verkocht. Noodgedwongen vanwege de hoge kosten voor verwarming, verzekering, onderhoud, maar ook vanwege de terugloop van het aantal actief betrokken parochianen. Dat is helaas een tendens, een maatschappelijke ontwikkeling, die we bij veel kerken om ons heen ook zien gebeuren.

\* Hoopvol is dat niet het geval bij die aankomende dagen van kerst met ook binnen onze kerken de nodige aandacht om dat feestelijk te vieren. Daarvoor zijn de kerken ook feestelijk in kerstsfeer ingericht met de nodige bomen, verlichting, kaarsen en uiteraard de kerststal.

\* Vele scholieren en leerkrachten van de basisscholen binnen onze Regio hebben daar vooraf aan hun kerstvakantie al van mogen genieten door hun eigen viering in de kerk, maar ook als deelnemer aan de kerstwandeling. Bij ons was dat vrijdagavond 15 december, waarbij een ieder een mooie pen meekreeg en genoot van een kopje warme chocolademelk om vervolgens de route buiten te vervolgen. Gelukkig was het daarvoor rustig, droog weer hoewel sneeuw toch ook wel iets had gehad. Wie weet met de kerstdagen, maar vooralsnog wordt het niet voorspeld.

\* Naast die kerstwandeling bieden we uiteraard ook een mooie gezinskerstviering aan en wel in de avond van zondag 24 december om 19.00 uur. Een groep enthousiaste parochianen hebben zich daarvoor ingezet en zal muzikaal worden omlijst door het Gemengd Koor en de Vriendenkring.



Tijdens die viering wordt ook gelegenheid geboden om deel te nemen aan de communie. Daarmee wordt voor die kerstviering op uitdrukkelijk verzoek gelukkig een uitzondering gemaakt.

\* Dus met de kerstdagen is ook het nodige te vieren in onze kerk en de kerken om ons heen. In 'de Binding' en de 'Andijker' staat dat keurig genoteerd. Zo ook in dit parochieblad 'Kontakt'. Zoals u wellicht al gelezen of gehoord heeft, is dit echter het laatste exemplaar. Door die aankomende fusie wordt in de toekomst de informatiestroom naar u en ons toe anders geregeld. Hoe dat precies gaat is echter op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Daar komt het Parochiebestuur nog op terug en wellicht ook wij als Parochieraad. Ook voor wat betreft de toekomst van ons als Raad. Dat gaat ook mede door die aankomende fusie er anders uitzien. We hopen in het eerste kwartaal 2024 daar meer duidelijkheid over te krijgen.

\* Maar zover is het nog niet. Eerst de kerstdagen, oudjaarsavond en nieuwjaarsdag met de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari om 11.00 uur in onze kerk. Voordat we dat alles gaan vieren, beleven, willen we graag alle medevrijwilligers, alle mede-betrokkenen bij onze parochiegemeenschap van harte bedanken voor al die inzet en betrokkenheid. Dat heeft het mogelijk gemaakt om ook in dit bijna achter ons liggend jaar onze parochiegemeenschap, onze geloofsgemeenschap draaiende te houden en hopen dat ook in het aankomende jaar met elkaar te mogen blijven doen. Dus hartelijk dank allen daarvoor en voor nu hele fijne kerstdagen toegewenst, zo ook een heel mooi nieuw jaar.

\* En tenslotte ... de volgende Parochieraad bijeenkomst staat gepland op donderdag 11 januari 2024. Heeft u punten die aandacht verdienen binnen de Parochieraad, dat vernemen we dat graag van u voor vermelde datum. U kunt ze richten tot pastor André Dekker via email [pastorandrekker@ziggo.nl](mailto:pastorandrekker@ziggo.nl) of gewoon hem even bellen onder nummer 06 2844 9410. Dat kan natuurlijk ook.

Hartelijke groet, Parochieraad Andijk

## **NIEUWJAARSRECEPTIE**

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2024.

En dat vanaf 11.00 uur op het 'ontmoetingsplein' in onze parochiekerk Maria Middelaars van alle Genaden te Andijk.

Onder het genot van koffie/thee en wat lekkers blikken we daar met elkaar nog even terug, maar bovenal vooruit de toekomst tegemoet na eerst elkaar het beste te hebben toegewenst voor dat aankomende nieuwe jaar. Dat het een zalig, gezegend jaar mag worden.

Met hartelijke groet, Parochieraad Andijk

## **AFSCHIED VAN ONS PAROCHIEBLAD 'KONTAKT'**

Jarenlang heeft de redactie van ons parochieblad 'Kontakt', zo ook de drukkers en de bezorgers van dat blad, ons altijd keurig en tijdig geïnformeerd van allerlei ontwikkelingen binnen onze parochie en ook van daarbuiten. Dat deden ze graag. Echter per 1 januari 2024 komt een eind aan die informatiestroom via ons huidig parochieblad. Zoals u mogelijk al elders in deze editie hebt kunnen lezen, heeft namelijk de redactie weloverwogen besloten om die informatiestroom in het vervolg in handen te geven aan een nieuwe redactie (in oprichting) vallend onder het centraal secretariaat op de pastorie in Medemblik.

Op grond van deze ontwikkeling willen wij als Parochieraad alle betrokkenen bij het tot stand komen, drukken en verspreiden van ons parochieblad hartelijk danken voor al die jaren van bijzondere inzet voor onze parochiegemeenschap. En hoopvol weet de nieuwe redactie dat ook te doen van al die ontwikkelingen die gaande zijn binnen onze nieuwe overkoepelende parochie onder de naam 'Rooms Katholieke Parochie Sint Titus Brandsma'. Zoals inmiddels waarschijnlijk bekend is dat per 1 januari 2024 de naam die de fusieparochies Andijk, Medemblik, Wervershoof en Onderdijk gaat voeren en dat binnen onze regio met die nieuwe naam 'Regio de Vooroever' i.p.v. 'Regio Wervershoof'.

De nodige veranderingen dus waaronder dat afscheid van ons parochieblad. Nogmaals hartelijk dank aan die grote groep van vrijwilligers die zich daarvoor in het bijzonder hebben ingezet en daarmee voor onze parochiegemeenschap.

Met hartelijke groet, Parochieraad Andijk

## Actie kerkbalans



Het duurt nog even: de actie kerkbalans 2024. Toch heb ik er nu al behoefte aan u wat bij te praten. In de maand januari kunt u weer de bekende envelop in de brievenbus verwachten met ook deze keer het verzoek tot uw jaarlijkse bijdrage aan de kerk. Het uiterlijk van deze envelop, evenals de inhoud, zullen anders zijn dan u gewend bent. Dat heeft natuurlijk te maken met de nieuwe naam van de parochie. De oproep om gul te zijn voor uw kerk is echter hetzelfde. Een veelgehoorde uitspraak die mij de afgelopen maanden meermalen ter ore is gekomen, is echter: 'Je denkt toch zeker niet dat ik aan de kerk van Medemblik ga geven?' Een op het eerste gezicht bijna begrijpelijke uitspraak, zo lijkt het, maar het ligt uiteraard anders en vraagt wellicht om de nodige uitleg. De kerk van Medemblik is ook úw kerk, de geloofsgemeenschap waar u als parochiaan deel van uitmaakt. U geeft dus aan 'ónze' kerk. Daarnaast zijn er meer redenen om als lokale gemeenschap een zo broodnodige bijdrage te geven aan 'de kerk'. Behalve de eucharistievieringen in Medemblik, worden met een zekere regelmaat thema- en gebedsdiensten gehouden in één van de 3 omliggende kerken in Andijk, Onderdijk en Wervershoof. Ook zijn er in het afgelopen jaar veel uitvaarten geweest die voor ons als gemeenschap nog steeds plaatsvinden in ons 'eigen' kerkgebouw en ook in de komende periode zullen deze, zo lang als mogelijk is, 'op locatie' worden gehouden. Op kerstavond zullen er in alle kerken gezinsvieringen zijn, m.m.v. diverse (kinder)koren. We hopen ook de komende jaren zulke vieringen te kunnen blijven houden. Ook dient te worden opgemerkt dat de kerkgebouwen voor plaatsen als Onderdijk en Wervershoof beeldbepalend zijn en die van Andijk, samen met Sarto, het hart vormt in Andijk-West. We zijn trots op onze kerken, als hart van de gemeenschap óf als monument, zoals de kerk in Onderdijk en Wervershoof, de 'Dom van West Friesland'.

Vorige week dinsdag was ik even in de pastorie van Wervershoof waar ik de tuinmannen aantrof; ze zaten net aan een 'koppie'; wat doen deze parochianen ongelooflijk mooi werk. Elke dinsdagmorgen is deze groep van 8 mannen in de tuin rondom de pastorie en op het kerkhof bezig om alles er verzorgd uit te laten zien. Weer of geen weer – toen ik er was, was het GEEN weer

– ze zijn er elke week. Dat geldt ongetwijfeld ook voor de locaties Andijk en Onderdijk. Ook zij zien de noodzaak in van wekelijks onderhoud en gaan niet bij de pakken neerzitten. Ik hoop van harte – en dat doe ik mede namens de leden van de 4 parochieraden – dat we straks, net als op de tuinmannen, ook op u mogen rekenen als de bekende envelop van de Kerkbalans bij u op de deurmat ligt. Wij kijken met spanning uit naar de uiteindelijke opbrengst en dat zal u niet verbazen. Doet u ook mee? Ik hoop het. Op maandag 22 januari worden de retourenveloppen weer opgehaald!

## 1e Communie



Voor actuele informatie over voorbereiding en de 1<sup>e</sup> Communieviering op 14 april, kunt u het beste de website [martinuskerkmedemblik.nl](http://martinuskerkmedemblik.nl) in de gaten houden, onder het kopje Nieuws!

## Vormsel



Voor actuele informatie over voorbereiding en de Vormselviering op 20 april, kunt het beste de website [martinuskerkmedemblik.nl](http://martinuskerkmedemblik.nl) in de gaten houden, onder het kopje Nieuws!

## Midwinterwandeling

Als u dit laatste Kontakt ontvangt heeft de Midwinterwandeling reeds plaats gevonden en is het inderdaad midwinter. Op het moment van dit schrijven legt de werkgroep de laatste hand aan de voorbereidingen.

**Wintersolstitium** Winterzonnenevend. Midwinter, Joel (Yule) of wintersolstitium zijn allen benamingen voor het begin van de winter. Midwinter valt op de kortste dag, wanneer de nacht op zijn langst is. Meestal op **21 december** (i.v.m. schrikkeljaren soms op 22 december). Na Midwinter zullen de nachten weer korter gaan worden en de dagen langer.

De winter is bij uitstek het seizoen dat volkeren gebruikten en gebruiken om de relatie met hun goden te verfrissen in de vorm van herdenkingen en vieringen. Veel feesten uit de christelijke tra-

dities hebben dan ook wortels met (seizoens) vieringen van het heidendom.

De namen Joel en Midwinter zijn door de eeuwen heen de gebruikelijke aanduidingen geweest voor het feest van de kortste dag. Beide namen komen nog steeds voor in de officiële Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje). De naam Midwinter doet vermoeden dat Midwinter in het midden van de winter valt. Dit is echter niet zo, want Midwinter is het begin van de winter. De naam Midwinter drukt dan ook meer het gevoel uit dat de winter op de helft is. Dit gevoel ontstaat doordat de dagen na Midwinter weer gaan lengen.

Het voelt een beetje tegenstrijdig:

Het **laatste** Kontakt van onze parochie Maria, Middelaars van alle genade. Maar de midwinterwandeling is juist een **nieuw** gegeven binnen onze gemeenschap, dit is nl de tweede keer dat dit evenement plaatsvindt. Ontstaan vanuit de Corona, toen we immers geen viering mochten houden en nu in de herhaling gegooid.

Er kwamen vorig jaar en dit jaar veel mensen naar ons toe, met de vraag: "Komt er dit jaar weer een wandeling, het was vorig jaar zo leuk!" Er is dus wel degelijk behoefte aan een gemeenschapsgevoel en een samenzijn van ons dorpeelingen.

**Een nieuwe deur opent zich,  
als een andere sluit!**

Namens de werkgroep Midwinterwandeling wil ik u allen heel sfeervolle kerstdagen toewensen en een gelukkig nieuwjaar.

We zien elkaar!

Jacqueline Haakman



## Adventsviering

De adventsviering voor de kinderen van de Bangertschool was maandag 11 december. Het was een mooie viering en is goed bezocht. Er waren veel ouders, opa's en oma's. Marjo Kaagman begeleidde ons op het orgel en de koster Tonnie en Bert hadden ervoor gezorgd dat de adventskrans hing en de kerststal stond.

Het volgende gedicht is voorgelezen:

We komen hier nu bij elkaar,  
't is buiten koud en kil.  
Kijk, ik steek een kaarsje aan,  
ga zitten en wees stil.

Heb je het koud, heb je het koud?  
Ik steek een vuurtje aan.  
Kom er maar bij, je zult het zien,  
de kou zal overgaan.

Heb je verdriet, ben je alleen?  
Ik steek een kaars aan.  
Het is voor jou, jij bent mijn vriend.  
Kom, pak het maar gauw aan.

Ik steek hier een kaarsje aan,  
voor alle zieke mensen.  
Omdat ik aan hen allemaal  
graag beterschap wil wensen.

Voor buitenlandse mensen,  
die ons niet verstaan  
en toch bij ons wonen,  
steek ik mijn kaarsje aan.

En ik wil graag vertellen,  
voor wie mijn kaarsje brandt.  
Voor zoveel duizend mensen  
die moesten vluchten uit hun land.

Zoveel mensen zijn gevangen.  
Zoveel mensen zijn niet vrij.  
Voor alle mensen achter tralies,  
voor hen is deze kaars van mij.

Deze kaars en heldere vlam,  
gaat voor de vrede branden  
zodat het leven goed zal zijn,  
hier en in alle landen.

## Gemengd Koor St. Caecilia



In dit laatste Kontakt blad kunnen we er natuurlijk niet onderuit om het officieus ter ziele gegane Gemengde koor te benoemen. Daarvoor is een greep gedaan uit / in het archief wat ik u niet wil onthouden; met name omdat de historie er zo mooi in wordt beschreven door onze voormalige voorzitter Frans Laan. Zie hieronder datgene wat



Frans heeft geschreven, begin 2013 dus bijna 11 jaar geleden:

*65 jaar jong of oud, wie zal het zeggen. Feit is dat onze parochie dit jaar 65 jaar bestaat en daarmee ook het kerkkoor.*

*Opgericht onder leiding van pastoor Bosch in 1948 met als eerste dirigent Ru Kaag en Cees Immink aan het orgel, allen uit Wervershoof.*

*Voor mij persoonlijk voelt het eigenlijk niet als 65 jaar en waarom zal ik u nader uitleggen.*

*Ja, ja, het is waar: ik ben nog maar 66 maar dat doet er even niet toe.*

*De eerste jaren ging het prima met het koor en dat was niet zo gek want het waren allemaal geoefende zangers (inderdaad, alleen heren) en dat moest destijds ook want anders mocht men niet eens meezingen. Toch ontstonden er van lieverlee wat problemen en gingen er steeds meer mensen vanaf of naar Wervershoof te zingen. Het werd dan ook steeds moeilijker om als koor goed naar voren te komen en op een gegeven moment waren er nog maar een paar zangers, die, zo zegt mijn geheugen, zeker 2 jaar alleen maar de Gregoriaanse achtste mis zongen; natuurlijk tot ongenoegen van parochiebestuur en kerkzangers. Dit kon zo niet langer en er is getracht het koor nieuw leven in te blazen (zingen). We schrijven 1965.*

*Men is toen persoonlijk naar (vooral jonge) mensen toegegaan met de vraag: wil je bij het koor komen zingen. De meesten zeiden direct ja, leuk, ik ga toch al naar de kerk.*

*Het waren er heel veel, misschien wel 40 à 45 en waarschijnlijk waren de eerste repetities daarom in Sarto. De leiding was toen in handen van een vreemde maar zeer muzikale pastoor en in no time was het koor in staat om voor het eerst tijdens de mis te zingen. We stonden echt strak tegen elkaar, zo vol was het.*

*Piet Swart, die als stimulator sterk bij de oprichting van het nieuwe koor betrokken was, werd onze eerste dirigent en organist. Later speelde zijn dochter Ria op het orgel en ze heeft dat vele jaren trouw gedaan. Piet was misschien niet de beste dirigent maar hij wist wel degelijk met zijn lange armen en handen als grote kolenschoppen de boel goed bij elkaar te houden en er is onder zijn leiding altijd goed gezongen.*

*Op dit moment hebben we nog 21 leden en kunnen we niet altijd elke mis zingen maar dat neemt niet weg dat we nog steeds naar behoren*

*zingen en we mensen die voor het eerst bij ons in de kerk komen aangenaam weten te verrassen.*

*Wat nooit is weggegaan is de goede sfeer die in 1965 is ontstaan en misschien voelen we ons daardoor wel 65 jaar jong.*

*In 1965 ben ik zelf bij het koor gekomen maar dat had u inmiddels al begrepen denk ik.*

*Groeten, Frans Laan*

*Voorzitter van het kerkkoor*

Inmiddels is er heel veel veranderd zoals u weet. Onze per 1 januari 2024 nieuwe R.K. parochie Sint Titus Brandsma heeft de kerk in Medemblik als centrale kerk, waar de eucharistievieringen worden gehouden.

Op kerstavond om 19:00 uur hebben we in onze kerk in Andijk een viering met medewerking van de Vriendenkring en het Gemengde koor dus van harte welkom!

Voor de koorleden van het Gemengde koor heb ik als tip, voor zover dat niet reeds gedaan wordt, om eens te kijken of een ander koor wat is, zoals bijvoorbeeld de Vriendenkring of het dameskoor of het herenkoor of het Martinuskoor. Qua akoestiek is het sowieso heel prettig zingen in de kerk in Medemblik.

Het is natuurlijk heel spijtig dat het oude vertrouwde verdwijnt maar als er deuren dicht gaan dan gaan er altijd weer andere deuren open. Het is in mijn beleving een kwestie van het willen zien en actie ondernemen, als je daartoe bereid bent. Met de muzikale groeten van een koorlid; alle goeds gewenst!

## *Kerk en Samenleving*



### **ADVENTSACTIE 2023: ‘ALLE KINDEREN MOGEN KIND ZIJN’**

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinde-

ren later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen. Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

### **Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan**

Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks naar school: hun ouders hebben er geen geld voor en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op hebben.

#### **Wat is er aan de hand?**

De bevolking van Pakistan groeit snel. Hoewel het recht op onderwijs in de wet is vastgelegd, gaan miljoenen kinderen nauwelijks naar school, ondanks de inspanningen van de overheid. Dat komt door een combinatie van lage economische ontwikkeling, een tekort aan scholen en hoge kosten van lesmaterialen. Vaak zien ouders het belang van onderwijs ook niet zo. Al op jonge leeftijd gaan veel kinderen naar hun werk in plaats van naar school.

#### **Wat willen we bereiken?**

Onze partnerorganisatie Caritas Pakistan Multan zet zich al jaren in voor onderwijs aan werkende kinderen in Multan, een stad in het zuiden van de provincie Punjab. Er zijn inmiddels veertien opleidingscentra opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen. Het zijn geen officiële scholen – de lestijden zijn bijvoorbeeld aangepast, zodat de kinderen eerst naar hun werk kunnen – maar de kinderen volgen wel hetzelfde lesprogramma. Zo kan een deel van deze kinderen uiteindelijk een officieel schooldiploma halen.

#### **Hoe doen we dat?**

Adventsactie wil 680 werkende en kansarme kinderen gedurende drie jaar onderwijs laten volgen in een van de speciale opleidingscentra. Daarnaast willen we 345 kinderen de gelegenheid geven door te stromen naar een overheids-school zodat ze hun opleiding kunnen afmaken en een diploma kunnen halen. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Ze gaan drie tot vier uur per dag

naar school, van maandag tot zaterdag. Naast de gewone lessen is er speciale aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en normen en waarden. De kinderen krijgen ook les over klimaatverandering en ze leren hoe ze de effecten ervan in hun eigen leven kunnen verminderen. Ze planten bijvoorbeeld zoveel mogelijk bomen in hun gemeenschap. Elk opleidingscentrum heeft een team dat kindermisbruik signaleert en opkomt voor de rechten van kinderen. De teams organiseren ook themabijeenkomsten om ouders en gemeenschappen te informeren over kinderrechten, onderwijs en aanpassing aan klimaatverandering.

### **Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India**

Het werk in baksteenfabrieken in India is zwaar en ongezond, helemaal voor kinderen. Ze maken lange dagen en gaan niet naar school. Op speciale crèches en scholen bij de fabrieken krijgen de jonge kinderen een opleiding, gezond eten en goede zorg.

#### **Wat is er aan de hand?**

Rond de kuststad Diamond Harbour, in de Indiase deelstaat West Bengalen, is een groot aantal baksteenfabrieken gevestigd. Het bakken van stenen is seizoensarbeid, die vooral wordt uitgevoerd door migranten van het platteland. Hele gezinnen trekken naar dit gebied. Ze leven in hutjes rond de steenovens, zonder sanitaire voorzieningen en water. Ook kinderen werken mee, meestal vanaf vijf- of zesjarige leeftijd. Twintig procent van de arbeiders bestaat uit kinderen. Ze werken zeven dagen per week, tot wel negen of tien uur per dag. Het is ongezond werk, want de ovens verspreiden fijne stofdeeltjes, die longziekten veroorzaken. Veel kinderen lijden aan bloedarmoede, gehoor- en oogziekten, eczeem en geelzucht. Voor medische zorg zijn ze aangewezen op ongeschoolde lokale hulp. Overheidsprogramma's voor ontwikkeling, zorg en onderwijs bereiken dit gebied niet. De kinderen gaan dus ook niet naar school.

#### **Wat willen we bereiken?**

Op de langere termijn streeft onze lokale partnerorganisatie naar het afschaffen van kinderarbeid in de baksteenfabrieken. Alle kinderen moeten gezond en goed gevoed zijn en goed worden verzorgd. Tenminste 80% van de tieners moet dan behoorlijk kunnen lezen, schrijven en reke-



nen. Dit project is gericht op het verbeteren van gezondheid en scholing van jonge kinderen. We vinden het belangrijk kinderen en ouders bewust te maken van het belang van onderwijs. Dit project draagt bij aan het versterken van de gemeenschap.

### **Hoe doen we dat?**

Voor dit project worden tussen de steenbakkerijen in Diamond Harbour vijf crèches en vijf basisscholen opgezet voor elk 125 kinderen. Alle kinderen van 0-10 jaar krijgen naast begeleiding en onderwijs ook gezonde voeding, zoals melk, brood en fruit. We zorgen dat alle kinderen kosteloos een gezondheidsonderzoek ondergaan en dat ziekten worden behandeld. De crèches en de scholen ontvangen sport- en speelmaterialen en muziekinstrumenten. De scholen nemen onderwijsstoetsen en examens af.

### **Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo**

DR Congo is rijk aan kostbare grondstoffen. Het land is bijvoorbeeld een van de grootste leveranciers ter wereld van kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

### **Wat is er aan de hand?**

Zuid-Kivu is een mijnbouwprovincie in de DR Congo. In het gebied woeden al twintig jaar gewapende conflicten, waardoor de bevolking in grote armoede leeft en ondervoed is. Om het gezinsinkomen aan te vullen gaan de meeste kinderen niet naar school, maar werken in de mijnen. Ze worden uitgebuit en blootgesteld aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot hun middel in zuur water. De kinderen krijgen luchtweg-infecties en lijden aan chronische huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

### **Wat willen we bereiken?**

Adventsactie steunt het project van onze partner Olame in de regio's Kabare en Walungu, in de provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om kinderen en jonge meisjes te beschermen tegen uitbuiting, kinderarbeid en misbruik. We willen ervoor zorgen dat de kinderen weer naar school gaan en dat gezinnen op een gezonde manier in

hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het is belangrijk dat organisaties in de lokale gemeenschap zich beter bewust worden van de situatie, zodat zij zich krachtiger inzetten voor het afschaffen van kinderarbeid. Zij moeten bij de overheid opkomen voor de belangen van de kinderen.

### **Hoe doen we dat?**

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alternatieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300 jongeren (14-22 jaar) die in de mijnen werkten krijgen trainingen in sociale vaardigheden en leren een vak, zoals kleermaken, timmeren, bakken, zeep maken of werken met computers. Lokale gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over belangenbehartiging en het signaleren en rapporteren van kindermisbruik. Olame helpt hen bij het ontwikkelen van netwerken om kinder- en mensenrechten te beschermen. Brochures, radioprogramma's en bijeenkomsten dragen bij aan bewustwording over kindermisbruik en de gevaren van het werken in de mijnen.

Wilt u een van deze projecten steunen?

Uw bijdrage is enorm welkom.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer **NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie**. Kijk voor meer informatie op [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)

## **VASTENACTIE 2024**

### **Leven in een veranderende wereld**

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met grote risico's voor de oogsten.

Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.



## Waterpunten

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen - van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

## Gemeenschappelijke tuinen

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

## Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. Ze krijgen ook naailessen.

## Campagneproject in het kort

Vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks;

Vier gemeenschappelijke tuinen;

Trainingen in traditionele en agro-ecologische landbouwtechnieken;

Trainingen in het onderhouden en repareren van de pompen;

Boeren leren hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen;

200 mensen hebben leren naaien en hebben materialen ontvangen om te starten;

Vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun rechten.

Hoe kunt u helpen?

Landbouw training p.p.: € 15

Naai-opleiding voor twee personen: € 35

Startset om kleding te naaien: € 45

Afrastering moestuinen: € 65

Waterleidingen en kranen: € 85

Steun Vastenactie: maak uw bijdrage over op rekeningnummer **NL21 INGB 0000 0058 50** ten name van Vastenactie Den Haag

Kijk voor meer informatie op

[www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)

## Nieuws regio de Vooroever



Inmiddels is de naam van de nieuwe, gefuseerde parochie, wat per 1 januari 2024 ingaat, bekend: R.K. Parochie Sint Titus Brandsma. Dit betekent dat de – nu nog afzonderlijke – parochies van Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Medemblik verder gaan als één parochie, met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Als parochiebestuur hopen we van harte dat onze parochianen deze nieuwe naam zullen waarderen.

Wat verder speelt is natuurlijk alles wat er bij de fusie komt kijken, zoals het samenvoegen van de ledenadministraties, formaliteiten op financieel gebied, een nieuw, regionaal parochieblad (dit is het laatste Kontakt blad!) en een nieuwe website, waarbij ik vast nog niet alles heb opgenoemd. De PCI's (wat staat voor: Parochiële Caritas Instelling) van onze regio gaan overigens ook fuseren per 1 januari 2024. PCI's zijn zelfstandige kerkelijke instellingen die hulp bieden aan mensen in nood, niet alleen aan mensen binnen de parochie. Als er kopij is om in het nieuwe, nog vorm te geven parochieblad te plaatsen dan kan dat gemaild worden naar het secretariaat in Medemblik: [secretariaat@martinuskkerkmedemblik.nl](mailto:secretariaat@martinuskkerkmedemblik.nl)  
Voor nu wil ik een ieder hele fijne feestdagen wensen en alle zegen voor 2024!

Hartelijke groeten,

Trudy

*Raad van Kerken*



## GEBEDSWEEK VAN DE EENHEID

20 Januari 2024 19.00 uur -

‘‘Heb God lief en je naaste als jezelf’’

Dit is het thema van de Raad van Kerken in de week van gebed voor eenheid van de christenen in 2024. De orde van dienst voor deze gebedsweek is opgesteld door een werkgroep uit Burkina Faso. Elk jaar doet een ander land dat.

Dit jaar wordt de dienst gehouden op 20 januari (zaterdag) 2024 om 19.00 uur in de R.K. Kerk, Maria Middelaes van alle Genaden, Bangert 6 (bij Sarto) te Andijk.

Voorgangers zijn pastor Andre Dekker en mevr. Nicoline Letterboer. De organist is Arnold de Greeuw. Met medewerking van leden van de Raad van Kerken van verschillende kerken. U bent van harte welkom!

De Raad van Kerken van  
Onderdijk, Andijk en Wervershoof

## *Gedachte*

Leef met aandacht,  
dicht bij je hart.  
Val niet uiteen.

Blijf in de buurt  
van het kwetsbare leven.  
Leef de dag van vandaag.

Bekeer je tot het alledaagse,  
de zorg voor elkaar,  
een goed woord.

Luister om te zien.  
Een moeder  
met de armen om haar kind.  
Wiegt het in het ogenblik.

Dat is het wonder.  
God met ons.  
Het is zo dichtbij.

*Leendert-Jan Parlevliet*

## *Kies Voor Gezelligheid*



Hallo leden van Kies Voor Gezelligheid,  
De dans avond was een succes! Op de muzikale tonen van de BeeGees hebben we heerlijk onze heupen los gegooit.  
Ook was de avond over internetfraude een druk bezochte avond, we hebben er allemaal veel van opgestoken en geleerd.

In november hebben we een prachtige chocola-deletter gemaakt en versierd.

Komende december gaan we genieten van Enrico Kors en Brigit Hoogland.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2024.

Namens het bestuur,  
Sandra Immen

## *Veiling Sarto*



Beste mensen,

Nog eenmaal een stukje van Veiling Sarto in het allerlaatste contact . Onze verdelersvergadering hebben we inmiddels gehad en we hebben, mede door het hoge resultaat van het afgelopen jaar, al onze verenigingen en stichtingen een mooi bedrag kunnen toezeggen.

Tevens hebben we Debbie in de bloemen gezet vanwege het feit dat zij al weer 12.5 jaar in het bestuur zit.

Jos en Nel kregen ook een mooie bos bloemen, zij gaan ons verlaten. Nel heeft 18 jaar in het bestuur gezeten en onze voorzitter Jos al 25 jaar. Hij heeft het stokje overgedragen aan Niels Kreuk.

Verder willen we iedereen gezellige kerstdagen toewensen en een goed 2024.

Allemaal tot ziens in het nieuwe jaar. Welkom op de volgende veiling: 8 maart 2024!

Groeten Willy Brassier  
Namens het bestuur van Veiling  
Sarto Andijk

## *In 't zonnetje*



### **HET LAATSTE KONTAKT...**

Ja, dat is hoogstwaarschijnlijk wel het geval. In ieder geval met deze opzet en redactie. Ruim 55 jaar bent u op de hoogte gehouden van wat er zich afspeelde binnen onze parochie. Het eerste parochieblad (toen nog zonder naam) is van oktober 1968. De vieringen, overdenkingen van de pastores, wie is wanneer aan de beurt om te bloemschikken, kerkwerken, te kosteren. Nieuws vanuit het bestuur, lopende acties, 1<sup>e</sup> Communie en Vormsel, doopjes en overlijden. Zes keer per

jaar kwam de redactie bij elkaar om de volgende uitgave voor te bereiden. In het begin werd het blad op school gestencild door Sjaak de Wit. Het stencilapparaat vertoonde geregeld kuren, maar Sjaak had gouden handjes die het meestal zelf weer op konden lossen. Nu staat er in school een prima copyprinter waar drukker Joop Bakker en Kees Slagter prima mee om kunnen gaan. Het raapapparaat neemt heel wat werk uit handen, maar vertoont ook geregeld gebreken. Lastig voor de mannen die het liefst op schema werken! Maar iedere keer wordt Kontakt toch keurig op tijd, lange tijd door Ben Kuin en nu door Bert Kuin, bij alle contactpersonen gebracht die ze dan weer binnen hun wijk verspreiden. Een hele klus, maar de meeste mensen werken er al jaren aan mee. Heel veel dank!!

Het hoeft van Lieneke Dekker helemaal niet, maar we willen toch even stilstaan bij de stoere voortrekkersrol die zij de voor Kontakt heeft gespeeld! Een oproep in Kontakt voor een nieuwe typiste was voor haar de aanleiding in 1986, waar ze positief op heeft gereageerd. Het was een 'deeltijdbaan'. De ene Kontakt typte zij, de andere Trees Kuin. Typen op stroken (t.b.v. de kolommen) op de typemachine van de parochie. De stroken gingen naar Winnie Scheerman die de lay-out verzorgde. Een kwestie van knippen en plakken. Dat werd later overgenomen door Emmy Oudeman, die de overgang naar digitale lay-out meemaakte samen met Paul. Hierna kwam alles een beetje samen. Emmy stopte, de lay-out kwam bij haar terecht. Voor pastor Maria Voss werd de redactie te lastig, dus dat kwam er ook bij. De constante factor bij de redactie was Greet Tensen. Zij was in de jaren '80 al bij de redactie betrokken. We kunnen helaas niet vragen wanneer dat voor haar begonnen is. Het laatste jaar heeft Baukje Kuin haar invulling overgenomen. Greet heeft de taak zo'n 40 jaar volgevoerd. Ook zat in de reactie altijd een parochiebestuurslid, meestal vanuit het taakveld gemeenschapsofbouw. Wie doet wat, wie schrijft dit, denkt om dat? Heeft de pastor zijn stuk al klaar? Wie is zijn er overleden, is er een in memoriam? Klopt het rooster, ziek en zeer, verhuizingen. Jubilea via de ledenlijst. Lieneke had alles goed "onder controle"! Wie doet wat en wanneer! Op papier zetten, duidelijkheid! Maar als alles in- en aangeleverd was bleef er voor Lieneke nog de klus over om alles klaar en op volgorde te plaatsen in een goed leesbaar Kontakt. Logo's erbij... Nu niet denken dat dit alles zo maar even tus-

sendoor kon, hiervoor plande Lieneke iedere keer weer een hele zaterdag om het Kontakt echt in elkaar te zetten! Of, als het was: ik moet eigenlijk...dan werd de zaterdagavond of een deel van de zondag ook nog in beslag genomen door Kontakt. Zo goed? Nog een keer kijken. Ja, zo klopt het. Uitprinten en naar drukker Joop! Dit moest voor maandagmorgen half negen, want Joop en Kees werken op tijd! In de loop van de week, voor het weekend, lag Kontakt dan als het goed was bij u in de bus. Maar direct daarna begon al weer het verzamelen voor de volgende uitgave. Gelukkig is Lieneke superhandig met de computer, wat hebben we daar als parochie een steun aan gehad! En dit was niet het enige werk wat Lieneke binnen onze parochie op zich heeft genomen. Wat dacht u van Actie Kerkbalans, contactpersoon, rondbrengen Communie bij mensen thuis, PCI. En bovenal veel waardering voor alle hartelijkheid en spontaniteit waarmee dit allemaal zomaar gedaan leek te worden. Gelukkig is er ook heel wat bij afgelachen hoor.

Lieneke, en allen die op één of andere manier meegewerkt hebben aan Kontakt, heel veel dank vanuit de parochie voor alles en de manier waarop jullie ons al die jaren op de hoogte hebben gehouden van alles wat er gaande is!

We hopen dat u ook vanuit de nieuwe regioparochie op de hoogte wordt gehouden van wat er speelt en gaat gebeuren. Via de Andijker en de Binding kunt u een overzicht van de vieringen blijven volgen. Tot de nieuwe website van de parochie St. Titus Brandsma up-to-date in de lucht is, is de website van parochie Medemblik, [martinuskkerkmedemblik.nl](http://martinuskkerkmedemblik.nl) het beste op de hoogte.

## *Uit de brievenbus*



### **BUURTHUISKAMER SARTO**



Op de valreep in de laatste Kontakt een berichtje vanuit de werkgroep buurthuiskamer Sarto.

Een klein jaar geleden kon u lezen in dit parochieblad dat wij gestart waren met het organiseren van koffieochtenden in Sarto op de maandag en vrijdag. Terugkijkende op het afgelopen jaar, kunnen we u vertellen dat de ochtenden een succes zijn. Het is een gezellig samenzijn, waarbij buurtgenoten met elkaar in contact komen. Er zijn wekelijkse bezoekers, anderen komen zo nu

en dan. Gemiddeld komen er zo'n 12-15 bezoekers per ochtend. Reden genoeg dus om ook in 2024 door te gaan met het organiseren van de koffieochtenden op maandag- en vrijdagochtend. Halverwege dit jaar zijn wij ook gestart met een buurthuiskamerdiner. Elke maand is er weer een ander 3 gangenmenu, aangepast aan de seizoenen. Het diner is 1x per maand op de woensdag. Ook hier wordt goed gebruik van gemaakt. Om het logistiek allemaal te kunnen bolwerken, is er elk diner plaats voor 27 gasten. Samen met de 5 vrijwilligers van die avond, zorgt dat we 4 tafels voor 8 personen indekken. 13 dagen voor aanvang van het diner kunnen gasten zich aanmelden. De eerste 4 maanden waren we binnen 2 dagen al volgeboekt. Tegenwoordig gaat dat iets minder snel, uiteindelijk wel altijd het volledig aantal gasten aan tafel.

20 december is het laatste buurthuiskamerdiner in 2023. Zo vlak voor de kerstdagen geven we er uiteraard een feestelijk tintje aan. Natuurlijk gaan we komend jaar graag weer door met het maandelijkse diner.

Namens de werkgroep en de vrijwilligers wensen wij u fijne feestdagen en dat 2024 een jaar mag zijn met mooie ontmoetingen.

## BREEK DE WEEK



Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op **donderdag 25 januari**.

De maaltijd vindt plaats in **de Lichtboei** op Hoekweg 12a.

Dan kunt u weer genieten van een lekker drie-gangen-menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond 18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 7,50. U kunt zich opgeven vanaf **maandag 8 januari** bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Annet Kwantes (tel. 593109 of 06 - 40076565).

U kunt zich opgeven tot **zaterdag 20 januari**.

Als vervoer een probleem is lossen we dat op en kan u ook opgehaald worden.

We verheugen ons erop om elkaar weer te zien.

Gerda Gorter, Clementine Bultsma,  
Annet Kwantes, Bettie Gorter, Joke van Veen  
en Jacquélien Vriend

## WESTFRIESE LOURDES VLEGREIS

2024 - Sinds 2002



“Bidden doe ik soms, daarvoor hoef ik niet naar Lourdes mee. Dat is voor heilige boontjes, was mijn idee. Maar het kwam op mijn pad, dus ben toch meegegaan. Ik zag het als een vakantie wat ik niet zomaar af kon slaan. Maar hoe anders ging ik denken door menselijke verhalen die mij raakten. En waardoor ik levenservaringen voor het leven maakte. Door commercie en het vele toerisme had ik nooit verwacht de geest van Maria te voelen, heel zacht. Ik kijk terug op zes gezegende dagen. Die ik mijn hele leven met mij mee zal dragen.” (Een dankbare Lourdesganger van de Westfrieze Lourdes Vliegreis 2023)

De voorbereidingen voor dé Westfrieze Lourdes Vliegreis 2024 zijn al in volle gang. De volledig verzorgde groepsreis – met Westfrieze pastorale begeleiding van diaken Jules Post en pastoraalwerker Mariet Vet – staat open voor jong en oud, gezond en ziek, gelovig en niet gelovig, buitenkerkelijk en andersdenkend. Met opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn reist Groep Westfriesland per touringcar naar Weeze Airport (D). Na ca. zeven kwartier landt het chartertoestel op Tarbes Lourdes Pyrénées. De gereedstaande bus zet u in twintig minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatieavonden, in juni en september, dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Op de reünie in november wordt het Herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis uitgereikt. Wilt u in 2024 – 21 t/m 26-sep – met Groep Westfriesland naar Lourdes? Wacht niet (te) lang en meld u nu al aan bij Harry Vet [ham.vet@quicknet.nl](mailto:ham.vet@quicknet.nl) / 0228-514040 of bij een van de 21 plaatselijke inschrijfadressen.

De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) lopen en/of staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel/rollator gebruik (willen) maken – welke kosteloos kan worden geleend – dienen zelf een rolstoelbegeleider mee te nemen; de rolstoelbegeleider moet de rolstoel de hele reis (kunnen) duwen! Beschikt men niet over rolstoelbegeleiding, dan is zorghotel Padoue de aangewezen locatie. Hier verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwil-



ligers onder wie West-Friezen. De vrijwilligers worden door het Huis voor de Pelgrim aangesteld! Mee als vrijwilliger in 2024? Meld je nu aan via [info@huisvoordepelgrim.nl](mailto:info@huisvoordepelgrim.nl).

## *Basisschool 'de Bangert'*



### Het laatste Kontakt?

En dan lijkt er bijna een einde te zijn gekomen aan 'ons Kontakt'. Het laatste stukje van de Bangert school in het Kontakt. Het Kontakt zorgde voor verbinding.

Gaat hiermee het Kontakt verloren? Nee, de bijdragen, de gedachten, de wensen, de mensen hebben ons de afgelopen jaren veel gebracht. De teksten zorgden ervoor dat we elkaar beter hebben leren kennen, zorgden voor overdenkingen, zorgden ervoor dat we van elkaar leerden.

Het einde van iets, zorgt ook altijd voor een nieuw begin. Soms is dat lastig, omdat je het vertrouwde niet wil loslaten. Gek genoeg kan een nieuw begin, een andere invulling ook weer mooie dingen brengen. Het is belangrijk om je open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe mensen, nieuwe stappen. Iets afsluiten voelt als rouwen als het niet de eigen keuze is. Dat mag ook, verdrietig zijn om wat een deel van je leven is geweest. Het Kontakt waar je veel liefde, tijd en energie in hebt gestoken. Redactie bedankt daarvoor!

Weet dat door alle Kontakten die je hebt onderhouden, er mensen geraakt zijn, mensen tot nadenken heeft gezet en een bijdrage heeft geleverd aan misschien wel persoonlijke ontwikkeling en stappen op een levenspad.

Kontakt gaat niet verloren als de herinneringen gekoesterd worden. Kontakt zal blijven bestaan zolang de mensen het Kontakt met elkaar blijven zoeken en zien wat ons daadwerkelijk met elkaar verbindt.

Dit kan op vele manieren, zoek elkaar op, maak samen mooie herinneringen, stuur eens een lief kaartje, heb oog voor de naaste burens, breng mensen een lichtpuntje in donkere tijden. Juist bij het Kerstfeest, de geboorte van het kindje Jezus, kwam er nieuw leven, een nieuw begin.

En dit bracht ook licht. Een prachtige ster die ons de weg wees. Op weg naar het Kerstfeest, het feest van vrede, samen, liefde en lichtpuntjes.

Lichtpuntjes.....

Soms zijn ze groot

Soms zijn ze klein

Je hoeft ze niet te zoeken..

Je kunt er één zijn!

Linda Blok

De Bangertschool

Andijk



Beste mensen,

Meestal staat op de achterkant van het KerstKontakt een kerstwens en bedankje aan alle werkgroepen en iedereen die meegewerkt heeft aan ons parochiegebeuren in het afgelopen jaar. De laatste jaren is er zo veel veranderd binnen de werkgroepen, en ook binnen onze parochie, dat we niet alles meer bij naam noemen. Maar onze dank is er niet minder om! Samen hebben we het mogelijk gemaakt dat zoveel mogelijk toch op een goede, soms andere, manier aangepakt werd. Heel veel waardering en dank daarvoor!

In Medemblik spelen zich nu de meeste activiteiten binnen onze nieuwe St. Titus Brandsma parochie af. We hopen dat u zich daar thuis gaat voelen!

Nogmaals heel veel dank aan iedereen die op één of andere manier meegedacht en meegewerkt heeft om de parochie Andijk 75 jaar een vast steunpunt te laten zijn bij alle wekelijkse vieringen, de bijzondere bijeenkomsten en alles wat zich daaromheen afspeelde! Wat is er veel tot stand gebracht! We kunnen nu geen namen noemen, zoveel mensen hebben hun steentje bijgedragen en we willen niemand vergeten!

Dank! Dank! Dank!

Nu is de noodzaak er op een andere manier verder te gaan. Het zal best vreemd en wennen zijn, maar we hopen van harte dat we elkaar niet uit het oog, en hart, verliezen.

Vredige Kerstdagen voor iedereen is onze wens, allesomvattend! En niet alleen met Kerst...